

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ



# Το οιχόκι

ΕΠΙΜΕΛΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗ  
ΚΩΣΤΑ Α. ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΣΤΑ Α. ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ

Τριλογία Γ'

αυτοτελών παραστάσεων του θεάτρου σκιών

"Γραιγός"

- **ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ**
- **ΤΟ ΣΤΙΧΑΚΙ**
- **ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ**

**Σ. Σ.** Προσπάθεια έγινε, ώστε το έργο αυτό, όπως και τα άλλα έργα της σειράς, να έχει το συλλογικό παραστάσεων του θεάτρου σκιών της δεκαετίας του 1950. Μόνη διαφορά η άμβλυνση της έχθρας μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων ακριβώς λόγω της σημειωθείσης εν τω μεταξύ προσέγγισης των δυο λαών. Άλλα οι φρασεολογίες και οι συμπεριφορές των πρωταγωνιστών είναι όπως τότε, ενώ και κάποια, κλασικά πιλέον, στιγμιότυπα από παραστάσεις εκείνης της εποχής, έχουν ενοιωματωθεί με τη χωρίς διαφορετική ανάλογα με την πλοκή κάθε έργου. Τέλος οι εικονιζόμενες φιγούρες και τα σκηνικά έχουν όλα φιλοτεχνηθεί από παλιά.

Θεατρική αδειά και για την καλύτερη απόδοση των διαλόγων, έχουν τονισθεί κάποιες λέξεις, οι οποίες κανονικά δεν τονίζονται.

---

*Επιτρέπεται η απόσκηνής παρουσίαση του έργου από κάθε ενασχολούμενο με το θέατρο σκιών.*

*Απαγορεύεται η εν όλω ή εν μέρει ανατύπωση του έργου για εμπορικούς σκοπούς καθώς και η εν όλω ή εν μέρει παρουσίασή του σε DVD, Video, ιστοσελίδες του διαδικτύου και τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά προγράμματα, χωρίς την γραπτή αδειά του συγγραφέα.*

## ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Η μουσική αποτελούσε πάντα το κάτι παραπάνω σε μια καλή παράσταση του θεάτρου σκιών. Ουσιαστικά την ολοκλήρωνε σαν λαϊκή ψυχαγωγία και την αναβάθμιζε σαν έκφραση τέχνης.

Γι' αυτό και η εμφάνιση κάθε ήρωα στον μπερντέ ουνοδευόταν κατά κανόνα από κάποιο τραγούδι, που είτε το τραγουδούσε ο ίδιος ο καραγκιοζοπαίχτης παίζοντας τις πολλές φορές και κάποιο μουσικό όργανο, είτε το εκτελούσε κάποια μουσική κομπανία.

Η διάδοση του γραμμοφώνου αρχικά και κατόπιν των άλλων μέσων αναπαραγγής μουσικών ακουομάτων βοήθησε αρκετά σ' αυτόν τον τομέα, αφού πλέον ο καραγκιοζοπαίχτης μπορούσε με τις σωστές επιλογές ηχογραφημάτων να εμπλουτίζει τις παραστάσεις του με τα απαραίτητα τραγούδια, αλλά και πολλές άλλες μουσικές επενδύσεις.

Βέβαια, οι καραγκιοζοπαίχτες που τραγουδούσαν οι ίδιοι, όπως και εκείνοι που είχαν στο θεατράκι τους μουσική κομπανία, άφησαν εποχή και ήσαν αυτοί που με τον τρόπο τους έδωσαν στο θέατρο σκιών χαρακτηριστικά λαϊκής όπερας.

Κ. Στ.

# ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ



	ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ	
	ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ	
	ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	
	ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ	
	ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ	
	ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ	
	ΤΑΧΗΡ	

# ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ



ΤΑΧΗΡ (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας και προχωράει αργά, ενώ από πριν ακούγεται μουσική αμανέ).

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού μετά από λίγο και σιγά-σιγά προχωράει προς τον Ταχήρ. Μόλις η μουσική σταματήσει, κάνει τεμενά). Προσκυνώ, αφέντη Ταχήρ, ο καημένος... σας προσκυνώ.

ΤΑΧΗΡ Μπρε, καλώς τον Χατζηβάτη!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Σκυμμένος). Καλό νά 'χετε, μπέη μου.

ΤΑΧΗΡ Σήκω, σήκω επάνω.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Σηκώνει το κορμί του). Μάλιστα.

ΤΑΧΗΡ Καιρό έχω να σε ιδώ... Είσαι καλά, τζάνεμ; Η φαρελιά σου... όλοι καλά;

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** Ε, ας τα λέμε καλά, αφέντη μου... ας τα λέμε καλά.  
Εσείς... πώς μου τα καλοπερνάτε;

**ΤΑΧΗΡ** Ε... όπως τα ξέρεις, Χατζηαβάτη... Σκοτούρες... τρεχάματα...  
σεκλέτια... δεν μας απολείπουν αυτά... Από υγεία, πάντως... δόξα νά  
'χει ο Γεραμπής!..

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** Αυτό έχει σημασία, μπέη μου... η υγεία... Πάνω απ'  
όλα η υγεία.

**ΤΑΧΗΡ** Ναι, Χατζηαβάτη... έτοι. Πάνω απ' όλα η υγεία... όπως το λες.

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** Ο πολυχρονεμένος μας Βεζίρης, είναι καλά;

**ΤΑΧΗΡ** Καλά... πολύ καλά... Άλλα και αυτός, όπως καταλαβαίνεις...  
με τις σκοτούρες του... τις έγνοιες του... (πιο έντονα) τις ευθύνες του... Ε;  
Προπαντός!

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** Ναι... βέβαια!.. Εάν δεν οας κάνει κόπο, μόλις τον  
'δείτε, διαβιβάστε του τα προσκυνήματά μου.

**ΤΑΧΗΡ** Έννοια σου... Εσύ, για πού τό 'βαλες;

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** Έτσι βγήκα μια βόλτα, μήπως τώχει, ξέρω 'γώ, και  
καμάδ δουλίτσα, κάνα μεροκαμπάκι... τα γνωστά.

**ΤΑΧΗΡ** Θα περάσεις κι από τον φίλο σου εδώ τον Καραγκιόζη... ή όχι;

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** Ε, ναι... Να του ειπώ μια καλημέρα. Να ιδώ και  
τι κάνει... ταλαιπωρος κι αυτός...

**ΤΑΧΗΡ** Εσύ τον λες ταλαιπωρο... εγώ όμως τον λέω τζαναμπέτη... (Το  
τονίζει). Τζαναμπέτη... τζαναμπέτη!.. (Μικρή σιγή). Τέτοιο μυαλό και  
πάει στράφι... Γιατί... (με έμφαση) είναι μυαλό!..

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** Είναι, λέει...

**ΤΑΧΗΡ** Άλλά... τζαναμπέτης... (Συμπληρώνει). Και ζεβζέκης!..

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** Τρομάρα να τού 'ρθει...

**ΤΑΧΗΡ** Να κοιτάξει, ξέρω 'γώ, να φτιάξει κάτι καλό... κάτι σωστό...  
ωφέλιμο και για τον ίδιο, αλλά και την φαρελιά του, βρε αδερφέ... (Σε  
άλλο τόνο). Αλήθεια πόσα άτομα είναι;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Πέντε, ζωή νά χουνε...

ΤΑΧΗΡ Μωρέ, μπράβο!.. Και τα βολεύει... όπως τα βολεύει... ε; Με τα ψέματα...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ακριβώς, αφέντη μου... όπως το είπατε!

ΤΑΧΗΡ Και του αρέσει, μπρε παιδί μου, να βολοδέρνει έτοι; Δεν θα μπορούσε να γίνει κι αυτός ένας έμπορος, ας 'πούμε, ή ένας τεχνίτης... κάτι, τέλος πάντων, να κερδίζει την ζωή του;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Όλα τα έχει κάνει, αφέντη μου...

ΤΑΧΗΡ Ναι, μα να τα κάνει σωστά... όχι με μπαγασιές!

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Αυτό είναι... εκεί τα χαλάει.

ΤΑΧΗΡ Τι να ειπει κανείς; Κρίμα!

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Κρίμα... κρίμα!..

ΤΑΧΗΡ Ναι!.. (Μικρή σιγή). Λοιπόν... (Προχωράει προς το σαράι προπερνώντας τον Χατζηβάτη).

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Στρέφοντας αμέσως προς αυτόν). Φεύγετε, μπέη μου;

ΤΑΧΗΡ (Σταματώντας για λίγο χωρίς να στρέψει). Ε; Ναι... πάω... Γεια σου, Χατζηβάτη! (Εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Στο καλό, αφέντη Ταχήρ... στο καλό... Πέτρα να μη βρεθεί στο δρόμο σας, για να σκοντάψετε!.. (Στρέφει και προχωράει αργά προς την καλύβα μονολογώντας). Για να ιδώ: αυτός ο μούργος είναι στο οπίτι του; (Πλησιάζει, χτυπάει την πόρτα και μετά φωνάζει). Καραγκιόζη... (Ξαναχτυπάει). Καραγκιόζη, βρέεε!..



## Σκηνή Β'



ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Μμ; (Ξεροβήχει). Ποιος νά 'ναι πρωί-πρωί; (Φωνάζει με στόμφο και στυλ αριστοκρατικό). Ποιος κρούει την θύραν του θυρίδωνος... και κωδωνίζει ο κώδων του κώδωνος του κωδωνοστασίου... α;

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ (Κάνοντας λίγο πίσω). Εγώ είμαι, ματάκια μου... ο φίλος σου... ο Χατζηαβάτης ο Τσελεπής!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Φτούρουν... φτούρουν!.. Φεύγα, Χατζατζάρη τσιριψιπιπλή... το καλό που σου θέλω. Φεύγα!..

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Γιατί, ματάκια μου... τι σου έκανα, ο δόλιος; Εγώ, ο καημένος...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Τώρα... διάλογο θ' ανοίξουμε; Άει στο διάλ' από 'δω χάμου!..

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Καραγκιόζη, είσαι καλά;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Εγώ καλά είμαι... εσένα δεν σε βλέπω καλά... Φεύγα, σου λέω!

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Καλάαα... (Στρέφει και προχωράει αργά προς το σαράν. Κατ’ ιδίαν). Κάτι θά ’χει αυτός... (Ξαναστρέφει και πλησιάζει προς την καλύβα. Γαλιφίκα). Καραγκιοζάκη... έβγα λίγο να ιδείς τι σου ’χω.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Εμφανίζεται αρέσως από την πλευρά της καλύβας και πέφτει με φόρα πάνω στον Χατζηαβάτη). Τί ’ναι; Τί ’ναι;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Παραπατώντας για λίγο). Σιγά, βρε, τρομάρα να σου ’ρθει!.. Θα με τσακίσεις.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Τραβιέται πίσω). Τι... τι έχεις φέρει; Τρώγεται; Άντε, δώσ’ το!..

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Δεν έχω κάτι, Καραγκιοζάκη μου... έτοι το είπα... για να βγείς.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ε... (τον χτυπάει) να, ρε μάπα, λέτοο, λεχρίτη, χαλβά, καρπαζοεισπράχτορα!..

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Παραπατώντας). Μα...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Τον ξαναχτυπάει). Να, ρε μούργο, μαντρόσκυλο, τράγο, φάβα, τρίχα, σκιάχτρο, λεμέ!..

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Κάνοντας πίσω). Καραγκιόζη, μουρλάθηκες;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Τον ξαναχτυπάει). Να, ρε ψόφιε, μεταχειρισμένε, μπερτόδουλε, θεούμπαίχτη, καραβοτσακισμένε, τομάρι, κανάγια, χαλέ, τούφλι, σκουλήκι, λίγδα, γυμνοσάλιαγκα, αρσενική καρακάξα, ντενεκέ στραπατοαρισμένε, ασσούλούπωτε... που όταν σ’ έφτιαχν’ ο Θεός... τον πήρε ο ύπνος και σ’ άφησε μισό!..

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Τά έχει χαμένα). Ε... ετελείωσες, Καραγκιόζη μου;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ναι, ρε γρουσούζη... τελείωσα, ρε άτιμε... τοιφούτη, αδιάντροπε, ασχημομούρη, παλιόμουτρο, κακάραπα, σαπιοκάραβο, αναποδογυρισμένε, πατημένη μύγα, ψόφιε κοριέ, μπαγιάτικο μύδι, μολυσμένο κουνούπι, χαλασμένη φυσαρμόνικα, σάλτσα μουστάκια, σαχλέ, ταμπάκουλε, στραβοσουνγιά, στραβομούτουνγε, χαλκομανία, περιδρομε, κουτομόγια... Τελείωσα, ρε μισοτελειωμένο καλούπι του Θεού... (Με άχτι). Α!..

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Επίοης με άχτι). Άξι και ξερό σ’!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Εσύ!.. Μπαγλαμά ξεκούρδιστε...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Καλά, κρίση περνάς; Γιατί με βρίζεις;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Έτσι!.. Άλλωστε, σου είπα να φύγεις...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Μα, πώς; Γιατί... έχεις κάτι μαζί μου;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Είναι να μην έχω, ρε χατζήλαχροπε; Ήρθες πρωι-πρωι...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Διαλλακτικός). Σε ξύπνησα, ε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Με ξύπνησες.. Ρε, ξέρεις τι όνειρο έβλεπα εγώ εκείνη την ώρα;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Τά χάνει). Ε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ξέρεις τι όνειρο, θερά το γονιό σου;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Καλό... καλό;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Πολυτελείας... Τελευταία λέξη!.. Μιλάμε για... (με έμφαση) το όνειρο... (Μικρή σιγή). Πώς λέμε δηλαδή... ότι ένα ωραίο πράγμα είναι όνειρο... ε, ένα τέτοιο όνειρο εννοούμε... Κατάλαβες;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Τι μου λες!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Να σε λυσσάξω στις μπουνιές!

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Και... θα μου το 'πεις, ματάκια μου... θα μου το 'πεις;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τι να σου 'πώ, ρε, πω να σου 'πει ο παπάς στ' αυτή; Ε;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Έλα, βρε ματάκια μου... πες το μου, μπας και ιδώ κι εγώ κανένα τέτοιο, που όλο κάτι παλιόνειρα βλέπω.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Δεν φτάνει δηλαδή που είσαι ενοχλητικός... είσαι και περιεργός. (Μικρή σιγή). Ας είναιτ. Ήτανε, που λες... παγκόσμια κρίση... Ανεργία... ανέχεια... πείνα, δίψα και δυστυχία... σε όλον τον πλανήτη!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Τρομάρα σου... Και το λες καλό όνειρο αυτό;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Με δύση χαιρεκακίας). Άλλα; Να καταλάβουν, τέλος πάντων, και μερικοί-μερικοί τι εστί βερίκοκο!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Και; Το καταλάβανε;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ωρέ, το καταλάβανε, που το καταλάβανε!..

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Και τι έγινε;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Μαζευτήκανε, που λες, όλα τα μεγάλα κεφάλια μία... μαζευτήκανε δύο... τρεις... δεκατρείς... τίποτα! Νυξ... πουθενά λύση!..

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Με ενδιαφέρον). Πουθενά, ε; Οπότε;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Οπότε παίρνει το λόγο... ποιος λες;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Ποιος, ποιος;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ο Ταχήρ αφέντης...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Ο Ταχήρ αφέντης;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ο Ταχήρ αφέντης... μάλιστα. Και τι τους λέει;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Τι τους λέει;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Τους λέει: αφού δεν υπάρχει λύση και πρέπει από 'δω και πέρα να ζούμε όλοι στην ανεργία και στην ανέχεια... τότε, να φωνάξουμε κάποιον που να ξέρει απ' αυτά... να τά 'χει ζήσει... να τά 'χει σπουδάσει... και αυτός να μας κατευθύνει.

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Και βρήκανε κάποιον;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Είπανε τότε μερικοί... να φωνάξουνε ανέργους από το Ταμείο Ανεργίας... Όχι... τους λέει ο αφέντης ο Ταχήρ... δεν κάνουν αυτοί... είναι νέοι... άψητοι! Ξέρω εγώ κάποιον που είναι ανέργος σ' όλη του τη ζωή!.. Έμπαιρος... Τι κι αν έκανε χίλιες δυο δουλειές... μένει μονίμως στην ανεργία και στην ανέχεια... Αυτός θα μας' πεί πώς θα την αντιμετωπίσουμε την κρίση... γιατί αυτός ξέρει πολύ καλά τι θα' πεί κρίση!

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Και... πουν εννοούσε... τον ξέρουμε... τον ξέρεις εσύ;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ερένα, βρε ζών... βρίζω και τα ζώα... Ναι!.. Ήρθαν με φωνάξανε να με κάνουνε, λέει... αρχηγό όλης της γης!...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Πλανητάρχη;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ε; Ναι, κάτι τέτοιο.

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Κι εσύ δέχθηκες;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ε, αυτό σκεφτόμουνα, ρε ζωντόβολο... την ώρα που με  
ξύπνησες και ήμουνα δύο νεύρα... Κατάλαβες; Δε... δεν ήξερα τι να κάνω...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Τρομάρα στα μπατζάκια σου!.. (Μικρή σιγή). Σε άλλο  
τόνο). Γί' ας τ' αφήσουμε τώρα αυτά... Πες μου: από δουλειά πώς τα πας;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Δουλειά;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Ναι, βρε. Δουλεύεις ή... ανεργία, πείνα κι άγιος ο Θεός;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Α... δουλεύω.

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Δουλεύεις;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ναι, ρε χαοαποτεμπελοκοπρόφοκυλο... δουλεύω!.. Τι;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Και δεν μου λες... τι... τι δουλειά κάνεις, ματάκια μου;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Δουλειά; (Μικρή σιγή). Άστα, ρε Χατζαπέρη... (Με  
πίκρα προσποιητή). Βαριά και σκληρή!..

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Ξαφνιάζεται). Τι μου λες; Βαριά και σκληρή, έ;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Οικοδομή...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Οικοδομή;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Βέβαια. (Μικρή σιγή). Ξέρεις κάτι μεγάλα κτήρια,  
που γίνονται τώρα τελευταία στους καινούριους μαχαλάδες;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Λες τις πολυκατοικίες;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Α... μπράβο!.. Εκεί δουλεύω...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Μπα; Και δεν μου λες... τι ακριβώς πας και κάνεις εκεί;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Πηλοφόρι, ρε... τι άλλο; Πας στην οικοδομή πρωι-  
πρωί, προτού καλά-καλά βγει ο ήλιος... παίρνεις έναν ντενεκέ, σ' τόνε  
γεμίζουνε μπετό... τον κόβεις εσύ στον ώμο και μετά παίρνεις μπάλα τις  
σκαλωσιές. (Κουνώντας το χέρι ενδεικτικά). Ανεβαίνεις... ανεβαίνεις...  
ανεβαίνεις... ανεβαίνεις... ανεβαίνεις... ανεβαίνεις...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Ναι...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Συνεχίζει στο ίδιο στυλ). Ανεβαίνεις... ανεβαίνεις...  
ανεβαίνεις... ανεβαίνεις... ανεβαίνεις... ανεβαίνεις... ανεβαίνεις...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Με ζόρι). Ναι...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Συνεχίζει στο ίδιο στυλ). Ανεβαίνεις... ανεβαίνεις... ανεβαίνεις... ανεβαίνεις... ανεβαίνεις...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Με πιο πολύ ζόρι). Ναι...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Αδειάζεις τον υτενεκέ!

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Εκτόνωση). Μπράβο!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Αλλάζει κίνηση χεριού). Κατεβαίνεις... κατεβαίνεις... κατεβαίνεις... κατεβαίνεις... κατεβαίνεις... κατεβαίνεις...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Ναι...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Στο καινούριο στυλ). Κατεβαίνεις... κατεβαίνεις... κατεβαίνεις... κατεβαίνεις... κατεβαίνεις... κατεβαίνεις... κατεβαίνεις...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Με ζόρι). Ναι...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Στο καινούριο στυλ). Κατεβαίνεις... κατεβαίνεις... κατεβαίνεις... κατεβαίνεις... κατεβαίνεις... κατεβαίνεις...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Με πιο πολύ ζόρι). Ναι...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Γεμίζεις τον υτενεκέ!

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Εκτόνωση). Μπράβο!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Αλλάζει κίνηση χεριού). Ανεβαίνεις... ανεβαίνεις... ανεβαίνεις... ανεβαίνεις... ανεβαίνεις... ανεβαίνεις...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Ναι...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Συνεχίζει). Ανεβαίνεις... ανεβαίνεις... ανεβαίνεις... ανεβαίνεις... ανεβαίνεις... ανεβαίνεις...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Με ζόρι). Ναι...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Συνεχίζει). Ανεβαίνεις... ανεβαίνεις... ανεβαίνεις... ανεβαίνεις... ανεβαίνεις... ανεβαίνεις...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Με πιο πολύ ζόρι). Ναι...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Αδειάζεις τον υτενεκέ!

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Εκτόνωση). Μπράβο!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Αλλάζει κίνηση χεριού). Κατεβαίνεις... κατεβαίνεις... κατεβαίνεις... κατεβαίνεις... κατεβαίνεις... κατεβαίνεις... κατεβαίνεις...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Ναι...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Στο κανούριο στυλ). Κατεβαίνεις... κατεβαίνεις... κατεβαίνεις... κατεβαίνεις... κατεβαίνεις... κατεβαίνεις... κατεβαίνεις...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Με ζόρι). Ναι...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Στο κανούριο στυλ). Κατεβαίνεις... κατεβαίνεις... κατεβαίνεις... κατεβαίνεις... κατεβαίνεις... κατεβαίνεις... κατεβαίνεις...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Με πο πολὺ ζόρι). Ναι...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Γεμίζεις τον ντενεκέ... και πάλι τα ίδια. Όλη μέρα τα ίδια, κάθε μέρα τα ίδια... είμαι, Χατζαπάρη μου, να με κλαίνε οι ρέγκες!

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Καταλαβαίνω... (Μικρή σιγή). Και από πότε έχεις πιάσει δουλειά;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Μμ; Από... από Δευτέρα μού 'πανε να πάω... αλλά μπα... Άσε με ήσυχο!

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Βρε!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ε!..

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Με κοροϊδεύεις τόση ώρα;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Επιθετικός). Άντε φεύγ' από 'δώ, ρε!.. Φεύγ' από δώ. Ακούς, κοροϊδεύω...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Αγρια). Άλλά τι κάνεις; Τι 'ν' αυτά που μου λες... ε; Καταοκοτώθηκες... ακόμη δεν έπιασες δουλειά, τρομάρα σου!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Μουλωχτά κρύβοντας τάχα το πρόσωπό του με το χέρι του). Αν είχα πιάσει όμως; (Ξεροβήχει). Ε;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Ά', να χαθείς, σαχλέ!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Αγριεύει απότομα). Εσύ, δεν μου λες, τι με ήθελες;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Τίποτα... πάω να φύγω.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Όχι τίποτα... Όχι πάω να φύγω... Χα... Θα μου 'πεις πρώτα: γιατί ήρθες και με ξύπνησες; Κάτι θέλεις εσύ, χλευμπονιάρη... 'Μπρός... λέγε!

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Στρέφει προς το σαράι). Βρε, άσε με ήσυχο!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Τον κρατάει). Έλα 'δώ... Πού πας; Πρώτα θα μου 'πεις!

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Προσπαθεί να ξεφύγει). Άσε με, σου λέω!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Συνεχίζει να τον κρατάει). Ρε, θα... θα σε διγκώσω!.. Λέγε... τι με ήθελες;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Στρέφοντας προς τον Καραγκιόζη). Τίποτα, βρε παιδί μου... Άσε με.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Ενώ τον κρατάει ακόμη). Τίποτα... τι τίποτα;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Ε... έτοι, μήπως κοιτάζαμε, ξέρω 'γώ... για καμιά δουλειά.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Τον αφήνει). Α... για δουλειά; Ε, τότε... να μη σε κρατάω άλλο. (Τον οκουντάει). Άντε στο καλό.

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Ε, μα αυτό δεν πάω να κάνω... και δεν με αφήνεις; (Στρέφει προς το σαράι). Άντε, γεια!.. (Εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Αυτό λέω κι εγώ... (Έξερχόμενος πίσω-πίσω προς την πλευρά της καλύβας). Άντε, γεια!.. Άντε, γεια!.. (Σε άλλο τόνο). Δουλειά; Μχου... κάτος καλά!



## Σκηνή Γ'



ΒΕΖΙΡΗΣ (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού. Προχωράει λίγο και κατόπιν στρέφει προς τον Ταχήρ, που τον ακολουθεί). Έτσι, που λες, Ταχήρ... Απ' τη μια είμαι πολύ ευχαριστημένος που η κόρη μου ενδιαφέρεται για τα κοινά, αλλά απ' την άλλη προβληματίζομαι. Όοο νά ναι, κάτι τέτοιο δεν είναι συνηθισμένο για μια κοπέλα. Τι λες κι εσύ;

ΤΑΧΗΡ Συμφωνώ... Βέβαια, με το συμπάθειο κιόλας, Βεζίρη μου... η Φατμέ χανούμ δεν είναι μια όποια κοπέλα... Είναι μορφωμένη, έξυπνη, δραστήρια...

ΒΕΖΙΡΗΣ Ε; Ναι... οπωδήποτε. (Σε άλλο τόνο). Κι εδώ που τα λέμε, δεν καταπάστηκε και με τίποτα μεγάλα διοικητικά θέματα, ξέρω 'γώ. Ε;

ΤΑΧΗΡ Είναι οωστή... ασχολείται με αυτά που η εξοχότητά σας δεν θα σίχε τον καιρό να ασχοληθεί... τα πολιτιστικά.

ΒΕΖΙΡΗΣ Κι όμως, τζάνεμ, θα μου άρεσε. Θα το ήθελα πολύ!..

ΤΑΧΗΡ Δεν αμφιβάλλω, αλλά έχετε χρόνο;

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Άλλού είναι το ζητούμενο και πιοτεύω ότι τακτοποιείται με τον καλύτερο τρόπο.

**ΤΑΧΗΡ** Ωραία!.. Οπότε;

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Οπότε... μάλλον θα δεχθώ την πρόταση της Φατμέ... Άλλά, θα ήθελα πρώτα να κάνω μια... ας την 'πούμε, τελευταία συζήτηση μαζί της.

**ΤΑΧΗΡ** Όπως νομίζετε. Θέλετε μήπως να πεταχτώ να ειπώ να έρθει η έχετε κάτι άλλο στον νου σας;

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Όχι... πήγαινε πες να την ειδοποιήσουνε να κατέβει... κι εσύ μείνε και κάνε καμιά άλλη σου δουλειά.

**ΤΑΧΗΡ** Εντάξει, Βεζίρη μου. Σας προσκυνώ. (Στρέφει και εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Γεια σου, Ταχήρ. (Σιγή).



**ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ** (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού μετά από λίγο. Κάνει τεμενά). Μπαρπά μου και Βεζίρη μου, σε προσκυνώ.

**BEZIRHES** Καλώς την... καλώς την!.. Σήκω επάνω.

**BEZIROPOULAS** (Σηκώνει το κορμί της). Ο αφέντης ο Ταχήρ είπε ότι κάτι με ήθελες και ήρθα αμέσως.

**BEZIRHES** Ναι, κόρη μου. Ε... σκέφτηκα όλα αυτά που μου είπες για τα πολιτιστικά... Δεν σου κρύβω ότι προβληματίσθηκα προτού πάρω κάποια απόφαση, γιατί μην ξεχνάς πως εγώ μπορεί να έχω, όπως κι εσύ, κάποια εγκυκλοπαιδική μόρφωση, αλλά δεν παύω να είμαι και ένας στρατιωτικός καριέρας... κι αυτό, τζάνεμ, σημαίνει ότι πρέπει να τα εξετάζω όλα.

**BEZIROPOULAS** Αντιλαμβάνομαι, Βεζίρη μου...

**BEZIRHES** Θέλω, λοιπόν, να μου ειπεις ακριβώς τι είναι αυτό που έχεις κατά νου.

**BEZIROPOULAS** Ναι... γιατί όχι; Πρόκειται για κάποια πουήματα, τραγούδια, ακόμη και αφηγήσεις που κυκλοφορούν από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά...

**BEZIRHES** (Επαναλαμβάνει σκεπτικός). Από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά... Μάλιστα... μάλιστα!..

**BEZIROPOULAS** Άκουσα μερικά από αυτά και νομίζω ότι αξιζει τον κόπο να μπουν σε ένα βιβλίο που θα κυκλοφορήσει παντού, ώστε να τα μάθουν και οι νεότεροι και οι πιο μακρινοί, αλλά και όλοι όσοι τυχόν ενδιαφέρονται.

**BEZIRHES** Κι αυτά όλα που λέγεις... τα πουήματα, τέλος πάντων, ποιοι τα φτιάχνουν; Θέλω να 'πάλ: Τούρκοι... Ρωμιοί;

**BEZIROPOULAS** Α, δεν έχει να κάνει... Και οι Τούρκοι έχουν τα δικά τους και οι Έλληνες επίσης... και όλα είναι χωρίς κάποιο περιεχόμενο πολιτικό, αν εννοείς αυτό.

**BEZIRHES** Άφεριμ!..

**BEZIROPOULAS** Ναι, ναι! Και οι Τούρκοι, Βεζίρη μου, και οι Έλληνες στα τραγούδια και τα πουήματά τους μιλούν πιο πολύ για την αγάπη... τον έρωτα... που, μπορούμε να 'πούμε, είναι και ο βασικότερος λόγος για να τα γράψουν.

**BEZIRHES** Καλό αυτό. (Σαν να διορθώνει αυτό που είπε). Ε... θέλω να 'πώ... που συμφωνούν σε κάτι οι δυο λαοί.

**BEZIROPOULAA** Σε πολλά συμφωνούν, Βεζίρη μου, οι Τούρκοι με τους Έλληνες. Άλλωστε, υπάρχουν τόσα και τόσα πράγματα, που δεν γνωρίζουν σύνορα γενικότερα...

**BEZIRHES** Όπως;

**BEZIROPOULAA** Όπως οι βασικές ανάγκες της ζωής... οι αρρώστιες... το μέλλον των παιδιών... ο αναλφαβητισμός... Ε;

**BEZIRHES** Ναι, βέβαια... (Μικρή σιγή). Σωστά! (Σε άλλο τόνο). Οπότε, τζάνεμ... να το προχωρήσουμε...

**BEZIROPOULAA** (Με χαρά). Αχ, μπαμπά μου, σ' ευχαριστώ!..

**BEZIRHES** Μόνο να προσέξουμε, ώστε αυτό να φανεί ότι γίνεται από μια Υπηρεσία του σαραγιού, την πολιτιοτική... και ότι, τέλος πάντων, δεν είναι προωπική ή οικογενειακή υπόθεση του Βεζίρη. Κατάλαβες;

**BEZIROPOULAA** Βεβαίως! Και δεν έχω καμία αντίρρηση... Άλλωστε εμένα με ενδιαφέρει η ουσία... τίποτε άλλο.

**BEZIRHES** Δηλαδή... δεν θα σε πείραζε να μπει επικεφαλής αυτής της Υπηρεσίας κάποιος μπέης;

**BEZIROPOULAA** Αν υπάρχει κάποιος και είναι κατάλληλος...

**BEZIRHES** Θα βρεθεί... Μέχρι τότε υπεύθυνος θα λέμε ότι είναι ο Ταχήρ.

**BEZIROPOULAA** Γιατί όχι;

**BEZIRHES** Και μετά βλέπουμε. Λοιπόν, να βάλουμε τον τελάλη... τι λες;

**BEZIROPOULAA** Ναι, μπαμπά μου... για να ειδοποιηθεί ο κόσμος ότι πρόκειται να εκδοθεί ένα βιβλίο... μια ανθολογία, όπως λέγεται, με στιχάκια ποιημάτων και τραγουδιών Τούρκικων και Ελληνικών και όποιος θέλει μπορεί να φέρει στο σαράν το στιχάκι του... Αυτά.

**BEZIRHES** Να βάλουμε μήπως... και κάποιο μπαξίο;

**BEZIROPOULAA** (Με απορία). Μπαξίοι;

ΒΕΖΙΡΗΣ Ναι. Άλλιώς, ξέρω κι εγώ... μήπως δεν έρθει κανένας...

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Δεν νομίζω... ο καθένας θα θέλει να ιδεί το στιχάκι του μέσα στο βιβλίο. (Σε άλλο τόνο). Άλλα... ας βάλουμε κάτι.

ΒΕΖΙΡΗΣ Λοιπόν... πήγατε μέσα και πες στον Ταχήρ να έρθειεδώ.

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Ναι, μπαμπά μου... τρέχω. Και σ' ευχαριστώ πολύ... Προσκυνώ. (Στρέφει και εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

ΒΕΖΙΡΗΣ Γεια σου, παιδί μου. (Σιγή).



ΤΑΧΗΡ (Εμφανίζεται μετά από λίγο από την πλευρά του σαραγιού). Και πάλι σας προσκυνώ, Βεζίρη μου... Με ζητήσατε;

ΒΕΖΙΡΗΣ Ναι, Ταχήρ. Ε... κουβέντιασα, όπως είπαμε, με την Φατμέ... όλα καλά, προχωράμε...

ΤΑΧΗΡ Πολύ ωραία!

ΒΕΖΙΡΗΣ Λοιπόν... θα δημιουργηθεί αμέσως μια νέα υπηρεσία στο σαράι, η οποία θ' ασχολείται με θέματα πολιτιστικά. Τυπικά θα μπει

κάποιος προϊστάμενος, αλλά στην ουσία θα ασχολείται η κόρη μου... (Μικρή σιγή). Σε άλλο τόνο). Τι θά λεγες, αλήθεια... να μπεις ελόγου σου επικεφαλής σ' αυτήν την νέα υπηρεσία; Δεν θα ήθελα κάποιον άλλο.

**ΤΑΧΗΡ** Μετά χαράς, Βεζίρη μου!

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Άφεριμ!.. Οπότε... θα βρεις τον ντελάλη και θα τον βάλεις να πάει παντού, σ' όλες τις ρούγες και σ' όλους τους μαχαλάδες και στα γύρω χωριά... και να τελαλήσει πώς η πολιτιστική υπηρεσία του σαραγιού... Έτσι; Η πολιτιστική υπηρεσία του σαραγιού πρόκειται να εκδώσει σύντομα ένα βιβλίο με στιχάκια που μάτων και τραγουδιών Τούρκικων και Ελληνικών. Όποιος, το λοιπόν, έχει κάποιο στιχάκι ή και περισσότερα μπορεί να τα φέρει στο σαράι, στη Βεζιροπούλα και μετά από αξιολόγηση θα μπουν στο βιβλίο, ενώ ο ίδιος θα λαμβάνει μπαξίσι από δύο έως δέκα λίρες. Και ακόμη, εκείνος που θα φέρει το πιο καλό στιχάκι, θα πάρει και το μεγάλο μπαξίσι που θα είναι... εκατό λίρες!.. Ε;

**ΤΑΧΗΡ** Μάλιστα, πασά μου. (Μικρή σιγή). Ε... να τρέξω να βρω τον τελάλη;

**ΒΕΖΙΡΗΣ** (Σαν μια λέξη). Ναι-ναι-ναι!.. (Προχωράει προς το σαράι και αφού προσπεράσει τον Ταχήρ). Πήγατε και να μου αναφέρεις, Ταχήρ.

**ΤΑΧΗΡ** (Όταν προσπεράσει ο Βεζίρης, στρέφει και τον ακολουθεί για λίγο). Αοφαλώς, πολυχρονεμένε μου... Σας προσκυνώ. Στο καλό να πάτε!

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Γεια σου! (Έξερχεται προς την πλευρά του σαραγιού).



## Σκηνή ΣΤ'



**ΤΑΧΗΡ** (Στρέφει και προχωράει προς την καλύβα μονολογώντας). Πού να βρίσκεται τώρα ο Χατζηαβάτης; Άραγε αυτός ο φίλος του ο Καραγκιόζης θα ξέρει; Για να ιδώ: είναι κι αυτός εδώ; (Πλησιάζει και χτυπάει την πόρτα της καλύβας δυο φορές. Κατόπιν κάνει λίγο πίσω και φωνάζει). Τον κύριο Καραγκιόζη θέλω... είναι μέσα;

**ΚΟΠΡΙΤΗΣ** (Χωρίς να φαίνεται). Μπαμπάκο... χτυπάνε την πρότα, ρε, δεν ακούς;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Χωρίς να φαίνεται). Σοτ!.. Άσ' τους να χτυπάνε... Θα βαρεθούνε και θα φύγουνε.

**ΤΑΧΗΡ** (Πλησιάζει και ξαναχτυπάει την πόρτα). Δεν ακούτε; Είμαι ο Ταχήρ εφέντης!.. (Χτυπάει άλλη μια φορά και έπειτα κάνει λίγο πίσω).

**ΚΟΠΡΙΤΗΣ** (Χωρίς να φαίνεται). Μπαμπάκο... είναι ο εφέτης, ρε... και σε είπε και κύριο... τράβα γρήγορα!

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Χωρίς να φαίνεται). Κοιμήσου χάμου, ρε... Άσι στ' διάλ' από 'κει... Όλο πετάγεσαι, σαχλαμάρα!.. (Ξεροβήχει). Τώρα μιλάμε

εμείς οι κύριοι... (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας. Πλησιάζει με σκέρτο του Ταχήρ και αμέσως σκύβει μπροστά του, ενώ με το χέρι του κάνει διάφορες κινήσεις τεμενά). Ε... σαλαμπαχαέρισον, αφέντη μου!

ΤΑΧΗΡ Α... καλώς τον!.. Σήκω επάνω. Είσαι ο Καραγκιόζης, ε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Σηκώνει το κορμί του). Ολόκληρος...

ΤΑΧΗΡ Εγώ... ξέρεις ποιος είμαι...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ε; Ναι, βέβαια... αυτός ακριβώς!.. (Σε άλλο τόνο). Τι, τώρα... μεταξύ μας; (Ξεροβήχει).

ΤΑΧΗΡ Α, μπράβο... με κατάλαβες!.. Λοιπόν, Καραγκιόζη... ψάχνω τον Χατζηαβάτη για μια δουλειά... μπας και ξέρεις πού μπορώ να τον βρω; Πριν από λίγο που τον είδα... μου είπε πως θα ερχόταν εδώ σε σένα.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ήρθε... Ήρθε κι έφυγε. (Μικρή σιγή). Άλλα, όπου νά 'ναι...

ΤΑΧΗΡ Θα ξανάρθει;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Βέβαια!..

ΤΑΧΗΡ Είναι σίγουρο αυτό;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Όπως σε βλέπω και με βλέπεις!.. (Σε άλλο τόνο). Να... λογοφέραμε λιγάκι προηγουμένως, θύμωσε κι έφυγε. Μετά από λίγο που θα του περάσει, τσουπ... πάλι εδώ θα είναι... Έτσι κάνει αυτός πάντα.

ΤΑΧΗΡ Και, αν επιτρέπεται, τζάνεμ... σε τι επάνω λογοφέραστε... σε κάτι σοβαρό;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μπα... σοβαρό... Τι έχουμε να μοιράσουμε, αφέντη μου... τη φτώχια μας; Σου λέω, σε λίγο πάλι παρεούλα θα είμαστε... εδώ.

ΤΑΧΗΡ Α, εντάξει. (Σε άλλο τόνο). Για πες μου, εσύ... μένεις χρόνια εδώ;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Στην παράγκα αυτή; Πολλά...

ΤΑΧΗΡ Μα, αυτή, τζάνερ... κοντεύει να πέσει. Ε; Ούτε κουφώματα έχει καλά-καλά... ούτε και κεραμίδια!.. Ήθελα νά 'ξερα: τον χειμώνα, όταν βρέχει... τι κάνετε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Χα! Βγαίνουμ' όλοι όξω να μη βραχούμε... Τι άλλο, αφέντη μου;

ΤΑΧΗΡ Και είναι δική σου... δηλαδή, ιδιοκτησίας σου;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τώρα, δχι... Παλιά ήτανε... Άλλα χρωστόδοσα εκεί σε κάποιον και...

ΤΑΧΗΡ Και;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μου την πήρε.

ΤΑΧΗΡ Τι μου λέγεις; Και καλά, πώς γίνεται και κατοικείτε ακόμη μέσα;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Με νοίκι...

ΤΑΧΗΡ Α... με νοίκι, ε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Εμ', πώς αλλιώς, αφέντη μου;

ΤΑΧΗΡ Κι αν επιτρέπεται, αυτός που σου σου την πήρε, τζάνερ, ποιος είναι;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Που... που μου την πήρε την παράγκα... ποιος είναι;

ΤΑΧΗΡ Ναι... τον ξέρω;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ου... καλά!.. Εσύ, αφέντη μου... τους ξέρεις όλους απ' όξω κι ανακατωτά, που λένε.

ΤΑΧΗΡ Ποιος είναι, αλήθεια; (Σε άλλο τόνο). Βέβαια... αν δεν θες να μου ειπείς... δεν είναι...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Τον διακόπτει). Ο Σολομός...

ΤΑΧΗΡ (Σκέφτεται). Σολομός... (Στον Καραγκιόζη). Ποιος, αυτός ο Εβραίος... ωρολόγια-κοσμήματα;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Αυτός.

ΤΑΧΗΡ Δεν είναι κακός άνθρωπος... Ε;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ισα-ισα!.. Είμαστε και φίλοι... Αλλά του είχα πάρει 'κει πέρα κάποια χρήματα... ε, και κανονίσαμε να πάρει δική του την παράγκα, αλλά... να μη φύγω εγώ... Να παραμείνω εδώ πέρα, έτσι με νοίκι.

**ΤΑΧΗΡ** Κατάλαβα... Αλλά... δεν την συντηρεί καθόλου, μπρε παιδί μου;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Πώς... μόνο που την συντήρηση την κλείνουμε σε νοίκια...

**ΤΑΧΗΡ** Έτσι, ε;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Έτσι, έτσι. (Σιγή).

**ΤΑΧΗΡ** Λοιπόν, Καραγκιόζη... όταν έρθει ο Χατζηαβάτης, πες του ότι του θέλω.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ναι, αφέντη μου... Μόνο, πού θα είσαι πες μου, να του 'πώ να έρθει.

**ΤΑΧΗΡ** Θα κάνω μια βόλτα εδώ γύρω και μετά θα αράξω στο γυαλί καφενέ... ξέρει αυτός. Ή θα περιμένω, πες του... ή θα περιμένει εκείνος.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Μείνε ήσυχος, αφέντη μου.

**ΤΑΧΗΡ** Μονάχα, σε παρακαλώ, μην το ξεχάσεις... πρόκειται για κάπι πάρα πολύ επείγον... να του το ειπείς αμέσως μόλις έρθει... Κατάλαβες; Αμέσως!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Αχά! Μάλλον δε... δεν θα χρειαστεί να κάνω κάπι εγώ.

**ΤΑΧΗΡ** Τι εννοείς;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Τον Χατζατζάρη δεν θέλεις; Ε, βουαλά!.. Εγώ σας αφήνω.

**ΤΑΧΗΡ** Ήρθε; Α... μη μου 'πεις... (Στρέφοντας προς το σαράν). Ωραία! Πάρα πολύ ωραία... (Προχωρώντας). Το λοιπόν, Καραγκιόζη... γεια σου!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Όρβουρ!.. (Εξέρχεται πίσω-πίσω προς την πλευρά της καλύβας του).

## Σκηνή Ζ'



ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού. Αφού πλησιάσει τον Ταχήρ, κάνει τεμενά). Αφέντη Ταχήρ... σας προσκυνώ και πάλι ο καημένος.

ΤΑΧΗΡ Καλώς τον Χατζηβάτη!.. Σήκω επάνω.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ναι, μπέη μου... (Σηκώνεται)

ΤΑΧΗΡ Κι ό, τι έλεγα στον Καραγκιόζη ότι σε θέλω για μια δουλειά...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Αλήθεια; Ό, τι θέλετε, αφέντη μου... γης γεφύρι να γενό για να περάσετε... και τα δυο μου τα ματάκια να τα βγάλω για σας!..

ΤΑΧΗΡ Τίποτε απ' όλα αυτά, τζάνεμ... Έναν τελάλη θέλω μόνο.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Μπράβο... γιατί όχι;

ΤΑΧΗΡ Λίγο βιαστικό, όπως πάντα...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Με μεγάλη προθυμία). Κανένα πρόβλημα, αφέντη Ταχήρ! Θα τρέξω αμέωνς... θα τρέξω παντού, ο καημένος.. Μόνο, πείτε μου περί τίνος πρόκειται.

ΤΑΧΗΡ Άκοντε, Χατζηαβάτη...

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Άκούω, αφέντη μου.

ΤΑΧΗΡ Ο πολυχρονεμένος μας Βεζίρης πήρε πριν λίγο απόφαση να δημιουργηθεί στο σαράν μια καινούρια υπηρεσία, που θ' ασχολείται με θέματα πολιτιστικά.

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Α... ωραία!..

ΤΑΧΗΡ Η Υπηρεσία αυτή, λοιπόν... πρόκειται σύντομα να εκδώσει κάποιο βιβλίο με στιχάκια τραγουδιών και ποιημάτων Τούρκικων και Ελληνικών, απ' αυτά που μέχρι τώρα κυκλοφορούν μόνο από στόμα σε στόμα και τα ξέρουν λίγοι.

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Κατάλαβα... με το βιβλίο αυτό θα τα μάθουνε όλοι.

ΤΑΧΗΡ Ακριβώς... ή, εν πάσῃ περιπτώσει... πιο πολλοί. Θέλω, λοιπόν, Χατζηαβάτη... να τρέξεις και να τελαλήσεις παντού... δηλαδή σ' όλες τις ρούγες και σ' όλους τους μαχαλάδες... αλλά και στα γύρω χωριά. Έτοι;

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Να τρέξω, αφέντη μου... Βεβαίως!. Παντού... σε όλη την γύρω περιοχή.

ΤΑΧΗΡ Μόνο, πρόσεξε τι θα λες...

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Προσέχω, άρχοντά μου.

ΤΑΧΗΡ Θα λες... η πολιτιστική υπηρεσία του σαραγιού πρόκειται να εκδώσει σύντομα ένα βιβλίο με στιχάκια ποιημάτων και τραγουδιών Τούρκικων και Ελληνικών... Όποιος, λοιπόν, εδώ από τους κατοίκους έχει υπόψη του κάποιο στιχάκι... μπορεί να το φέρει στο σαράν, στη Βεζιροπούλα, και μετά από αξιολόγηση... το στιχάκι του θα μπαίνει στο βιβλίο και ο ίδιος θα λαμβάνει μπαξίσι από δύο μέχρι δέκα λίρες. Δεκτά γίνονται και περισσότερα από ένα στιχάκια. Καλ... αυτός που θα φέρει το καλύτερο στιχάκι απ' όλα... θα πάρει και το μεγάλο μπαξίσι, που θα είναι εκατό λίρες!. Κατάλαβες;

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Πώς... βεβαίως... Μπράβο του πολυχρονεμένου μας Βεζίρη... όλα τα σκέφτεται!..

ΤΑΧΗΡ Πράγματι...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Τρέχω αμέσως, αφέντη Ταχήρ.

ΤΑΧΗΡ Μια στιγμή...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ναι, μπέη μου...

ΤΑΧΗΡ Θέλω να μου ειπείς κι εσύ αυτά που σου είπα, για να ιδώ αν σου τα είπα σωστά, αλλά και αν κι εσύ τα συγκράτησες όπως ακριβώς σου τα είπα. Κατάλαβες;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Α, ναι, βέβαια.

ΤΑΧΗΡ Σε ακούω, λοιπόν.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Θα λέω... κατά διαταγή του πολυχρονεμένου μας Βεζίρη... όποιος έχει υπόψη του κάποιο στιχάκι...

ΤΑΧΗΡ Όχι.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Τα χάνει για λίγο). Έχετε δίκιο... να διορθώσω... Ε... κατά διαταγή του πολυχρονεμένου μας Βεζίρη, θα εκδοθεί ένα βιβλίο...

ΤΑΧΗΡ Όχι, όχι, όχι!

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Μάλλον τα έχω μπλέξει...

ΤΑΧΗΡ Η πολιτιστική Υπηρεσία του σαραγιού... θα εκδώσει...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Μάλιστα... Η πολιτιστική Υπηρεσία του σαραγιού θα εκδώσει ένα βιβλίο με στιχάκια...

ΤΑΧΗΡ Έτοι... η πολιτιστική Υπηρεσία του σαραγιού θα λες. Μήν το ξεχάσεις αυτό!.. Είναι διαταγή... Κατάλαβες;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Κατάλαβα... κατάλαβα...

ΤΑΧΗΡ Για συνέχισε...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Με στιχάκια τραγουδιών και ποιημάτων...

ΤΑΧΗΡ Τούρκικων και Ελληνικών...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Τούρκικων και Ελληνικών. Ε... όποιος λοιπόν, έχει κάποιο στιχάκι... μπορεί να το φέρει στο σαράν, στην Βεζίροπούλα, και μετά από αξιολόγηση... το στιχάκι θα μπαίνει στο βιβλίο, ενώ ο ίδιος θα παίρνει μπαχίσι από δύο έως δέκα λίρες. Και εκείνος που θα φέρει το

πο καλό στιχάκι... θα πάρει και το μεγάλο μπαξίοι, που θα είναι εκατό λίρες.

ΤΑΧΗΡ Πρόσεξε... δεκτά γίνονται και περισσότερα στιχάκια, όχι μόνο ένα... Μην το ξεχάσεις κι αυτό!..

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Α, ναι. Θα κάνω και καριά πρόβα...

ΤΑΧΗΡ Εντάξει. Και μόλις τελειώσεις... (προχωράει προς το σαράι προσπερνώντας τον Χατζηαβάτη) πέρασε από το σαράι. Ε; Γεια σου!.. (Εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ (Στρέφει και τον ακολουθεί για λίγο). Στο καλό να πάτε, αφέντη μου, στο καλό... Πέτρα να μη βρεθεί στο δρόμο σας, για να σκοντάψετε!.. Στο καλό, στο καλό... (Στρέφει προς την καλύβα). Αχ, τι ωραία!.. Πάλι θα βολευτώ κάπως... Ας αρχίσω, λοιπόν... (Ξεροβήχει μια-δυο φορές και μετά αρχίζει δυνατά και καθαρά σαν τον ψάλτη που λέει τον Απόστολο, ενώ προχωράει σιγά-σιγά και εξέρχεται προς την πλευρά της καλύβας συνεχίζοντας με φωνή που χαμηλώνει λίγο-λίγο). Ακούουνουστε, ακούουνουστε... μπέηδες, αγάδες, ντερβιοάδες... Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι... Ράσοι, Πρώσοι, Πολωνοί... Έλληνες και Οθωμανοί, ακουούνουστε... Κατά διαταγή του πολυχρονεμένου μας Βεζίρη... η πολιτιστική Υπηρεσία του σαραγιού...

## ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ



# ΠΡΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ



ΓΕΡΟΣ (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας και προχωράει αργά, ενώ από πριν ακούγεται μουσική αμανέ, που σιγά-σιγά σταματάει). Άαα... για να διώ: τούτος 'δώ ο Καραγκιόζης... ξέρει τίποτα γι' αυτά που 'λεγε ο τελάλης; (Στρέφει, πλησιάζει στην καλύβα και χτυπάει την πόρτα. Φωνάζει). Καραγκιόζη... ακούς; Έβγα λίγο... είμαι ο Σαμπάν αγάς...

ΚΟΠΡΙΤΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Μπαμπάκο, μπαμπάκο... είναι ο... είναι...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Τσούτ!

ΚΟΠΡΙΤΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Είναι ο αγάς, ρε... τράβα!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Ρε... δεν ουν έχω ειπεί να μην πετάγεσαι; Ψοφολόγα 'κεί χάμου!.. Μπάσα... (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας του). Βρε, καλώς τον Αβγά!..

ΓΕΡΟΣ (Κάνοντας λίγο πίσω). Γεια σου, τζάνερ... Ο Καραγκιόζης δεν είσαι; Εγώ είμαι ο Σαμπάν αγάς... με θυμάσαι...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι, ναι... ο Μπάμιας κι αβγάς. Τι κάνεις;

ΓΕΡΟΣ Καλά, καλά... τα 'λόγου σου;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Και τα 'λόγου μου καλά...

ΓΕΡΟΣ Μπράβο, μπράβο... χαίρομαι, χαίρομαι...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Κι εγώ σε σιχαίνομαι.

ΓΕΡΟΣ Ε; Ναι... νά 'σαι καλά!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Και... πώς τα περνάς;

ΓΕΡΟΣ Ωραία... ήσυχα. Όπως ξέρεις, τώρα εγώ δεν δουλεύω... αλλά έχω κάνει το κουμάντο μου... κι εντάξει!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ξέρω, ξέρω... Και καλά... πώς σου περνάει η ώρα;

ΓΕΡΟΣ (Με καημό). Αχ... περνάει η αφιλότιμη... Και η ώρα περνάει... και η ζωή, Καραγκιόζη...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Άλλο θέλω να 'πώ: ασχολείσαι με κάτι;

ΓΕΡΟΣ Ε, καμά βόλτα... τίποτες ψώνια... κάνα λακριντί... Ε, τι άλλο για;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Κατασκοτώνεσαι, δηλαδή;

ΓΕΡΟΣ (Απότομα και δυνατά). Άαα!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Οποθοχωρεί τάχα φοβισμένος). Τι 'ναι;

ΓΕΡΟΣ Φτιάχνω και στιχάκια!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Άει στο διάλο... (Στο κοινό πλησιάζοντας πάλι τον Γέρο). Είπα κι εγώ: τι έπαθε; (Στον Γέρο). Στιχάκια, ε;

ΓΕΡΟΣ Ναι, ναι... τα ταιριάζω, ξέρεις, καλά... Λέω, μάλιστα... να γίνω στιχοπλόκος...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Στιχοπλόκος;

ΓΕΡΟΣ Ναι... μ' αρέσει... Μ' αρέσει πολύ!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ε... αφού σ' αρέσει πολύ... να γίνεις. Γιατί όχι; Μικρός είσ' ακόμη...

ΓΕΡΟΣ Ε, δεν με πήραν και τα χρόνια.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Αυτό δεν σου λέω κι εγώ; Τι; Άλλοι στην ηλικία σου παντρεύονται.

ΓΕΡΟΣ Ε... εντάξει... (Μικρή σιγή). Που λες... σε ήθελα...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Α... ναι. Για λέγε, για λέγε... τι με ήθελες;

ΓΕΡΟΣ Κάτι έλεγε ο τελάλης για στιχάκια... τον άκουοες;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Α... ναι, μωρέ... Αφού έχεις στιχάκια, να τα πας στο σαράι, στη Βεζιροπούλα, να τα βάλει στο βιβλίο που θα εκδώσει και να πάρεις κι εσύ το μπαξίοι σου. Τά χεις απάνω σου;

ΓΕΡΟΣ (Με οιστρο). Όχι!.. Τα φυλάω στην κάσα.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Στην κάσα τα φυλάξ; Τι διάλο... επιταγές είναι;

ΓΕΡΟΣ Μην τα χάσο!.. Πάω να τα πάρω και να πάω στο σαράι.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Εύθυμα). Θα τα πας μαζί με την κάσα;

ΓΕΡΟΣ Ε; Λες; Μπασά... είναι βαριά η κάσα... ασήκωτη!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ασήκωτη, ε;

ΓΕΡΟΣ Δεν μου λες; να τα πάω όλα ή... τι έλεγε ο τελάλης;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μη; (Μικρή σιγή). Μωρέ, πάγαινέ τα όλα 'κει πέρα, να κάνει δουλειά της η γυναίκα...

ΓΕΡΟΣ Και θα πάρω μπαξίοι για όλα... ξέρεις;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Άαα... εκεί το πας. Δεν ξέρω... ό,τι σου 'πει.

ΓΕΡΟΣ Τότε, θα της τα πάω όλα εγώ... και ό,τι βγει... Μη; (Στρέφει και προχωράει προς το σαράι). Πάω... γεια!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Γεια!.. (Του φωνάζει). Είναι πολλά;

ΓΕΡΟΣ (Σταματάει χωρίς να στρέψει). Είναι τρία!.. (Έξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Κατ' ιδίαν). Να φας φακή και νά' ναι κρύα!.. Χα... Είπα κι εγώ... (Εξέρχεται πίσω-πίσω προς την πλευρά της καλύβας).



**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** (Εμφανίζεται χορεύοντας από την πλευρά του σαραγιού, ενώ από πριν ακούγεται ρεμπέτικη μουσική. Μετά από λίγο σταματάει η μουσική, σταματάει κι αυτός να χορεύει). Έεεε'!.. Πίσω ψευτόμαγκες... τώρα περνάει ο Σταύρακας ο ποιητήςς... σσοσ!.. Α, ρε Σταύρακα... είσαι, νά' με, και πολύ μεγάλος ποέτας!.. Θα μπεις και στο βιβλίο ...κίνες και το στιχάκι σου θα το διαβάζει, νά' με, όλη η υφήλιος με τα περίχωρά της... Ε, θα το διαβάζουνε και οριομένοι, νά' με, και τότε θα καταλάβουνε το οφάλμα τους περί την πάρτη μου... Νομίζω;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας και τον πλησιάζει). Ρε... καλώς τον Σταύρο!.. Τι έγινε, ρε... με ποιώνε τά 'χεις;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Άσε, ρε Καραγκιοζάκο... είναι, νά' με, 'κει πέρα κάποιοι.. που νομίζουνε ότι είναι κάποιοι... Μπήκες;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Μπερδεμένος). Α;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Αυτά!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Δεν μου τα λες με δικά σου λόγια... ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Οι δικοί της, νά 'με... Την κλειστε μέσα... και μένα όξω. Ανθίζεσαι...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Άαα... έφαγες πόρτα, μάστορα...

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Μέσα είσαι!

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Και;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Της έγραψα κι εγώ, νά 'με, ένα στιχάκι... να μπει στο βιβλίο της μεγάλης... να το διαβάσει η μικρή και να πλαντάξει, νά 'με, στο κλάμα... Και να 'δούμε τότε οι δικοί της, που τα ξέρουνε όλα, νά 'με... πώς θα την μωρώξουνε; (Με άχτι). Α!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Όχι, παιζουμε... (Με άχτι κι αυτός). Α!..

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** (Σε άλλο τόνο). Τα δικά σου... 'ντάξει, ρε; Όλα καλά, νά 'με;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ε... όπως τα ξέρεις, μωρέ.

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Εγώ, νά 'με, πάω σαράι...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Σαράι πας;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Ε... τι λέμε, νά 'με;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Α, ναι... μπράβο...

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Δεν έχεις κι εσύ κάνα στιχάκι να πάμε παρεούλα; Να τουμπήσουμε και κάνα ψιλό... κάτι δίνουνε...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Δεν έχω κάτι, ρε Σταύρο... Άσε, θα ιδούμε.

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Ξέρω... ξέρω. Εσύ θα την ψάξεις για τίποτα καλό, νά 'με... Ε; Πας για την 'κατοστάρα, μεγάλε... Άλα... γονοτάρω! (Στρέφει και προχωράει προς το σαράι). Άντε, γεια!

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Γεια σου, ρε Σταύρακα!.. (Εξέρχεται πίσω-πίσω προς την πλευρά της καλύβας του).

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** (Χτυπάει την πόρτα του σαραγιού και φωνάζει). Πόρτα, ρέες... (Πιο σιγά κάνοντας πίσω). Άρατε πύλες να μπουν οι πουητές, νά 'με!

## Σκηνή Γ'



ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού μετά από λίγο). Χαίρετε. (Τον πλησιάζει). Άκουσα καλά... είστε πουητής;

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Εγώ είμαι το Σταυράκι το χαριτωμένο... που μ' έκανε η μανούβλα μου καρδιές για να μαραίνω. Μα μια καρδιά μου ξέφυγε και μου 'μεινε το άχτι... κι είπα να γίνω πουητής... για μια γυναίκα οκάρη.

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Αυτό είναι το στιχάκι σας; Δεν είναι πολύ καλό... και θα το ήθελα γραμμένο σε χαρτί.

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Όχι, όχι... αυτό, νά 'με... είναι το εισαγωγικό. Έτσι το είπα ένεκα και η περίσταση... Με παρακολουθείς Το καλό έπεται, νά 'με...

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Α, ωραία!.. Για ν' ακούσουμε τώρα και το καλό... Θα μου το απαγγείλετε ωραία-ωραία και μετά θα μου το δώσετε και γραμμένο. Το έχετε γραμμένο σε χαρτί;

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Και βέβαια, νά 'με!.. Το λοιπόν... (βγάζοντας κάτι από την τσέπη του) εδώ τό χω γραμμένο.

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Σας ακούω...

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** (Φέρνει το μακρύ του χέρι μπροστά στο πρόσωπό του και διαβάζει). Παίρνω αμπάριζα και βγαίνω  
και στης γκόμενας πηγαίνω...  
να της πάω φρέσκα ψάρια,  
γιούδοερς και μαργαριτάρια.  
Βρίσκω πόρτα σφαλισμένη,  
τη μικρή φυλακιούμένη...  
σαν το ψάρι μεσ' στη γυάλα...  
πάμε πίσω... πάμε γι' άλλα...

(Κατεβάζοντας το χέρι του). Αυτά! Και το χαρτάκι... (Δίνει το χαρτί στην Βεζιροπούλα). Τώρα, νά 'με... ακούω εγώ.

**ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ** Δεν είναι κακό το στιχάκι σας... Βέβαια... ιδιόρρυθμο κάπως, όπως και η ομιλία σας.

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Δηλαδή, νά 'με, θα μπει στο βιβλίο ή απορρίπτεται μετά πολλών επαίνων;

**ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ** Και στο βιβλίο θα μπει... και κάποιο μπαξίσι θα σας δοθεί, έννοια σας... Όταν εκδοθεί το βιβλίο, θα ειδοποιηθείτε να έλθετε να πάρετε ένα και δύτι μπαξίσι έχει αποφασισθεί.

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Οπότε, εις το επανιδείν και τα τοιαύτα, νά 'με...

**ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ** Ναι... Να πάτε στο καλό. (Στρέφει προς το σαράν). Γεια σας. (Εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Τα σέβη μου, μαμαζέλ... (Στρέφει προς την καλύβα. Κατ' ιδίαν). Ρε, ποιος είμαι, ρε; (Εξέρχεται προς την πλευρά της καλύβας).



## Σκηνή Δ'



**ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού και αργά-αργά προχωράει απαγγέλλοντας). Μένα με λέν' ομορφονιό... με λέν' χρυσό καμάρι... Όλες οι νιες τρελαίνονται... ποια να με πρωτοπάρει... Ουίτ... Ζουμ-τριαλαριλαρό!.. (Στρέφει προς το σαράν, πλησιάζει, χτυπάει την πόρτα και φωνάζει κάνοντας λίγο πισω). Ανοίξτε, σας παρακαλώ...

**ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ** (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού μετά από λίγο). Χαιρετε... Φέρατε κάποιο στιχάκι;

**ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ** Βέβαια, ουίτ! Έφερα ένα που μου αρέσει πολύ. Ελπίζω να αρέσει και σε σας. (Δείχνει κάτι που κρατάει). Το έχω γραμμένο εδώ.

**ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ** Μου το δίνετε μετά. Τώρα διαβάστε το;

**ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ** Βεβαίως... βεβαίως, ουίτ... (Διαβάζει με στόμφο).  
Φίλος έδωσε στον φίλο  
τριαντάφυλλο με φύλλο.  
Κι είπε ο φίλος προς τον φίλο:  
φίλε, φύλαγε το φύλλο...  
μην το δώσεις σ' άλλον φίλο.  
Κράτησέ το για καιρό... Ζουμ-τριαλαριλαρό!..

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Χαριτωμένο... Εσείς το φτιάξατε;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Λιγάκι στο τέλος, ουίτ... Το διάλεξα όμως, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ. (Της δίνει το χαρτάκι). Θα μπει στο βιβλίο σας;

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ (Παίρνει το χαρτάκι). Και βέβαια... και θα σας δοθεί και κάποιο μπαξίσι. Δεν έχει να κάνει, που δεν είναι δικό σας... όλο...

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Αχ, ωραία, ουίτ!..

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Όταν θα τυπωθεί το βιβλίο... θα σας ειδοποιήσουμε να περάσετε απ' εδώ, για να πάρετε ένα αντίτυπο..., και το μπαξίσι που θα έχει αποφασισθεί. Εντάξει;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Εντάξει, ουίτ. Σας ευχαριστώ... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Να πάτε στο καλό και θα τα ξαναπούμε τότε. Αυτίο!... (Στρέφει και εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Τα σέβη μου, ουίτ... (Εξερχόμενος κι αυτός προς την πλευρά του σαραγιού). Ζουμ-τριαλαριλαρό!..

### Σκηνή Ε'



ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ (Χωρίς να φαίνεται). Μπαμπάκο, μπαμπάκο!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Τι 'ναι, ρε μικρούλη;

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ (Χωρίς να φαίνεται). Εβώ 'α πάω στην αυτούλα, 'α 'πώ το ποΐ' μα μου...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Τι έκαμε, λέει; Ποιο ποΐ' μα σου, ρε;

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ (Χωρίς να φαίνεται). Φεγγαλάκι μου λαμπλό... φέτζε μου 'α πελπατώ... 'Α πάω να το 'πώ στην αυτούλα... Αμέ; (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας και προχωράει προς το σαράν).

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Έλα 'δώ ρε!.. (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας). Ποια αυτούλα... τη Βεζιροπούλα;

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ (Σταματάει και στρέφει προς αυτόν). Ναι, λε... 'στι;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μμ; Ξέρω 'γώ; Τράβα!

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ (Αποφασιστικά). Μμ!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Θες να πάμε παρέα;

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ Μπα...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μπα; Άκου', μπα... Και ξέρεις, ρε μικρόβιο, πώς θα πας... πού θα την βρεις;

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ 'Α πάω στον τοηλό που φυλάει στην πόλτα. Αυτόνε που όλο σε βαλάει, ντέ!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ψηλό... ποιόνε, ρε... το Βεληγκέκα; Μουρλάθηκες;

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ Εμένα μ' αβαπάει... αμέ;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ο Βεληγκέκας;

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ Ναι, σου λέω!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Κάτσε καλά... αυτός δεν αγαπάει ούτε τη μάνα του... Χα!

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ Εβώ είμαι μιρικός... μ' αβαπάει.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τι 'σαι, λέει... μιρικός; Τρομάρα μου... (σκύβει και τον χαϊδεύει) το κεφαλάκι του... σαν πεπονάκι αργείτικο είναι...

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ Με λέει... με λέει... κούτσικο με λέει... Ναι, ναι.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Κούτσικο, ε; Ξέρω 'γώ; Παρέα δεν θες να πάμε;

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ Όσι!.. Αφού... αφού σένα δεν σ' αβαπάει, λε, και όλο σε βαλάει. Θες να σε ξαναβαλέσει; Όσι, άμα θες... έλα πάμε.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Όχι, όχι... να μου λείπει... Πήγαμε μόνος σου κι ό, τι σέ βρει, τράβα το.

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ 'Α πάω... Αμέ;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Πήγαμε... (Χαμηλόφωνα). Μπράβο, αγάπες με τον Πιρικόγκο ο Βεληγκέκας... και μένα μ' έχει ρημάξει στο ξύλο, θεμά το γονιό του, ο Αρβανίταρος!..

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ Ζουλιάλη!.. (Στρέφει και εξέρχεται γρήγορα προς την πλευρά του σαραγιού).

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ε, το γρουσούζικο!.. (Εξέρχεται πίσω-πίσω προς την πλευρά της καλύβας).



ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας, ενώ

από πριν ακούγεται δημοτική μουσική, και αρχίζει να χορεύει άτοαλα κάπως). Α.... ρε πιδί μ'... λάλα το!.. (Σφυρίζει κλέφτικα μια-δυο φορές). Οούχ... Όπλες... Άει, κι λαμπάδισσα, ου έρμος... (Σφυρίζει άλλη μια φορά). Άει-χάει... Όμπλατς!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Ρε, τι διάολο γίνεται όξω... μμ; (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας). Άαα... τώρα, μάλιστα!.. (Σε άλλο τόνο, ενώ αρχίζει και αυτός να χορεύει). Όπα, μωρέες!.. Γεια σου, Μπαρμπαγιώργο!..

ΜΠΑΡΜΑΓΙΩΡΓΟΣ (Χωρίς να στρέψει συνεχίζοντας να χορεύει). Γεια σ', Καραγκιόζη!.. Γεια σ', αλεπουδοτόμαρο... Όοοχ-όπ'!.. Ω-μπω-μπω-μπω-μπω-μπω-μπω-μπω!.. Συνταβρρρρ!.. Συνταβρρρρ!.. Συνταβρρρρ!.. Όοομπλατς... (Μόλις η μουσική σταματήσει, σταματάει τον χορό και στρέφει προς τον Καραγκιόζη). Άααααά... με τις υγείες μας!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Σταματάει κι αυτός τον χορό). Τι έγινε, ρε μπάρμπα; Γέννησε καμιά στέρφα γίδα και το γλεντάς έτοι με μίσος;

ΜΠΑΡΜΑΓΙΩΡΓΟΣ (Θριαμβευτικά). Α... αμ' δεν ξέρ'ς δεν ξέρ'ς. Ξέρ'ς;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μμ; Αμ' δεν ξέρω... Ξέρω;

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Ταΐριαξα το στιχάκι!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Άει στο διάλο! Τι μου λες;

ΜΠΑΡΜΑΓΙΩΡΓΟΣ Ναίσκε, το διαβολεμένου!.. Μ' έσκασε μέχρι να το φέρου βόλτα.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Σ' έσκασε, ε;

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Μχου! Το πάλενα στο μυαλό μ' απ' τα πέρ' σι της Σωτήρως!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Και Σωτήρω, που μας έρχεται, χρόνος;

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Α, μπράβου!.. Εδώ τό 'χα, απού λες... εκεί τό 'χα... ούλο και μού 'φευγε...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Γι' άκου', φίλε μου!..

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Άλλα... του ταΐριαξα!.. Κι μάλιστα, την ώρα πό' 'πρεπε...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Α... ναι, μπράβο... Και γι' αυτό το γλεντάς ε; Γεια σου, ρε μπάρμπα!.. Και... δεν μου λες; Θα το πας στη Βεζιροπούλα;

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** Αμ', κάνε μ';

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Είναι καλό δηλαδή;

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** Καλό... καλό!.. Άλλα δε σ' του λέου...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Γιατί, ρε μπάρμπα;

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** Ιέτσ... Τό' πα, μαθές στο γραμματικό, για να το γράψει στο χαρτί... κι έσκασε στα γέλια...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ρε, μπας και δεν είναι καλό;

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** Καλό... καλό!.. Άλλα δε σ' του λέου.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ας είναι καλά το γινάτι σου... Άντε στο καλό... και με τη νίκη!.. (Εξέρχεται πίσω-πίσω προς την πλευρά της καλύβας του).

**ΜΠΑΡΜΑΓΙΩΡΓΟΣ** Παγαίνου... γεια σ'!.. (Στρέφει προς το σαράνι, πλησιάζει, χτυπάει την πόρτα και φωνάζει). Πού είσαστε, ρεεέι;



**ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ** (Εμφανίζεται μετά από ποδοβολητό από την πλευρά του σαραγιού). Πόγια, ωρέ βλάχο!

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** (Κάνοντας λίγο πίοω). Γεια σ', παστιλά...

**ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ** Πο τι να χαλεύεις και να φκιάχνεις νταβαντούρια και σαραντά και να χαλνάς το ραχάτ' του εφέντ'... α;

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** Θέλου τη Βεζιροπούλα... μέχου στιχάκι.

**ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ** Αχά!.. Πο, καρτέρα ψίχα. (Στρέφει και εξερχόμενος προς την πλευρά του σαραγιού). Αχάσι, ωρέ... χαλάλ', χαλάλ' να σε γένει.

**ΒΕΖΙΡΗΣ** (Χωρίς να φαίνεται). Ποιος είναι, Δερβεναγά;

**ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ** (Χωρίς να φαίνεται). Πόγια, το Βλαχογιώργο κάτου να χαλεύει χανούμι.

**ΒΕΖΙΡΗΣ** (Χωρίς να φαίνεται). Πήγαμε, Φατμέ.



**ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ** (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού μετά από λίγο). Χαίρετε... Εμένα θέλετε;

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Ισένα, βάνζα μ'... ισένα.

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Τι με θέλετε;

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Σού 'χω φερμένο, μαθής, ιένα σπιχάκι, από τό 'φτιαξα μονάχους μου.

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Αλήθεια; Μπράβο!.. Θυμίστε μου λίγο τ' όνομά σας.

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Τ' όνομά μ';

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Ναι... Πώς σας λένε;

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Τι... δεν με ξέρ' σ; Γιώργαρους Μπλατοάρας!.. Αυτοπροσώπους...

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Α, μάλιστα... Λοιπόν, κύριε Μπλατοάρα... θα μου διαβάσετε το σπιχάκι;

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Μμ; Ποιος, ιγώ;

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Ναι... Δεν θα μου το διαβάσετε... να το ακούσω κι εγώ;

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Άαα... να τ' ακούσεις θες... Μπήκα... Θα σ' το ειπώ ιγώ απ' όξος, έννοια σ' ...

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Ωραία, λοιπόν... σας ακούω.

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Ωστού το αυτό ν' αυτώσου,  
κι το τέτοιου να τετοιώσου,  
με τετοιώσανε οι τέτοιοι  
κι μ' αυτώσαν οι αυτοί.  
Κι μήτε τέτοιου τέτοιωσα,  
μήτε αυτό από αύτωσα...

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Τό 'χετε γραμμένο σε χαρτί;

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Αμ' πώς; Του θες; (Βγάζει και της δίνει κάτι). Άει, να... πάρ' του!.. (Σε άλλο τόνο). Μα, δε μού 'πες, καλό μου... σ' άρεσε;

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Ναι... πολύ!..

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Λες αλήθεια ή του λες έτοι'... χατιφικά;

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Καθόλου... το σπιχάκι σας είναι πάρα πολύ καλό.

Κι αν θέλετε να ξέρετε... θα μπει στο βιβλίο και σε σας θα δοθεί πολύ καλό μπαξίσι!.. Αλλά, γιατί αμφιβάλλετε;

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Γιατί... γιατί ιγώ, τσούπρα μ'... δεν ξέρου αν του καλοκατάλαβες... γράμματα δεν κατέχου. Το στιχάκι μ' τό 'φτιαξα βόσκοντας τα πρόβατά μ' κι απέ πήγα στο γραμματικό, για ναν του γράψει στο χαρτί απού 'φερα... κι εκείνους έσκασ' απ' τα γέλια. Αχά;

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Όταν το ιδεί όμως μέσα στο βιβλίο, θα γελάει τότε; Αυτό να του ειπείτε.

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ (Με άχτι). Χαχά!.. Κυρ-γραμματικέ...

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Λοιπόν, κύριε Μπλατσάρα... μόλις το βιβλίο είναι έτοιμο, θα ειδοποιηθείτε να περάσετε να πάρετε ένα βιβλίο, αλλά και το μπαξίσι οσας... Εντάξει;

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Τώρα... να φύγου;

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Ναι. Να φύγετε και να πάτε στο καλό... και θα τα ξαναπούμε. (Στρέφει προς το σαράν). Γεια σας!.. (Εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Γεια σ', αρχοντοπούλα μ'... Γεια σ', καλό μ'!.. (Στρέφει προς την καλύβα. Μονολογεί). Για να πάου τώρα 'σια πάν' στο χουριό, να τα ειπώ στο γραμματικό... απ' γέλαγε, το λιμοτάγαρου... η κοντοστούπ'ς. Αχά!.. (Εξέρχεται προς την πλευρά της καλύβας. Σιγή).



## Σκηνή Ο'



ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας του). Ρε,  
τι νά 'γινε 'κείνος ο Πιρικόγκος;

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ (Χωρίς να φαίνεται μιλώντας σιγά). Γεια σου, τοπλέ...  
κολέγα!.. (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού. Βλέποντας τον  
Καραγκιόζη φωνάζει από μακριά). Μπαρπάκο... μπαρπάκο!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τι έγινε, ρε; Τι τρέχει;

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ (Τρέχει κοντά του). Πάλα λίγο να πάω φυλακή!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τι έκαμε λέει.. φυλακή; Γιατί, τι έκανας, ρε... έκλεψες  
τίποτα;

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ Όσι, λε... στην αυτούλα πήγα και είπα το ποϊ' μα μου...  
και της άλεσε πολύ και έπειτα πήγαμε να το 'πώ και στον μπαρπά  
της...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Στον μπαρπά της... τον Βεζίρη;

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ Ναι. Και... και 'κείνος θύμωσε... ούσουν!.. Μανούλα μου!  
Έλεγε πως τα παιδιά τα καλά... 'εν πάνε σκολείο με το φεγγάλι... κι

άλλα...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ε, βέβαια... με το φεγγάρι πηγαίνανε τα παιδιά στο κρυφό σχολείο.

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ Ατό όλεγε... και κάπι Τούλκικα... 'εν καταλάβαινα μπίτι!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Πώωω πω!..

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ Μπαμπάκο, κατουλήθηκα απάνω μου!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Και είπε να σε πάνε φυλακή;

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ Ναι, αμέ; Και μετά με πήλε ο τοηλός να με πάει μέσα... με είχε πάσσει σαν τσουβάλι...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Σαν τσουβάλι, ε; Παραμάσχαλα...

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ Με πήγανε... με πήγανε... με πήγανε... Και μετά μού 'πε να φύγω... Με είπε και κολέγα.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Κολέγα σε είπε;

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ Ναι... κι εβώ. Τι θα 'πει κολέγα, λε μπαμπάκο;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Κολέγας είναι ο... αυτός, ο... ο συνάδελφος.

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ Μη; (Μικρή σιγή). Κι ευτούνο... τι 'α 'πει;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Θα 'πει... σύντροφος... συνεργάτης...

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ Κι ευτούνο... τι 'α 'πει;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ε... συντροφιά... παρέα... Άκου' 'δώ... πολλά ρωτάς!

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ Χαζέ!.. Κολέγας 'α 'πει φίλος...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Φίλος; Ναι... ναι... κι αυτό. Άλλα δεν μου είπες... η αυτούλα τι σου είπε, όταν σε πήρε ο Βεληγκέκας; Θυμάσσαι, ρε, τι σου είπε;

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ Μού 'πε να μάθω άλλο ποϊ'μα... καλό. Και τότε να πάω πάλι. Άλλα μπάσα... κονιόλδο είμαι;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Χα, χα, χα, χα!..

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ Γελάς; Μη ο τοηλός... μέσα ο Μπιλικόγκος!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Α... φιλαράκο... ή είμαστε αναρχικοί ή δεν είμαστε. Ε;

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ Τι 'α 'πει ευτούνο;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ααάπ'!.. Τέρμα οι ερωτήσεις...

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ Όσι... 'α μου 'πείς!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Κάτος καλά... Και να κοιτάξεις να μάθεις ένα άλλο ποίημα... να ξαναπάς. Αστεία έκανε ο πασάς...

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ (Με δυοπιστία). Ναι;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι, μικρούλη μου... Γιατί, αν ήθελε να τιμωρήσει κάποιον, θα τιμωρούσε τον πατέρα σου... όχι εσένα, που 'σαι μιρικός. Μμ;

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ Ωωω... μπαμπάκο... τη γλιτώσαμε, α;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Είδες; Πάμε τώρα μέσα... Έλα! (Εξέρχεται πίσω-πίσω προς την πλευρά της καλύβας).

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ (Τον ακολουθεί). Τη γλιτώσαμε, μπαμπάκο... ώωω-ω!..

## ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΡΑΞΗΣ



# ΠΡΑΞΗ ΤΡΙΤΗ



**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού, ενώ από πριν ακούγεται Ζακυνθινή μουσική, που σιγά-σιγά σταματάει). Ωωωω... που να φάω... τα μυαλιά μου να φάω!.. Ωρέ, στιχάκι, όπου έφτιαξα, ο άτιμος... να το αισκολτούμε στη Βεζιροπούλα... να πέσει.. ξερή να πέσει!.. Και να το βάλει, λέει, στο βιβλίο με τ' όνομά μου αποκάτου: Διονύσιος Φρίγκος Αγαθούποτε Αγγέλου... να το 'δει ο αδρεφός μου ο Άντζουλος, να καμαρώνει, παναπει... Να το 'δούνε κι οι οχθροί μου... και να σκάσουνε ούλοι... από τη ζήλια τους να σκάσουνε!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας). Τι έγινε, ρε Νιόνιο; Τι διάλο παρλάρεις τόση ώρα... α;

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Ωωωω!.. Καλώς, το τελώνιο της κολάσεως!.. (Τον πλησιάζει). Τι μου κάνεις, μπερτοδουλάκο μου... καλιά 'σαι, καλιά 'σαι, καλιά 'σαι... (έντονα χτυπώντας τα πόδια του στο έδαφος) καλιά 'σαι;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Μωρέ, εγώ καλιά 'μαι, καλιά 'μαι, καλιά 'μαι, καλιά

‘ματ... εօύ τι έχεις και παραμιλάς;

ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Από τη μεγάλη μου τη χαρά, ψυχή μου!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Σώπα! Και γιατί έχεις μεγάλη χαρά, ρε... παντρεύεσαι;

ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Όσκε, όσκε!.. Έφτιαξα στιχάκι...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Άει στο διάλο!..

ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α... μα έφτιαξα πολύ ωραιό στιχάκι, τζόγια μου...  
Πολύ ωραιό και μακρύ!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Και μακρύ, ε; Μπράβο!..

ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ναισκε! Μόλις, απού λες, άκουσα τον ντελάλη, το  
σιόρο Χατζηαβάτο...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι...

ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Έβαλα μπροστά τη φάμπρικα...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τη φάμπρικα, ε; Και τό 'φτιαξες;

ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ναισκε, ψυχή μου... την αλήθεια σου λέω!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Καλά, ντε... δεν είπαμε και τίποτα...

ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Παναπεί, να μη νομίσεις πως το ξεσήκωσα... (Το  
τονίζει). Μόνος μου το έφτιαξα. Ολομόναχος!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Έλα, ρε Νιόνιο... Είπα 'γώ τέτοια κουβέντα; (Σε άλλο  
τόνο). Και... και τώρα πας στη Βεζιροπούλα;

ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Αμή... είναι για να μην πάω; Είναι για να μην πάω;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τι λες... τόσο ωραιό στιχάκι και μακρύ, όπως μου  
λες... είναι να μην πάς;

ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ωρέ, θα πάω, λέει... δελέγκου θα πάω!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Και βέβαια, να πας... Άκου', λέει... Θα μπει το στιχάκι  
σου στο βιβλίο... θα τουμπήσεις και κάτι ψιλά... μπορεί και χοντρά. Γιατί  
όχι; Αν είναι καλό, όπως τα λες... μην κάθεσαι καθόλου... Τράβα!

ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ωρέ, έφυγα κιόλας!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ναι... και μετά να μου 'πεις κι εμένα, ρε, να φτιάξω  
ένα... έτοι αραιό και μακρύ... (Στρέφει προς την καλύβα του). Άντε...  
γεια σου, Νιόνιο... και καλή επιτυχία!.. (Εξέρχεται προς την πλευρά  
της καλύβας του).



**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** 'Φχαριστώ, Καραγκιόζο... γκράτσια, ψυχή μου, και  
αντίο!.. (Στρέφει προς το σαράι. Πλησιάζει, χτυπάει την πόρτα και μετά  
κάνει λίγο πίσω φωνάζοντας). Ωρέ παιδόπουλα!.. Ανοίξτε, παναπεί...

**ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ** (Ακούγεται ποδοβολητό και μετά εμφανίζεται από  
την πλευρά του σαραγιού με φόρα). Πόγια, ωρέ Φράγκο...

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** (Εντονα). Ωωώ... γεια σου, σιορ-Βεληγκούκα μου...  
με την λεβεντία σου... και την αρματωσία σου... και την καμαρωσία  
σου...

**ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ** (Άγρια). Πόγια, κρένε, ωρέ χαμένε, τι να χαλεύεις.

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Τη Βεζιροπούλα μας θέλω... οπού 'χω, πες της, ένα  
στιχάκι φερμένο... εκατάλιαβες; Ένα στιχάκι.

**ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ** Πο, καρτέρα ψίχα. (Εξερχόμενος πίσω-πίσω προς την

πλευρά του σαραγιού). Αχάει... Χαλάλ, χαλάλ' να σε γένει...



**ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ** (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού μετά από λίγο). Εμένα θέλετε;

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Ωωώ... ναίσκε, ψυχή της ψυχής μου!.. Ναίσκε, τζογούλα μου... Ναίσκε, αρχοντοπούλα μου. Εσένα θέλω και ούλα τα σεβάσμιατά μου στην αφεντία σου... και στον κύρη σου, παναπεί, το σύρο-Βεζίρο μας.

**ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ** Να είστε καλά,

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Έχω, μάτια μου, φερμένο ένα στιχάκι... (με οιστρό) μα, τι στιχάκι...

**ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ** Ωραίο... ωραίο;

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Ωραίο; Μα, πάρα πολύ ωραίο!.. Αφού μονάχος μου κάθουμαι με τις ώρες και το διαβάζω... και πολύ καμαρώνω, τζόγια μου... Πολύ καμαρώνω! Εκατάλιαβες;

**ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ** (Εβθύμα). Μην πάθετε και τίποτα!..

ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Τώρα να πάθω; Τώρα να πάθω;

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Τι εννοείτε;

ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ου... τώρα; Τώρα έπαθα, πάει... Βουρλισία μού 'ρθε

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Βουρλισία;

ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ναισκε!.. Μα, είναι πολύ ωραίο, τζόγια μου... και μακρύ είναι... Και μου βγήκε το άφιλότιμο... με τη μία μου βγήκε... Με τη μία!..

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Θα μου το απαγγείλετε;

ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Τό 'χω γραμμένο σε τούτο το χαρτάκι... (Βγάζει από την τοέπη του ένα χαρτί). Έχω και ούλα μου τα ονόματα από κάτου.

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Όλα σας τα ονόματα; Έχετε πολλά;

ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε... πολλά-πολλά, όσκε... αλλά, γιατί, μάτια μου... πειράζει... πειράζει;

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Μα... πολλά ονόματα, απ' ό,τι γνωρίζω... έχουνε οι κακοποιοί...

ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α... ευτούνοι, ψωχή μου, έχουνε... δέκα, δεκαπέντε ονόματα έχουνε... μπορεί και παραπάνω!.. Και... και το διάολο μέσα τους έχουνε... Εγώ τρία-τέσσερα έχω... που είναι... της φαμιλιας μου είναι. Εκατάλιαβες;

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Ξέρω κι εγώ... έτοι φόως το είπατε... (Σε άλλο τόνο). Ν' ακούσω, λοιπόν, το στιχάκι σας;

ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Αμή; (Απαγγέλλει). Άνθος της λεμονίας  
και της πορτοκαλίας,  
γιούλι όμορφο και βιόλα  
και μπουγαρίνι μου...  
  
Πέρδικα και αηδόνι  
και πετροχελιδόνι,  
γαρδέλι και τρυγόνα  
και καναρίνι μου...

Ήλιε αποβροχάρη  
κι ολόγιομο φεγγάρι,  
Πούλια κι Αποσπερίτη  
και άστρο της αυγής...

Θάλασσα και στεριά μου,  
ημέρα και νυχτιά μου,  
σαν έλθω από το σπίτι,  
στην πόρτα σου να βγεις.

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Δώστε μου και το χαρτάκι.

ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Δίνοντάς της το χαρτί). Ναιοκε, τζόγια μου...

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Μημ... (Διαβάζει). Διονύσιος... Φρίγκος...

ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Συμπληρώνει). Αγαθούποτε Αγγέλου... έτοι με λένε!

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Πολύ καλό το στιχάκι σας, κύριε Διονύσιε!.. Το... το γράψατε, φαντάζομαι, για κάποια κοπέλα που αγαπάτε... ε;

ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Εγώ, μάθια μου, αγαπάω ούλες τοι κοπέλες και για ούλες τό 'χω γραμμένο, παναπεί.

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ (Είδυμα κάπως). Και για μένα;

ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α... μα, αν ήξερα πως θα σ' αρέσει... θα το έφτιαχνα μονάχα για την αφεντία σου, εκαπάλιασθες; Μονάχα για την αφεντία σου!

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Είσθε πολύ γλυκός άνθρωπος, κύριε Διονύσιε... Το στιχάκι σας σίγουρα θα μπει στο βιβλίο και όλα τα ονόματά σας... Και οποδήποτε... θα σας δοθεί και ένα καλό-καλό μπαξίσι!.. Ιως και το πιο μεγάλο...

ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ωωώ... κι άλλη βουρλισία θα μού 'ρθει!..

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Όχι, καλέ!.. (Σε άλλο τόνο). Ακούστε... μόλις τυπωθεί το βιβλίο, θα ειδοποιηθείτε να περάσετε, για να πάρετε ένα αντίτυπο και να εισπράξετε και το μπαξίσι. Τώρα σας χαιρετώ και... να είστε πάντα καλά. Αντίο!.. (Στρέφει και εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Αντίο, ψυχή μου! (Κατ' ιδίαν). Άγιε μου Διονύσιε... μεγάλη η χάρη σου. (Εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

## Σκηνή Δ'



ΕΒΡΑΙΟΣ (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού χορεύοντας, ενώ από πριν ακούγεται εύθυμη ανατολίτικη μουσική, που μετά από λίγο σταματάει, οπότε σταματάει κι αυτός τον χορό). Έχε... τώρα εμένα πάει χανούμ 'πει στικάκι... Έχε... Αρέσει στικάκι... εμένα πάρει μπαξιού. Όκε αρέσει στικάκι... εμένα πάρει δρόμο. Μαραλούκος γιοκ... Έχε...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Τι διάλο γίνεται, μωρέ; Κόσμος πάει κι έρχεται... Για να πάω να ιδώ... (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας του). Αχά... ο Σολομός!.. (Πηγαίνει κοντά του). Τι έγινε, ρε ξεβιδωμένε... καλά είσαι;

ΕΒΡΑΙΟΣ Αμέ; Καλά... Εσύ;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Κι εγώ καλά.

ΕΒΡΑΙΟΣ Φαμελιά δική σου... καλά;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Καλά... καλά... Για πού πας δώθε;

ΕΒΡΑΙΟΣ Δώθε; Έχε... καταλαβαρδούγκος... εμένα παγκαίνει σαράι.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Σαράι; Έλα...

ΕΒΡΑΙΟΣ Εχέ... οαράι... Βεζιροπούλα.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μη μου 'πεις ότι έχεις φτιάξει στιχάκι!..

ΕΒΡΑΙΟΣ Εχέ... αμέ;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Γι' άκου', φίλε μου!.. Κι εγώ κάθουμαι ακόμη εδώ πέρα;

ΕΒΡΑΙΟΣ Εχέ... εγκώ παγκαίνει οαράι... εσύ παγκαίνει καλό... Ε; Εχέ, καλαβαρδούγκος;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Να πάω στο καλό, ε; Εντάξει... πάω, έφυγα. Γεια!.. (Στρέφει και εξέρχεται προς την πλευρά της καλύβας του).

ΕΒΡΑΙΟΣ Γκεια... γκεια! (Στρέφει προς το οαράι και με κωμικές κινήσεις πλησιάζει, χτυπάει την πόρτα και μετά κάνει λίγο πίσω).



ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ (Εμφανίζεται από την πλευρά του οαραγιού μετά από λίγο). Χαίρετε... Εμένα θέλετε;

ΕΒΡΑΙΟΣ Εχέ... εμένα θέλει αφεντιά δική σου... 'πει προσκυνήματα... 'πει καλή υγκεία... 'πει και στικάκι.

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Α... πολύ ωραία!.. Πώς ονομάζεσθε;

ΕΒΡΑΙΟΣ (Κάνοντας κωμικές κινήσεις σε κάθε φράση). Εχέ... όνομα δικό μου: Σολομών... Αδερφό δικό μου: Ααρών... Αδερφή δική μου: Ρεβέκκα... Πατέρα: Ισάακ... Μάνα: Σάρα. Έχε...

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Όλοι Εβραϊκής καταγωγής ε;

ΕΒΡΑΙΟΣ Εχέ... όλοι, όλοι... Πάππος προς πάππος.

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Και το στιχάκι σας είναι στα εβραϊκά;

ΕΒΡΑΙΟΣ Εχέ... τουρλού-τουρλού!..

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Α, μπα; Θα μου το ειπείτε, να το ακούσω;

ΕΒΡΑΙΟΣ Εχέ... (Βγάζει κάτι από την τοέπη του και μετά αρχίζει να απαγγέλλει κάνοντας σε κάθε στίχο και κάποια κίνηση).

Κουζούμ, αμάν... γιαβρούμ, αμάν...  
αν αγκαπήσει μένα, αν...  
γκιουζέλ χανούμ που κάνει μπαμ,  
ερθεί εμένανε ταμάρι.  
Αχαβά... ι ελάι ταβά...  
Κουζούμ, αμάν... γιαβρούμ, αμάν...

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Αχαβά;

ΕΒΡΑΙΟΣ Αχαβά ι ελάι ταβά 'πει: αγκάπη καλό για μένα. Έτοι, έτοι.  
Εχέ.

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Ε, ναι... και για όλους... Δεν είναι κακό το στιχάκι σας.

ΕΒΡΑΙΟΣ Άλλα... καλό, καλό; Μπει βιβλίο... πάρει εμένα παράδεις;  
Εχέ...

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Έννοια σας... δώστε μου το χαρτάκι.

ΕΒΡΑΙΟΣ (Την πλησιάζει με σκέρτος και της το δίνει). Ε... καρτάκι...  
Εχέ.

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ (Το παίρνει). Λουπόν... μόλις τυπωθεί το βιβλίο, θα  
ξλθετε απ' εδώ, να πάρετε ένα βιβλίο και το μπαξίστε σας. Καταλάβατε,  
έτοι;

**ΕΒΡΑΙΟΣ** (Κάνοντας πάλι λίγο πίσω). Εχέες... καταλαβαρδούγκος! Αμέ;

**ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ** Μπράβο!. Θα ειδοποιηθείτε... Πηγαίνετε τώρα στο καλό. Γεια σας... Αντίο. (Στρέφει και εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

**ΕΒΡΑΙΟΣ** Αντίος χανούμ!.. (Κατ' ιδίαν στρέφοντας προς την καλύβα). Εχέ... γκιουζέλ χανούμ... (Εξέρχεται προς την πλευρά της καλύβας).



**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας του). Ρε, θεμά το γονιό του... να μην μπορώ να φτιάξω κι εγώ ένα στιχάκι, να το πάω στη Βεζιροπούλα... Μέχρι και ο Χαχαμίκος ο Σολομός πήγε... Άλλά κι ο Μπάμιας κι αβγάς... Χα! Κι αυτός, μάλιστα, είχε τρία στην κάσα... Γιατί ο Μπαρμπαγιώργος... Άκου', ο Μπαρμπαγιώργος!.. Κι εγώ;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού εν τω μεταξύ και τον πλησιάζει). Βρε!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ε!.. (Πλησιάζει κι αυτός).

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Μόνος σου μιλάς;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ποιος... εγώ; Δεν μιλάω... Ποιος είπε ότι μιλάω;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Σε άκουσα με τ' αυτιά μου.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Να μιλάω; Παράκουσες.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Εγώ παράκουσα ή εσύ παραμιλάς;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Παραμιλάω, λέει; Όχι, μωρέ... Εγώ σκεφτόμουνα... κάτσε καλά! Εκτός κι αν σκεφτόμουνα δυνατά, και μ' άκουσες.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Τρομάρα σου... τι σε ντριβελίζει πάλι;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μα, να μη μπορώ κι εγώ, μωρέ, να... να ταιριάξω ένα στιχάκι, να το πάω στη Βεζιροπούλα και να πάρω μπαξίσι; Μμ;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Αφού δεν μπορείς να φτιάξεις μόνος σου, γιατί δεν βρίσκεις ένα έτοιμο;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Έτοιμο;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ναι, αμέ; Εγώ θα πάω να της 'πώ τα μάρμαρα της πόλης... αυτό που τραγουδάω, βρε... Δεν έχεις ακούσει τι ωραία που το τραγουδάω;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ρε, ωραία το τραγουδάς, αλλά αυτό το ξέρουνε και τα μάρμαρα της πόλης και οι πέτρες, τρομάρα σου... Δεν θα το ξέρει η Βεζιροπούλα;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Κι αυτό τι έχει να κάνει; Απλά, δεν θα μου δώσει μεγάλο μπαξίσι. Άλλα και δύο λίρες να μου δώσει, άσχημα θα είναι;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Α... μπα; Έτοι δουλεύει το σύστημα;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Εμ', τι; Δεν ψάχνει για στιχουργούς ή, ξέρω 'γώ... πουητές η κοπέλα. Για στιχάκια ψάχνει, που κυκλοφορούν από στόρα σε στόρα κι από γενιά σε γενιά. Βιβλίο θέλει να τα κάνει...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Α... βιβλίο θέλει να τα κάνει. Όχι σιντί...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Α' να χαθείς από 'κει, μούργο!.. (Γέλασι). Έμαθες και το σιντί, τρομάρα σου... Χα, χα, χα...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Γιατί, ρε; Άοχημα θα ήτανε να βρει έτοι καινούρια σπιχάκια... να φωνάξει 'κει πέρα κι εσένα, που τραγουδάς κι ωραία... μμ;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ε; (Κολακευμένος). Ναι, δε λέω... καλά θα ήταν...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Κοίτα', που ψωνίσθηκε, ο γύφτος... (Σε άλλο τόνο). Ρε...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Τι 'ναι;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Δεν πας όπως λες, να της 'πεις τα μάρραρα... να πάψω κι εγώ να της 'πώ τη μαυροφόρα... να τοιμπήσουμε από δυο λιρίτσες, α;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ναι, ναι... Ναι, ματάκια μου...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Δεν μου λες... καλό δεν είναι, ρε, η μαυροφόρα... ή όχι;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Πολύ καλό. Γιατί;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ξέρω 'γώ.... μήπως είναι προτιμότερο να της 'πώ τα ευζωνάκια... πού 'ναι και πιο μακρύ;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Τα ευζωνάκια;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι, ρε... Δώδεκα ευζωνάκια τ' αποφασίσανε...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Στον πόλεμο να πάνε να πολεμήσουνε; Και γιατί δεν πας καλύτερα να της 'πεις το άλλο, βρε, που λέει: πάλι με χρόνους με καιρούς... πάλι δικά μας θά 'ναι... μμ; Να σε κλείσουνε σίγουρα μέσα;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι; Ωχ! Άσε, άσε, γιατί στο τοάκ τη γλίτωσα πριν από λίγο, πού 'χε πάει ο Πιρικόγκος και τους είπε το φεγγαράκι μου λαμπρό.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Τι έκαμε, λέει; Βρε, θα βρεις ένα σπιχάκι, που να μην έχει υπονοούμενα πολιτικά και τέτοια. Άλλιώς, κάτσε στ' αβγά σου... μην πας και γυρεύοντας.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μωρέ, θα φτιάξω εγώ δικό μου... πού θα μου πάει; Χα! Κάποτε που... άσσα!.. Να το... Είδες; Είπαμε για φυλακή... και μου 'ρθε.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Τι πράμα;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Κάποτε που με είχανε μέσα για κάμποσο καιρό, είχα φτιάξει ένα στιχάκι... ωραίο! Αυτό θα πάω να 'πώ στη Βεζιροπούλα. Ναι!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Άμα είναι καλό και δεν έχει υπονοούμενα, ξέρω 'γώ...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Όχι, όχι τέτοια... Μια χαρά είναι. Πάω μια στιγμή, να βρω το χαρτάκι. Άντε, πήγαιν' εօύ... και, μόλις σε ιδώ να φεύγεις θά 'ρθω κι εγώ... (Στρέφει και εξερχόμενος με σκέρτο προς την πλευρά της καλύβας του μονολογεί). Ε, ρε μανούλα μου... τι έχει να γίνει... Χα, χα!...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Του φωνάζει). Πηγαίνω... πηγαίνω. Γεια σου... Θα σε ιδώ μετά... (Στρέφει προς το σαράν, πλησιάζει και χτυπάει την πόρτα. Μετά κάνει λίγο πίσω).



ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ (Ακούγεται ποδοβολητό και μετά εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού). Πόγια, ωρέ σκούφια! Πο, τι να χαλεψεις;

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** (Κάνοντας λίγο πίσω). Δερβέναγά μου, παλικαρά μου! Θα ήθελα, ξέρεις... την Βεζιροπούλα μας.

**ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ** Αχά!.. Πο, καρτέρα ψίχα... (Στρέφει προς το σαράι). Πο, χαλάλ, χαλάλ' να σε γένει, κακοριζικό... (Εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού. Χωρίς να φαίνεται). Χατζηαβάτικα κάτου να χαλεύει χανούμ.

**ΒΕΖΙΡΗΣ** (Χωρίς να φαίνεται). Πήγαμε, Φατμέ.



**ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ** (Χωρίς να φαίνεται). Ναι, Βεζίρη μου... κατεβαίνω αμέως... (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού). Α... εσείς, κύριε Χατζηαβάτη;

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** Ναι, χανούμισσά μου... Ήρθα κι εγώ να φέρω ένα στιχάκι... αν είναι καλό, να μπει στο βιβλίο.

**ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ** Πολύ καλά κάνατε... Γραμμένο το έχετε;

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** Ναι, βέβαια!.. Θέλετε το χαρτάκι;

**ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ** Διαβάστε το πρώτα.

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** Έννοια σας... το ξέρω απ' έξω. Και αυτό και πολλά άλλα... (Βγάζει ωστόσο από την τσέπη του ένα χαρτί).

**ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ** Εν πάσῃ περιπτώσει, μου το δίνετε μετά.

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** (Απαγγέλλει). Σαν τα μάρμαρα της πόλης πού 'ναι στην Άγια Σοφιά... έτσι τά χεις ταιριασμένα μάτια, φρύδια και μαλλιά.

Αποφάσισα να γίνω στην Άγια-Σοφιά κουμπές... νά ρχονται να προσκυνούνε Τουρκοπούλες και Ρωμιές...

**ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ** Νομίζω ότι αυτό το στιχάκι το τραγουδάτε κιόλας και μάλιστα πολύ ωραία... Ε;

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** Θέλετε μήπως να σας το τραγουδήσω;

**ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ** Πάρα πολύ, αλλά όχι τώρα.

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** Μιαν άλλη φορά ίσως...

**ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ** Βεβαίως... γιατί όχι; Τώρα δώστε μου το χαρτάκι και εντάξει...

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** Στο χαρτάκι, ξέρετε...

**ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ** Τι πράγμα;

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** Έχω γραμμένα κι άλλα τρία-τέσσερα στιχάκια. (Της δίνει το χαρτί).

**ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ** (Το παίρνει). Αν είναι και τ' άλλα καλά, όπως αυτό που μου είπατε, θα μπούνε όλα στο βιβλίο και ανάλογο θα είναι και το μπαξίσιο σας.

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** Αχ... τι καλά; Ευχαριστώ πάρα πολύ... Ο Αλλάχ να σας έχει πάντα καλά.

**ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ** Όταν θα είναι έτοιμο το βιβλίο... θα ειδοποιηθούν όλοι να έλθουν να πάρουν από ένα βιβλίο και το μπαξίσιο του ο καθένας. Εσείς, εννοείται, θα το μάθετε πρώτος απ' όλους... Αντίο!.. (Στρέφει και

εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** Αντίο, αρχοντοπούλαι μου!.. Τα σεβάσματά μου στον μπαμπά σας... τον πολυχρονερένο μας Βεζίρη. (Εξέρχεται κι αυτός προς την πλευρά του σαραγιού).



**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας του και προχωράει με σκέρτο προς το σαράι). Εδώ σ' έχω, πιτοιφίκα... Έλεγες θα μου γλιτώσεις (Πλησιάζει, χτυπάει την πόρτα και μετά κάνει λίγο πίσω).

**ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ** (Εμφανίζεται μετά από ποδοβολητό από την πλευρά του σαραγιού). Πόγια, ωρέ Κουρνακιόζμπρια!.. Πο, τι να χαλεύεις, ωρέ, α;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Γεια σου, μπάρμπα-Τζουρβέναγα!.. Θέλω την κυρά...

**ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ** Αχά!.. Πόγια, καρτέρα, καρτέρα ψίχα... (Εξερχόμενος πίσω-πίσω προς την πλευρά του σαραγιού). Άει, χαλάλ', χαλάλ' να σε γένει... (Χωρίς να φαίνεται). Πόγια, το Κουρνακιόζμπρια κάτου να χαλεύει χανούμ.

## Σκηνή Ι'



ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού μετά από λίγο). Αχ, χαίρετε... Εμένα θέλετε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Αχ, αντιχαίρετε... Ναι, εσένα... εσένα θέλω!

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ (Ενθυμα κάπως). Αχ... τι με θέλετε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Ενθυμα και με σκέρτο). Κάτι σου 'χω... κάτι σου 'χω...

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ (Ενθυμα πάλι). Αλήθεια... τι;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Βγάζοντας κάτι από την τοέπη του). Ένα στιχάκι!

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Αχ... μπράβο!.. Να το ακούω;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Πρόθυμα). Αμέ, αμέ; (Απαγγέλλει σοβαρός). Εγώ είμαι ο Καραγκιόζης ο φτωχός, ο Καραγκιόζης ο αυθεντικός... έλα καλά-καλά να με γνωρίσεις, για ν' αποφεύγεις τις απομιμήσεις.

Εγώ είμαι ο Καραγκιόζης ο μικρός, που όλοι λέν' πως είμαι πονηρός,

όμως δεν κάνω αυτά που κάνουν άλλοι,  
που είναι καραγκιόζηδες μεγάλοι...

Εγώ είμαι ο Καραγκιόζης ο καλός  
κι ας λέν' πως είμαι κλέφτης φοβερός.  
Εγώ δεν κλέβω για να καζαντίω,  
μονάχα τη φαμίλια μου να ζήσω.

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Και είστε, όντως, ο Καραγκιόζης!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Γνωστή φυσιογνωμία... Ε;

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Πολύ καλό το στιχάκι σας... με συγκίνηση!.. Δώστε  
μου το χαρτάκι... θα 'δώ τι μπορώ να κάνω.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μμ; (Πλησιάζει και δίνει το χαρτί). Θα... μπει, θα μπει;

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ (Παίρνοντας το χαρτί). Στο βιβλίο; Ασφαλώς!.. Και  
όχι μόνο αυτό...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Θα... θα μου δώσετε και μπαξίσι;

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ Μπορεί και το μεγαλύτερο... Θα σας ειδοποιήσουμε.  
Αντίο!.. (Στρέφει και εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Όρθουρ!.. (Κατ' ιδίαν). Ε, ρε, τι έχει να γίνει... Λες; (Στο  
κοινό). Όμως εδώ, φίλοι μου, η παράστασή μας "ΤΟ ΣΤΙΧΑΚΙ" έλαβε  
τέλος... Νά' σαστε όλοι καλάσα... Γεια σααας!.. (Εξέρχεται πίσω-πίσω προς  
την πλευρά της καλύβας, ενώ ακούγεται μουσική Καλαματιανού χορού).

## ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ



