

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ



# Το ψέμα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΑΠΟΔΟΣΗ  
ΚΩΣΤΑ Α. ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΣΤΑ Α. ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ

Τριλογία Ά'

αυτοτελών παραστάσεων του θεάτρου σκιών

"Βοριάς"

• **ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ**

• **ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ**

• **ΤΟ ΨΕΜΑ**

**Σ. Σ.** Προσπάθεια έγινε, ώστε το έργο αυτό, όπως και τα άλλα έργα της σειράς, να έχει το συλλογικό παραστάσεων του θεάτρου σκιών της δεκαετίας του 1950. Μόνη διαφορά η άμβλυνση της έχθρας μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων ακριβώς λόγω της σημειωθείσης εν τω μεταξύ προσέγγισης των δυο λαών. Άλλα οι φρασεολογίες και οι συμπεριφορές των πρωταγωνιστών είναι όπως τότε, ενώ και κάποια, κλασικά πιλέον, στιγμιότυπα από παραστάσεις εκείνης της εποχής, έχουν ενοιωματωθεί με τη χωρίς διαφορετική ανάλογα με την πλοκή κάθε έργου. Τέλος οι εικονιζόμενες φιγούρες και τα σκηνικά έχουν όλα φιλοτεχνηθεί από παλιά.

Θεατρική αδειά και για την καλύτερη απόδοση των διαλόγων, έχουν τονισθεί κάποιες λέξεις, οι οποίες κανονικά δεν τονίζονται.

---

*Επιτρέπεται η απόσκηνής παρουσίαση του έργου από κάθε ενασχολούμενο με το θέατρο σκιών.*

*Απαγορεύεται η εν όλω ή εν μέρει ανατύπωση του έργου για εμπορικούς σκοπούς καθώς και η εν όλω ή εν μέρει παρουσίασή του σε DVD, Video, ιστοσελίδες του διαδικτύου και τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά προγράμματα, χωρίς την γραπτή αδειά του συγγραφέα.*

## ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Στις παραδοσιακές παραστάσεις του θεάτρου σκιών, η καλύβα του Καραγκιόζη αριστερά και το σαράντι του πασά δεξιά αποτελούν το γνώριμο και καθιερωμένο σκηνικό, που προδιαθέτει ευχάριστα τον θεατή και τον κάνει να νιώθει σαν στο σπίτι του.

Επίσης, οι γνώριμες φιγούρες των πρωταγωνιστών τον κάνουν να νιώθει παρεούλα μ' αυτούς και όχι απλός θεατής. Και δίνει μια άλλη διάσταση στην εξέλιξη της παράστασης η συμμετοχή του κόσμου και ειδικά των παιδιών στην ροή των επεισοδίων με την συχνή φραστική επικοινωνία Καραγκιόζη-κοινού.

Τέλος, η εμφάνιση των πρωταγωνιστών, καθένας με το δικό του τραγουδάκι ή μουσικό άκουσμα και τον χαρακτηριστικό του τρόπο ομιλίας, δημιουργεί στον θεατή ένα αισθήμα προσμονής, αλλά και κάποια έπαρση πρόβλεψης.

Όταν τα παραπάνω στοιχεία λείπουν, όσο καλή κι αν είναι μια παράσταση, ο θεατής μένει απόμακρος, σφιγμένος, μόνος. Κάτι που οπάνια συμβαίνει σε παραδοσιακές παραστάσεις του θεάτρου σκιών.

Κ. Στ.

# ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ



	ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ	
	ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ	
	ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ	
	ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ	
	ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	
	ΕΒΡΑΙΟΣ	
	ΚΟΛΙΝΤΗΡΗΣ	
	ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ	
	ΑΓΛΑΪΑ	
	ΒΕΖΙΡΗΣ	
	ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ	
	ΓΕΡΟΣ	
	ΤΑΧΗΡ	

# ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ



ΤΑΧΗΡ (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας και προχωράει αργά-αργά προς το σαράι, ενώ από πριν ακούγεται μουσική αμιανέ).

ΒΕΖΙΡΗΣ (Ακούγεται να κατεβαίνει τις σκάλες αργά και εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού μόλις η μουσική σταματήσει).

ΤΑΧΗΡ (Κάνοντας τεμενά). Προσκυνώ, πολυχρονεμένε μου Βεζίρη, προσκυνώ. Πρώτα τον ώψιστο Γεραμπή και κατόπιν την εξοχότητά σας.

ΒΕΖΙΡΗΣ Καλώς τον Ταχήρ εφέντη!.. Σήκω επάνω.

ΤΑΧΗΡ (Σηκώνει το κορμί του). Με ζητήσατε, πολυχρονεμένε μου, κι έτρεξα όπως πάντα.

ΒΕΖΙΡΗΣ Ναι, σε ζήτησα. Ξέρεις, είμαι λίγο κακόκεφος από το πρωί, μπρε τζάνεμ...

ΤΑΧΗΡ Τι μου λέτε;

ΒΕΖΙΡΗΣ (Σαν μια λέξη). Ναι-ναι-ναι!..

ΤΑΧΗΡ Δηλαδή, απλή κακοκεφιά ή καριά αδιαθεσία;

ΒΕΖΙΡΗΣ Σοφ είπα κακόκεφος, όχι άρρωστος. Δηλαδή, να... κάτι μου λείπει... κάτι θέλω... μα, τι ακριβώς... δεν ξέρω. Κι αυτό, μα το ναι... με σεκλετίζει!

ΤΑΧΗΡ Κάτι καινούριο, να υποθέσω;

ΒΕΖΙΡΗΣ Ε; Ναι, βέβαια... Βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.

ΤΑΧΗΡ Να' πούμε... (σκέπτεται) μμ... να πάτε σε κάποιο μέρος που ως τώρα δεν έχετε ξαναπάει;

ΒΕΖΙΡΗΣ Μπα.

ΤΑΧΗΡ Να φάτε κάτι που δεν έχετε ξαναφάει... ή να πιείτε, ξέρω γ' ώ;

ΒΕΖΙΡΗΣ Οχι, όχι...

ΤΑΧΗΡ Μήπως θέλετε να κάνετε κάτι που δεν έχετε ξανακάνει; Κάτι έτοι...

ΒΕΖΙΡΗΣ (Σκεπτικός διακόπτοντάς τον). Χμ... αυτό, ναι... μπορεί.

ΤΑΧΗΡ Να' πούμε, κάποιο παιχνίδι... κάποια φάρσα;

ΒΕΖΙΡΗΣ Μπράβο!.. Για σκέψου τίποτα τέτοιο.

ΤΑΧΗΡ Α... (Σκέπτεται).

ΒΕΖΙΡΗΣ Άσε, το βρήκα!.. Μπα... (Σιγή). Όχι, το βρήκα, το βρήκα.

ΤΑΧΗΡ Μη μου 'πείτε!

ΒΕΖΙΡΗΣ Ναι, ναι... το βρήκα!.. Άκουσε: θα βάλουμε τον τελάλη να φωνάξει παντού πως όποιος μου 'πει ένα ψέμα, που εγώ δεν θα μπορώ να το απορρίψω... να' πώ δηλαδή ότι δεν είναι ψέμα, αλλά αλήθεια... θα παίρνει ένα γερό μπαξισι... ας' πούμε εκατό λίρες!..

ΤΑΧΗΡ Μα, αυτό, πασά μου, είναι απλό... τουλάχιστον έτοι φαίνεται... Θέλω να' πώ πως ο καθένας μπορεί να σας ειπεί κάτι απίθανο κι εσείς να παραδεχθείτε ότι είναι ψέμα.

ΒΕΖΙΡΗΣ Χρ... Έτοι λες; Για έλα να δοκιμάσουμε... Πες μου εσύ ένα ψέμα. Πες μου εσύ κάτι απίθανο!

ΤΑΧΗΡ (Σκέπτεται). Χρ... Είμαι και απροετοίμαστος. Τέλος πάντων... εάν σας' πώ, ό,τι μπορώ να βουτήξω στη θάλασσα και με μια βουτιά να φτάσω από την Πόλη στη... στην Αλεξανδρεία, θα 'πείτε ότι δεν είναι ψέμα... ότι είναι αλήθεια;

ΒΕΖΙΡΗΣ (Γελώντας). Χα, χα, χα!.. Και γιατί όχι... στο χέρι μου δεν είναι;

ΤΑΧΗΡ Ε; (Σκέπτεται λίγο). Α, ναι... βέβαια!.. (Γελάει κι αυτός). Χα, χα... Οπότε ο άλλος μένει ξερός... Χα, χα, χα!.. Καλή ιδέα.

ΒΕΖΙΡΗΣ Ε; Δεν μπορείς να 'πεις...

ΤΑΧΗΡ Πολό καλή ιδέα!.. Ναι... (Μικρή σιγή). Μήπως όμως πρέπει να βάλουμε και κάποια τιμωρία για όποιον χάνει;

ΒΕΖΙΡΗΣ Α... ναι... βέβαιως!.. Όποιος χάνει... (οκέπτεται λίγο) χρ... να τρώει ένα μπερντάχι καλό-καλό από τον Βεληγκέκα... Τι έχεις να 'πεις;

ΤΑΧΗΡ Και αυτό, πολυχρονεμένε μου, αλλά και ότιδήποτε άλλο σας φτιάχνει το κέφι. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο;

ΒΕΖΙΡΗΣ Ναι, αλλά να τιμωρηθούνε και κάποιοι ψεύτες... γιατί, απ' ό,τι μαθαίνω, πολό πληθύνανε τελευταία. (Σε άλλο τόνο). Λοιπόν... να βάλουμε τον τελάλη και να πάει παντού... σέ όλους τους μαχαλάδες.

ΤΑΧΗΡ Βεβαίως, σε όλους!.. Θα πάω μια στιγμή να βρω τον καλό μας φίλο τον Χατζηαβάτη, που είναι και ο καλύτερος τελάλης... και θα του ζητήσω να τελαλήσει παντού πως όποιος σας' πει κάποιο ψέμα, που εσείς δεν θα μπορείτε να 'πείτε ότι δεν είναι ψέμα, αλλά αλήθεια, θα κερδίζει και θα παίρνει μπαξίσι εκατό λίρες... αλλιώς θα χάνει και θα τιμωρείται κατά την απόλυτη κρίση σας. Τι λέτε;

ΒΕΖΙΡΗΣ Άφεριμ!.. Έτοι... έτοι ακριβώς... (Στρέφει προς το σαράι). Κάνε, λοιπόν, όπως λέγεις... και κατόπιν έλα να με βρεις στο σαράι. (Εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

ΤΑΧΗΡ (Τον ακολουθεί για λίγο). Εντάξει, Βεζίρη μου... Προσκυνώ. (Στρέφει προς την πλευρά της καλύβας μονολογώντας). Για να κοιτάξω τώρα να βρω τον Χατζηαβάτη ή κάποιον να μου τον φωνάξει...

## Σκηνή Β'



ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Χωρίς να φαίνεται τραγουδάει). Λούλα... Λούλα... πού' σαι, μωρή Λούλα... (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας. Βλέποντας τον Ταχήρ μένει ακίνητος και συνεχίζει να τραγουδάει για λίγο χαμηλόφωνα). Λούλα... Λούλα... (Ξεροβήχει).

ΤΑΧΗΡ Έλα εδώ εσύ!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ποιος εγώ;

ΤΑΧΗΡ Ναι... Βλέπεις κανέναν άλλο εδώ;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Μικρή σιγή. Στρέφει για λίγο προς την καλύβα και μετά ξανά προς τον Ταχήρ). Όχι.

ΤΑΧΗΡ Τότε; Πλησίασε, λουπόν!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μά'στα. (Πλησιάζει).

ΤΑΧΗΡ Είσαι ο...;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Είμαι ο...;

ΤΑΧΗΡ Πώς ονομάζεσαι;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Α... (Με φόρα). Καραγκιόζης Καραγκιόζόπουλος, γιος της μάνας μου, γιος του πατέρα μου, τάτοι-μίτοι, πίτοι-κότοι, πάνω-κάτω, πέρα-δώθε... (σιγανά) 'α σου πάρει ο διάλος τον πατέρα...

**ΤΑΧΗΡ** Ωραίο όνομα έχεις... και μακρύ!

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Είδες; Είχα κι άλλο... αλλά μου το 'κοψε ένα αμάξι... (Ξεροβήχει. Σε άλλο τόνο). Σε μια διασταύρωση.... όπως περνούσα... πάει.

**ΤΑΧΗΡ** (Αγριεύει). Με κοροϊδεύεις, γκιασόρη;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Κάνει κι αυτός τον άγριο). Μη με λες εμένα αγγούρι!

**ΤΑΧΗΡ** (Τον ανακαλεί στην τάξη). Εεέπ'!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Μαζεύεται). Όχι, μπέη μου... δεν κοροϊδεύω... Με... με ρώτησες τ' όνομά μου και σ' τό 'πα. Τι άλλο θέλεις;

**ΤΑΧΗΡ** Ντόπιος είσαι;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ντόπιος. (Χαμηλόφωνα). Και ποτιστικός...

**ΤΑΧΗΡ** Μάλιστα... (Τον κοιτάζει ερευνητικά από πάνω έως κάτω και μετά από κάτω έως πάνω κάμπιποντας και ισιώνοντας αργά το κορμί του).

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Αμήχανα ξεροβήχει και έπειτα κάνει κι αυτός το ίδιο).

**ΤΑΧΗΡ** Μάλιστα... μάλιστα... (Ξεροβήχει κι αυτός. Κατόπιν κάνει το ίδιο για δεύτερη φορά).

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Αμίλητος κάνει ταυτόχρονα με τον Ταχήρ το ίδιο).

**ΤΑΧΗΡ** (Τον ξανακοιτάζει με τον ίδιο τρόπο άλλη μια φορά).

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Κάνει κι αυτός το ίδιο άλλη μια φορά).

**ΤΑΧΗΡ** (Ξεροβήχει). Γιατί δεν φοράς παπούτσια;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Μη; (Με προσποιητή απορία κοιτάζοντας τα πόδια του). Φαίνεται;

**ΤΑΧΗΡ** Εσύ τι λες; Και τα νύχια των ποδιών σου... γιατί δεν τα κόβεις;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Α... τα νύχια; Χμ... πέρασα χθες... όχι, προχθές απ' τον αλμπάνη... τον πεταλωτή, ντε... αλλά είχε σειρά άλλο μουλάρι. Και

στην ουρά... ου...

ΤΑΧΗΡ Στον αλμπάνη κόβεις τα νύχια σου;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τι να κάνω, αφέντη μου; Τά 'κοβα στην κορδέλα τ' Αλέξη, αλλά, την τελευταία φορά που πήγα, έσπασε το πριόνι και μου 'πε να μην ξαναπάθω.

ΤΑΧΗΡ (Με έκπληξη). Έσπασε το πριόνι;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι, ναι... Δεν ξέρω πώς διάολο είχε καρφωθεί μια πρόκα στο μεγάλο νύχι. (Με το χέρι του πιάνει και σηκώνει το πόδι του μπροστά στο πρόσωπο του Ταχήρ και του δείχνει). Να, εδώ, εδώ... Κι απάνω που το έκοβε, που λες, η κορδέλα... τιννννν!.. Πάει το πριόνι... Κατάλαβες;

ΤΑΧΗΡ (Κάνοντας λίγο πίσω). Τι μου λέγεις!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Κατεβάζοντας το πόδι του). Την αλήθεια, μπέη μου.

ΤΑΧΗΡ Λες αλήθεια;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι, ναι... βέβαια!.. Να... να μη σώσω να στραβωθώ, αν σου λέω ψέματα!.. (Σε άλλο τόνο). Εγώ, αφέντη μου...

ΤΑΧΗΡ (Τον διακόπτει). Τέλος πάντων...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Όχι τέλος πάντων, μπέη μου... όχι τέλος πάντων!.. Με λες καλά-καλά ψεύτη... (ψευτοκλαίει άγαρμπα) και μετά τέλος πάντων; Με ρεζίλεψεις καλά-καλά... (ψεύτικος λυγμός) και μετά τέλος πάντων; Με...

ΤΑΧΗΡ (Τον διακόπτει πάλι). Μα, μην κάνεις έτοι!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Πώς να μην κάνω, αφέντη μου; Με... με ξεφτιλίζεις καλά-καλά... και μετά τέλος πάντων;

ΤΑΧΗΡ Με συγχωρείς, μπρε παιδί μου...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Αρχίζει να το παίρνει απάνω του). Ε, όχι, κύριε... δεν σε συγχωρώ, κύριε!.. Στο κάτω-κάτω για... για μια υπόληψη ζούμε, κύριε... (Ψευτοκλαίγοντας). Παπούτσια μπορεί να μην έχουμε, κύριε... αλλά τούτο... (δείχνει το μέτωπό του) το κρατάμε ψηλά, κύριε... Ούτε ψεύτες γινήκαμε, κύριε... ούτε και κλέφτες!.. Ρώτα σ' όποιο Αστυνομικό Τμήμα θέλεις... κάτω από δεκάρικο εμείς δεν κλέβουμε ποτέ, κύριε... Ποτέ!

ΤΑΧΗΡ Μα, μπρε τζάνεμ...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Έτοι είναι, κύριε μελιτζάνε μ'!

ΤΑΧΗΡ Μια κουβέντα είπα, ο εριφής... μου φάνηκαν σαν ψέματα όλα αυτά. (Κατ' ίδιαν). Μα τον Άλλαχ, εάν πάει στον Βεζίρη τούτος εδώ, οίγουρα θα τις κερδίσει τις εκατό λίρες... (Στον Καραγκιόζη). Κοίταξε... (βγάζει από την τοέπη του χρήματα) πάρε 'δω αυτά τα χρήματα... (του τα δίνει) θέλω να μου κάνεις μια μικρή εξυπηρέτηση.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Κορδώνεται). Εξυπηρέτηση με πληρωμή εγώ; Ποτέ!.. (Σε άλλο τόνο). Άλλα, αφού επιμένεις... (Παίρνει τα χρήματα).

ΤΑΧΗΡ Λοιπόν... θα πας να βρεις τον Χατζηαβάτη και θα του ειπείς ότι τον ζητάει ο φίλος του ο Ταχήρ μπέης. Τον ξέρεις, έτοι; Είπες πως είσαι ντόπιος.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τον Χατζαπάρη αν ξέρω... τον μαλαγάνα; (Εύθυμα). Χα!.. Αυτόν τον ξέρουνε κι οι πέτρες!.. (Βάζει τα χρήματα στην τοέπη του).

ΤΑΧΗΡ Άφεριμ!.. Πες του ότι τον θέλω για δουλειά.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι, αμέ; Λέγε μου... λέγε μου πού θα είσαι... για να οου τον στείλω πεσκέοι.

ΤΑΧΗΡ Θα είμαι στο Καφέ-Αμάν... ξέρει.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Σε στυλ σερβιτόρου). Έφτασέει!.. (Στρέφει αμέσως και κινείται γρήγορα προς την πλευρά της καλύβας).

ΤΑΧΗΡ (Του φωνάζει). Και... πού είσαι...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Σταρατάει. Στο ίδιο στυλ). Άσαμεσώως!.. (Στρέφει και κινείται με φόρα προς τον Ταχήρ πέφτοντας πάνω του).

ΤΑΧΗΡ (Κάνοντας πίσω). Σιγά, μπρε παιδί μου... έπεσες απάνω μου!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ε, μα... κορνάρω, δεν ακούς; Κάνε άκρη!

ΤΑΧΗΡ Κοίταξε... αν δεν βρεις τον Χατζηαβάτη μέχρι το μεσημέρι, να έρθεις να μου το ειπείς.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Στο Καφέ-Αμάν; (Ξεροβήχει).

ΤΑΧΗΡ Ναι, μπράβο!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Εντάξει, αφέντη μου.

ΤΑΧΗΡ (Στρέφει και προχωράει προς το σαράι). Λοιπόν, αντίο...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Μουρμουρίζει μάλλον δυνατά). Να σου βγουν τα μάτια και τα δύο.

ΤΑΧΗΡ (Κοντοστέκεται). Πώς είπες;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Είπα, αν δεν τον βρω... θα σμίξουμε εμείς οι δύο.

ΤΑΧΗΡ Ναι, ναι!.. (Εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Κατ' ίδιαν). Άει στο διάλο, γρουσούζη, με σύγχροες πρωί-πρωί. (Στρέφει προς την καλύβα). Τώρα, πού να τρέχω 'γώ να βρω τον Χατζατζάρη... έτοι κι αλλιώς πληρώθηκα. Ας ξαπλώσω εδώ χάμω κι αν περάσει... αλλιώς, πάω στον Ταχήνη και του λέω ότι δεν τον βρήκα... Χα! (Στρέφει και ξαπλώνει ανάσκελα ακουμπώντας το κεφάλι του στον τοίχο της καλύβας. Σιγοτραγουδάει). Λούλα, Λούλα, κατεργαρούλα... Λούλα... Λούλα... Μμ... μμ... μμμ... (Αλλάζει σκοπό). Κάνε μου λιγάκι μμμ... (Χασμουριέται). Χουά... χα... χα... ααα...

### Σκηνή Γ'



**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού, ενώ από πριν ακούγεται η μουσική του παραδοσιακού τραγουδιού "Σαν τα μάρμαρα της πόλης". Προχωράει αργά και, μόλις η μουσική σταματήσει, μονολογεί). Αχ, Πλαναγία μου... τι βάσανο μεγάλο, να πεινάει κανείς και να μην έχει κάτι να φάει... Τίποτε δεν έχω φάει, ο καιμένος απ' το πρωί και χθες το βράδυ νηστικός κοιμήθηκα. Κάτι θα πρέπει να κάνω, για να οικονομήσω καμιά δεκαρίτσα, γιατί αλλιώς, θα πεθάνω της πείνας... (Προχωρώντας προς την καλύβα βλέπει τον Καραγκιόζη ξαπλωμένο). Α, μπα... ο Καραγκιόζης... Να κοιμάται, άραγε... ή μήπως λιποθύμησε απ' την πείνα, ο φτωχός; (Πλησιάζει και του φωνάζει). Καραγκιόζη... (Τον σκουντάει). Βρεεύ!.. Καραγκιόζη, δεν ακούς;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Πετάγεται επάνω και τον αρπάζει από το λαϊμό). Άστα κάτω, ρε, τα μακαρόνια!.. Όλα δικά μου είναι, γρουσούζη...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Με φωνή πνιγμένη). Σιγά... σιγά, βρε... (βήχει) θα με πνίξεις... Τι μακαρόνια μου λες... όνειρο έβλεπες;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Συνέρχεται). Ποιό; (Τον αφήνει. Ξεροβήχει. Μετά πάλι αγριεύει). Ναι, ρε άτιμε... όνειρο έβλεπα και μου το χάλασες, που να χαλάσουνε τα δόντια σου και να γίνεις φαφούτης σαν γέρος εκατό χρονών... (Σε άλλο τόνο). Και τι όνειρο!..

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Καλό, ε; Καλό;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Καλό... ρωτάς; Έχε χάρη, μαλαγάνα, που σε θέλω... αλλιώς, θα σου 'ριχνα ένα στειλιάρι καλό-καλό, για να μάθεις να μην ενοχλείς τον κόσμο σε ώρες κοινής ησυχίας...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Μα, τώρα δεν είναι ώρες κοινής ησυχίας!

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Δεν ξέρω 'γώ...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Τότε, να μη λες!

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Βρε υτενεκέ στραπατσαρισμένε... κοιμόμουνα ή δεν κοιμόμουνα;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Κοιμόμουνα.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Τότε... (τον χτυπάει) γιατί με ξύπνησες;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Οχ, οχ, οχ!.. Που να σου κουλαθεί το... το ξερό σου,

Παναγία μου... Γιατί με βαράς, βρε; Ε; Κι αν δεν κοιφόσουνα;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ...δεν κοιφόμουνα;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ναι, ματάκια μου... αν δεν κοιφόσουνα; Αν είχες λιποθυμήσει από την πείνα, όπως κοντεύω να λιποθυμήσω κι εγώ;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Με ύφος υπεροπτικό). Τι λε', ρε ψόφιε; Χε! Τσια κι φροια είμαστε; Ξέρεις, ρε, σε ποιόν μιλάς;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Ειρωνικά). Σε ποιόν;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Βγάζει από την τοέπη του τα χρήματα που του έδωσε ο Ταχήρ και τοφ τα δείχνει). Κοίτα' δώ, ρε... άνοιξε τα στραβά σου!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Σκύβει να ιδει). Λεφτά!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Το βρήκες... μπράβο!.. Κερδίζεις ποδήλατο... (Βάζει τα χρήματα στην τοέπη του).

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Οπως είναι σκυρμένος). Πού τά' κλεψες;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Βούτα την!.. (Τον χτυπάει από κάτω προς τα πάνω).

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Παιρνει μια ανάποδη τούμπα μένοντας κατόπιν όρθιος). Σιγά, βρε, θα με σακατέψεις, τρομάρα σου!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Να μάθεις να μη λες πως τά' κλεψα... Κλέβω γά, ρε, ποτέ... τόσο λίγα;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Και τότε... πού τα βρήκες, ματάκια μου;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μου τά' δωσε ο αφέντης ο Ταχήνης.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Α, κατάλαβα...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τι κατάλαβες;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ε... σε είδε έτοι... κουρελή και σε λυπήθηκε.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Και γιατί δεν δίνει και σε σένα;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Γιατί εγώ δεν είμαι κουρελής σαν και σένα.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Χατζατζάρη, σιλάνσ!. Άντε... Βούλωσέ το... για να μη σε κάνω χειρότερα... 'Ντάξει; Ορίστε μας... (Μικρή σιγή). Λουπόν,

μου τά 'δωρε ο Ταχήνης για να σε βρω... είπε σε θέλει.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Εμένα;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Όχι, τον αδερφό σου, που δεν έχεις... (Σε άλλο τόνο). Εσένα βέβαια! Άντε, πήγαινε... σε περιμένει, λέει, στο Καφέ-Αμάν.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Λες αλήθεια, βρε ματάκια μου;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι, μωρέ φρυδάκια μου... αλήθεια λέω. Άντε, άντε πήγαινε, μη νομίσει ο άνθρωπος ότι δεν έψαξα να σε βρω.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Και τι... έψαξες;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Δεν έψαξα, αλλά σε βρήκα. Λοιπόν, αμολήσου... κι αν σου 'πει για δουλειά και πάρεις πω πολλά απ' όσα πήρα 'γώ... θα μοιραστούμε τη διαφορά. Σύμφωνοι;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Εξαρτάται.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Σηκώνει απειλητικά το χέρι του). Σύμφωνοι;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Κάνοντας πίσω). Σύμφωνοι... ούμφωνοι... (Στρέφει και εξέρχεται προς την πλευρά των σαραγιού).

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Κατεβάζει το χέρι του). Όχι, παιζούμε... μαλαγάνα. (Στρέφει, πλησιάζει στην καλύβα και φωνάζει). Κολητήρηηησ!..

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Τι θε', λε μπαμπάκοοο;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Σπεύσε βραδέως...

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Τι πλάμα; Τι... τι 'α'πει 'φτούνο, λε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Να έρθεις εδώ αμέσως, αλλά όχι με φόρα. Κατάλαβες; Μη με κουτουλήσεις όπως την άλλη φορά...

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Έν έλχομαι...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τι έκαμε, λέει;

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Έν έλχομαι... Έχω βουλειά τώρα.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τι δουλειά, μωρέ; Με δουλεύεις;

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Κάνω... κάνω γυμναστική στις

κατοαρίθλες... έχουμε παρέλαση.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ρε, άσε τις κατοαρίδες κι έλα 'δώ, πως σου μιλάω!.. Άκου', παρέλαση...



ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας μετά από λίγο και πλησιάζει τον Καραγκιόζη απρόθυμα). 'Δώ 'ματ... Τι... τι 'α κλέψουμε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Στο κοινό). Κοίτα', ρε, το γρουσούζικο... το μυαλό του όλο στην κλεψιά το έχει... Ήθελα νά 'ζερα, μωρέ, ποιανού ύμοιασε... (Στον Κολητήρη με ύφος αριστοκρατικό). Άκουσε, παιδί μου... θα πας στο φούρναρη και θα του 'πεις να σου δώσει πέντε καρβέλια ψωμί, ξέρεις τα στρογγυλά... ζεστά!.. Ένα αυτό. Μετά... μετά θα περάσεις από τον μπακάλη... και θα του ειπεις να σου βάλει ένα κιλό ελιές και δυο κιλά ντομάτες... Εντάξει; (Βγάζει και του δίνει χρήματα). Ορίστε και χρήματα.

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ (Παίρνει τα χρήματα). Ωφου, Παναζίτοα μου!.. Πάλι θα φάμε 'φέτο'. Ιι-ι!.. (Βάζει τα χρήματα στην τοέπη του και προχωράει γρήγορα προς το σαράν προσπερνώντας τον Καραγκιόζη. Ξαφνικά σταματάει και στρέφει προς αυτόν). Μπαμπάκο... μπαμπάκο!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Όοοπ'!.. (Στρέφει προς τον Κολητήρη). Τι είναι, ρε;  
Τι συμβαίνει;

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ Κι άμα ο μπακάλης δεν έχει ελιές... να πάρω χλαβά, λε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τι; Οχι, ρε... Να... να πάρεις φέτα... τυρί. Ντάξει;

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ (Στρέφει πάλι και προχωράει προς το σαράν). Καλά...  
(Μετά από λίγο σταματάει και στρέφει πάλι προς τον Καραγκιόζη). Και...  
Και... μπαμπάκο, μπαμπάκο!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ορίστε!

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ Κι άμα, άμα... άμα δεν έχει ο μπακάλης τυρί, λε... (με  
λαχτάρα) 'α πάλω χλαβά;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Όχι, μωρέ!.. Να πάρεις (με στόμφο) μία ωραία ρέγκα...  
αροενική, να του 'πεις... και παχιά!

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ (Στρέφοντας προς το σαράν. Λυπημένα). Καλά...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Και, πού είσαι;

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ (Σταματάει ν' ακούσει χωρίς να στρέψει). Τι;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Όχι μία... τρεις, να του 'πεις... Κατάλαβες; (Στο κοινό).  
Άντε, να πιούμε και κάναν κουβά νερό ο καθένας, να φουσκώσουμε...  
Θεός ξέρει πότε θα ξαναφάρμε.

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ Καλά... (Προχωράει λίγο, μετά πάλι σταματάει και  
ξαναστρέφει προς τον Καραγκιόζη). Καλέ μπαμπάκο!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τι 'ναι πάλι, ρε;

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ Κι άμα δεν έχει ρέγκες... 'α πάρω χλαβά;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Φανερά εκνευρισμένος). Ε, θερά το γονιό σου!.. Όχι,  
ρε... (τον πλησιάζει) να μην πάρεις χαλβά!.. (Τον χτυπάει). Να πάρεις  
σαρδέλες... (Τον ξαναχτυπάει). Να πάρεις ταραμά... (Σηκώνει το χέρι  
του, για να τον ξαναχτυπήσει). Να πάρεις μπακαλιάρο...

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ (Φεύγει και σκαρφαλώνει στην στέγη της καλύβας).  
Τι βαράς, λε... α; Τι βαράς; (Ψευτοκλαίγοντας). Ααά... Βαράς... 'Α σου  
πετάξω κάνα κεραμίδι, 'α σου 'πώ 'γώ... καρπούρη!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Στρέφει προς το μέρος του). Κατέβα κάτω, ρε!..

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ 'Όχι, λε... 'εν κατεβαίνω!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Κατέβα, σου είπα!

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ 'Α πάρω χλαβά;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Ξεροβήχει. Μικρή σιγή. Σε άλλο τόνο). Καλό μου παιδί... σήμερα το διαπιλόγιο του λορδοκομείου μας έχει κρύο πιάτο, αλλά αλμυρό. Δηλαδή, να 'πούμε, ελιές... τυρί... ρέγκα... Όχι χαλβά. Ο χαλβάς, για μου, είναι ωραίος, νόστιμος, αλλά δεν είναι αλμυρός... και τον τρώνε πιο πολύ σαν γλυκό... Κατάλαβες;

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ 'Όχι!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ 'Όχι; Κατέβα κάτω, ντε!.. Κατέβα, να σου δώσω 'γώ να καταλάβεις.

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ Πλιτσ!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Μονολογεί). Θα με σκάσει το γρουσούζικο!.. Α, ρε, άτιμο χρήμα... τα πάντα φθείρεις... και τους πάντες διαφθείρεις... Μέχρι πατέρα και παιδί φέρνεις στα μαχαίρια. (Στον Κολητήρη, ενώ ορμάει ν' ανέβει στην καλύβα). Φέρ' τα λεφτά 'δώ, ρε!.. (Πέφτει κάτω). 'Όχι, όχι, όχι... τοακίστηκα, θερά το γονιό του...

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ Κονιόρδο!.. (Τον κοροϊδεύει). Ω-ωωώ... ω-ωωώ... Δεν μπορεί... δεν μπορεί... (Αρχίζει να τραγουδάει φάλτουα). Σουμιώτισσα, Σουμιώτισσα, πότε 'α πας στην Πάτλα...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Κάθεται χάμινος και τον κοιτάζει χτυπώντας το χέρι του στο χώμα με ρυθμό). Τώρα... τι καταλαβαίνεις... θα με σκάσεις;

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ 'Α πάρω χλαβά;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Με πείσμα). Είπα όχι!.. (Μαζεύει το χέρι του).

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ (Ξαναρχίζει το τραγούδι). Σουμιώτισσα, Σουμιώτισσα, πότε 'α πας στην Πάτλα...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Σηκώνεται). Κατέβα κάτω, ρε!

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ 'Α πάρω χλαβά;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Τώρα θα ιδείς... κατεβαίνεις ή δεν κατεβαίνεις... Χα!  
(Σκύβει και κοιτάζει χάμω. Στρέφει προς το σαράτι). Πού 'ναι μια πέτρα,  
ρε, θεμά το γονιό του;

**ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ** 'Α πετάξεις εσύ μια πέτρα... 'α σου πετάξω 'γώ πόσα  
κεραμίδια... Άντε, ντε!

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Στρέφει πάλι προς την καλύβα. Απειλητικά). Θα  
φέρω τη σκάλα!

**ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ** Φέρ' τηνε, ντε... να σου δώκω μια σπρωχιά, να πέσεις  
χάμω και να σε πλακώσει και η σκάλα... κονιόρδοι!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Αποκαμωμένος). Κάτι δεν πάει καλά εδώ.

**ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ** (Ξαναρχίζει το τραγούδι δυνατότερα). Σουμιώτισσα,  
Σουμιώτισσα, πότε 'α πας στην Πάτλα...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Διαλλακτικός). Γιατί, παιδί μου, δεν σ' αρέσουνε  
οι ελιές... πού 'ναι τι ωραίες... ε;

**ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ** Εγώ θέλω χλαβά.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Μαύρες-μαύρες και γυαλιστερές...

**ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ** Θέλω χλαβά, σου λέωωω!

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Βρε, ξέρεις πόσα τραγούδια λένε για τις ελιές; Όχι,  
πας μου: ξέρεις εσύ, που τραγουδάς και μάλιστα πολύ-πολύ ωραία...  
κανένα τραγούδι για το χαλβά;

**ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ** Καλά, τλαγούδα... εγώ θέλω χλαβά.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Και αυτό που λες συνέχεια... τη Σαμιώτισσα, ντε...  
κι αυτό Σαμιώτισσα με τις ελιές λέει παρακάτω.

**ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ** Ναι... ναι...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Δεν λέει: Σαμιώτισσα με το χαλβά... Κατάλαβες;

**ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ** (Αρχίζει να τραγουδάει). Σουμιώτισσα με το χλαβά και  
με... και με...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ναι, ναι... με το χλαβά και με τη μοισταλευριά... Άντε,  
ρε σαχλαμάρα!..

**ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ** Σαχλαμάρας είσαι και φαίνεσαι!.. Εγώ θέλω...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Συγκαταβατικός). Ξέρω... θέλεις χαλβά. Ωραία... αφού θέλεις χαλβά... άντε πάρε χαλβά! Στο κάτω-κάτω δημοκρατία έχουμε... (Πλησιάζει προς την καλύβα). Αλλά, έτοι και πάρεις χαλβά, κακομοίρη μου, θα σου πάρει ο διάολος την μάνα και την μητέρα!..

**ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ** Ναι... ναι!.. Τον πατέρα τον ξέχασες... (Πηδάει πάνω από τον Καραγκιόζη και εξέρχεται γρήγορα-γρήγορα προς την πλευρά του σαραγιού φωνάζοντας). Γεια σου, κονιόρδο!.. (Τραγουδάει χωρίς να φαίνεται). Σουμιώτισσα με το χλαβά... με το χλαβά... με το χλαβά... με...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Στρέφει προς το σαράτι). Α, ρε σβίγκο... κι έννοια σου!.. (Ξαναστρέφει προς την καλύβα. Μονολογεί). Ρε, ποιανού έμοιασε αυτό το παιδί, θεμά το γονιό του; Μμ; Δεν θες να τό 'φτιαξε η Αγλαΐα με κάναν άλλον και να μου το ξεφούρνισε για δικό μου, η... η σιχαμένη; (Ξύνοντας το μετωπό του). Ε... λες; Μπα... θα είχε δείξει... Αλλά να μην πάρει καμιά στάλα ντι-νε-νέι κι από μένα... πού 'μαι κύριος; Τι να 'πώ;



**ΑΓΛΑΪΑ** (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας). Εδώ είσαι;  
**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Κατ' ιδίαν). Α... κατά φωνή... (Στην Αγλαΐα). Καλώς  
τηνε!.. Καλώς τηνε, την πέρδικα... που περπατεί λεβέντικα...

**ΑΓΛΑΪΑ** Καραγκιόζη, δεν αφήνεις τις αηδίες και να κοιτάξεις τι θα  
κάνεις... τα παιδιά πεινάνε. Δεν έχω τίποτα να τα πλανέψω... και χθες  
νηστικά κοιμηθήκανε.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Τα παιδιά... (με νόημα) ποια παιδιά;

**ΑΓΛΑΪΑ** Τα δικά μας... δεν έχουμε παιδιά; Τι... σού 'στριψε, δεν μου λες;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Όχι, αλλά... ώρες είναι. Πού θα μου πάει;

**ΑΓΛΑΪΑ** Μα, τι λες; Τι σου συμβαίνει;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Ξόνει λίγο το μέτωπό του. Μετά το προτείνει στην  
Αγλαΐα σκύβοντας). Για κοίτα' 'δώ...

**ΑΓΛΑΪΑ** (Πλησιάζει και κοιτάζει). Τι είναι;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Βλέπεις τίποτα; Κάνα σημάδι; Κάν' από 'φτο, τέλος  
πάντων;

**ΑΓΛΑΪΑ** Το σημάδι απ' το τοστρόχι του Μπαρμπαγιώργου βλέπω...  
τις προγκαδούρες... τίποτ' άλλο. (Κάνει λίγο πισω. Σε άλλο τόνο). Με τα  
παιδιά, δεν μου είπες... τι θα γίνει; Πεινάνε...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Σηκώνει το κορμί του). Εντάξει... σε λίγο θα φάνε.

**ΑΓΛΑΪΑ** Σε λίγο; (Εύθυμα). Δηλαδή... πόσο λίγο; Σε καμιά 'βδομάδα...  
κάνα μήνα;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Σε λίγη ώρα! Έχω στείλει τον Κοληπήρη για ψώνια,  
έννοια σου... Άλλα μου έκανε κάτι νούμερα 'κει πέρα... και κάπου μ'  
έβαλε σε σκέψεις... καταλαβαίνεις.

**ΑΓΛΑΪΑ** Τι να καταλάβω; Τι εννοείς;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Δεν μου μοιάζει, ρε γυναίκα, για δικό μου αυτό το  
παιδί. Μπας και... τέλος πάντων, ξέρεις τώρα... Εννοείς τι εννοώ.

**ΑΓΛΑΪΑ** (Επιθετική). Τίπ;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Μαζεύεται). Ε, να, τώρα... όπως και να το κάνουμε... ομορφούλα είσαι... τοαχπινούλα είσαι... Ζουμπουρλούδικη είσαι... Μήπως υπάρχει κάτι που ξέρεις εσύ... και δεν το ξέρω εγώ; Μμ; Μήπως πρέπει να κάνουμε και καμιά εξέταση ντι-νε-νέι, πού 'ναι και της μόδας;

**ΑΓΛΑΪΑ** Στον καθρέφτη έχεις κοιταχθεί ποτέ;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Όχι, γιατί;

**ΑΓΛΑΪΑ** Γιατί θά 'βλεπες ότι με τον Κολητήρη και τ' άλλα τα παιδιά μας έχετε την ίδια φάτοα, τρομάρα σου!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ε, και;

**ΑΓΛΑΪΑ** Απόδειξη ότι είναι δικά σου παιδιά.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ή κάποιον που μου μοιάζει...

**ΑΓΛΑΪΑ** Μα, τι λες τώρα; Ξέρεις πολλούς να σου μοιάζουνε;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Δεν χρειάζονται πολλοί... ένας φτάνει.

**ΑΓΛΑΪΑ** Ούτε ένας!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Α, ναι... ξέχασα... Μόλις μ' έφτιαξ' εμένα ο Θεός... το απέσυρε το καλούπι. (Σε άλλο τόνο). Λες νά 'ταν ελαπτωματικό;

**ΑΓΛΑΪΑ** Δεν το απέσυρε, όπως λες... απλά το φύλαξε για τα παιδιά σου... Κατάλαβες; Έτοι γίνεται.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Έτοι, ε; Μωρέ, μπράβο... δεν τό 'ξερα. Και δεν μου λες, δεν μου λες..

**ΑΓΛΑΪΑ** (Εύθυμα). Ό, τι θέλεις, άντρα μου... ό, τι θέλεις, κουβαλητή μου!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Να και το δουλεμά... Αγλαΐα, κάτσε καλά!..

**ΑΓΛΑΪΑ** Δεν σε δουλεύω... απλά, σου θυμίζω κάποια πραγματάκια που δεν πρέπει να τα ξεχνάς, ιδιαίτερα όταν ανοίγεις συζητήσεις. Μμ; Γκέγκε;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Μικρή σιγή). Κοίτα', ρε, εκεί που μας χρωστάγανε... μας πήραν και το βόιδι!.. (Εκνευρισμένος). Τώρα εγώ... μ' αυτά και μ' αυτά, ξέχασα τι ήθελα να σε ρωτήσω.

**ΑΓΛΑΪΑ** Δεν πειράζει... μιαν άλλη φορά. Δεν χανόμαστε.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Δεν χανόμαστε, αλλά ξεχνιόμαστε... (Μικρή σιγή). Α, ναι! Ρε γυναίκα... δεν είναι τόσο η φάτος του Κολητήρη... αλλά η συμπεριφορά του... Κατάλαβες; Δεν μ' αρέσει. Δεν έχει κάτι από τους δικούς μου τρόπους...

**ΑΓΛΑΪΑ** Ευτυχώς, δεν λες;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ευτυχώς, δυστυχώς... δεν είν' εκεί το θέμα.

**ΑΓΛΑΪΑ** (Εδθυμα). Άλλα... πού είναι το θέμα;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Αγλαΐα, κόψε το δούλεμα! Εγώ σου μιλάω σοβαρά... Εδώ συμβαίνουν πράγματα!..

**ΑΓΛΑΪΑ** (Με δύση ειρωνείας). Σώσωπα!.. Δηλαδή, τι πράγματα;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Προηγουμένως, παιδί μου... του έλεγα να πάει να πάρει ελιές... αυτός επέμενε να πάρει χαλβά. Βρε καλέ μου... βρε έτοι, βρε αλλιώς... να πάρεις ελιές... Όχι αυτός, χαλβά. Ε, εγώ δεν κάνω τέτοια... Κατάλαβες; Δεν μπορεί αυτό το παιδί να είναι δικό μου!..

**ΑΓΛΑΪΑ** (Εκνευρισμένη). Ε... δ' να χαθείς... χαλβά!.. (Στρέφει αμέσως και εξέρχεται προς την πλευρά της καλύβας).

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Α... όχι και χαλβά!.. (Της φωνάζει). Έλα 'δώ... Πού πας (Μονολογεί). Άκου', χαλβά... Για να πάω μέσα. (Εξερχόμενος προς την πλευρά της καλύβας). Ε, μανία με τον χαλβά!..

## ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ



# ΠΡΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ



ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού). Αχ... τι ωραία!.. Πάλι βολεύτηκα κάπως... Παναγίτσα μου... σ' ευχαριστώ, σ' καημένος... σ' ευχαριστώ. (Προχωράει λίγο). Άλλα, ας αρχίσω αμέσως, γιατί έχω πολλή δουλειά να κάμω... πάρα πολλή δουλειά. (Ξεροβήχει δυο φορές και μετά αρχίζει δυνατά και αργά σαν τον ψάλτη που λέει τον Απόστολο). Ακούσουσατε... ακούσουσατεε... μπέηδες, αγάδες, ντερβισάδες... Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι... Ράσοι, Πρώσοι, Πολωνοί... Έλληνες και Οθωμανοί, ακουσουσατεε...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Όπα!.. Καλώς τα παιδιά...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Συνεχίζει). Κατά διαταγήν του πολυχρονεμένου μας Βεζίρη...

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Μπαρπάκο, μπαρπάκο... 'α του πετάξω το καταβλεχτήλι;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Σκάσε και τρώγε!.. Ακούς, να

του πετάξει το καταβρεχτήρι... να χαλάσει...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο). Όποιος μπορέσει να του ειπει ένα ψέμα... που εκείνος θα παραδεχθεί ότι πράγματι είναι ψέμα και όχι αλήθεια... θα παίρνει εκατό λίρες μπαξίσι... αλλιώς, θα τιμωρείται κατά την απόλυτη κρίση του πολυχρονεμένου μας Βεζίρη, ακόθουνούσατεε...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας του). Τι έγινε, ρε μάστορα;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Δεν ακούς; Αυτό με ήθελε ο αφέντης ο Ταχήρ.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Δηλαδή;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Να... ο πολυχρονεμένος μας Βεζίρης έχει σεκλέτια... και για να ξεσκάσει... καλεί όσους θέλουν να πάνε να του 'πούν ένα ψέμα.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ψέμα; Άει στο διάλο!.. Δηλαδή... τι καθόμαστε... ε; Δηλαδή... απορώ πώς δεν έχουμε πάει ακόμη...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Α... δεν είναι απλό!.. Ψέμα, ναι... αλλά, τι ψέμα; Χα... ψέμα, που να δεχθεί ο πασάς πως πράγματι είναι ψέμα.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Για στάσου, ρε Χατζατζάρη... πάω 'γώ δηλαδή... και του αμολάω ένα ψέμα κάραμπινάτο... που να κάνει μπαμ, που λέμε... τι θα μου 'πει αυτός... ότι δεν είναι ψέμα, αλλά αλήθεια;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Γιατί όχι; Στο χέρι του δεν είναι;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Στο χέρι του; Δηλαδή, πώς στο χέρι του; Επειδή είναι Βεζίρης; Άαα... δεν μας τα λέει καλά ο πολυχρονεμένος μας... Καθόλου καλά δεν μας τα λέει!

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Εγώ το ξέρω... Εσύ, που νόμισες ότι θα μάζεψε τους ψεύτες να τους μοιράζει λίρες... Ξυλιές θα τους μοιράζει ο Βεληγκέκας κι ο πασάς θα κάνει χάζι.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μά'ιστα. Είδες, φίλε μου, τι σκαρφίζεται ο άνθρωπος, για να διασκεδάσει;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ναι... αλλά δεν είναι μόνο η διασκέδαση.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Δεν είναι;

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** Όχι!.. Πληροφορήθηκε ο Βεζίρης πως στον τόπο μας τελευταία πληθύνανε πολύ οι ψεύτες. Θέλει, λοιπόν, να τιμωρήσει τους πο θρασείς από αυτούς... εκείνους δηλαδή που δεν διστάζουν να 'πούν ψέματα ακόμη και μπροστά του.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ναι, αλλά... κάποιοι μεγάλοι ψεύτες μπορεί και να τα οικονομήσουν κιόλας... Δεν γίνεται... κάποιος τρόπος θα υπάρχει, ρε Χατζατζάρη... Τι λες κι εσύ;

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** Εγώ λέω να έρθεις να ντελαλήσουμε παρέα, γιατί μου είπε ο αφέντης ο Ταχήρ να πάω σ' όλους τους μαχαλάδες και στα γύρω χωριά. Καταλαβαίνεις... δεν θα τα προλάβω όλα μοναχός μου. Άντε, έλα να πάμε και μετά θα μοιραστούμε τα χρήματα που μου έδωσε.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Καλά, αυτό θα γίνει έτοι κι αλλιώς.

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** Δεν κατάλαβα.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Θα σου 'ξηγήσω 'γώ. Άντε τώρα εσύ να ντελαλήσεις μπας και προλάβεις μόνος σου... γιατί εγώ έχω άλλη δουλειά.

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** Τι δουλειά;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ε, δεν σου είπα; Όλο και κάποιος τρόπος θα υπάρχει να τοιμπήσω τις εκατό λίρες, ρε. Δεν μπορεί... κάτι θα βρω να του 'πώ του πατσά.

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** Μη βρεις κάνα μπελά μόνο...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Σηκώνοντας απειλητικά το χέρι του). Φεύγα... Φεύγα, γρουσούζη!.. Φεύγα. (Μαζεύει το χέρι του).

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** Φεύγω... φεύγω... (Προχωράει προσπερνώντας τον και εξέρχεται προς την πλευρά της καλύβας. Χωρίς να φαίνεται και με φωνή που σιγά-σιγά χαμηλώνει). Ακούσουνουσατε... ακούσουνουσατεε... μπέηδες, αγάδες, ντερβισάδες... Αγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι... Ρώσοι, Πρώσοι, Πολωνοί... Έλληνες και Οθωμανοί, ακουσουνούσατεε...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ε, το μαλαγάνα... ούτε γραμμόφωνο να ήτανε!.. Για να ιδώ τώρα τι διάολο θα βρω να 'πώ του πατσά, που να είναι ψέμα και αυτός να μην μπορεί να 'πει ότι δεν είναι. Κάτι πρέπει να βρω... κάτι.

## Σκηνή Β'



ΓΕΡΟΣ (Έμφανίζεται μετά από λίγο από την πλευρά του σαραγιού. Μόλις βλέπει τον Καραγκιόζη). Α... να, εδώ πέρα κάποιος που μπορεί να ξέρει τι ακριβώς θέλει ο πολυχρονεμένος μας Βεζίρης. (Πλησιάζει τον Καραγκιόζη). Γεια σου, τζάνεμ...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Πλησιάζοντας κι αυτός). Γεια σου και σένα, κύριε μελιτζάνε μ'!. Τι χαμπάρια;

ΓΕΡΟΣ Καλά. Ήσουν εδώ προ ολίγου;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Εμ', εδώ είμαι κάμποσες δεκαετίες.

ΓΕΡΟΣ Δεν κατάλαβα.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τι δεν κατάλαβες;

ΓΕΡΟΣ Ήσουνα ή δεν ήσουνα;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι, σου είπα... Εδώ.

ΓΕΡΟΣ Α... μπράβο!.. Γιατί, ξέρεις... δεν ακούω και καλά.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Αυτό βλέπω.

ΓΕΡΟΣ Τον τελάλη τον áκουσες;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Εγώ τον áκουσα... εσύ τον áκουσες;

ΓΕΡΟΣ Τον áκουσα... πώς δεν τον áκουσα... (Σε áλλο τόνο). Μα, τι λέσι  
ωραία ο φίλος μου ο Χατζηαβάτης!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Φίλος σου ο Χατζατζάρης;

ΓΕΡΟΣ Ναι... και ο Χατζηαβάτης και ο Καραγκιόζης... Εγώ είμαι ο  
Σαμπάν αγάς, αν έχεις ακουστά.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ο Μπάμιας κι αβγάς είσαι;

ΓΕΡΟΣ Ναι!.. Ελόγου σου ποιος είσαι;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Έλα μου, ντε... ποιος είμαι;

ΓΕΡΟΣ Μη μου 'πεις πως είσαι ο Καραγκιόζης...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Αυτός είμαι.

ΓΕΡΟΣ Ωω... με... με συγχωρείς, μπρε παιδί μου... δεν σε κατάλαβα.  
Ξέρεις...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ξέρω... ξέρω... Δεν φτάνει που δεν ακούς... δεν βλέπεις  
κιόλας. (Σε áλλο τόνο). Τουλάχιστον κατά τα áλλα... καλά;

ΓΕΡΟΣ Πολύ καλά... πολύ καλά. Ελόγου σου;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Πολύ καλά... πολύ καλά κι εγώ.

ΓΕΡΟΣ Να φανταστείς, από τότε που με βρήκες πεομένο στο χαντάκι  
και μ' έβγαλες... θυμάσαι...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μπα... τι να θυμάμαι; Άλλωστε, εσύ είχες πέσει...  
αν είχα πέσει εγώ, όλο και θα το θυμόμουνα.

ΓΕΡΟΣ Λέω που μ' έβγαλες αν θυμάσαι;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τώρα που μου το λες...

ΓΕΡΟΣ Ξέρεις... με πάνει πού και πού μια έτοι.. αστάθεια. Πού και πού.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Α, πού και πού... Κατά τα áλλα óμως... κυπαρισσάκι  
λυγερό!..

ΓΕΡΟΣ Ε, δεν είπαμε; Πολύ καλά... πολύ καλά. Και τα χαντάκια τα προσέχω... Δεν ξανάπεσα από τότε σε χαντάκι.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Στο ίσιωμα όμως, απ' ό,τι μαθαίνω;

ΓΕΡΟΣ Ε... μην ακούς... τα παραλέει κι ο κόσμος. (Σε άλλο τόνο). Αχ... γέμισε ο τόπος ψεύτες, Καραγκιόζη!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι, ε;

ΓΕΡΟΣ Κάποτε... είμαστε λίγοι.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Οι ψεύτες;

ΓΕΡΟΣ Ναι.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Είσαστε λίγοι;

ΓΕΡΟΣ Ναι!.. Μετρημένοι...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Με ειρωνική έμφαση). Δαχτυλοδειχτούμενοι... ε;

ΓΕΡΟΣ Μπράβο!.. Τώρα όμως...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Γίνατε πολλοί;

ΓΕΡΟΣ Ναι, βρε αδερφέ...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Φαίνεται, έχει πέραση το επάγγελμα... Ε;

ΓΕΡΟΣ Δεν βαριέοαι. (Σε άλλο τόνο). Αλήθεια, κάτι ήθελα να σε ρωτήσω...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Και δεν με ρωτάς;

ΓΕΡΟΣ Πώς είπες;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Λέω, ρώτα με ό,τι θες.

ΓΕΡΟΣ Λοιπόν, δεν θα το πιστέψεις!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τι πράμα;

ΓΕΡΟΣ Το ξέχασα...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Άει στο διάλο!..

ΓΕΡΟΣ Ναι. Ξέρεις... έχω κι ένα... έτοι προβληματάκι με την μνήμη μου...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Α, μπα;

ΓΕΡΟΣ Ναι... αλλά όχι πάντα. Πού και πού.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Α... πού και πού κι αυτό... Κατά τα άλλα όμως;

ΓΕΡΟΣ Ε, δεν τά 'παμε; Πολύ καλά... πολύ καλά!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Για τον ντελάλη κάτι ήθελες να με ρωτήσεις.

ΓΕΡΟΣ Ποιος, εγώ;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Εσύ βέβαια!..

ΓΕΡΟΣ Α, ναι... Κατάλαβες τι έλεγε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Να σου 'πώ... κατάλαβα και δεν κατάλαβα...

ΓΕΡΟΣ Κι εγώ, μπρε τζάνεμ. Σκέφθηκα να πάω στον Βεζίρη... να του 'πώ' κεί πέρα ένα ψέμα, να... να το 'φχαριστηθεί... τέλος πάντων, τι φεύτες είμαστε... αλλά κάτι δεν μ' αρέσει.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Βρόμα η δουλειά, δηλαδή;

ΓΕΡΟΣ Ναι, ναι... Μακριά!.. Κι εσύ... μην το αποκοτήσεις... Τ' ακούς; (Στρέφει προς το οαρά). Πάντα ν' αποφεύγεις τις κακοτοπιές. Γεια σου!.. (Εξέρχεται προς την πλευρά του οαραγιού).

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Κι εσύ τα χαντάκια!.. Άντε στο καλό. (Κατ' ιδίαν). Κακοτοπιές απ' την μια... λίρες απ' την άλλη... Μωρέ, κάτι θα βρω, δεν μπορεί...



## Σκηνή Γ'



ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ (Χωρίς να φαίνεται ακούγεται πως απαγγέλλει αργά-αργά και μακρόσυρτα το σπιχάκι του). Μένα με λέν' ομορφονιό... με λέν' χρυσό καμάρι... (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού και συνεχίζει, ενώ σιγά-σιγά προχωράει προς την καλύβα). Όλες οι νιες τρελαίνονται.. ποια να με πρωτοπάρει.. Ουίτ... Ζουμ-τριαλαριλαρό!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Βρε... βρε, καλώς τονε το Ζαχαρία, το Μορφονιό... το φίλο μου!..

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ (Πλησιάζει). Χαίρετε, κύριε Καραγκιόζη!.. Τι κάνετε, ουίτ... καλά; Σπίτι όλοι καλά;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Όλοι καλά είμαστε, ρε Ζαχαρία... Εσύ... η μαμά σου καλά;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Η μαμά μου καλά είναι.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Έσύ... (αρνητική κίνηση χεριού) όχι;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Κι εγώ καλά είμαι, ουίτ... μόνο, ξέρετε... είμαι λιγάκι ταραγμένος.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Και γιατί, μωρέ, είσαι ταραγμένος;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Ακούσατε, ουίτ... τον ντελάλη τι έλεγε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τον άκουσα, πώς δεν τον άκουσα.

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Κι εγώ τον άκουσα, ουίτ... και στην αρχή μου μπήκε μια ιδέα... και μετά μ' έπιασε αγωνία... και μετά ταραχή.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Για, για... για ξαναπές τα με δικά σου λόγια.

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Ακούστε, ουίτ... μου μπήκε η ιδέα να πάω κι εγώ στον κύριο Βεζίρη, να του ειπώ ένα ψέμα, ουίτ, και να εισπράξω τις εκατό λίρες, για να ξεκινήσω μια δουλίτσα, που είμαι νέος και άνεργος.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Πολύ καλή ιδέα... Μπράβο!..

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Στην υλοποίηση όμως, ουίτ... δυσκολεύομαι.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Δυσκολεύεσαι, ε;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Ναι, κύριε Καραγκιόζη.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Στην... υλοποίηση;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Ακριβώς, ουίτ!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Δηλαδή... δεν μπορείς να βρεις κάποιο ψέμα να το 'πεις στον πατού;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Όχι... το ψέμα το έχω βρει.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τότε;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Φοβάμαι, κύριε Καραγκιόζη...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Φοβάσαι, ε;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Ναι, πολύ... Και είμαι, ξέρετε... και λιγάκι ντροπαλός, ουίτ.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Εμ', Μορφονιέ μου... με το φόβο και με την ντροπή δεν γίνεται υλοποίηση. Γίνεται;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ (Λυπημένα). Δεν γίνεται... δυστυχώς. Γί' αυτό με έχει πάσει, ουίτ, αγωνία και ταραχή μεγάλη!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μεγάλη, ε;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Είναι, βλέπετε, οι εκατό λίρες στη μέση... αλλιώς δεν θα μ' ένοιαζε καθόλου, ουίτ.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Είδες;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Τι, κόριε Καραγκιόζη;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Δεν θα σ' ένοιαζε καθόλου... ενώ τώρα...

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Τώρα... φοβάμαι, ουίτ.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Δεν μου λες, ρε Ζαχαρία... αλήθεια, τι φοβάσαι;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Την τιμωρία, τι άλλο; Αν ο κόριος Βεζίρης δεν δεχθεί το ψέμα μου, απ' ό, τι κατάλαβα, ουίτ... θα με τιμωρήσει και μάλιστα με όποια τιμωρία εκείνος θελήσει. Ή μήπως, ουίτ... δεν τα κατάλαβα καλά;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μωρέ, καλά τα κατάλαβες... Και μάλιστα πάρα πολύ καλά!

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Βλέπετε; (Μικρή σιγή). Τουλάχιστον, να ξέραμε, ουίτ, την τιμωρία... να προετοιμαζόμουνα ψυχολογικά...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Δεν μου λες... με το ξύλο πώς τα πας;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Πώς είπατε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ξύλο, λέω, ρε... ξύλο από τον Βεληγκέκα... δεν έχεις φάει ποτέ;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Πώς... πώς... δυο-τρεις φορές... Άλλωστε, όλος ο κόσμος έχει φάει ξύλο από τον Βεληγκέκα... Εσείς, ουίτ, δεν έχετε φάει ξύλο από τον Βεληγκέκα;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Σήμερα, όχι ακόμη... αλλά, όπου νά 'ναι. Τι ώρα είναι;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Θα κοντεύει μεσημέρι...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ε, μέχρι τ' απογιοματάκι.. θα τις εισπράξω. (Φέρνει το χέρι του στην μύτη). Το... το οοφραίνομαι... έρχεται στειλιαρόβροχο! (Κατεβάζει το χέρι του).

**ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ** Αλήθεια, ουίτ... πιστεύετε ότι η τιμωρία θα είναι ξύλο από τον Βεληγκέκα;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ε, τι άλλο, μωρέ; Χάζι θέλει να κάνει ο πατοάς... δεν είναι κακός άνθρωπος.

**ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ** Λέτε, δηλαδή, να πάω;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Κοίταξε... αν το ψέμα σου είναι κάπως καλό... ναι, να πάς! Άκου', λεει... Αλλά, αν δεν είναι... άστο καλύτερα... Μην πας και γυρεύοντας για κάνα μπερντάχι.

**ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ** Να σας το 'πώ, να μου 'πείτε τη γνώμη σας;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Γιατί, όχι; Σε ακούω.

**ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ** Λουπόν... ως γνωστόν, εγώ είμαι πάρα πολύ όμορφος ουίτ... Ε, θα πάω και θα του 'πώ ότι είμαι άσχημος!

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Γελάει). Χα, χα... Τι έκαμε, λέει; Χα, χα, χα!... Τι θα του 'πεις; Τι θα του 'πεις;

**ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ** (Απορει). Ότι είμαι άσχημος, ουίτ!.. Γιατί γελάτε;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Γιατί... γιατί... (Προοπαθεί να τα μπαλώσει). Γιατί δεν ξέρεις, Ζαχαρία μου, πώς σε βλέπει εκείνος. Μη γελιέσαι που οι δικοί σου άνθρωποι σε βλέπουνε όμορφο... Χα... Ο Βεζίρης... μπορεί να σε βλέπει άσχημο. Τι μπορεί; Σίγουρα σε βλέπει άσχημο και μάλιστα πάρα πολύ!

**ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ** Μι... κατάλαβα, ουίτ. Δεν θα δεχθεί ότι είναι ψέμα... οπότε...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Τον διακόπτει). Για στάσου, ρε, μια στιγμή... κάτι σκέφθηκα. (Σε άλλο τόνο). Δεν μου λες... θες να κερδίσεις τις εκατό λίρες;

**ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ** Αχ, ναι, κύριε Καραγκιόζη... βοηθείστε με, ουίτ.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Λουπόν, απλά, θα πας στον Βεζίρη και θα του ειπεις το στιχάκι σου... ότι σε λένε Μορφονιό, σε λέν' κρυφό καμάρι... Ε;

**ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ** (Τον διορθώνει). Χρυσό... (Σε άλλο τόνο). Κι αυτός, τι; Θα μου ειπει, ουίτ, ότι αυτό δεν είναι ψέμα!

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ναι... κι εօύ τότε του λες ότι και η κόρη του που σε είδε, ξετρελάθηκε... κι επαιδή κι εօύ την αγαπάς κι είσαι και καλό παιδί, να σου τη δώσει γυναικα... Γι' αυτό τι λες να σου 'πει, ότι είναι αλήθεια;

**ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ** Ε, όχι βέβαια!.. (Σε άλλο τόνο). Κόριε Καραγκιόζη, τι να σας 'πώ; Εισθε μεγαλοφυία! Ευχαριστώ, ουίτ. (Αποφασιστικά). Θα πάω!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Με στόμφο). Να παξ!.. (Πιο ήπια). Άντε... και καλό κουράγιο. (Στρέφει προς την καλύβα του. Κατ' ιδίαν). Να πάω κι εγώ μέσα να σκεφθώ τίποτα. (Εξέρχεται προς την πλευρά της καλύβας).



**ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ** (Στρέφει προς στο σαράν. Πλησιάζει, χτυπάει την πόρτα και μετά κάνει λίγο πίσω).

**ΒΕΖΙΡΗΣ** (Χωρίς να φαίνεται). Δερβεναγά Βελή!..

**ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ** (Χωρίς να φαίνεται). Πόγια, διαταγές εφέντ'...

**ΒΕΖΙΡΗΣ** (Χωρίς να φαίνεται). Πήγαινε να ιδείς ποιος χτυπάει την πόρτα... τσαμπούκ-τσαμπούκ!..

**ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ** (Χωρίς να φαίνεται). Πόγια, τσαμπούκ-τσαμπούκ,

εφέντ'!(Ακούγεται που κατεβαίνει με ποδοβόλητό. Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού με φόρα, αλλά αμέσως στρέφει και εξέρχεται πάλι προς την πλευρά του σαραγιού. Χωρίς να φαίνεται). Πω πω πω... το καπημένο... Φτου!.. Φτου!.. Φτου!.. (Σιγή). Πόγια, εφέντ'... πο, ξωτικό κάτου!

ΒΕΖΙΡΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Μα, τι 'ν' αυτά που μου λέγεις; (Σε άλλο τόνο). Ταχήρ, πήγαινε να ιδείς τι λέει ο Δερβεναγάς...



ΤΑΧΗΡ (Χωρίς να φαίνεται). Αμέσως, Βεζίρη μου... θα πάω εγώ... (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού. Στον Μορφονιό). Καλώς τον... Πουις είσαι;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ (Απαγγέλλει αργά-αργά και μακρόσυρτα). Μένα με λέν' ομορφονιό... με λέν' χρυσό καμάρι... Όλες οι νιες τρέλαινονται... ποια να με πρωτοπάρει... Ουίτ... Ζουμ-τριαλαριλαρό!..

ΤΑΧΗΡ Μπράβο!.. Και τι ζητάς;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ (Σε ταραχή. Απαγγέλλει πάλι το στιχάκι του με τον ίδιο τρόπο). Μένα με λέν' ομορφονιό... με λέν' χρυσό καμάρι...

ΤΑΧΗΡ Αυτό το áκουσα... θέλεις κάτι áλλο;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ (Αρχίζει να τα χάνει). Ουίτ... (Συνεχίζει). Όλες οι νιες τρελαίνονται... ποια να με πρωτοπάρει...

ΤΑΧΗΡ Ωραία... ωραία... ποιος τη χάρη σου!.. Πάρα κάτω... τι ήρθες να κάνεις εδώ;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ (Σε πλήρη αμηχανία). Ουίτ... (Σιγή).

ΤΑΧΗΡ Πήγαινε, áνθρωπέ μου, από 'κει πού 'ρθες. Άντε, μπράβο!.. (Στρέφει και εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ (Φταρνίζεται). Αμψού!.. (Εξερχόμενος κι αυτός προς την πλευρά του σαραγιού). Ζουμ-τριαλαριλαρό!..

ΒΕΖΙΡΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Ποιος ήταν, Ταχήρ;

ΤΑΧΗΡ (Χωρίς να φαίνεται). Χα!.. Κάποιος, Βεζίρη μου, που έλεγε και ξανάλεγε ότι τον λέν' ομορφονιό...

ΒΕΖΙΡΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Μπα; Και ήταν όμορφος, ωρέ;

ΤΑΧΗΡ (Εδθυμα χωρίς να φαίνεται). Αστειεύεστε, πολυχρονεμένε μου; Εδώ, ολόκληρος Βεληγκέκας και πήρε δρόμο... τον πέρασε για σωτικό. Χα!..

ΒΕΖΙΡΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Και τι ήθελε;

ΤΑΧΗΡ (Χωρίς να φαίνεται). Αυτό... δεν μου είπε κάτι áλλο.

ΒΕΖΙΡΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Κανένας παλαβός θα ήταν... ή κάποιος που είχε έρθει για το ψέμα και τά 'χασε... (Γελάει). Χα, χα, χα!.. Αυτό, αυτό...



## Σκηνή ΣΤ'



**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού, ενώ από πριν ακούγεται ρεμπέτικη μουσική, που μετά από λίγο σταματάει). Έεε... ρε, κατέβα, Χριστούλη μου... να σε κεράσω τι πίνεις!.. Έεε... ρε Βαγγελίστρα μου Μεγαλόχαρη... έτοι και ξηγηθείς τούτη τη δύση στο εντάξει και παντελονιάσω τις εκατό λιρίτσες... θά 'χεις κι εօύ, νά 'με, κάποιο τάμα που σου οφείλω... σαν βουνάρ!.. Άλλιώς, και ένεκα και η στεγνότη', νά 'με, και με το μπαρδόν δηλαδή... δεν βλέπω να φέρνω στη χάρη σου ούτε οπορι λιβάνι, που λένε, στον αιώνα τον άπαντα, νά 'με... Αντιλαβού;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας του). Ρε, καλώς τονε τον Σταύρο!..

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Γεια σου, ρε Καραγκιοζάκο, μόρτη!.. Τι έγινε, νά 'με; Όλα καλά; Τα γυναικόπαιδα 'ντάξει;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Καλά, ας τα λέμε, ρε Σταύρο... δεν θα μας πείραζε όμως, αν είμαστε και λίγο καλύτερα...

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Έτοι, ε; (Μικρή σιγή). Ο φίλος μου ο Κολητηράκος... είναι καλά;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Ερευνητικά). Γιατί έτοι... σπέσιαλ ενδιαφέρον γι' αυτόν;

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Ένεκα που τον πάω, ρε μάγκα, νά 'με.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ρε... αυτός σου κολλάει άγρια, όταν σε πετυχαίνει πουθενά...

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Άσχετον... είναι τοιφτης!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Κατ' ιδίαν). Σαν να μη μου τα λες καλά, Σταύρακα... (Με υποψίες). Λες;

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Είπες τίποτα, νά 'με;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μμ; Να... λέω... (Ξεροβήχει. Σε άλλο τόνο). Για πού με το καλό;

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Μυστικόνι!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τι μου λες;

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Ναι για...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Έλα, ρε... λέγε τώρα!

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Είπα! Και κάν' τηνε με ελαφρά πηδηματάκια, νά 'με... για ν' αναλάβω δράση... Μπήκες;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Δηλαδή;

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Ντζάσε... υπάρχει λόγος.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μμ; Να φύγω;

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Ε, μα τι σου λέω τόσην ώρα, μωρ' αδρεφάκι μου, νά 'με; Ντζάσε!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Άαα... αυτό λες...

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Ααααυτό!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ε, τότε, έντζασα... έντζασα! Άκου', λέει... Αμέωνς!.. (Στρέφει και εξερχόμενος προς την πλευρά της καλύβας του). Άντε, γεια!

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Γειάσα!.. (Στρέφει προς το σαράι και προχωράει αργά. Μονολογεί). Μια ζωή σε ξέρουμε, ρε Καραγκιόζάκο... ξύπνιος μεν, λέρα δε... Τοσο!.. Τώρα θα σε μάθουμε; (Εμπαικτικά). Άντε, γεια!.. Άντε, γεια!.. (Προχωράει πιο γρήγορα, πλησιάζει στο σαράι και χτυπάει την πόρτα, ενώ φωνάζει). Ισα, ρε ψευτόμαγκες!.. (Ξαναχτυπάει την πόρτα και μετά κάνει λίγο πίσω). Πόρτα, ρε... πλάκωσε ο Σταύρακας... ο γιος της μαμής από τα παντρεμενάδικα, νά 'με...



**ΒΕΖΙΡΗΣ** (Ακούγεται να κατεβαίνει αργά τις σκάλες και μετά από λίγο εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού). Α... Οοκελντίν!.. Καλώς τον..

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** (Κάνοντας υπόκλωη). Παισά μου... τα σέβη μου!.. (Αφού σηκωθεί). Εγώ ήρθα, νά 'με, εδώ και ενώπιόν σου για τα καθέκαστα...

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Δεν κατάλαβα... Περί τίνος πρόκειται;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Αααυτά!..

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Ποια αυτά; Σου είπα... δεν κατάλαβαίνω ποιο είναι το θέμα...

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Ο ντελάλης, πασά μου... ελόγου σου δεν τον έβαλες να ντελαλήσει τα... τα καθέκαστα;

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Α... μάλιστα! Αν κατάλαβα καλά... έχεις έρθει για κάποιο ψέμα.

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Τό 'πιασες.. Ορθώς αντελήφθης!..

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Το λοιπόν;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Το λοιπόν, πολυχρονεμένε μου... εμένα, νά 'με, που με βλέπεις... ψέματα δεν λέω, καθόσον μάγκας γνόμπρος και μπεσαλής νά 'με!..

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Μάλιστα... και μπεσαλής.

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Ετοι... έτοι!.. Άλλα... ένεκα, νά 'με, η περίπτωση... και η περίσταση... και ένεκα και η γενικότερη στεγνότη', νά 'με, Βεζίρη μου... ε, θα σου 'ξηγηθώ σκουληκιάρικα... και με το μπαρδόν, νά 'με... Σωστός;

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Εννοείς, θα μου 'πεις κάποιο ψέμα;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Ακριβώς!.. Μέσα σίσαι... (Με τουπέ). Το οποίον... εμένα που με βλέπεις... διαθέτω δύναμις μεγάλη, ατόφια κι υπερφυσική, νά 'με!..

**ΒΕΖΙΡΗΣ** (Με ειρωνικό θαυμασμό). Ατόφια και υπερφυσική!..

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Καθότι, νά 'με... αλέγκρος και άγαρμπος... κι άλλο που να σου λέω... κι άλλο που να μου λες!..

**ΒΕΖΙΡΗΣ** (Με απορία). Εγώ... τι να σου λέω;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Τίποτα, νά 'με... ο λόγος το λέει.

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Τέλος πάντων... για συνέχισε.

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Θέλω να 'πώ δηλαδής, πασά μου, ότι... έτοι και είχε η γης ένα χαλκαδάκι... θα την εστήκωνα με το μικρό μου δάχτυλο, νά 'με. (Κάνοντας αργή ανυψωτική κίνηση με το χέρι του). Ετοινά!.. Με πιάνεις;

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Αυτό όμως, αγαπητέ μου, δεν είναι ψέμα!

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** (Με απορία). Μπαρδόν;

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Λέγω... αυτό δεν είναι ψέμα!..

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Και τι... αλήθεια είναι, νά 'με;

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Για να το λες εσύ, ο Σταύρακας... ο ντόμπρος;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Μη;

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Ο μπεσαλής;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Δε... δε...

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Που δεν λες ψέματα ποτέ;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Ε, δεν είπαμε... η περίπτωση;

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Σε καμιά περίπτωση!

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Η περίσταση;

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Τίποτε... τίποτε!.. Ο άνθρωπος που λέει την αλήθεια, την λέει σε κάθε περίπτωση, σε κάθε περίσταση.

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Στάσου, ρε μεγάλε!.. Τώρα εγώ δηλαδής... κάνω, νά 'με, μία ετοινά... (κίνηση του χεριού) και σηκώνω τη γης: Πώς... γίνεται αυτό;

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Όταν το λέει κάποιος σαν κι εσένα, που δεν λες ψέματα ποτέ;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Ναι, αλλά... (με έμπνευση) δε... δεν έχω και παστό, νά 'με...

**ΒΕΖΙΡΗΣ** (Απορεί). Παστό... τι παστό;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Αυτό που λέγε ο άλλος... ο αρχαιός, ντε!

**ΒΕΖΙΡΗΣ** (Με ενδιαφέρον). Τι έλεγε δηλαδή;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Δώσ' μου παστό... και τη γη σηκώσω...

**ΒΕΖΙΡΗΣ** (Τον διορθώνει). Κινήσω... (Επαναλαμβάνει ορθότερα). Και ταν γαν κινάσω... αν εννοείς αυτό που είχε ειπεί ο μεγάλος Αρχιμήδης. (Με έμφαση). Δος μοι πα στώ και ταν γαν κινάσω. Δηλαδή κινήσω...

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Τώρα... κουνήω... σηκώσω, δεν θα τα χαλάσουμε, νά 'με, πασά μου... Το θέμα είναι ότι χρειάζεται παστό... κι εγώ, νά 'με, δεν έχω... Νομίζω; Ούτε κι ο Αρχιμήδης είχε, νά 'με. Γιατί, νά 'με... δεν πρόκειται για παστό, ξέρω 'γώ, χοιρινό ή ψάρι... αλλά για το που θα σταθώ, για να τη σηκώσω τη γη... Με πιάνεις; Δεν έχω κάπου. Άρα... νυξ!

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Αν είχες όμως, αγαπητέ μου... θα την σήκωνες... δεν θα την σήκωνες; Το ίδιο κι ο Αρχιμήδης... εννοείται, θα την κινούσε. Μη; Τι λες;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Χλωφό!..

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Τέλος πάντων... το ψέμα οου δεν γίνεται δεκτό... και, όπως καταλαβαίνεις... δεν θα εισπράξεις τις εκατό λίρες. Άλλα ούτε και θα τιμωρηθείς!.. Κι αυτό να το χρωστάς στον Αρχιμήδη, που, όταν ήμουν νέος, με είχε μαγέψει με τις εφευρέσεις του και τις ανακαλύψεις του... Άντε να πας στο καλό... (Στρέφει και εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Γεια!.. (Μόνος). Τώρα, τι έγινε, νά 'με; Δε βαριέσαι... τι 'χαρε... τι χάσαμε... (Εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού και αυτός).

## ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΡΑΞΗΣ



# ΠΡΑΞΗ ΤΡΙΤΗ



**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαράγιού, ενώ από πριν ακούγεται Ζακυνθινή μουσική, που μετά από λίγο σταματάει). Ωωω... που να φάω... τα μυαλιά μου να φάω!.. Ωρέ, δεν ακούεις, κόδυρε, μπαρτζολέτα, όπου σκαρφισθήκε ο σιώρο Βεζίρος μας... Πλερώνει, λέει, εκατό λιρόπουλα... σ' όποιον πάει και του ασκολτοάρει ψευτία, αλλά τι ψευτία... ούτε που το κατάλιαβα, ο πόβερος.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας). Βρε... καλώς τον Νιόνιο!..

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** (Με υπερβολικό ενθουσιασμό). Ωωω... καλιώς το μόριολο της πόρτας της κολάσεως!.. Τι κάνεις, μομολιάκι μου; Καλιά 'σαι, καλιά 'σαι, φιόρο μου;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Καλιά 'μαι, καλιά 'μαι... (Σε άλλο τόνο). Κατ... πώς από 'δω, ρε ξεπειρένε κόντη;

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Άκουσα, ψυχούλια μου, τον ντελάλη τον σιόρο  
Χατζηαβάτο αμπονόρα, όπου έλεγε, παναπεί, πως ο σιόρο Βεζίρος μας  
γυρεύει ψεματούρη να του είπει ψέμα, αλλά... αληθινό ψέμα!

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Αληθινό, ε;

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Ναίσκε!.. Και θα του δώκει, λέει, και ρεγάλο εκατό<sup>1</sup>  
λιρόπουλα... (Σε άλλο τόνο). Εσύ, τζόγια μου, τον άκουσες;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Εμ', πώς δεν τον άκουσα;

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Έτοι δεν έλεγε; Έτοι δεν έλεγε;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Μωρέ, έτοι έλεγε, μόνο πού' χε και συνέχεια...

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Παναπεί;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Παναπεί... ότι, εάν το ψέμα δεν είναι, όπως είπες,  
αληθινό, όχι μόνο δεν θα πάρει λίρες, αλλά θα τιμωρηθεί κι από πάνω.  
Κατάλαβες;

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Το εκατάλιαβα... Αλλά ποια θα είναι η τιμωρία,  
ξέρεις ελόγου σου;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Δεν ξέρω ακριβώς... αλλά μάλλον προπόνηση θέλει  
να κάνει του Βεληγκέκα ο πασάς, για να τον έχει σε φόρμα... Οπότε,  
στειλιάρι μου μυρίζει πολύ... αλλά και φυλακή.

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Ωωώ!.. Αρέστο; Αρέστο;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Αρέστο! Αλλά, γιατί ρωτάς... σκέφτεσαι να πας κι εσύ;

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Ωρέ, το σκέφτομαι, ο άτιμος!.. Εκατό λιρόπουλα  
είναι αυτά, Καραγκιόζο.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Γελώντας). Χα... Νιόνιο... θα σε στειλιαρώσουνε!

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Δεν με νοιάζει... διόλου δεν με νοιάζει...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Σοβαρεύει). Νιόνιο... θα σε μπαγλαρώσουνε!..

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Καραγκιόζο, τό' χω αποφασίσει, παναπεί, και δεν  
κάνω πίσω... με τίποτοι δεν κάνω!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Με τίποτοι; Καλά... εσύ θα μετανιώσεις.

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Ωρέ, να μετανιώσω, ψυχή μου... Να μετανιώσω, παναπεί... μα, για κάτι, όπου έκαμα. Γιατί, όταν μετανιώνεις για κάτι, όπου έκαμες, Καραγκιόζο... μετανιώνεις μία φορά. Όταν όμως, ψυχή μου, μετανιώνεις για κάτι, όπου δεν έκαμες... μετανιώνεις... κάθε μέρα μετανιώνεις!.. Κι εγώ, άμα δεν πάω... κάθε μέρα θα μετανιώνω, όπου δεν επήγα. Εκατάλιαβες; Όπου δεν επήγα.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ωραίο αυτό που είπες!.. Πού το διάβασες;

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Α... αυτό... από 'νταν Κεφαλλονίτη τό 'χαι ακούσει κάποτε και μού 'χει μείνει στο τοερβέλο μου... για πάντα μού 'χει μείνει. (Σε άλλο τόνο). Ξέρεις, ερείς με τους Κεφαλλονίτες δεν έχουμε και πολλά-πολλά... αλλά ευτούνος, τζόγια μου, διαβολεμένος ήτουνα!.. Όλο κάτι τέτοιες παρόλες έλεγε, φοσπου...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Με ενδιαφέρον). Ωστού;

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Τον πήγανε αρέστο... ισόβια τον πήγανε!

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Γι' αυτά που έλεγε;

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Όσκε, κάτι... κάτι έκαμε.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Α... κάτι έκαμε!.. (Σε άλλο τόνο). Και δεν μου λες ρε... γι' αυτό που έκαμε... μετάνιωσε μία φορά ή μετανιώνει ακόμη;

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Ωωώ!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Χμ... Νιόνιο... για 'μέρεψε... Για χαλάρωσε!..

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Και λες, τζόγια μου, να μην πάω;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Κοίταξε... αν έχεις βρει κάτι να 'πεις στον πασά κι εκείνος να παραδεχθεί ότι είναι ψέμα... να πας. Άλλιώς... μμ; Μμ;

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Ωρέ, θα του ασκολτοάρω ψευτία, όπου θα πέσει... ξερός θα πέσει!.. (Μικρή σιγή). Αλήθεια, Καραγκιόζο... τι λες να τού 'πω;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Τα κάλαντα!.. Ρε, μουρλός είσαι; Άμα ήξερα εγώ, δεν θα πήγαινα να του το ειπώ μοναχός μου;

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Άσε, και ξέρω ελόγου μου... Πάω. Γεια σου, ψυχή μου Καραγκιόζο!.. (Στρέφει και προχωράει αργά προς το σαράν). Αντίο!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Στο καλό, Νιόνιο... και με τη νίκη!..

ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Σταματάει και χωρίς να στρέψει). Αλήθεια, ωρέ  
Καραγκιόζο... άμα τού 'πω για τη σκύλα μας την Περδίκω;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τι έκανε η σκύλα σας η Περδίκω;

ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Στρέφοντας). Α, δεν το ξέρεις; Δεν το ξέρεις;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Όχι...

ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Έκαμε, παναπεί... δώδεκα σκυλόπουλα έκαμε!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ε, και; Σκύλα είναι... σκυλόπουλα έκανε. Ψέμα είν'  
αυτό; Νά 'κανε κάτι άλλο... ξέρω 'γω, τίποτα γουρουνόπουλα...

ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Εντονα). Ωρέ!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Ξαφνιάζεται και κάνει λίγο πίσω). Τι 'ναι;

ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Ηπότερα). Καλιά λες!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Πλησιάζοντας). Τι λέω;

ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γουρουνόπουλα θα τού 'πω πως έκαμε!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Στρέφοντας προς την καλύβα). Μωρέ, δεν πα' να  
του 'πεις πως έκαμε και γαϊδουροπούλια... (Σε άλλο τόνο εξερχόμενος  
προς την πλευρά της καλύβας). Αφού σε τρώει η πλάτη σου...

ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Στρέφει και πλησιάζει στο σαράν). Βόχθα με, Άγιε  
μου... (Χτυπάει την πόρτα και φωνάζει). Ωρέ, παιδόπουλα!.. (Κάνει  
πίσω).



## Σκηνή Β'



ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ (Ακούγεται ποδοβολητό και μετά εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού με φόρα. Άγρια). Πόγια, ωρέ Φράγκο!.. Πο, τι να χαλεύεις και να σκούζεις και να φκιάχνεις σαμαντά; Α;

ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ωωω... σιορ-Βεληγκούκα μου!.. Τι κάνεις, τζόγια μου... καλιά 'σαι, καλιά 'σαι, καλιά 'σαι... (πιο έντονα) καλιά 'σαι;

ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ Πόγια, κρέν', ωρέ μπεζεβέν', τι να χαλεύεις... κι άσ' τις τοιριοάντζουλες.

ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ήρθα, απού λες, ψυχούλια μου... (Χαμηλόφωνα). Βόχθα με, Άγιε, βόχθα με! (Δυνατά). Ήρθα, παναπεί....

ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ (Αρχίζει να εκνευρίζεται). Άι μπακαλούμ!.. Πόγια, κρέν', ωρέ χαμένε: τι δουλούλα ήρθες να κάμεις 'σια 'δώ, α;

ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ήρθα, παναπεί... για την ψευτία ήρθα... όπου έλεγε ο ντελάλης πως θέλει ο σιόρο Βεζίρος μας... Εκατάλιαβες; Μέσα είναι η αφεντία του;

ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ Αχά... Πόγια, καρτέρα, καρτέρα ψίχα... (Στρέφει και

εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού. Χωρίς να φαίνεται). Πόγια,  
εφέντ!.. Πο, το κακορίζικο το Φράγκο νά' ναι κάτου και να χαλεύει  
το αφεντιά σου...

ΒΕΖΙΡΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Πολό καλά, Δερβεναγά.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Βόχθα με, Άγιε μου, βόχθα με... μη μού' ρθει, παναπεί,  
κανένας κόλπος εδωπά...



ΒΕΖΙΡΗΣ (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού μετά από λίγο).  
Καλώς του!.. Οσκελντίν...

ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Καλό νά' χεις, πασά μου... και τα οεβάορατά μου  
ούλα στην αφεντία σου!

ΒΕΖΙΡΗΣ Να είσαι καλά. Ε...άκουσες τον τελάλη και ήρθες για το  
ψέμα;

ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ναιοκε!.. Εξεπιτούτου για την ψευτία αριβάρισα.

ΒΕΖΙΡΗΣ Πώς ονομάζεσσα;

ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Αρχίζει να τα χάνει). Εγώ; Εγώ, παναπεί... ή... ή

ο αδρεφός μου ο Άντζουλος;

ΒΕΖΙΡΗΣ (Απορεί). Μα... φυσικά, εσύ.

ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ξέρεις παναπει... (Κατ' ίδιαν). Βόχθα με, Άγιε μου, βόχθα με. (Στον Βεζίρη). Εγώ, σιωρ-Βεζίρο μου... εγώ, όπου με βλέπεις... εγώ, παναπει...

ΒΕΖΙΡΗΣ Εσύ... εσύ... Τι εσύ, τζάνεμ; Τ' όνομά σου ζήτησα να μου 'πεις.

ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Τα έχει χαμένα). Εγώ, απού λιες... Εγώ... εγώ δεν είμαι 'γώ... Δεν είμαι 'γώ!..

ΒΕΖΙΡΗΣ Δεν είσαι εσύ;

ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 'Οσκε!.. Δεν είμαι!.. Μπα... που είμαι!.. Μπα... που είμαι!..

ΒΕΖΙΡΗΣ Ψέμα είναι αυτό;

ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Με έμπνευση). Ναίσκε!.. Ψευτία είναι... ψευτία... (Χαμηλόφωνα). Σ' ευχαριστώ, Άγιε μου. (Στον Βεζίρη). Ψευτία είναι, απού λες, σιωρ-Βεζίρο μου... και μπράβο σου και ξαναμπράβο σου, όπου το εκατάλιαβες, παναπει!..

ΒΕΖΙΡΗΣ (Αρχίζει να εκνευρίζεται. Ξεροβήγει). Μάλιστα!.. Καλά... και ποίος είσαι, αφού δεν είσαι εσύ;

ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Τα χάνει πάλι). Είμαι... είμαι... (Χαμηλόφωνα). Βόχθα με, Άγιε μου... βόχθα με!

ΒΕΖΙΡΗΣ (Εκνευρισμένος). Ε, μα επί τέλους, λέγε: ποίος είσαι, τέλος πάντων;

ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Με έμπνευση). Α... είμαι... ο αδρεφός μου είμαι! (Χαμηλόφωνα). 'Φχαριστώ, Άγιε μου...

ΒΕΖΙΡΗΣ (Θυμωμένος). 'Ωστε έτσι, λοιπόν, ε; Δεν είσαι εσύ, αλλά ο αδελφός σου;

ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ναίσκε... ναίσκε, ψυχή μου!.. Ο αδρεφός μου ο Άντζουλος είμαι... (Σε άλλο τόνο). Ψευτία δεν είναι;

ΒΕΖΙΡΗΣ Α... αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Μπορεί να είναι και αλήθεια... (Στρέφει και εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού. Χωρίς να φαίνεται). Δερβεναγά!..

ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ (Χωρίς να φαίνεται). Πόγια, διαταγές, εφέντ'!..

ΒΕΖΙΡΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Πήγαινε πιάσε αυτόν τον ηλιθιο απ' έξω, δώσ' του ένα μπερντάχι καλό-καλό και πήγαινε τον κατ' ευθείαν στο γκιζντάνι. Τσαμπούκ-τσαμπούκ!..

ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ (Χωρίς να φαίνεται). Αχά!.. Πο, να το πασίνω, εφέντ', το χαρένο... τσαμπούκ-τσαμπούκ!

ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Κατ' ιδίαν). Ωωώ!.. Τι έκαμε λέει; Ωρέ, ψευτία δεν ήθελε; (Σε άλλο τόνο). Ωχ, συμφορέλια σου, Διονύσιε!..



ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ (Εμφανίζεται μετά από ποδοβολητό από την πλευρά του σαραγιού με σύριγξ διαθέσεις). Πόγια, ωρέ κατεργάρο... Πρα, ωρέ!.. Γκιτ... Γκιτ... Μέσα!

ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ωωώ... Τι έκαμε, λέει... μέσα; Για ποίο λόγο, για ποία φέστα, για ποίο ντοκούμέντο και για ποίο κουάλε, εκατάλιαβες; Να

μου ασκολτοάρεις, παναπεί, το προπαίτιο... για να σου ασκολτοαριωτώ στο σεντιμέντο... Γιατί με πας αρέστο, σιορ-Βεληγκούκα μου;

ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ Σουνς, ωρέ φραγκοκόκορα!.. Πόγια, να το διατάξει το εφέντ'... (Τον αρπάζει). Αχάει... γκελ... γκελ!..

ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Σία, ψυχούλα μου!.. Σία, τζόγια μου... Σία... και θα μου τσαλακώσεις το βελαδόνι μου και το ψηλό μου το καπέλο... Μόντε-μόντε!

ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ Πρα, ωρέ!.. Μέσα... μέσα... (Τον χτυπάει). Αχάει!.. Κακή σ', κακή σ' μέρα και μαύρη... μπεζεβέν'!.. Άει, γκιτ... γκιτ!.. (Τον τραβάει και τον χτυπάει συνέχεια εξερχόμενος μαζί του προς την πλευρά του οαραγιού).

ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Χωρίς να φαίνεται). Σία... Σία!.. Μόντε-μόντε!.. Μόντε-μόντε!..



ΕΒΡΑΙΟΣ (Εμφανίζεται από την πλευρά του οαραγιού, ενώ από πριν ακούγεται εύθυμη αναπολίτικη μουσική. Προχωράει με κωμικές κινήσεις, ώσπου η μουσική σταματάει. Αρχίζει να μονολογεί). Έχε... τώρα εγκώ να παγκαίνει Παού, 'πει ψέμα... 'Πει καλό-καλό ψέμα... πάρει εκατό λίρες!

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Χωρίς να φαίνεται). Μου φαίνεται, τον ξεκόνισε κανονικά τον Νιόνιο ο Βεληγκέκας. Για να πά' να ιδώ. (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας). Αχά! Βρε, καλώς τον Σολομό, τον φίλο μου!

**ΕΒΡΑΙΟΣ** Ε... κουζούμ Καρακοζαρίνο... εμένα παγκαίνει πασά 'πει ψέμα!

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Σώπα, ρε!.. Δηλαδή... είσαι, που λέμε, έτοιμος για όλα;

**ΕΒΡΑΙΟΣ** Έχε... εγκώ άκουσα ντελάλη... βρήκα καλό-καλό ψέμα, πάει 'πει πασά... Εσύ, κουζούμ, αφήνεις εμένα... ξέρει εγκώ. Έτοιμος γκια όλα!

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Αυτό βλέπω... μπράβο!.. Οπότε... να σ' αφήνω εγώ... (Στρέφει και εξερχόμενος προς την πλευρά της καλύβας). Άντε, γειά!



**ΕΒΡΑΙΟΣ** (Στρέφοντας προς το σαράν). Αντίο!.. (Με κωμικές κινήσεις πλησιάζει, χτυπάει την πόρτα του σαραγιού και μετά κάνει λίγο πίσω).

**ΒΕΖΙΡΗΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού). Καλώς τον!.. Τι ζητάς;

ΕΒΡΑΙΟΣ Έχε, εγκώ ήρθε 'πει αφεντιά σου προσκυνήματα... και ψέμα.

ΒΕΖΙΡΗΣ Α... πολό φωτιά!.. Πώς ονομάζεσαι;

ΕΒΡΑΙΟΣ Έχε... όνομα δικό μου: Σολομών... Έχε... Αδερφό δικό μου: Ααρών... Αδερφή δική μου: Ρεβέκκα... Πατέρα: Ιοάκη... Μάνα: Σάρα. Έχε...

ΒΕΖΙΡΗΣ Εβραϊκής καταγωγής ε;

ΕΒΡΑΙΟΣ Έχε... όλοι, όλοι.

ΒΕΖΙΡΗΣ Ωραία, λοιπόν... ακούω το ψέμα σου.

ΕΒΡΑΙΟΣ Έχε... πολλοί-πολλοί Εβραίοι... εμπόριο.

ΒΕΖΙΡΗΣ Ναι, το γνωρίζω αυτό.

ΕΒΡΑΙΟΣ Έχε... φαμίλια δική μου... εμπόριο.

ΒΕΖΙΡΗΣ Πολύ φυσικό.

ΕΒΡΑΙΟΣ Έχε... εγκώ Σολομών... εμπόριο.

ΒΕΖΙΡΗΣ Ωραία... Πού το ψέμα;

ΕΒΡΑΙΟΣ Έχε... όλοι, όλοι που κάνουν εμπόριο, λένε ψέματα... εγκώ Σολομών... όκει!

ΒΕΖΙΡΗΣ Αυτό είναι καλό.

ΕΒΡΑΙΟΣ Όλοι, όλοι που κάνουν εμπόριο, κάνουν παζάρι...

ΒΕΖΙΡΗΣ Έχω ακούστα.

ΕΒΡΑΙΟΣ Εγκώ Σολομών... ποτέ!..

ΒΕΖΙΡΗΣ Δηλαδή... εσύ κάνεις εμπόριο, αλλά δεν λες ψέματα ούτε κάνεις παζάρια όπως οι άλλοι... Αυτό θες να μου 'πεις;

ΕΒΡΑΙΟΣ Έχε... αυτό, αυτό. Άλλα, ψέμα... Κέρδισα!..

ΒΕΖΙΡΗΣ Γιατί;

ΕΒΡΑΙΟΣ Έχε... εμπόριο χωρίς ψέμα, πάει; 'Εν πάει... Εμπόριο χωρίς παζάρι, πάει; 'Εν πάει... 'Εν πάει.

ΒΕΖΙΡΗΣ Πάει... Πάει...

ΕΒΡΑΙΟΣ 'Έν πάει... 'Έν πάει...

ΒΕΖΙΡΗΣ Πάει, γιατί οι καλοί έμποροι είναι όλοι τους ειλικρινείς και τίμιοι... δηλαδή ντόμπροι. Μόνο οι κακοί έμποροι και οι απατεώνες λένε ψέματα και κάνουν παζάρια ακόμη και για γούστο... Αλλά, απ' ότι γνωρίζω... εσύ δεν είσαι απατεώνας... είσαι ένας καλός έμπορος. Έτοι;

ΕΒΡΑΙΟΣ (Μπερδεμένος). Έχε...

ΒΕΖΙΡΗΣ Άρα, το ψέμα σου δεν γίνεται δεκτό.

ΕΒΡΑΙΟΣ Όκε; Πάει... έκαστα;

ΒΕΖΙΡΗΣ Ναι. Και, πίστεψέ με, καλύτερα... γιατί, αλλιώς, θα πρέπει να δικαστείς σαν απατεώνας. Κατάλαβες;

ΕΒΡΑΙΟΣ (Συγκαταβατικά). Εχέεε!.. Καταλαβαρδούγκος.

ΒΕΖΙΡΗΣ Η τιμωρία σου, που έχασες, θα είναι φυλάκιοι δύο ημερών. (Στρέφει προς το σαράτι). Ακολούθησέ με, λοιπόν. (Εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

ΕΒΡΑΙΟΣ Έχε... εγκώ ακολούθαει αφεντιά δική σου. Εγκώ φυλακή δύο ημέρες. (Εξέρχόμενος προς την πλευρά του σαραγιού μονολογεί με λύπη). Έχε... μαραλούγκος, Σολομών!.. Μαραλούγκος...



## Σκηνή Ζ'



**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας, ενώ από πριν ακούγεται δημοτική μουσική, που σύντομα σταματάει). Ωρέ, δεν τ' αφήνεις, Γιώργαρε, τα γλεντοκοπίσματα κι να διείς τι έσκουζε εκειό το σκουφόλοι τη Χατζατζάρ'... (Στρέφει και χτυπάει δυνατά την πόρτα της καλύβας φωνάζοντας). Πού είσι, ουρέ Καραγκιόσοοοζ'!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Χωρίς να φαίνεται φωνάζει). Σιγά, ρε όρνιοοο!.. (Αρέσως εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας). Ρε, μπάρμπααα!..

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** Μμμμμμμ!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Μμμ, να γίνεις και που σε μάθαινε... Κάτοε καλά!.. Θα μου την γκρεμίσεις την παράγκα...

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** (Σαν να μην προηγήθηκε τίποτε). Γεια σ', ουρ' ανηφούδ'!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Φανερά ενοχλημένος). Καλώς τουε!.. Πώς κι από 'δω;

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** Ήρθα να σι διώ, μαθές.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Πιο μαλακά). Μπάρμπα μου, μπαρμπούλη μου... νά  
'ρχεσαι να με βλέπεις, όποτε θέλεις, αλλά μη χτυπάς την πόρτα. Σειέται  
ολόκληρη η παράγκα... κι είναι κι ετοιμόρροπη. Μη με ξεσπιτώσεις  
τον φουκαρά. Να σφυρίζεις κλέφτικα κι εγώ τουςπ... βγήκα με την μία...  
Μμ;

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ (Σαν να μην του μίλησε κανένας). Δεν μ' λες...  
άκουσες' κειόν τον κατσουλιέρο του Χατζατζάρ', από 'σκουζε του γιώμα;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Το μεσημέρι; Ναι, τον άκουσα... Εδώ έσκουζε λίγο  
νωρίτερα. Γιατί;

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Τι έλεγε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Και τι σε νοιάζει εσένα;

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ (Τον αρπάζει απειλητικά). Κρένε μ', γιατ' θα  
σ' αφαλουκόψου, θεονκιρατά!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Σιγά, ρε μπαστουνόβλαχε!..

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Θα μου πεις;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Θα σου 'πώ... άσε με.

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ (Τον αφήνει). Άει... κρένε μ'.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Να, ρε μπάρμπα... έλεγε πως όποιος πάει και 'πει στο  
Βεζίρη ένα καλό ψέμα, που ο Βεζίρης να μην μπορεί να 'πει ότι δεν  
είναι ψέμα... θα παίρνει εκατό λίρες. Κατάλαβες;

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Μούκου!.. Κάν' το μου λιανά...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Λιανά, ε; Να, μωρέ, μην είναι κάνα ψέμα, που να  
μπορεί ο πασάς να 'πει ότι και καλά... είναι αλήθεια. Αυτό. Γκέγκε;

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Αχά... Άει, πάμι!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Πού να πάμε;

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Στουν κυρ-τρανό. Άει... έχουν 'γώ ψέμα... καλό.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Εγώ όμως έχω κάποια δουλίτσα... Άντε να πας εσύ  
μοναχός σου και μετά έλα στην παράγκα να μου 'πεις τι έγινε... Μμ;

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Α... καλά, τότε ναι σ'... πάου. Άιντε, γεια σ'!..  
(Στρέφει και προχωρεί προς το σαράι).

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Στο καλό... και καλά ξεμπερδέματα!.. (Στρέφει και εξερχόμενος προς την πλευρά της καλύβας). Άκου', έχει ψέμα... και καλό!

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ (Πλησιάζει στο σαράι και χτυπάει την πόρτα, ενώ φωνάζει). Πού είσι, κυρ-τρανέε!.. (Σφυρίζει κλέφτικα μια-δυο φορές).



ΒΕΖΙΡΗΣ (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού και προχωράει με αργά βήματα). Τι συμβαίνει; Θέλεις κάτι; Γιατί φωνάζεις;

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ (Κάνοντας λίγο πίοω). Ήρθα για του ψέμα.

ΒΕΖΙΡΗΣ Α... πολύ ωραία!.. Πώς ονομάζεσαι;

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Τ' όνομά μου;

ΒΕΖΙΡΗΣ Ναι, μπράβο.

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Δεν με ξέρεις; Γιώργαρος Μπλατοάρας!..

ΒΕΖΙΡΗΣ Α, μάλιστα. Σε ακούω, λουπόν...

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Απού λιες κυρ-τρανέ... τη μέρα απού ήτανε να γεννηθώ... μ' λέει η μακαρίτισσα η μάνα μ': δεν πας, πιδάκι μ', να φουνάξεις τη μαμή τη θεια-Γιωργούλα... να με ξιγεννήσει τη μαύρη, απού κοιλοπουνάου απ' τα 'ψές; Αει, πάρ' κι ένα μετζίτι για το καλό! (Σε άλλο τόνο). Ειέναι ψέμα;

ΒΕΖΙΡΗΣ Όχι, αλήθεια.

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Καλώους!.. Σηκώνουμαι, απού λες, απός μου κι παγαίνου για τη μαμή. Στου δρόμου απού πιλάλαγα, μό' 'πισι το μετζίτι... πάει καλιά του. Πάω στη μαμή... τρέξε, της λιέσου, γιννάει η μάνα μ'!.. (Σε άλλο τόνο). Ειέναι ψέμα;

ΒΕΖΙΡΗΣ Όχι, αλήθεια.

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Καλώους!.. 'Κειν' η καψιρή ζύμωνε... Σύρε, μ' λιέει, καλό μ', πες στη θεια-Στρουμπούλω να 'ρθει να σώσει το ζυμάρ' μη μου ξινίσει... κι απέ έρχουμ' ιγώ. (Σε άλλο τόνο). Ειέναι ψέμα;

ΒΕΖΙΡΗΣ Όχι, αλήθεια.

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Καλώους!.. Πάω, απού λες, κατά που μό' ειπε... ε... μιτά, όπως γύριζα στη μάνα μ'... πέρασα απ' τη μεριά απού μού 'χε πέσει το μετζίτι... κάνω έτοι και τι γλιέπου;

ΒΕΖΙΡΗΣ Τι;

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Ιέναι δέντρου ψηλόο... ούρουν... ίσα με τουν ουρανό... γεμάτο μετζίτια!.. (Σε άλλο τόνο). Ειέναι ψέμα;

ΒΕΖΙΡΗΣ Όχι, αλήθεια!..

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Καλώους!.. Γεννήθηκα, απ' λες, με τα πολλά... 'κεινη η δόλια η μάνα μ' πέθανε στη γέννα... μα ήρθε εφές στον ύπνο μ' κι μό' ειπε: μην πας, πιδί μου, στον παοά... ειέναι παλιάνθρωπους!.. (Σε άλλο τόνο). Ειέναι ψέμα;

ΒΕΖΙΡΗΣ Όχι, αλήθεια!..

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Καλώους!.. Ειέναι, μ' λιέει... παλιολιχρίτης!.. (Σε άλλο τόνο). Ειέναι ψέμα;

ΒΕΖΙΡΗΣ Όχι, αλήθεια!..

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Καλώους!.. Ειέναι.. ειέναι.. τσαρλατάνους... κι θα σι γιλάσει!. (Σε άλλο τόνο). Ειέναι ψέμα;

ΒΕΖΙΡΗΣ Όχι, αλήθεια!..

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Καλώους!.. Άλλ', άρα πας μ' λέει, κι δε σ' δώκει τις λίρες να τόνε φτύοσεις καταμούτσουνα!. (Σε άλλο τόνο). Ειέναι ψέμα;

ΒΕΖΙΡΗΣ Όχι!.. Όχι!.. Αλήθεια!.. Αλήθεια!.. (Στρέφει και εξέρχόμενος γρήγορα προς την πλευρά του σαραγιού). Αλήθεια!..

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Τότε ναι σ', θεονκιρατά... (φτύνοντας) φτου σ'!..

### Σκηνή Θ'



ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού). Γεια σου, Μπαρμπαγιώργο...

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ (Φτύνοντας πάλι). Φτου σ'... κι ξαναφτού σ'... χαραμουφάη!..

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Κάνοντας πίσω). Μπαρμπαγιώργο!.. Τι έχεις... τι συρβάινει; Γιατί με φτύνεις; Γιατί...

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** (Τον αρπάζει). Αχά... για έλα 'σια 'δώ κι του λόγου σου, κατοουλιέρο!.. (Αρχίζει να τον χτυπάει). Να, να, να, έρμο, να... Να σ' μάθους ιγώ, να σκούζεις τις παπαρδέλες του τρανού... ζαγάρ'!.. (Τον πετάει κάτω, μετά στρέφει και εξέρχεται προς την πλευρά της καλύβας).

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Οχ, οχ, οχ!... (Σηκώνεται με κόπο και προχωράει αργά και με δυσκολία προς την καλύβα). Άααχ, αχ, ο καημένος... Άααχ, αχ, ο καημένος... Άααχ, αχ, ο καημένος... (Μένει διπλωμένος από τον πόνο).



**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Εμφανίζεται στο μεταξύ αθόρυβα από την πλευρά της καλύβας. Πλησιάζει τον σκυμμένο Χατζηβάτη και τον χτυπάει από κάτω προς τα πάνω). Κι ο ξεροψημένος...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Παίρνει μια τούμπα προς τα πίσω μένοντας μετά όρθιος). Οχ, οχ!.. Αχ!.. Τι με χτυπάς, βρε ματάκια μου; Δεν βλέπεις πώς μ' έκανε ο Μπαρμπαγιώργος; Αχ, αχ, αχ... τα παϊδάκια μου!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Εσένα κοπάναγε τόση ώρα;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Εμένα, που κακή βουνή να τού 'ρθει!.. Α, πα πα πα!.. Με σακάτεψε ο αγριάνθρωπος. Και νά 'ξερα, ο δύστυχος γιατί...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Άαα... είχε πάει στο Βεζίρη, πού είσ' εσύ...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Σώπα... Αμ' έτοι εξηγούνται όλα. Αλήθεια, βρε... τά 'μαθες για τον Εβραίο και τον Σιορ-Διονύσιο; Τους έχουνε μέσα...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Με αδιαφορία). Α... γυρεύοντας πηγαίνανε.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Εσύ, τι θα κάνεις... δεν θα πας;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ξέρω κι εγώ, ρε Χατζατζάρη; Σκέφτομαι από την μια τις εκατό λίρες... αλλά από την άλλη σκέφτομαι τις χερούκλες του Ντερβέναγα... κι εκείνα τα τσαρούχια... Παναγία μου... Τά 'χεις ιδεί βγαλμένα; Σαν... σαν μνήμα μικρού παιδιού είναι το καθένα!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Έλα βρε... εσύ είσαι μάνα σε κάτι τέτοια... Χα!.. Εσύ θα τον τυλίξεις τον πασά και θα του τις πάρεις τις εκατό λίρες... Και τότε, φαντάζομαι... όχι μόνο δεν θα θέλεις μερίδιο από τα χρήματα που μου έδωσε ο Ταχήρ μπέης, αλλά θα μου δώσεις κι άλλα λίγα. Ε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Χτυπώντας τον). Πιάσε μια προκαταβολή!

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Αχ, αχ... μη με χτυπάς, βρε ματάκια μου... πονάω, ο καημένος. Αχ... Μάλλον θα πάω να ξαπλώσω... κι εσύ κάνε ό,τι θες. (Στρέφει και εξερχόμενος προς την πλευρά του σαραγιού). Γεια σου.



## Σκηνή ΙΑ'



**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Στο καλό... και με τις υγείες σου!.. (Πλησιάζει προς το σαράν. Μοναδογεί). Τώρα; Να μπει κανείς ή να μην μπει... πού 'λεγε κι ο Ξαϊσπηρ... (Ξύνει το κεφάλι του). Εδώ χρειάζεται θάρρος, καρδιά και πλάτη φαρδιά!.. (Ξεροβήχει, σηκώνει το χέρι του να χτυπήσει την πόρτα, αλλά μετανιώνει και κάνει γρήγορα πίσω). Μπάαα... (Ξύνει λίγο την πλάτη του). Σαν να με τρώει λίγο, θερά το γονιό της... Μη; Ας πάω κι ο Θεός βοηθός. (Πλησιάζει πάλι, χτυπάει την πόρτα και μετά κάνει πίσω και φωνάζει). Ρε, από το σαράν!.. Ελάτε, ρε, να με δείρετε και βιάζουματι...

**ΒΕΖΙΡΗΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού). Καλώς τον!

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Προσκυνώ, πατσά μου... Ήρθα για το ψέμα.

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Άφεριμ!.. Πώς ονομάζεστι;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Με λένε Καραγκιόζη.

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Ακούω, λοιπόν, το ψέμα σου.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Μά'ιστα. Όπως βλέπεις, πολυχρονεμένε μου... εγώ

είμαι ένας πολύ φτωχός άνθρωπος.

ΒΕΖΙΡΗΣ Αυτό δεν είναι ψέμα.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μακάρι να ήτανε, Βεζίρη μου... Άλλ' αν σου 'πώ πώς  
έφτασα σ' αυτό το χάλι... είμαι σίγουρος ότι θα 'πεις πως είναι ψέμα.

ΒΕΖΙΡΗΣ Πες το, αλλά μήν είσαι και πολύ σίγουρος...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Πριν από πολλά-πολλά χρόνια, παποά μου... τότε που  
και εγώ και η αφεντιά σου είμαστε μικρά παιδάκια... ο πατέρας σου ο  
μακαρίτης ήτανε Βεζίρης και ο δικός μου μεγαλέμπορος. Το μεγάλο  
κατάστημα στην προκυμαία, το ξέρεις... ήταν δικό μας.

ΒΕΖΙΡΗΣ Μπα;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Βέβαια!.. Είχε μέσα απ' όλα τα καλά... και πελατεία  
μεγάλη και εκλεκτή. Ο πατέρας σου ο μακαρίτης ήτανε ο καλύτερός  
μας πελάτης... Να φαντασθείς δεν ψώνιζε μόνο για την οικογένειά του,  
αλλά και για το σαράντα... τους αξιωματικούς και την φρουρά.

ΒΕΖΙΡΗΣ (Πονηρά). Σαν κάτι να ενθυμούμαι.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μα, ερχόσουν κι ελόγου σου μαζί... Βέβαια!.. Την  
ώρα μάλιστα, που ο πατέρας σου ψώνιζε... εօύ, με το συμπάθειο κιόλας,  
Βεζίρη μου... πήγαινες με τρόπο κι έπαιρνες κρυφά... δύο σοκολάτες  
κάθε φορά... από' κείνες τις μεγάλες... και... και τις έβαζες στον κόφφο σου.

ΒΕΖΙΡΗΣ (Θιγμένος). Εεξ... αυτό είναι ψέμα!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Με νόημα). Τι είναι;

ΒΕΖΙΡΗΣ (Συνέρχεται). Όχι, όχι... αλήθεια. (Ξεροβήχει).

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Με νόημα). Α... (Συνεχίζει). Για να καταλάβεις, εγώ  
από φόβο κρυβόμουνα... σ' έβλεπα, αλλά δεν έλεγα τίποτα.

ΒΕΖΙΡΗΣ Άφεριμ!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ο πατέρας σου, λοιπόν, παποά μου... ο Άλλαχ να τον  
έχει κοντά του... ψώνιζε... ψώνιζε... ψώνιζε... και τι δεν ψώνιζε... Μια το  
τόσο ερχότανε, που λες, αλλά σήκωνε όλη μας την πραμάτεια... Και να,  
τα κρεατικά... και τα σαλάμια... και οι παστούρμάδες... και... και τα  
τουρσιά... Και να, τα όσπρια... και τα τυριά... και τα βουτύρατα... αλλά...

ΒΕΖΙΡΗΣ (Με ενδιαφέρον). Άλλά;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Στις πληρωμές του, πατοά μου... ούτε νοσοκομείο Ελληνικό νά 'τανε... Μια φορά το χρόνο μας πλήρωνε... και τη χρονιά που μας άφησε χρόνους, Βεζίρη μου, δεν μας είχε εξοφλήσει... Βέβαια! Ούτε κι ο επόμενος Βεζίρης μας πλήρωσε. Καταλαβαίνεις, πολλά τα λεφτά... πένσαμ' όξω. Ο δικός μου ο παπέραις πέθανε απ' τη στενοχώρια... Μετά κι η μάνα μου... (Ψεύτικος λογμός). Κι από κοντά μια θειά μου... (λογμός) και μετά άλλη μία... Κι ένας θείος μου... Κι εγώ έτοι, όπως με βλέπαις!..

ΒΕΖΙΡΗΣ Τι μου λες... Και ήταν μεγάλη η οφειλή;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Βέβαια!.. Διακόσιες λίρες, πατοά μου. Γι' αυτό ήρθα.

ΒΕΖΙΡΗΣ Διακόσιες λίρες; Έλα... αυτό είναι ψέμα!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τότε, δώ' μου τις εκατό... και δε βαριέσσαι.

ΒΕΖΙΡΗΣ (Τα χάνει). Πώς; Όχι, αλήθεια είναι!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τότε, δώ' μου διακόσιες...

ΒΕΖΙΡΗΣ Ψέμα!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Εκατό!..

ΒΕΖΙΡΗΣ Αλήθεια!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Διακόσιες!..

ΒΕΖΙΡΗΣ Άλλαχ κερίμ!.. Πώς μ' έμπλεξες έτοι;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Δεν σ' έμπλεξα, πατοά μου... διαλέγεις και παίρνεις ψέμα... εκατό, αλήθεια... διακόσιες.

ΒΕΖΙΡΗΣ (Πονηρά ύστερα από μικρή σιγή). Ε, λουπόν... (ξεροβρήχει) θεωρώ ότι όλα αυτά που μου είπες... είναι αλήθεια.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Αλήθεια είναι; (Με νόημα). Διακόσιες!

ΒΕΖΙΡΗΣ Διακόσιες!.. Θα τις εισπράξεις αμέσως, αλλά...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Ανήσυχος). Όπα!.. Τι αλλά;

ΒΕΖΙΡΗΣ Θα τιμωρηθείς γιατί έχασες.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Αμήχανα). Μη; 'Α τιμωρηθώ;

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Έχασες... δεν έχασες; Θα τιμωρηθείς.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Με έμπνευση). 'Α τιμωρηθώ εγώ... η αφεντιά σου;

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Τι εννοείς;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Για τις σοκολάτες. Αφού είν' αλήθεια ότι τις έκλεψες, δεν πρέπει να τιμωρηθείς; Α... ή θα τιμωρηθούμε και οι δύο ή κανένας!..

**ΒΕΖΙΡΗΣ** (Γελάει). Χα, χα, χα!.. Καραγκιόζη... μου έφτιαξες το κέφι... Γι' αυτό θα πάρεις τις λίρες, αλλά... (σιγανά) δεν θα 'πεις πουθενά ότι με κέρδισες... ούτε ότι ο πατέρας μου χρωστούσε χρήματα στον δικό σου τον πατέρα... Σύμφωνοι;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** 'Ντάξει... (Σιγανά). Ούτε ότι έκλεβες σοκολάτες...

**ΒΕΖΙΡΗΣ** (Με σπουδή). Ούτε!.. (Στρέφει προς το σαράι). Λουπόν... γκελ μπορούντα! Μπούγιουρουμ... (Εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Έφτασα... έφτασα!.. Μπρουμ-μπρουμ... (Στο κοινό). Κι εσείς, φίλοι μου καλοί... γεια σας και χαρά σας... Εδώ η παράστασή μας "ΤΟ ΨΕΜΑ" έλαβε τέλος... Τελειώσαντα ψέματα!.. Νά 'σαστε όλοι καλά... Γειάσα σας... γεια σαααασ!.. (Εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού, ενώ ακούγεται μουσική Καλαματιανού χορού).

## ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

