

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ



# Το κιτσίνη

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΑΠΟΔΟΣΗ  
ΚΩΣΤΑ Α. ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΣΤΑ Α. ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ

Τριλογία Β'

αυτοτελών παραστάσεων του θεάτρου σκιών

"ΝΟΤΙΑΣ"

• *ΤΟ ΚΙΤΑΠΙ*

• *ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ*

• *ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ*

**Σ. Σ.** Προσπάθεια έγινε, ώστε το έργο αυτό, όπως και τα άλλα έργα της σειράς, να έχει το συλλογικό παραστάσεων του θεάτρου σκιών της δεκαετίας του 1950. Μόνη διαφορά η άμβλυνση της έχθρας μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων ακριβώς λόγω της σημειωθείσης εν τω μεταξύ προσέγγισης των δυο λαών. Άλλα οι φρασεολογίες και οι συμπεριφορές των πρωταγωνιστών είναι όπως τότε, ενώ και κάποια, κλασικά πιλέον, στιγμιότυπα από παραστάσεις εκείνης της εποχής, έχουν ενοιωματωθεί με τη χωρίς διαφορετική ανάλογα με την πλοκή κάθε έργου. Τέλος οι εικονιζόμενες φιγούρες και τα σκηνικά έχουν όλα φιλοτεχνηθεί από παλιά.

Θεατρική αδειά και για την καλύτερη απόδοση των διαλόγων, έχουν τονισθεί κάποιες λέξεις, οι οποίες κανονικά δεν τονίζονται.

---

*Επιτρέπεται η απόσκηνής παρουσίαση του έργου από κάθε ενασχολούμενο με το θέατρο σκιών.*

*Απαγορεύεται η εν όλω ή εν μέρει ανατύπωση του έργου για εμπορικούς σκοπούς καθώς και η εν όλω ή εν μέρει παρουσίασή του σε DVD, Video, ιστοσελίδες του διαδικτύου και τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά προγράμματα, χωρίς την γραπτή αδειά του συγγραφέα.*

## ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Η συνεισφορά του θεάτρου σκιών στην ψυχαγωγία και τέρψη των Νεοελλήνων υπήρξε σημαντική. Σημαντικότερη όμως υπήρξε η συνεισφορά του θεάτρου σκιών στην πολιτιστική μας εξέλιξη, κάτι που οι νεότεροι δεν το έχουν ζήσει, δεν το έχουν εκτιμήσει.

Σε εποχές που η τηλεόραση δεν υπήρχε, το ραδιόφωνο ήταν για λίγους, ακόμη και οι εφημερίδες και τα άλλα έντυπα δεν έφταναν σε πολλές περιοχές της χώρας μας, στις περιοχές αυτές έφταναν κάποιοι καλλιτέχνες, οι συμπαθείς και λαοφιλείς καραγκιοζοπαίχτες, για να στήσουν τον μπερντέ τους και να δώσουν μερικές παραστάσεις θεάτρου σκιών. Και μετά να φύγουν γι' αλλού.

Μετακινούμενοι από τον έναν τόπο στον άλλο οι λαϊκοί αυτοί καλλιτέχνες κυριολεκτικά έδιναν και έπαιρναν, καθώς νέα, συνήθειες και ιδιοτροπίες και τοπικές ιστορίες, αλλά και τραγούδια και ρυθμοί, ντοπιολαλιές και φρασεολογίες διαφορετικών περιοχών έμπαιναν σιγά-σιγά στα έργα τους συνθέτοντας έτοι έναν ιδιόρρυθμο πολιτιστικό χάρτη της χώρας μας, αφού τα έργα καθενός τους τα έπαιζαν και όλοι οι άλλοι.

Κι ήσαν πολλοί... και πήγαιναν παντού, οι αθεόφοβοι, ακόμη και στο εξωτερικό.

Κ. Στ.

# ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ



	ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ	
	ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ	
	ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ	
	ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	
	ΕΒΡΑΙΟΣ	
	ΚΟΛΙΝΤΗΡΗΣ	
	ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ	
	ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ	
	ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ	
	ΓΕΡΟΣ	
	ΤΑΧΗΡ	
	ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ	

# ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ



**ΤΑΧΗΡ** (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας και προχωράει αργά, ενώ από πριν ακούγεται μουσική αμανέ. Μόλις σταματήσει η μουσική, εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

**ΒΕΖΙΡΗΣ** (Μετά από λίγο χωρίς να φαίνεται). Καλώς τον Ταχήρ μπέη!

**ΤΑΧΗΡ** (Χωρίς να φαίνεται). Βεζίρη μου, σας προσκυνώ... Πρώτα τον ύψιστο Γεραμπή και εκ δευτέρου την εξοχότητά σας.

**ΒΕΖΙΡΗΣ** (Χωρίς να φαίνεται). Σήκω επάνω.

**ΤΑΧΗΡ** (Χωρίς να φαίνεται). Με ζητήσατε, πολυχρονεμένε μου;

**ΒΕΖΙΡΗΣ** (Χωρίς να φαίνεται σαν μια λέξη). Ναι-ναι-ναι!.. (Μικρή σιγή). Σε ζήτησα για κάτι πολύ σοβαρό, τζάνεμ... πάρα πολύ σοβαρό! (Σε άλλο τόνο). Μμ... προχωράμε και τα λέμε καθ' οδόν;

**ΤΑΧΗΡ** (Χωρίς να φαίνεται). Βεβαίως, βεβαίως... (Εμφανίζεται από

την πλευρά του σαραγιού, προχωράει λίγο και κατόπιν στρέφει προς τον Βεζίρη, που ακολουθεί). Αλήθεια... περὶ τίνος πρόκειται, Βεζίρη μου; Ποιο είναι αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα που σας απασχολεί;

ΒΕΖΙΡΗΣ Εχει, τζάνεμ, να κάνει με τα οικονομικά του σαραγιού. Ο Σελήμι μπέης μουs έδωσε μια μεγάλη κατάσταση με χρεοφειλέτες. Πολύ μεγάλη κατάσταση!..

ΤΑΧΗΡ Δηλαδή χρεοφειλέτες από δάνεια;

ΒΕΖΙΡΗΣ Όχι... αυτοί είναι λίγοι. Οι πο πολλοί έχουν οφειλές από χαράτσια και μάλιστα παλαιότερων ετών.

ΤΑΧΗΡ Μα, είναι δυνατόν;

ΒΕΖΙΡΗΣ Γιατί δεν είναι;

ΤΑΧΗΡ Πασά μου, όπως γνωρίζετε κι εσείς καλύτερα από 'μένα, όσοι δεν έχουν χρήματα εξοφλούν τις οφειλές τους με προσωπική εργασία στα διάφορα έργα, πολλά από τα οποία γίνονται και για αυτόν τον λόγο.

ΒΕΖΙΡΗΣ Αυτό είναι αλήθεια. Μπορεί όμως κάποια χρονιά να μην έγιναν αρκετά έργα και γι' αυτό έμειναν οφειλές...

ΤΑΧΗΡ Εντάξει... δεν έγιναν την μία... δεν έγιναν την άλλη... ή την παράλλη; Τέλος πάντων, Βεζίρη μου... εγώ θα κουβεντιάσω, ούτως ή άλλως με τον Σελήμι μπέη για τις διαδικασίες της τακτοποίησης αυτών των οφειλών... μπορούμε, με την έγκρισή σας, να κάνουμε μαζί, πριν από οπιδήποτε άλλο, κάποιον επανέλεγχο, ειδικό ή και γενικότερο. Τι λέτε;

ΒΕΖΙΡΗΣ Δεν έχω καμία αντίρρηση... αν και... εδώ που τα λέμε, θα με βόλευε με αυτά τα χρήματα να φτιάξω ένα γεφύρι που έχω κατά νου...

ΤΑΧΗΡ Στο βαθύ ρέμα;

ΒΕΖΙΡΗΣ Ναι, ναι... τα έχουμε ειπεί... Ντριβέλι μου 'χει γίνει αυτό το γεφύρι!.. Τέλος πάντων... ας γίνει κάποιος επανέλεγχος, όπως λες, αλλά ούντορα. Αν και δεν νομίζω πως μπορεί να έχει γίνει κάποιο λάθος.

**ΤΑΧΗΡ** Ο Σελήνης μπέης υποψιάζεται κάτι;

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Το μόνο που μου είπε είναι ότι ασχολήθηκε πάρα πολύ μ' αυτό το θέμα, αλλά δεν ανακάλυψε κάτι όποιπο.

**ΤΑΧΗΡ** (Σκεπτικός). Τι μπορεί να συμβαίνει;

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Κοίταξε, Ταχήρ... εάν σιγουρευτούμε με τον έλεγχο που λες ότι δεν πρόκειται για κάποιο λάθος ή κάποια παράλειψη από πλευράς του σαραγιού... τότε, να καλέσουμε τους οφειλέτες για τακτοποίηση και ας αποδείξουν εκείνοι ότι δεν χρωστούν.

**ΤΑΧΗΡ** Βεβαίως... γιατί όχι; Άλλωστε το θέμα είναι πιο πολύ δικό τους.

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Ακριβώς!..

**ΤΑΧΗΡ** Μόνο να σιγουρευτούμε, όπως είπατε, πρώτα. (Σε άλλο τόνο). Βέβαια... (Σκέπτεται).

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Σκέφθηκες κάτι;

**ΤΑΧΗΡ** Να... λέω, μήπως θα βοηθούσε... προτού καλέσουμε εδώ πέρα τους οφειλέτες, να έλθουμε σ' επαφή με τον αρχιεργάτη τους. Μπορεί να ξέρει κάτι.

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Δεν ξέρω... μήπως φανεί ότι έχουμε κι εμείς αμφιβολίες;

**ΤΑΧΗΡ** Α, ναι, σωστά!.. (Μικρή σιγή). Τέλος πάντων, θα ιδώ τι μπορώ να κάνω και, εννοείται, Βεζίρη μου, προτού κάνω οτιδήποτε, θα σας ενημερώσω. Άλλωστε προέχει ο επανέλεγχος.

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Έτσι!

**ΤΑΧΗΡ** Αφήστε, λουπόν, παισά μου... βλέπω τον Σελήνη να έρχεται προς τα εδώ. Θα συνεννοηθώ μαζί του και θα σας αναφέρω εγώ σε λίγο.

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Αφεριμ!.. (Στρέφει προς το σαράν). Κάνε όπως λέγεις και τα λέμε ξανά... Σε αφήνω. (Εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

**ΤΑΧΗΡ** Προσκυνώ, Βεζίρη μου. (Πλησιάζει στο σαράν και φωνάζει στον Αξιωματικό, ο οποίος δεν φαίνεται). Αγαπητέ μου Σελήνη μπέη, έρχεσαι λίγο, που σε θέλω κάτι; (Κάνει λίγο πίσω).

## Σκηνή Β'



ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ (Χωρίς να φαίνεται). Ε... βεβαίως... βεβαίως, Ταχήρ μπέν... (Εμφανίζεται μετά από λίγο από την πλευρά του σαραγιού). Πριν από οτιδήποτε άλλο, φίλε μου, να ερωτήσω για την υγεία σου... Είσαι καλά;

ΤΑΧΗΡ Δόξα νά 'χει ο Γεραμπής!.. Ελόγου σου;

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Καλά... πολύ καλά! Πες μου αλήθεια... ος τι μπορώ να βοηθήσω;

ΤΑΧΗΡ Πρόκειται για μια δική σου υπόθεση και ίσως εγώ μπορώ να βοηθήσω.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Α... κατάλαβα... σου μίλησε ο πολυχρονέμενος μας Βεζίρης για τις οφειλές.

ΤΑΧΗΡ Ναι και δεν σου κρύβω πως έχω κάποιους ενδοιασμούς...

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Μα, κι εγώ είχα... Άλλα, όσο κι αν έψαξα, όσο κι αν ασχολήθηκα, δεν ανακάλυψα κάποιο λάθος ή κάποια παράλειψη από την υπηρεσία μου. Όλα είναι εντάξει.

**ΤΑΧΗΡ** Μιλάμε αλήθεια... για συγκεκριμένη χρονιά;

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Ε... μάλλον... Μιλάμε για την χρονιά πριν αναλάβει ο πολυχρονεμένος μας Βεζίρης. Ήταν ακόμη εδώ πέρα ο προκάτοχός του.

**ΤΑΧΗΡ** Οπότε, μπορεί και να μην είχε γίνει κάποιο έργο.

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Δεν βρήκα πουθενά κάποιο κιτάπι έργου... Έφαγα τον τόπο!.. Κατά πάσα πιθανότητα δεν είχε γίνει κάτι.. λόγω και της επικείμενης αλλαγής του Βεζίρη.

**ΤΑΧΗΡ** Τι να 'πώ; Δεν ξέρω... δεν ήμουνα εδώ τότε εγώ.

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Μα, ούτε κι εγώ... Να τα ξαναδούμε και μαζί;

**ΤΑΧΗΡ** Ξέρω 'γώ... τι λες;

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Πάμε καλύτερα... (Στρέφει προς το σαράι).

**ΤΑΧΗΡ** Εντάξει... προχώρα... (Εξέρχονται μαζί προς την πλευρά του σαραγιού).



**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού, ενώ από πριν ακούγεται η μουσική του τραγουδιού "Ποιος ασίκης σαν κι εμένα", που μετά από λίγο σταματάει). Αχ, Παναγία μου... Τι κακό πράγμα η ανεργία... Τι βάσανο να πεινάει κανείς οικογενειακός και να μην μπορεί να οικονομήσει μερικά χρήματα... για τα απαραίτητα έστω... (Προχωράει αργά-αργά προς την καλύβα).

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας του και προχωράει με σκέρτο σφυρίζοντας τον σκοπό εύθυμου τραγουδιού και στη συνέχεια το τραγουδάει). Κάνε μου λιγάκι μμμ...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Κατ' ίδιαν). Ο Καραγκιόζης τραγουδάει... Χμ... κάτι καλό θα του συμβαίνει...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Με το σκέρτο του φτάνει κοντά στον Χατζηαβάτη και συνεχίζει το τραγούδι). Κι εγώ θα σου κάνω μμμ... (Σηκώνει το χέρι του και τον σκουντάει).

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Κάνει λίγο πίσω και μετά ξαναπλησιάζει).

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Κι όταν θα σου κάνω μμμ... (Σηκώνει πάλι το χέρι του και τον σκουντάει).

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Κάνει πάλι λίγο πίσω και μετά ξαναπλησιάζει).

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Να μου ξανακάνεις μμμ... (Συνεχίζει να σφυρίζει στον ίδιο σκοπό).

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Βρε!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ε!..

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Τραγουδάς;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Τραγουδάω...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Και σφυρίζεις;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ναι, γιατί... απαγορεύεται;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Χαρές έχεις;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Όχι...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Τότε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Κάνω προπόνηση.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Μπα;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μπού!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Τρομάρα σου... Και τι προπόνηση κάνεις, δεν μου λες;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Για τη γουργουροβίζιον!

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Γιουροβίζιον θες να 'πεις...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Δεν κατάλαβες... (το τονίζει) γουργουροβίζιον!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Δηλαδή;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Εξάσκηση, ρε... να τραγουδάω, για να μην ακούω την κουλά μου, που γουργουρίζει σαν Περσικός αργιλές απ' την πείνα... Αυτό.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Πεινάς, ματάκια μου;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ούρουν... διαχρονικά!.. Έχεις τίποτα να φάμε;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Εγώ, αν έχω; Εσύ, αν έχεις...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Εγώ νά 'χω; Ρε, πας καλά;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Γιατί;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Άμα είχα, δεν θα τό 'τρωγα;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Και τι θα κάνουμε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μμ; Να πάρουμε κάναν ύπνακο;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Υπνάκο;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι, ρε... να κάνουμε ύπνοθεραπεία. Έτσι δεν το λένε;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Βρε!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ε!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ο ύπνος δεν δίνει φαῖ...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ούτε ζητάει!.. Την πέφτεις... ξερδίνεοδι... βλέπεις και κάνα όνειρο... ε, ξεχνάς την πείνα σου.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Μέχρι να ξυπνήσεις...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ε, ναι, ρε βλακόμουτρο... μέχρι να ξυπνήσεις. Λίγο είναι;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Και μετά;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τι μετά; Μετά αλλάζεις πλευρό και ξανά... Άρα θες πίνεις και κάνα-δυο ποτήρια νερό... Μη; (Μικρή σιγή. Σε άλλο τόνο). Δε σ' έπεισα, ε;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Μη; Πρέπει να βρούμε καμιά δουλίτσα, ματάκια μου...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Α... εκεί το πας...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ναι... έστω και με λίγα χρήματα...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τι λέρε; Χα... δουλειά με λίγα χρήματα... Αυτό δεν λέγεται δουλειά...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Άλλα;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Εκμετάλλευση!

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Δεν λες να τη βρούμε, τρομάρα σου;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Να μου λείπει.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Και τι θα κάνουμε, βρε; Στο τέλος θα πεθάνουμε απ' την πείνα!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Δεν μου λες... δεν πας στον αφέντη τον Ταχήνη, να μας στείλει εκεί πού 'λεγε την άλλη φορά... μετανάστες;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Τότε που μας τό 'λεγε... δεν ήθελες.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Είπα θα το σκεφθώ...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Τρομάρα σου!.. Και όλα αυτά τα χρόνια, βρε... το σκεφτόσουνα;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ε; Ναι... Μη; Δηλαδή... τι θες να 'πεις... ότι έχουν περάσει χρόνια από τότε που μας τό 'λεγε;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Εμ';

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μπα... πολλά;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ούουου!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ούουου; Γι' άκου', φίλε μου... (Μικρή σιγή). Σαν χθες  
μου φαίνεται... (Ξεροβήχει).

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Εμένα μου φαίνεται... πως σε πειραζε η πείνα στο  
μυαλό...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Τον χτυπάει). Βούτα την!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Παραπατάει προς τα πίσω). Γιατί με χτυπάς, βρε;  
Τρομάρα να σού 'ρθει...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Εσύ, γιατί με βρίζεις;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Δεν σ' έβρισα.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Δεν μ' έβρισες... δεν είπες πως κάτι έχει το μυαλό μου;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Έξι και ξερό σ'!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Αφού δεν θυμάσαι τίποτα; Ούτε τι έφαγες χθες το  
βράδυ που θυμάσαι...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Τεντώνει το μακρύ του χέρι πίσω και κάτω και το  
κουνάει 'μπρός-πίσω σαν εκκρεμές). Εγώ;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Εσύ!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Εξακολουθεί να κουνάει το χέρι του 'μπρός-πίσω).  
Έφαγα χθες το βράδυ;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ναι, τι έφαγες χθες το βράδυ... θυμάσαι;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Τον οπρώχνει ελαφρά). Άντε φεύγα από 'δω πέρα, ρε!

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Κάνει λίγο πίσω και μετά πάλι εμπρός). Όχι πες μου!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Σηκώνει το χέρι του απειλητικά). Επιμένεις;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ναι!.. Γιατί δεν μου απαντάς;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Θες απάντηση;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ναι!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ε, πάρ' την!.. (Τον χτυπάει).

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Παραπατάει προς τα πίσω. Ξαναπλησιάζει). Γιατί,  
βρε, τρομάρα να σου 'ρθει, με χτυπάς;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τρώω εγώ ποτέ βράδυ, ρε;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Ειρωνικά). Α, ναι, ξέχασα... κάνεις διαίτα τα βράδια...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Κάνοντας διάφορες χειρονομίες για να κάνει πιο  
έντονα αυτά που λέει). Ναι, ρε, κάνω διαίτα!.. Και τα βράδια... και τα  
μεσημέρια... κι φυτε μου γουστάρει. Λογαριασμό θα σου δώσω; Άσι  
στο διάλο από 'κει, περίεργε!.. (Μικρή σιγή. Σε άλλο τόνο). Καλά, ρε,  
τώρα με δουλεύεις ή σου 'στριψε;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Γιατί;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ρε, τι λέγαμε πριν από λίγο;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Τι λέγαμε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ 'Οτι κοντέύουμε να πάθουμε γενικό μπλακ άσουτ από  
την πείνα... (Σε άλλο τόνο). Άκου', τι έφαγα χθες το βράδυ...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Δεν έφαγες τίποτα, ε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Γιατί... εσύ έφαγες;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Με παράπονο). Τίποτα, ματάκια μου...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Εμ'... τι λέμε τόση ώρα, ρε; Άντε... άντε να πας στον  
Ταχήνη... μπας και μας κάτσει καμιά δουλίτσα και βγάλουμε τίποτα ψιλά.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Λες νά 'μαστε τυχεροί;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι! Έχω μια προσιόθηη έτοι...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Καλή, καλή;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Καλή, λέξι!.. Είδα κι ένα όνειρο τώρα το πρωί...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ωραίο, ε; Θα μου το 'πεις; Θα μου το 'πεις;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ξέρεις από όνειρα;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Όχι!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τότε;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ε... έτοι, βρε, επειδή λες ότι ήταν ωραιό. Θα μου το 'πεις;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Να, μωρέ... είδα πως πέθανε ένας συγγενής μου και μ' άφησε, λέει... κληρονομιά ένα κομμάτι από χρυσό...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Μεγάλο... μεγάλο;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μπα... όχι και πολύ μεγάλο. Άλλα όταν έκοβα, ας 'πούμε, λίγο για να πουλήσω, αυτό που μου έμενε δεν λιγόστευε...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Άλλα;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Αβγάταινει..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Τι μου λες;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Να σε λυσσάξω στις μπουνιές!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Και;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Πέρναγα ζωή και κότα, που λέμε...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ζωή και κότα, ε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ζωή και κότα!.. Ωσπου το μάθανε στο σαράι.. και ήρθαν και μου το κατασχέσανε.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Το κατασχέσανε... γιατί;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Γιατί, σου λέει... δεν μπορεί ο πάοα ένας να κατέχει χρυσό... απαγορεύεται. Κατάλαβες; Και... μου το πήρανε... πάει... Ό,τι πουλήσαμε, πουλήσαμε...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Και το λες ωραιό, ματάκια μου, αυτό το όνειρο;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ε, εντάξει... χάλασε λίγο εκεί στο τέλος. Άλλα αυτό είναι που μου λέει εμένα ότι θα μας βγει σε καλό. (Σε άλλο τόνο). Γι' αυτό σου λέω... τράβα στον Ταχήνη!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Να πάω, Καραγκιόζη μου, ο καημένος... να πάω.

(Στρέφει προς το σαράντι).

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Άντε, μπράβο! Άντε και μετά έλα από την παράγκα να μου ευπείσ... (Στρέφει και εξέρχεται προς την πλευρά της καλύβας του).

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Εντάξει! (Πλησιάζει στο σαράντι και χτυπάει την πόρτα).



ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού). Πόγια, ωρέ σκούφια!.. Πο, τι να χαλεύεις και να φκιάχνεις ντάμπα-ντούμπα, α;

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ (Κάνοντας λίγο πίσω). Δερβεναγά μου, παλικαρά μου... τον αφέντη τον Ταχήρ θέλω, ο καημένος... Ξέρεις, είναι στο σαράντι;

ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ Αχά!.. Πόγια, καρτέρα ψίχα... (Εξέρχεται πίσω-πίσω προς την πλευρά του σαραγιού. Χωρίς να φαίνεται). Πόγια, εφέντ' Ταχήρ!..

ΤΑΧΗΡ (Χωρίς να φαίνεται). Τι συμβαίνει, Δερβεναγά;

ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ (Χωρίς να φαίνεται). Πόγια, το σκούφια νά 'ναι κάτου, το Χατζηαβάτικα, και να χαλεύει το αφεντιά σου.

ΤΑΧΗΡ (Χωρίς να φαίνεται). Τι μου λες; Κι ό, τι τον χρειαζόμουνα!.. Εντάξει, Δερβεναγά... πήγατινε.

ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ (Χωρίς να φαίνεται). Πο, να πασίνω, εφέντ'...



ΤΑΧΗΡ (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού). Μπρε... καλώς τον Χατζηαβάτη!..

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ (Σκύβει κάνοντας τεμενά). Σας προσκυνώ, αφέντη Ταχήρ, ο καημένος... σας προσκυνώ.

ΤΑΧΗΡ Σήκω επάνω.

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Μάλιστα. (Σηκώνετ το κορμί του).

ΤΑΧΗΡ Ε, ωρέ Χατζηαβάτη, δεν ξέρω τι σε φέρνει προς τα 'δώ... αλλά, πίστεψέ με, τζάνεμ, στον ουρανό σε γύρευα, που λένε, και στη γη σε βρίσκω!..

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Τι μου λέτε;

ΤΑΧΗΡ Ναι... ναι!.. Αλλά, για πες μου πρώτα εσύ, τζάνεμ: με θέλεις κάτι;

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** Αφέντη μου... έτοι ήρθα, μήπως υπάρχει κάτι να κάνω, ο καημένος... καταλαβαίνετε...

**ΤΑΧΗΡ** Μην μου 'πεις... Άλλαχ κερίμ!.. Πάνω που ερχόμουν εγώ σε αναζήτησή σου...

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** Α... ό, τι θέλετε, μπέη μου... γης, γεφύρι να γενώ, για να περάσετε... και τα δυο μου ματάκια να βγάλω για σας!.. Πείτε μου τι πρέπει να κάνω και θα τρέξω αμέσως.

**ΤΑΧΗΡ** Άκουσε, λοιπόν, Χατζηαβάτη... πριν λίγο ο πολυχρονεμένος μας Βεζίρης έβγαλε μια διαταγή και θα πρέπει αμέσως να τελαλήσεις παντού, για να ενημερωθούν όλοι οι πολίτες της περιοχής.

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** Να τρέξω, αφέντη μου.

**ΤΑΧΗΡ** Πρόσεξε... θα πρέπει να περάσεις απ' όλες τις ρούγιες και απ' όλους τους μαχαλάδες, αλλά και από τα γύρω χωριά και τα γρέκια... καταλαβαίνεις: μπαξέδες, μαντριά, στάνες... όπου δηλαδή μπορεί να κατοικεί άνθρωπος.

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** Κατάλαβα, μπέη μου. Θα πάω παντού, ο καημένος... και δεν θα σταματήσω, αν δεν ακούσει και ο τελευταίος συντοπίτης μας την διαταγή του πολυχρονεμένου μας Βεζίρη.

**ΤΑΧΗΡ** Αφεριμ!.. Πρόσεξε τώρα τι θα τελαλήσεις...

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** Προσέχω, αφέντη μου...

**ΤΑΧΗΡ** Θα λες ότι... κατά διαταγή του πολυχρονεμένου μας Βεζίρη, πρόκειται να γίνει ρύθμιση στα χρέη από χαράτσια προηγούμενων ετών... Καλούνται, λοιπόν, όλοι οι πολίτες άνω των είκοσι πέντε ετών, να περάσουν από το οαράι, να ενημερωθούν για τις οφειλές τους και να προβούν σε άμεση ρύθμιση, η οποία θα τους εξασφαλίσει ευνοϊκούς όρους εξόφλησης... Αυτοί που δεν θα παρουσιασθούν... θα τιμωρηθούν με δίμηνη φυλάκιση, αλλά και προσωπική εργασία. Κατάλαβες; Όλα αυτά.

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** Και βέβαια, κατάλαβα. Άλλα, να ρωτήσω κάτι, αν επιτρέπεται, για δική μου πληροφόρηση πιο πολύ...

**ΤΑΧΗΡ** Ό, τι θέλεις, Χατζηαβάτη...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Είναι πολλοί αυτοί που χρωστάνε χαράτοια από προηγούμενα χρόνια;

**ΤΑΧΗΡ** Πάρα πολλοί!.. Αν ήσαν λίγοι... δεν θα κουβαλούσαμε όλον τον κόσμο στο σαράι...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Σωστά!.. Είμαστι μήπως κι εγώ... ξέρετε;

**ΤΑΧΗΡ** Α... δεν πρόσεξα... Άλλ' αυτό, τζάνεμ, μπορείς να έλθεις στο σαράι και να το μάθεις. Όχι τώρα βέβαια... Τώρα, όπως είπαμε, θα πας να τελαλήσεις παντού και αν νομίζεις ότι μόνος σου θα καθυστερήσεις, πάρε και κάποιον άλλο να σε βοηθήσει και θα πληρωθείτε καλά και οι δύο. Κατάλαβες;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Κατάλαβα, αφέντη μου.

**ΤΑΧΗΡ** Πήγαινε, λουπόν... και μόλις τελειώσεις... έλα στο σαράι να με ενημερώσεις και να πληρωθείς. Εντάξει;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Εντάξει, μπέη μου! Τρέχω ο καημένος...

**ΤΑΧΗΡ** Αντίο, το λουπόν. (Στρέφει και εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Τον ακολουθεί για λίγο). Στο καλό, αφέντη Ταχήρ... στο καλό!.. Πέτρα να μη βρεθεί στο δρόμο σας, για να σκοντάψετε... (Σταματάει, στρέφει και προχωράει προς την καλύβα μονολογώντας). Αχ... τι ωραία!.. Παναγία μου, σ' ευχαριστώ. (Πλησιάζει και χτυπάει την πόρτα της καλύβας. Φωνάζει). Καραγκιώζη, βρε!.. Μέσα είσαι;



## Σκηνή ΣΤ'



ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Ναι, μέσα... κοιμάμαι... Τι θες;  
ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Έλα έξω γρήγορα, βρει.. (Κάνει λίγο πίσω).

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Ερφανίζεται από την πλευρά της καλύβας του μετά από λίγο. Ρίχνει ένα χασμούρητό). Ούχα... χα... χα...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Άντε, τρομάρα σου... εσύ κοιμάσαι και η τύχη σου δουλεύει!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Είδες; Ενώ εσύ δουλεύεις και η τύχη σου κοιμάται... (Γελάει με θόρυβο). Μπου χα χα χα χα!

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Βρε... πήγα, όπως είπαμε, στον αφέντη τον Ταχήρ.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Με ενδιαφέρον). Α... Για λέγε, για λέγε...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ξέρεις ποια ήτανε η πρώτη του κουβέντα μόλις με είδε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ξέρω...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ποια;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Γελώντας). Χα... Καλώς τηνε τη συφορά... μονάχα νά 'ναι μόνη!

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Όχι, βρε... να χαθείς, να χάνεσαι!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τότε;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Χατζηαβάτη, μου λέει... στον ουρανό σε γύρευα και στη γη σε βρίσκω!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Έτσι ουν είπε;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Βέβαια!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Δηλαδή... κάτι σε ήθελε;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Μπράβο... να πάω να ντελαλήσω. Κατάλαβες; Κι όχι μόνος μου...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Άλλα... με παρέα;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ναι, έρχεσαι;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Έρχομαι...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ναι, αλλά...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Άλλα... τι αλλά; Α... μη μου τα γυρίζεις τώρα!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Θέλω να 'πώ... φωνή έχεις;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ε, τι... μουγκός είμαι;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Όχι, όχι... εννοώ... φωνή για ντελάλη... δυνατή... καθαρή... διαπεραστική.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι, ρε... Αμέ, τι... φωνή, εγώ; Χα! Άλλο πράμα... Δεν θυμάσαι την άλλη φορά, που μου πάτησε ο Μπαρμπαγιώργος το πόδι έτοιμος να μας τις βρέξει, δεν θυμάμαι τι τού 'χαμε κάνει... και που λες απ' τη φωνή που έβγαλα προγκίξανε τα γιδοπρόβατά του κι ώσπου να τα μαντρώσει πάλι προλάβαμε και λακίσαμε... το ξέχασες;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Α... δεν είναι το ίδιο. Για κάνε: άσα...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Α.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Όχι κοφτά, βρε... Τράβα το λιγάκι, όπως εγώ:  
άαα...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Άαα...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Μπράβο!.. Για... λίγο πιο ψηλά...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Στον ίδιο τόνο, ενώ πηδάει προς τα πάνω λίγο).  
Άαα...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Πιο ψηλά...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Στον ίδιο τόνο πηδώντας πιο πολύ). Άαα...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Πιο ψηλά, βρε.... πιο ψηλά!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Στον ίδιο τόνο πηδώντας προς τα πάνω ακόμη πιο πολύ). Άαα... (Με την κάθιδο πέφτει κατά γης). Άει στο διάλο από 'δω χάμου, σουρεκλέμέ!.. Πιο ψηλά και πιο ψηλά... (Σηκώνεται). Για πήδα  
κι εσύ, να σε ιδούμε... Άντε, ντε!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Βρε, πιο ψηλά... εννοούσα να 'πείς άαα... σε πιο ψηλό τόνο. Όχι στον ίδιο και να πηδάς σαν την μαίμού, τρομάρα σου... τσακίστηκες!.. Για έλα πάλι... άαα...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Λίγο πιο δυνατά από πριν). Άαα... (Σε άλλο τόνο).  
Και να μην ξαναπείς μαίμού... 'Έγγηθήκαμε;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Εντάξει!.. Έλα πάλι... Πιο ψηλά...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Σε ακόμη πιο ψηλό τόνο). Άαα... 'Ντάξει;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Για έλα και μια μπρόβα: (Σαν ψάλτης που λέει τον Απόστολο). Ακούουσατε, ακούουσατεεεε...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Ξεροβήχει μια-δυο φορές και μετά επαναλαμβάνει περίπου στο ίδιο μοτίβο). Ακούουσατε, ακούουσατεεεε...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Α, μπράβο... έτου!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Και τι θα λέμε, ρε; Δεν μου είπες... τρέχει τίποτα;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Εμ', πώς; Ο πολυχρονεμένος μας Βεζίρης έβγαλε

διαταγή για δοσούς χρωστάνε χαράτσια από παλιά...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μπα;

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Βέβαια!.. Λουπόν... πρόσεξε, να ιδείς τι θα λέμε και θα καταλάβεις περὶ τίνος πρόκειται.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Για λέγε, για λέγε...

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Ε... καλύτερα να ντελαλήσω εγώ μια φορά... να τ' ακούσουνε κιόλας εδώ γύρω... (Σπήνεται, ξεροβήχει μια-δυο φορές και μετά αρχίζει δυνατά και αργά σαν ψάλτης που λέει τον Απόστολο). Ακούσουνουσατε, ακούσουνουσατεεεε!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Πλιάρνει παρόμοια στάση και παρακολουθεί τον Χατζηαβάτη κουνώντας το χέρι του σαν να τα λέει αυτός).

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Μπέηδες, Αγάδες, Ντερβισάδες... Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι... Ρώσοι, Πρώσοι, Πολωνοί... Έλληνες και Οθωμανοί... ακούσουνουσατεε!.. Κατά διαταγήν του πολυχρονεμένου μας Βεζίρη... πρόκειται να γίνει ρύθμιση στα χρέη από χαράτσια προηγούμενων ετών... Καλούνται, λουπόν, όλοι οι πολίτες άνω των είκοσι πέντε ετών... να περάσουν από το σαράν... να ενημερωθούν για τις οφειλές τους... και να προβούν σε άμεση ρύθμιση... που θα τους εξασφαλίσει ευνοϊκούς όρους εξόφλησης... Όσοι δεν θα παρουσιασθούν... θα τιμωρηθούν με δίμηνη φυλάκιση και προσωπική εργασία... ακούσουνουσατεεε... (Αλλάζει στάση).

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Αλλάζει στάση κι αυτός). Χατζατζαράκο... για ποιον χτυπάει η καμπάνα;

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Ε... για όλα τα καλά παιδιά, φαντάζομαι.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μμ; Ε, ρε μανούλα μου!..

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Δεν μού 'πες: κατάλαβες τι θα λέμε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι, μωρέ... να πάει όλος ο κόσμος στο σαράν, να... να μάθει αν και πόσα χρωστάει και να κάνει ρύθμιση... αλλιώς, τα γνωστά: φυλάκα μετά εξόδου και δημοσίων ...έργων!

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Ακριβώς!.. Το λουπόν... εγώ λέω να πάρω τους κάτω μαχαλάδες και τα γύρω χωριά... εσύ πάρε εδώ τους πάνω μαχαλάδες...

Εντάξει;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Εντάξει... αλλά δεν μού 'πες: πληρώθηκες;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Όχι, βρε!.. Μόλις τελειώσουμε, θα πάμε μαζί στον αφέντη τον Ταχήρ να πληρωθούμε.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Α... Την μοιρασιά θα την κάνω εγώ... που ξέρω!.. Έτοι;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ναι, ε; Λοιπόν, όπως είπαμε... εγώ φεύγω για τους κάτω μαχαλάδες... εσύ άρχισε από εδώ και πάνω... Άντε, καλή δύναμη!.. (Στρέφει και εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ε; Ωχ... έφυγε... Στάσου, ρε μαλαγάνα!.. Ρε συ... τα ξέχασα... Φτου!.. (Μόνος). Τώρα; Για να δοκιμάσω... (Στήνεται όπως πριν, σηκώνει το χέρι του ψηλά). Όχι από 'κει... (Στρέφει προς την καλύβα). Από 'δω... από 'δω καλύτερα... (Ξαναστήνεται, ξεροβήχει και αρχίζει κουνώντας το χέρι του). Ακούσατε, ακούσατε... (Σιγανά). Μμ; Ωραία!.. (Δυνατά πάλι, αλλά σε άλλο τόνο). Και όσοι δεν ακούσατε... ας μην ακούσατε... Τι με νοιάζει εμένα; (Πιο δυνατά). Ακούσατε, μωρέ!.. (Προχωράει αργά και εξέρχεται προς την πλευρά της καλύβας του). Μπέηδες, αγάδες, αβγουλάδες... μαραγκοί και τοαγκαράδες... άσπροι, μαύροι και τοακίρηδες... βολεμένοι και μπατίρηδες ακούσατε... (Χωρίς να φαίνεται). Κατά διαταγή του πολυχρονεμένου μας Βεζίρη... να περάσετε όλοι απ' το σαράι γρήγορα, θα μοιράσουντε λεφτά... κι όποιος δεν περάσει... θα πάει φυλακή, ακούσατε!..

## ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ



# ΠΡΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ



ΓΕΡΟΣ (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας, προχωράει λίγο και μετά στρέφει προς τον Καραγκιόζη, που ακολουθεί). Ααά... πολύ μ' έχεις μπερδεμένο, τζάνεμ... Πολύ!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Γιατί, κύριε μελιτζάνε μ';

ΓΕΡΟΣ Μα, εγώ σε άκουσα προηγούμενως να λες πως θα μοιράσουνε παράδεις...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ Ρε, μπας και δεν καλακούς; Εγώ άλλο έλεγα...

ΓΕΡΟΣ Τι έλεγες;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Να πάει όλος ο κόσμος στο σαράν... κι όσοι κάνει να παίρνουνε θα πάρουνε... όσοι χρωστάνε θα κάνουνε ρύθμιση... κι αυτοί που δεν θα πάνε καθόλου θα πάνε φυλακή... Αυτό έλεγα. Γκέγκε;

ΓΕΡΟΣ Άαα-αχ!.. Δεν τα είπες καλά, Καραγκιόζη... δεν κάνεις γι' αυτήν την δουλειά...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Α... κάτος καλά!.. Επειδή δεν ακούσεσύ, σου φταιώ εγώ;

ΓΕΡΟΣ Εγώ αυτό που πρέπει ν' ακούσω... το ακούω πάντα, έννοια σου!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Αυτό που πρέπει ή αυτό που σε συμφέρει;

ΓΕΡΟΣ Το ίδιο πράμα λέμε...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μμ;

ΓΕΡΟΣ (Το τονίζει). Το ίδιο... το ίδιο!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ό,τι 'πεις εσύ, Αβγά μου!.. Το ίδιο; Το ίδιο. Άλλά, για καλό και για κακό... δεν περνάς και από το σαράι; Ξέρεις καμιά φορά...

ΓΕΡΟΣ Τι θες να ειπεις;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Λέω, μήπως καμιά φορά πρέπει ν' ακούμε και όσα δεν μας συμφέρουν... Κατάλαβες;

ΓΕΡΟΣ (Ερευνητικά). Μπρε συ... μπας και ξέρεις τίποτα και μου το κρύβεις... μμ; Μήπως βγήκε 'κει πέρα... καμιά έκτακτη εισφορά; Γιατί εγώ χαράτοια και τέτοια δεν χρωστάω ποτέ!.. (Το τονίζει). Εγώ είμαι ο Σαμπάν αγάσ με τ' όνομα...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ο Μπάμιας κι αβγάς είσαι;

ΓΕΡΟΣ Ναι!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Και... δεν χρωστάς χαράτοια και τέτοια ελόγου σου;

ΓΕΡΟΣ Όχι... ποτέ!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Κι εγώ έτοι νόμιζα κάποτε... πως διάλο βγήκα στο τέλος χρεωμένος και με μπουζούριάσανε;

ΓΕΡΟΣ Ε, δεν είμαστε ίσια κι όμοια, Καραγκιόζη...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ε, είπαμε... δεν είπαμε; Εού 'οαι ο Μπάμιας κι αβγάς.

ΓΕΡΟΣ (Έντονα). Με τ' όνομα!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Έντονα κι αυτός). Μά'ιστα!.. (Ξεροβήχει. Σε άλλο τόνο). Κι αν είναι απ' αυτό το... πώς το είπες, πώς το εύπες;

ΓΕΡΟΣ Για ποιο λες; Την έκτακτη σιφορά;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι... Αλήθεια, τι 'ν' αυτό;

ΓΕΡΟΣ Έχεις δίκιο να μην το ξέρεις... αυτό αφορά τους έχοντες και κατέχοντες...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Δηλαδή τους πλούσιους, όπως κι η αφεντιά σου... έτου;

ΓΕΡΟΣ Άφεριμ!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τότε, μην κάθεσαι καθόλου... μπορεί να είναι αυτό που λες: έκτακτη συφορά!..

ΓΕΡΟΣ Μμ; Ε... όχι και συμφορά, τζάνεμ!.. Παράδες θα πάρουνε... δεν θα πάρουνε ψυχή.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Αυτό ξαναπές το... (σε άλλο τόνο) να τ' ακούσουνε και μερικοί-μερικοί!..

ΓΕΡΟΣ Άλλα μάλλον καμιά επιστροφή θα είναι...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Και γιατί δεν πας να ιδείς επί τόπου; Να το σαράι, απέναντι είναι... Βιζαβί... Καροΐ!..

ΓΕΡΟΣ Ε, μιας κι ήρθα προς τα 'δώ, θα περάσω κάποια στιγμή. Το λοιπόν... (Στρέφει και προχωράει προς το σαράι). Αντίο!.. (Εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Εύθυμα). Να σου βγουν τα μάτια και τα δύο!..

ΓΕΡΟΣ (Χωρίς να φαίνεται). Ναι... ναι!.. Να σαι καλά...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Κατ' ιδίαν εξερχόμενος πίσω-πίσω προς την πλευρά της καλύβας). Τρομάρα σου... κουφάλογο!..

## Σκηνή Β'



**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού μετά από λίγο. Προχωράει μονολογώντας). Α... ωραία!.. Πληρώθηκα κιόλας... Για να ιδώ: τούτος ο μούργος είναι στην παράγκα; (Πλησιάζει στην καλύβα, χτυπάει την πόρτα και φωνάζει). Καραγκιόζη, βρε!.. (Χτυπάει πάλι και μετά κάνει λίγο πίσω). Καραγκιόζη...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας). Χα... καλώς το οχτώ καρό!.. Πώς είσαι έτσι, ρε;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Πώς είμαι... κουρασμένος, ε;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ωρέ, είσαι σαν ψοφίμι φρθιο! Λοιπόν, πάμε;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Πού να πάμε;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Στον Ταχήνη.

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Τι να κάνουμε;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Μα... να πληρωθούμε, ντε!..

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Καραγκιόζη τι έχω 'γώ;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μμ; Πυρετό;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Όχι... Άλλο... άλλο;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τι... πονοκέφαλο;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Όχι, βρε, τρομάρα να μη σού 'ρθει!.. Δεν μιλάω για αδιαθεσία... καλά είμαι.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ε, πάμε, λοιπόν, στον Ταχήνη!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Βρε!.. Σε ρωτάω: τι έχω 'γώ... τι κρατάω... τι έχω στην τοέπη μου;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μμ; Μη μου 'πεις πως πέρασες απ' τον Ταχήνη και πληρώθηκες...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Κι αν σ' το 'πώ;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Ορμάει επάνω του). Φέρ' τα λεφτά εδώ!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Παραπατώντας). Σιγά, βρε... σιγά... Α, πα πα πα πα!.. Θα με γκρεμοτοακίσεις...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τα λεφτά γρήγορα.... Δεν είπαμε την μοιρασιά θα την κάνω εγώ; (Τον αφήνει). Άντε, δώσ' τα!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Βγάζοντας από την τοέπη του χρήματα). Ορίστε... εδώ είναι... δυο λίρες, δέκα μετζίτια. Πάρ' τα! (Του δίνει τα χρήματα). Άλλά θα μοιράσεις σωστά... χωρίς μπαγασιές. Έτσι;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Παίρνει τα χρήματα). Έτοι! Μόνο πες μου: θες να τα μοιράσω σαν άνθρωπος ή σαν Θεός;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Με σπουδή). Σαν Θεός, Καραγκιόζη μου!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Σαν Θεός ε; Που άλλο δίνει και άλλο δεν δίνει... Εντάξει. (Γονατίζει). Έλα, στρώσου... Ασέγιε βού κατάχαμα!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Γονατίζει κι αυτός). Σαν Θεός, ε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τό 'παμε αυτό... πάει τελείωσε!.. Λοιπόν... (Κουνάει το χέρι του μοιράζοντας). Ένα μου, ένα σου, ένα μου...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ωραία!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ωραία ως εδώ; Πάμε παρακάτω... (Κουνώντας πάλι το χέρι του). Ένα μου, ένα σου, ένα μου...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Μπράβο, Καραγκιόζη μου!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Σωστός; Ωραία... μπράβο!.. Προχωράμε, λοιπόν... (Κουνώντας πάλι το χέρι του). Ένα μου, ένα σου, ένα μου...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Κι αυτό που έμεινε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Αυτό... για τον κόπο μου που μοίρασα.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Κι εγώ πού 'φερα τη δουλειά;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ποιό; (Μικρή σιγή). Ναι, αλλά εγώ σ' έστειλα... (Σε άλλο τόνο). Τέλος πάντων... (του την δίνει) άντε, πάρ' το εσύ!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Αχ... (το παίρνει, μαζεύει και τα άλλα και τα βάζει στην τοέπη του) μπράβο, Καραγκιόζάκη μου... μοίρασες σαν Θεός!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ε, τι λέμε τόση ώρα; (Ξεροβήχει. Μαζεύει κι αυτός τα χρήματά του, τα βάζει στην τοέπη του και σηκώνεται).

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Λοιπόν... και εις άλλα με υγεία!.. (Σηκώνεται και αυτός). Και τώρα που τελειώσαμε με τα ευχάριστα... να επούμε και κάπι δυοάρεστο...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μη μου το χαλάς, ρε γρουσούζη... Φτου!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Πρόκειται για κάπι πολύ σοβαρό, ματάκια μου...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Σοβαρό;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Πάρα πολύ!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Να σου κοπανήσω μία!.. Άντε, άντε... ξεφούρνιστο...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Τι ντελαλούσαμε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τι ντελαλούσαμε;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Να πάει ο κόσμος στο οαράι...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Α... μπράβο, ναι!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Εσύ δεν θα πας;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ε;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Εσύ, λέω... δεν θα πας στο σαράι;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Εγώ; Εγώ... δεν είμαι κόσμος εγώ...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Άλλα... τι είσαι;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μμ; (Με καμάρι). Κόσμημα!.. Στολίδι.. Τσοο!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Εόθυμα) Να χαθείς να χαθείς!.. (Σοβαρά). Βρε!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ε!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Τώρα που είχα πάει στον αφέντη τον Ταχήρ...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Είδα τις λίστες με τους χρεοφειλέτες.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Σώπα!.. Για λέγε, για λέγε...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ματάκια μου, είμαστε όλοι μέσα!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Όλοι... ποιοι όλοι;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ποιοι όλοι; Εγώ, εσύ... ο Μπαρμπαγιώργος... ο Σιορ-Διονύσιος... ο Σταύρακας... ο Μορφονιός... ο Εβραίος... όλοι, σου λέω!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τι λε', ρε... πλάκα κάνεις;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Καθόλου! Να το σαράι! Άντε να ιδεις και μόνος σου.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Δηλαδή... χρωστάμε όλοι χαράτσια;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Μάλλον... αφού μας έχουνε γραμμένους...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Κανονικά;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Τι εννοείς;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ρε, άνθρωπε... μπορεί να έχει γίνει κάποιο λάθος... Δεν είναι δυνατόν!.. Κάθε χρόνο δεν πάμε στα έργα; Θυμάσαι εσύ

έστω και μια χρονιά, που να μην πήγαμε; Όλοι παρεούλα πάμε εκεί και δχι μόνο 'ξοφλάμε τα χαράτσια... αλλά παίρνουμε κι από πάνω κάτι ψιλά.

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Σαν να έχεις δίκιο, βρε ματάκια μου... Κάθε χρόνο πάμε... όλοι παρέα, όπως τα λες...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μμ; (Σκεπτικός). Κάτι συρβαίνει.

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Ναι, αλλά τι;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Σε άλλο τόνο). Εμ', για σκέψου κι εσύ τίποτα καμιά φορά, ρε... ρε κουραμπιέ νηστίσιμε!..

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Σκέφτομαι, ματάκια μου... πώς δεν σκέφτομαι;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Κοροϊδευτικά). Σκέφτεσαι... σκέφτεσαι... Για πες μας: τι σκέφτεσαι;

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Να... μήπως, ξέρω γ' ώ, κάποια χρονιά δεν γίνανε έργα και μείναμε χρεωμένοι, βρε... ε, και το ανακαλύψανε τώρα... Τι άλλο;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Αποκλείεται... έργα γίνονται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο!

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Λέω, πριν αναλάβεις εσύ αρχιεργάτης.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μα και πριν ήτανε ο γέρο-Παύλος, ρε... ο θείος του Μπαρμπαγιώργου... τον θυμάσαι, δεν τον θυμάσαι; Κάθε χρόνο δεν μας μάζευε όλους;

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Τέλος πάντων. Δεν τ' αφήνουμε όμως τώρα αυτά, να πάμε να φάμε τίποτα, πού 'χουμε και λεφτά;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι, ρε γρουσούζαρε, και... και δεν μ' άφησες να τα χαρώ... Έλεγα να σε κεράσω κι ένα φασουλόζουμο... Άντε, κοπάνα τη, να στείλω κι εγώ κάνα παιδί να φέρει τίποτα να φάμε, γιατί κι εγώ είρατι...

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Καταλαβαίνω... Λουπόν... γεια σου, ματάκια μου!.. (Στρέφει και εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Γεια σου... στο καλό. (Στρέφει προς την καλύβα του και φωνάζει). Κολητήρης!..

## Σκηνή Γ'



ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας). Τι θες, λε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Σαν να πείνασα λίγο... Εσύ;

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ Με δουλεύεις, καλέ μπαμπάκο;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Πεινάς, ε;

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ Ούοου... σαν λύκος!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μωρέ, τι μου λες... Και τι σου κάνει όρεξη να φας, ρε;

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ (Με καπημό). Χλαβά!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι, ε; Λουπόν... (βγάζει χρήματα από την τοέπη του και του δίνει) πάρε 'δώ λεφτά... να πας στον μπακάλη, να πάρεις τορί, ντομάτες, ελιές... Πάρε και χαλβά, που σ' αρέσει!..

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ (Πλαιρούντας τα χρήματα). Ωφου, Πλαναζίτσα ρουού!.. (Προχωράει προς το σαράι προσπερνώντας τον Καραγκιόζη).

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Αμέσως στρέφει προς το μέρος του, απλώνει το χέρι του και τον σταρατάει). Στάσου, ντε!.. Δεν τελείωσα...

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ (Στρέφει προς αυτόν). 'Α πάρω κι άλλα;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ψωμί, ρε!.. Χωρίς ψωμί θα τα φάμε;

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ Εγώ... εγώ 'ε θέλω...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Θέλεις, θέλεις... όλοι θέλουνε. Λοιπόν... πάρε απ' τον μπακάλη κι ένα φελί μπακαλιάρο... καλό!..

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ Τι 'ναι 'φτούνο;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Δεν ξέρεις τον μπακαλιάρο;

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ Το άλλο... το άλλο... το φελό εν τοέρω...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Όχι φελό, ρε... φελί...

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ Φιλί;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Φτου!.. Άστο, άστο... Πες του μπακάλη να σου δώσει πέντε ρέγκες, καλές... αρσενικές!.. Το θυμάσαι;

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ Ναι, αμέ; Αγοράκια... Και μετά 'α πάω στο φούλνο και 'α πάρω πέντε σωμιά μεγάλα... 'Ντάξει;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μπράβο, Κολητηράκο μου! Έτοι... Και φέρ' τα σπίτι γρήγορα... να... να τα τοσκίσουμε... ε; Ε, ρε μανούλα μου... τι έχει να γίνει.

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ Έεε, ρε, γλέντια... μπαρπάκο!.. Τλέχω... τλέχω. (Στρέφει και εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού τραγουδώντας φάλτσα). Σουμιώτισσα, Σουμιώτισσα... πότε 'α πας στην Πάτλα...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Κατ' ιδίαν). Ε, το μαύρο!.. Αμ', κόλλησε τ' αντεράκι του στην πλάτη από την πείνα, πώς να μην κάνει χαρές, που θα φάει; Για να πά' ν' αράξω λίγο. (Εξέρχεται πίσω-πίσω προς την πλευρά της καλύβας).



## Σκηνή Δ'



**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** (Χωρίς να φαίνεται). Πού είσι Θεια-Παύλαινα... Θεια-Στρούμπούλω... Θεια-Γιωργούλα!.. Για φέρτε μ' ιδώ τη φουστανέλα μ' τη διπλή κι τη γαίτανουφόρα... κι του γιλέκο μ' του γιορτινό με τα πράσινα, τα κόκκινα κι τα κίτρινα σιριτανέλια... κι του πουκάμισό μ' του καλό με τα εβδομήντα εννέα μπαλώματα... κι τα τσαρούχια μ' τα τελατινένια με τις μπλιέ φούντες, τις μπριμπλωτές... Άει, κι το σ' λάχι μ' το βαρύ-βαρύ κι να μην απουλείπει καπνός, ίσκα, πήγανος, λιβάνι, τσατσαρούλι, καθρεφτούλι κι καραμπουγιά για το μουστάκι... Γιατ' θα κατέβου, μαθές, 'σια κάτ' στα παζαρούλφια να κανονίσου 'κει τα χαράτοια του τρανού, μη με κλείσουνε στο γκιζτάν' κι κόβω πίπες από σοκορδοστούμπι... Κι απέ να παντρουλοηθώ κομμάτι... γιατί ψόφησα, ου έφμος, για μια ψίχα γουργουλαβίδα... Πού είσαι κι εσύ μαέστρο... λάλα το, καλό μ', λάλα το... για να φέρου μια γυροβούλιά!.. Άει-χάει... (Ακούγεται δημοτική μουσική από κλαρίνο). Όμπλατς!.. Οχ! (Σφυρίζει δύο φορές κλέφτικα και μετά από λίγο εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας χορεύοντας άτοαλα). Ω, μπω-μπω-μπω-μπω-μπω-μπω-μπω-μπω-μπω-μπω-μπω!.. Συτάβρρρ!.. Συτάβρρρ!.. Συτάβρρρ!.. Άει, κι λαμπάδισσα, ου έφμος...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ρε, τι γίνεται έξω; (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας του). Αχά... ο Μπαρμπαγιώργος τόχει στήσει... (Του φωνάζει). Γεια σου, Μπαρμπαγιώργο!.. (Μένει και τον κοιτάζει).

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** (Χωρίς να στρέψει). Γεια σ', Καραγκιόζ... Άειχάει... Όπλες!.. (Μόλις η μουσική σταματήσει, σταματάει κι αυτός τον χορό και στρέφει προς τον Καραγκιόζη). Τι κάνεις, ρε αμάλλιαγο; Είσι καλά, πιδί μ', ή να βάλου τις φωνάρες... α;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Μπάρμπα μου, μπαρμπούλη μου... θείε μου, θειούλη μου... καλά είμ' εγώ... καλά είσ' εσύ;

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** Άει, ου θεουκιρατάς... όντας με λιέτι μπάρμπα, μέσ' στην καρδιά με σφάζει!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Για πού τόχεις, θειούλη μου;

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** Πάου στον τρανό για τα χαράτσια!

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Μπράβο!.. Και το γλεντάς, βλέπω... (Σε άλλο τόνο). Καλά, δεν μου λες... εσύ θυμάσαι να χρωστάς;

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** Όι!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Δεν θυμάσαι ή δεν χρωστάς;

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** Αυτό.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Δεν χρωστάς, αλλά πας...

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** Κάνε μ';

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Κάτοε, μπάρμπα, γιατί μπορεί νάχει γίνει κανένα λάθος... Ούτε γώθι μαρτιάρι να χρωστάω, ούτε κι ο Χατζατζάρης. Και στο σαράι μας έχουν όλους ότι χρωστάμε...

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** Κι υμένα; (Τον αρπάζει). Ε, ουρέ έρμο... θα σ' αφαλουκόψω!.. (Τον κουνάει πέρα-δώθε, καθός μιλάει). Κρένε μ' τι μ' έχεις καρωμένο με τα χαρτιά... Ιέτο' κι μ' έχεις σκαρώσει κάνα χ' νέρ'... καριά κασκαρίκα... σ' έ-κιω-σα!.. Πάει... δεν γλιτώνεις, ιένα σι κρένου φοναχά: φοράω καινούρια τοαρούχια... Θα σε κοπανάω, κακόμοιρο, μέχρι να λιώσσουνε... Γκέγκε; (Τον σηκώνει ψηλά). Άει... κρένε!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Προοπαθώντας να του ξεφύγει). Αμάν!.. Άσε με, ρε

μπάρμπα...

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ (Ενώ τον κρατάει ψηλά, αρχίζει πάλι να τον κουνάει πέρα-δώθε). Κρένε μ', θεουκιρατά, τι μ' έχεις φτιαγμένο, γιατί θα σε βρουντολοήσω τον ανήρουφο να σκάσεις σαν ίσκα. Άει, κρένε!.. (Σταματάει να τον κουνάει).

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ρε μπάρμπα, μουρλάθηκες; Τι νά τ' χω φτιάξει με τα χαρτιά; Άσε με κάπω, να σου εξηγήσω... Ή κράτα με, όπως τότε πού 'μουνα μικρός... αλλά μη με κουνάς πέρα-δώθε, γιατί θα καπουρηθώ απάνω μου...

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ (Τον αφήνει). Άει, κρένε!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Κοίτα': τα... τα αυτά, τα χρέη... δε... δε... (με έμπνευση) δεν είν' απ' τις χρονιές που είμ' εγώ αρχιεργάτης... είναι από παλιά... Από τότε που ήταν ο Θείος σου ο Παύλος... Μη... μη με σταυρώνεις!..

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Λες αλήθεια;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Αλήθεια, βέβαια!.. Ρώτα και τον Χατζατζάρη...

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Ναίσκε, τον μπάρμπα σ' τον ψεύτη!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ρε, μπάρμπα... ρε βλάχο... κι εγώ χρεωμένος είμαι... Εάν είχα κάνει κάπι, όπως μου λες... δεν θα έβγαζα απ' δέσω τον εαυτό μου;

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ (Μικρή σιγή). Κι είν' απ' τον κιρό του Παύλου;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τι σου λέω... (Ξεροβήχει). Γι' αυτό για... για θυμήσου: μήπως καμιά χρονιά δεν έγιναν έργα... ή μήπως δεν είχαμε πάει ερείς... μμ;

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Κάθε χρόνο μας μάζευε...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μπράβο! Αυτό θυμάμαι κι εγώ... αυτό θυμάται κι ο Χατζατζάρης... Γι' αυτό λέω να μην πάμε ακόμη στο σαράντα...

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Ιγώ θα πάου!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ούτε κι εσύ θα πας...

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Τι λες, ουρ' έρμο; Να μην πάου; Κι όντας με φυλακώσει ιμένα ου τρανός... ποιος πιλαλάει ταχιά με το κουπάδι, μ' λες;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Δεν είπα να μην πας...

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Αμ' τί 'πες, ουρέ θεούμπαιχτη;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Είπα να μην πας... δηλαδή να μην πάει κανένας μας (το τονίζει) τώρα... Κατάλαβες; Να ψαχθούμε πρώτα.

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Αχά! Να μην πάου τώρα... κι να πάου άλλη ώρα.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι, ρε μπάρμπα.... δεν χάλασ' ο κόσμος... Άντε στο κονάκι σου και θα σου στείλω 'γώ χαμπέρι.

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ (Σαν μία λέξη). Μ', άμα 'ν' έτσ'... πάου.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ρώτα και τη θειά-Παύλαινα, μήπως ξέρει κάτι...

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ (Έντονα). Σου είπα, κάθε χρόνο παγαίναμε!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Πώς είσαι τόσο σίγουρος, δεν μου λες;

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Ουρέ Καραγκιόζ', εγώ έχω πράιτα... Ξέρ' σ' τι τραβάου, όντας είναι νά 'ρθω απός μ' στα έργα, για να βρω πουις θα τηράει τα ζωντανά, απ' ούλοι τοοπαναραίοι κι μπιοτικοί ειν' ούλοι στα έργα; Κι απέ να το ξιχάσου; Γίνεται 'φτούνου; (Στρέφοντας προς το σαράν). Παγαίνου, το λοιπόν, κατά πώς τά ειπαμε, 'σια πάνου στη στάνη κι θα καρτεράου χαμπέρ'... Ιντάξ'; Άει τώρα, γεια σ', αντίου, χαίρ' τε... καλό βράδ', καλό ξημέρουμα!.. (Εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι, άντε στο καλό!.. (Μονολογεῖ). Εμ', έλλα μου, ντε... γίνεται; Τέτοιο ζόρι ξεχνιέται; Άλλα κάτι δεν πάει καλά... Και καλά, που μού 'κοψε και τού 'πα για τον Παύλο, αλλιώς... Για να πάω μέσα... (Εξέρχεται πίσω-πίσω προς την πλευρά της καλύβας. Χωρίς να φαίνεται). Α... ήρθε φαγάκι; Μπράβο, Κολητηράκο μου! Τώρα φάτε. Να φάω κι εγώ.



## Σκηνή Ε'



**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού, ενώ από πριν ακούγεται ρεμπέτικη μουσική). Έεεπ'... Πίω, φευτόμαγκες!.. Όπα!.. (Η μουσική σταματάει). Πίω, φορομπήχτες και γυφτοχαρατοήδες... Είπα!.. Ρε, πού ακούστηκε, νά 'με... ο Σταύρακας, ο γιος της μαμής από τα παντρεμενάδικα, στη μαύρη λίστα; Χρεοφελέτης λέσι, για χαράτσια προηγουμένων χρήσεων... (Άγρια). Ίσα, ρε ξεφτίλες... πανογράφοι!.. (Πλησιάζει στην καλύβα και χτυπάει την πόρτα). Ρε Καραγκιοζέα!.. Πού 'σαι, ρε λαμόγιο; Έβγα όξω, νά 'με... (Κάνει λίγο πίοω).

**ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ** (Χωρίς να φαίνεται). Μπαμπάκο, ο Σταύλακας... να τόνε βλέξω;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Χωρίς να φαίνεται). Όχι, όχι... (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας). Τι έγινε, ρε Σταύρο; Νευράκια... νευράκια;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** (Εντονα). Είπα!.. Και νευράκια... και ζοχάδες... κι ό,τι μου γονοτάρει, νά με!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Εύθυμα). Ξυδάκι!

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** (Σοβαρός). Δεν τό 'πιασα... με εργάζεσαι;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Χα! Άλλοι μας εργάζονται όλους, Σταυράκη μου...  
Πέφασες απ' το σαράι;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Ναι για...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Και είδες τ' όνομά σου στη λίστα;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Το είδα για!.. Και τα πήρα στο κρανίο, νά με...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Τον πειράζει). Και δεν μου λες... από πάνω, ρε, απ' το καβουράκι ή από κάτω;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** (Εκνευρισμένος). Κόψε την πλάκα, Καραγκιοζάκο... τραβάω ζόρι, νά 'με... Άσε, που κρατάω και σιδερικό!

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Εύθυμα). Σου! Σιγά, ρε, τα αίματα!.. (Σε άλλο τόνο). Δεν μου λες, ρε μάστορα: κάναν άλλο είδες στη λίστα; Εμένα με είδες;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Εγώ, μόλις είδα, νά με, τ' όνομά μου...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ξέρω, τα πήρες στο κρανίο.

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Τα πήρα για... κι ακόμη τρέχω, νά 'με.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Λουπόν... κι εγώ είμαι στη λίστα και η παρέα όλη... Πριν από λίγο ήταν ο Μπαρμπαγιώργος εδώ... κόντεψε να με πνίξει σαν κοτόπουλο... αλλά δεν φταίω εγώ. Κάπου αλλού είναι το μπέρδεμα και, καταλαβαίνεις, χρειάζεται ψάξιμο. Κι άμα θέλεις να ξέρεις... κάπι είχε γίνει προτού αναλάβω εγώ... ήταν ακόμη αρχιεργάτης ο γέρο-Παύλος.

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Δηλαδή... αυτό είναι εξακριβωμένο, νά 'με;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ε; Ναι... δηλαδή... κάπι άκουσε ο Χατζατζάρης μωρέ, στο σαράι. Κατάλαβες; (Ξεροβήχει). Έχει κάποιες άκρες εκεί...

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Δηλαδή... σου οφείλω συγγνώμη, νά 'με...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Το μόνο που οφείλεις κι εσύ και όλοι οι άλλοι είναι να θυμηθείτε μήπως κάποια χρονιά δεν έγιναν έφγα.

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Αυτό, Καραγκιοζάκο, ξέχασέ το, νά 'με!.. Προτού πάω στο σαράι, κοίταξα το τεφτέρι μου... Όλα τα χρόνια, νά 'με, είχαμε έργα και τα χαράτσια έχουν τακτοποιηθεί... Μπήκες;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ωρέ μπήκα, που μπήκα... (Μικρή σιγή. Σε άλλο τόνο). Άλλα, τι διάσολο μπέρδεμα έχει γίνει... γιατί για μπέρδεμα πρόκειται!..

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Μπέρδε και μπέρδε μπέρδεμε, λέει άλλος, νά 'με...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ναι. Και μπερδεμένο σ' έχω... Έτοι, ντε... χαλάρωσε λιγάκι, ρε... μπας και σκεφτούμε 'κει πέρα τίποτα και βρούμε καριάν άκρη.

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Ε, δε θα την βρούμε, νά 'με... θα την βρούμε, πού θα πάει; Λοιπόν, φιλαράκο... ζητάω ταπεινά συγγνώμη και κόβω ρόδα μυρωμένα... (Στρέφοντας προς το σαράι). Γεια χαρά νταν... και εις το επανιδείν, νά 'με. (Εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Γεια σου, ρε Σταύρακα!.. (Κατ' ιδίαν). Για να πάω κι εγώ να φάω καριά μπουκιά... ξελιγώθηκα ο μαύρος... Ε, ρε μανούλα μου... (Εξέρχεται πίσω-πίσω προς την πλευρά της καλύβας του).



**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** (Έμφανιζεται από την πλευρά του σαραγιού, ενώ από πριν ακούγεται μουσική Ζακυνθινής καντάδας και προχωράει αργά, ώσπου η μουσική σταματάει). Ωωωωώ, που να φάω... τα μυαλιά μου να φάω!.. Ωρέ, δεν ακούεις, κόσμε... πώς τό 'καμε, πώς τό 'φτιαξε ο

οιόρο Βεζίρος μας... πάλι χρεωμένους μας έβγαλε... (Σε άλλο τόνο). Άλλά ευτούνο το τελώνιο ο Καραγκιόζος τα φταιεί ούλα... που να έμπει... ο διάσολος μέσα του να έμπει... και να είναι θηλυκός και γκαστρωμένος και να γεννάει... διαολιόπουλα, διαολιόπουλα, διαολιόπουλα, διαολιόπουλα, διαολιόπουλα να γεννάει!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Χωρίς να φαίνεται). Αχά... κι άλλος θυμωμένος... (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας του). Βρε... καλώς τον Νιόνιο!

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Φεύγα, αφιλότιμε... φεύγα, σκύλε πενταρούθουνε... γιατί από το κακό, όπου σου χω... εδωπά θα σε φινίρω... Εκατάλιαβες; Δαγκωτό θα σε πάω, άτιμε... δολοπλόκε!

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Νιόνιο, κάλμα!

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Και ρωτάς, ωρέ συφοριασμένε, αν το μπορώ, όπου είδα, παναπεί, τ' όνομά μου μέσα στη λίστα του πασά; Του χρωστάω, λέει...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Τον διακόπτει). Ξέρω, ρε... Ησύχασε!.. Δεν φταιώ γ' ώ.

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Και ποίος τα φταιεί, ωρέ αναθεματισμένε, η νόνα μου η ποθαμένη... ή η σκύλα μου η Περδίκω;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Πάντως, σου επαναλαμβάνω, δεν φταιώ εγώ... Τα χρέη έρχονται από πολύ παλιά... Δεν ήμουνα εγώ στα πράγματα τότε, ρε.

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Ωρέ μπερτόδουλε, με κογιονάρεις, παναπεί; Δεν ήσουνα εσύ στα πράγματα... Και ποίος ήτανε, φιώρο μου, ο Τρικούπης ή ο Μπενιζέλος;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ο γέρο-Παύλος ήτανε... (Ξεροβήχει). Τον θυμάσαι, ρε, το γέρο-Παύλο... το θείο του Μπαρμπαγιώργου;

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Ωρέ, ευτούνος είναι χρόνια ποθαμένος!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ε, τι σου λέω τώση ώρα; Από τότε έρχονται τα χρέη, ρε.

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Και παναπεί, τζόγια μου... τα θυμηθήκανε... τώρα τα θυμηθήκανε;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Άσε, ρε Νιόνιο... κάτι μπέρδεμα έχει γίνει στο σαράι και φαίνομαστε όλοι μας ότι χρωστάμε...

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Όλοι μας; Δηλαδή και η αφεντία σου, θες να είπεις;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Γιατί, τι νόμιος;

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Τι 'θελες να νομίσω, ψυχούλια μου... όπου μου 'ρθε... βουρλισία μου 'ρθε;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Κατάλαβα. Λοιπόν... άκου', άκου', Νιόνιο... για να ησυχάσεις και να μην έχεις αμφιβολίες... το μπέρδεμα έχει γίνει στο σαρά... κάτι εκεί με τις γραφειοκρατίες.

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Που να έμπει ο διάδολος μέσα τους!.. Θα... θα μας βάλουνε, Καραγκιόζο, ξανά στα έργα, να μου το θυμάσαι... Και μα τον Άγιο... ούτε που κατάλιαβα για ποιο λόγο, για ποια φιέστα, για ποιο ντοκουμέντο και για ποιο κουάλε... Να μας ασκολτούρουν, παναπεί, το προπαίτιο... κι ελόγου μου πρώτος θ' ασκολτούριστώ στο σεντιμέντο... Εκατάλιαβες;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ε; Ναι. Κι εγώ, κι εγώ... στο σαντομέντο! Τι διάλο λες;

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Ωρέ, Καραγκιόζο... εσένα, ψυχή μου, το μυαλό σου κόβει... σαν αλευρόμυλος κόβει... Ζόρισέ το... ζόρισέ το λίγο!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Το ζορίζω, ρε Νιόνιο... αλλά, μη μουρλαθώ κιόλας και με τρέχετε... Άντε να πας στο καλό και θα τα ξαναπούμε.

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Ναίσκε, ψυχή τοη ψυχής μου... Πάω, γεια σου και αντίο!.. (Στρέφει και εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Άντε, μπράβο!.. Σαντομέντο... (Εξέρχεται πίσω-πίσω προς την πλευρά της καλύβας του).



## Σκηνή Ζ'



**ΕΒΡΑΙΟΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού, ενώ ακούγεται από πριν εύθυμη ανατολίτικη μουσική, και χορεύει κωμικά μέχρι που η μουσική σταματάει). Εχέ... τώρα παγκαίνει κουζούμ Καρακοζαρίνο 'πει εμένα για καράτσια πασά. (Πλησιάζει την καλύβα και χτυπάει την πόρτα. Φωνάζει). Εχεσέ... κουζούμ Καρακοζαρίνοooo!.. (Κάνει λίγο πίσω).

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας). Ρε... ρε, καλώς τον Σολομό!.. Τι κάνεις, ρε ξεβιδωμένε;

**ΕΒΡΑΙΟΣ** Εχέ... εγκώ καλά... εσύ καλά;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Καλά... καλά... (Σε άλλο τόνο). Για πού τό 'βαλες;

**ΕΒΡΑΙΟΣ** Εχέ... σαράι παγκαίνει για δουλειά... Άλλα πρώτα θέλει αφεντιά δική σου.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Θες να μάθεις για τα χαράτσια;

**ΕΒΡΑΙΟΣ** Εχέ... εσύ καταλαβαρδούγκος!.. Μπράβο... μπράβο!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Λοιπόν... μην πας στο σαράι... Εντάξει!.. Είσαι κι εσύ

χρεωμένος μια χαρά... όπως όλοι μας. Κατάλαβες;

ΕΒΡΑΙΟΣ Όκε!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Έννοια σου... κανένας μας δεν κατάλαβε.

ΕΒΡΑΙΟΣ Εγκώ... όκε κρωστάει... όκε κρωστάει...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Νομίζεις... Χα! Ούτε εγώ χρωστάει, αλλά χρωστάει! Ούτε κι ο Χατζατζάρης χρωστάει, αλλά χρωστάει κι αυτός!

ΕΒΡΑΙΟΣ Εγκώ όκε κρωστάει... όκε κρωστάει... Εχέ... τεφτέρι δικό μου... γκραμμένα όλα τοίκι-τοίκι!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ωρέ... κι εκείνοι, έννοια σου... τοίκι-τοίκι μας έχουνε γραμμένους όλους...

ΕΒΡΑΙΟΣ Μμ;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μπέρδεμα, Χαχαρίκο μου... Μεγάλο μπέρδεμα!..

ΕΒΡΑΙΟΣ (Μικρή σιγή. Σε άλλο τόνο). Αφεντιά σου αρκιγκάτος...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Αρχιγάτος; Ε; Μμ... μάλιστα!..

ΕΒΡΑΙΟΣ Αρκιεργκάτος... Έδωκε αφεντιά δική σου καρτιά πασά όλα κανονικά;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Βέβαια!.. Άλλωστε τα αυτά... τα... τα χρέη είναι από τότε που ήτανε άλλος... αρχιγάτος.

ΕΒΡΑΙΟΣ Άλλος;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι, ρε... ο γέρο-Παύλος... Τόνε θυμάσαι; Μη μου 'πείσ!

ΕΒΡΑΙΟΣ Εχέ... εκείνο... έδωκε καρτιά πασά όλα κανονικά;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μάλλον... Μμ; Ξέρω 'γώ;

ΕΒΡΑΙΟΣ Εχέ... ποιος ξέρει... ποιος ξέρει;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Έλα μου, ντε... ποιος ξέρει... ποιος ξέρει;

ΕΒΡΑΙΟΣ Εχέ... φίλο δικό μας... μύτη μεγκάλη... αυτό, αυτό ξέρει!.. Εχέ...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Δηλαδή... κάποιος από μας που έχωνε τη μύτη του, ρε;

ΕΒΡΑΙΟΣ Όκε... όκε... βοήθαγκε γκέρος αρχιεργκάτος.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ρε Σολομέ... Μπράβο, ρε!.. Καλά, δεν παιζεσσαι, ε; Ο Μορφονιός!.. Αυτός μπορεί να ξέρει. Ναι... Ναι!.. Και, όπου νά 'ναι, θα σκάσει μύτη...

ΕΒΡΑΙΟΣ Εχέ... εγκώ τώρα φεύγκα... 'εν πάει πασά. Περιμένει αβίζο δικό σου... Έχε... αντίος!.. (Στρέφει και εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Αντίο, ξεφτέρι μου... Αντίο, οπίρτο μοναχό μου... Στο καλό!.. (Σκεπτικός). Τώρα, σαχλαμάρες... Τι ναι ξέρει κι ο Μορφονιός; Αν κάτι δεν είχε γίνει οωστά, θα τό 'λεγε. Δεν θα τό 'λεγε... τόσον καιρό; Τι διάλο; (Μικρή σιγή). Όμως σίγουρα... κάτι δεν πάει καλά... Άλλά τι;



ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ (Χωρίς να φαίνεται απαγγέλλει το στιχάκι του). Μένα με λέν' ομορφονιό... με λέν' χρυσό καμάρι...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Α... μάλιστα. Κατά φωνή κι ο γάιδαρος.. με το μακρύ σαμάρι!..

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού και αργά-αργά προχωράει προς τον Καραγκιόζη, ενώ συνεχίζει). Όλες οι νιες τρελαίνονται.. ποια να με πρωτοπάρει... Ουίτ... Ζουμ τριαλαριλαρό!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Γεια σου, Ζαχαρία, με τα ωραία σου!..

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Χαίρετε, κύριε Καραγκιόζη. (Πλησιάζει). Τι κάνετε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Καλά είμαι... εσύ;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Κι εγώ καλά, ουίτ... κι εγώ καλά.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Πάντα καλά... πάντα καλά... Πώς από 'δω;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Άκουσα τον ντελάλη, ουίτ, τον κύριο Χατζηαβάτη... πού 'λεγε διάφορα.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι, ε;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Ναι, ότι πρέπει να πάμε στο σαράνι, ουίτ... αλλά δεν κατάλαβα καλά... Γι' αυτό προτίμησα να έρθω, ουίτ, να μου ειπείτε, αν ξέρετε εσείς, περί τίνος πρόκειται, ουίτ.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Καλά έκανες και ήρθες, γιατί κι εγώ ήθελα κάτι να σε ρωτήσω...

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Αλήθεια; Ό,τι θέλετε, κύριε Καραγκιόζη... ό,τι θέλετε, ουίτ.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ωραία!.. Δεν μου λες, ρε... τον γέρο-Παύλο, που ήτανε αρχιεργάτης πριν από μένα στα έργα που πηγαίναμε, τον θυμάσαι, έτοι;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Και βέβαια, ουίτ, τον θυμάμαι!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Σε κάτι τον βοήθαγες εσύ... σε τι;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Α... επειδή δεν έβλεπε καλά, ουίτ, για να γράφει και τα λουπά... του έφτιαχνα εγώ όλα αυτά που τώρα φτιάχνετε εσείς.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Α... μάλιστα. Και μετά... τα πήγαινες στο σαράνι;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Όχι... στο σαράι, ουίτ, πήγαινε ο ίδιος.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ο ίδιος, ε;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Ναι... πάντα, ουίτ!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Οπότε, αν δεν πήγε καμιά φορά, δεν το ξέρεις;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Μα, τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Καραγκιόζη;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Συμβαίνει, ρε, ότι στο σαράι όλοι μας φαινόμαστε ότι χρωστάμε... κι εμείς όλοι μας ξέρουμε καλά ότι δεν χρωστάμε... Γκέγκε;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Ουίτ...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Α, μπράβο!. Και στην αρχή, που λες, ψάχναμε μήπως κάποια χρονιά δεν είχαν γίνει έργα. Όμως μετά το αποκλείσαμε, γιατί βρεθήκανε στοιχεία. Πολλά και διάφορα...

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Μάλιστα...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τώρα, που λες, ψάχνουμε μήπως κάποια χρονιά δεν πήγαν στο σαράι χαρτιά.

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Τι να σας' πώ, κύριε Καραγκιόζη... δεν τα πήγαινα εγώ, ουίτ, τα χαρτιά στο σαράι... (Μικρή σιγή). Μόνο... α... τώρα, ουίτ, το θυμήθηκα... την τελευταία χρονιά προτού πεθάνει ο μακαρίτης, ήταν άρρωστος.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Θυμάμαι... Και; Τα πήγες εσύ;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Εγώ επήγα την κατάσταση που είχα φτιάξει.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Κιτάπι γιοκ; Το είχε ο γέρος;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Δεν ξέρω, ουίτ... δεν το έβρισκε...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Όπα!. Την κάτσαμε τη βάρκα... Φτούνουν!..

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Φτου, ε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Κατ' ιδίαν). Σαν να τό 'ξερα... Χα! (Στον Μορφονιό). Εμ'... δεν τό 'βρισκε ο ίδιος τότε... θα το βρούμε εμείς τώρα; Χωρίς το κιτάπι, που 'χει τις υπογραφές από το σαράι... δεν ξεχρεωνόμαστε!..

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Δηλαδή, να τοιμαζόμαστε, ουίτ, για νέα έργα;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Εύθυμα). Έεε, ρε, γλέντια!..

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Κατάλαβα, ουίτ. Πάω, κύριε Καραγκιόζη...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μην πας στο σαράν!.. Άσε πρώτα να πάω γώ στου μακαρίτη να ψάξω... Να ρωτήσω και τη Θεια-Παύλαινα.

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Εντάξει. Θα ξαναπεράσω... Εοσίς, στη με χρειαστείτε πιο πριν κάτι... (στρέφει προς το σαράν και προχωράει) ειδοποιείστε με, ουίτ..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Έγινε, Ζαχαρία... Άντε στο καλό!..

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ (Εξερχόμενος προς την πλευρά του σαραγιού). Αυτίο!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Γεια! (Κατ' ιδίαν). Μας υποχρέωσες... Για να πάω γώ στη Θεια-Παύλαινα, να ιδώ τι διάολο θα κάνω... (Σε άλλο τόνο). Αλλά, δεν παίρνω και τον Πιρικόγκο για παρέα... που τον αγαπάει κιόλας; Άαα... βέβαια!.. (Εξέρχεται πίσω-πίσω προς την πλευρά της καλύβας του).

## ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΡΑΞΗΣ



# ΠΡΑΞΗ ΤΡΙΤΗ



ΤΑΧΗΡ (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού, προχωράει λίγο και κατόπιν στρέφει προς τον Αξιωματικό, που ακολουθεί). Μάλλον κάποιο μπέρδεμα έχει γίνει Σελήμ... τι να λέμε τώρα; Αυτά τα ξέρεις εσύ καλύτερα. Όσοι απ' αυτούς που είναι στην λίστα έχουν έρθει μέχρι στιγμής, όλοι είπαν ότι δεν οφείλουν... Όλοι!..

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Μα, φυσικό δεν είναι, Ταχήρ εφέντη; Εδώ ήρθαν και κάποιοι... αρκετοί μπορώ να 'πώ... για να πάρουν χρήματα από τον παοά!

ΤΑΧΗΡ (Με έκπληξη). Μη μου 'πείς!.. Ήσαν δικοί μας... ή Ρωμιοί;

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Δεν θα το πιστέψεις... οι πο πολλοί δικοί μας!..

ΤΑΧΗΡ Ωωω... Άλλαχ!.. (Μικρή σιγή). Πάντως, κάτι μου λέει, Σελήμ, ότι πρόκειται περί λάθους. Δεν μπορεί όλοι τους να λένε ότι τα έχουν όλα εξοφλήσει κι εμείς να τους έχουμε ακόμη χρεωμένους...

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Λάθος της Υπηρεσίας είναι μάλλον απίθανο... εκτός αν χάθηκαν τα χαρτιά. Άλλα μπορεί και να μην ήρθαν καθόλου.

**ΤΑΧΗΡ** Εννοείς το κιτάπι του αρχιεργάτη.

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Ναι. Όπως σου είπα, για την χρονιά πριν αναλάβει ο πολυχρονεμένος μας Βεζίρης, δεν έχω στοιχεία για κάποιο έργο. Ή δεν έγινε κανένα έργο ή δεν ήρθε το κιτάπι του αρχιεργάτη στο σαράι. Δεν βλέπω κάποιο λάθος δικό μας... οπότε τα χαράτοια οφείλονται όλα.

**ΤΑΧΗΡ** Κι αν το κιτάπι είχε έρθει και μετά χάθηκε; (Σε άλλο τόνο). Ασε, Σελήμ!.. Πήγαινε στην Υπηρεσία σου... εγώ θα περπατήσω λίγο, κάποιον θέλω να συναντήσω. Θ' αναφέρω εγώ στον πολυχρονεμένο μας Βεζίρη.

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Εντάξει, Ταχήρ... Σε χαιρετώ. (Στρέφει και εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

**ΤΑΧΗΡ** Γεια σου, Σελήμ!.. Θα τα 'πούμε. (Στρέφει προς την καλύβα και προχωράει λίγο. Μικρή σιγή. Κατ' ιδίαν). Ο Χατζηαβάτης είναι αυτός;



**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας και του φωνάζει). Αφέντη Ταχήρ... αφέντη Ταχήρ!.. (Πηγαίνει γρήγορα κοντά του).

**ΤΑΧΗΡ** Τι συμβαίνει, Χατζηαβάτη;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Μπέη μου, προσκυνώ... Να σας ενημερώσω ήθελα γι' αυτό που βγάλαμε ντελάλη προχθές... Έχει ανασταθεί ο κόσμος όλος.

**ΤΑΧΗΡ** Και γιατί, παρακαλώ;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Αφέντη μου, εγώ, φερ' ειπείν, και άλλα τέσσερα- πέντε άτομα που ξέρω και πηγαίνουμε πάντα μαζί στα έργα, ξέρετε... έχουμε τακτοποιήσει όλες τις οφειλές μας...

**ΤΑΧΗΡ** Μήπως όμως φίλε μου, κάποια χρονιά δεν είχαν γίνει έργα... και συγκεκριμένα την χρονιά που άλλαξε ο Βεζίρης;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Σκεπτικός). Τη χρονιά που άλλαξε ο...

**ΤΑΧΗΡ** (Συμπληρώνει). Ο Βεζίρης Θυμάσαι αν είχαν γίνει έργα εκείνη την χρονιά; Σε ρωτώ, γιατί ούτε έγώ ούτε ο Σελήμη μπέης, που είναι επί των οικονομικών του σαραγιού, είμαστε εδώ. Κατάλαβες;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Μμ... (Σκέπτεται). Πρέπει να βρω τον Καραγκιόζη... ξέρετε, είναι ο αρχιεργάτης μας και ψάχνει ο καημένος να βρει άκρη.

**ΤΑΧΗΡ** Α... τότε πες του: για την χρονιά που μιλάμε... δεν έχει έρθει στο σαράι κιτάπι αρχιεργάτη για κανένα έργο. Και φυσικά δεν είναι περασμένο τίποτα στις καρτέλες των οφειλετών... σαν να μην είχε γίνει κανένα έργο.

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Κατάλαβα... γι' αυτό είμαστε όλοι στη λιστα!..

**ΤΑΧΗΡ** Ακριβώς!.. Πες στον Καραγκιόζη να βρει το κιτάπι γι' αυτή τη χρονιά και να το φέρει. Κι εγώ θα 'πώ στον πασά... κι ό,τι προκύψει. Έτου;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Αχ... το πρόβλημα, αφέντη μου, είναι ότι τότε δεν ήταν αρχιεργάτης ο Καραγκιόζης... ήταν άλλος.

**ΤΑΧΗΡ** Τότε, να βρείτε τον άλλο!

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Αχ... εκεί που βρίσκεται, μπέη μου, ο άλλος τώρα πια...

**ΤΑΧΗΡ** Πού δηλαδή;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Χα... Εκεί που πάνε και δεν γυρίζουνε.

**ΤΑΧΗΡ** (Κουνώντας το κεφάλι του). Κατάλαβα... Μακαρίτης, ε;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Ναι, δυστυχώς... Κι αν δεν με απατά η μνήμη μου, πέθανε την ίδια χρονιά που άλλαξε ο πολυχρονεμένος μας Βεζίρης. Ναι!

**ΤΑΧΗΡ** Άλλαχ κερίμ!..

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Μικρή σιγή). Και δηλαδή, αφέντη Ταχήρ, χωρίς το κιτάπι δε...

**ΤΑΧΗΡ** (Τον διακόπτει). Χωρίς το κιτάπι; (Γελάει). Χα, χα, χα, χα!..

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Διστακτικά). Δεν μπορεί να γίνει κάτι, μπέη μου... ε;

**ΤΑΧΗΡ** Ούτε συζήτηση!..

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Μάλιστα...

**ΤΑΧΗΡ** Όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει άλλη απόδειξη για το έργο, αλλά ούτε και γι' αυτούς οι οποίοι είχαν εργασθεί σ' αυτό... Ε; Πάντως εγώ θέλω να πιστεύω πως ο Καραγκιόζης τελικά ίσως βρει κάποια άκρη.

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Τι να ειπώ; Πάφ να τον βρω.

**ΤΑΧΗΡ** Άντε, μπράβο... (Στρέφει προς το σαράν). Εγώ σε χαιρετώ... (Εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Ακολουθώντας τον για λίγο). Προσκυνώ, αφέντη Ταχήρ. Στο καλό να πάτε... Πέτρα να μη βρεθεί στο δρόμο σας, για να σκοντάψετε!.. (Στρέφει προς την καλύβα. Μονολογεί). Για να ιδώ: ο Καραγκιόζης είναι εδώ; (Πλησιάζει και χτυπάει την πόρτα. Φωνάζει). Καραγκιόζη!.. Μέσα είσαι, βρε; (Χτυπάει πάλι και μετά κάνει λίγο πίσω).

## Σκηνή Γ'



ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας). Γεια σου,  
κύριε Χατζατζάρη... Ε... 'εν είναι 'δώ ο πατέρα' μου...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Α... δεν είναι, ε; Μήπως ξέρεις, καλό μου παιδί...  
πού έχει πάει;

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ Πήγε... πήγε στη στάνη του Μπαλμπάβοιδη.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Στη στάνη του Μπαρμπαγιώργου;

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ Ναι... πήγε και ο Πιρικόγκος κοντά... 'Α πάνε, είπε ο  
πατέρα' μου... και στη Θεια-Παύλαινα' α πάνε... Ναι. Τήγε ξέρεις εσύ τη  
Θεια-Παύλαινα; Είναι θειά του Μπαλμπάβοιδη και αβαπάει μοναχά  
τον Πιρικόγκο. Εμένα 'ε μ' αβαπάει... ούτε τον Κοπλίτη!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Σας αγαπάει η μάνα σας κι ο πατέρας σας.

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ Εμένα μ' αβαπάει ο Μπαλμπάβοιδης... Όταν πηγαίνω  
στη στάνη του, μου δίνει και πίνω γάλα... τλώω γιουρούτι... τυρί... απ'  
όλα!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Μπράβο!.. Να τον αγαπάς κι εσύ.

**ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ** Τον αβαπάω, λέει... Και όταν μεγαλώσω, θα πάω στη στάνη του Μπαλμπάβιδη να γίνω... σάλιαγκας...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Όχι σάλιαγκας... ταέλιγκας!

**ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ** Αυτό... αυτό!.. Θα έχω πλόβατα... θα έχω κατσίκες... πολλά... ούρουσ!.. Και άλογο... να κάνω τον κα' μπόν... Αμέ!

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Μπράβο, Κολητηράκο μου!.. (Σε άλλο τόνο). Ε... δεν σε ρωτηριά: πάει πολλή ώρα, πού 'φυγε ο πατέρας σου με τον Πιρικόγκο;

**ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ** Ναι, ναι... Τώρα θα γυρίσουνε. Πάμε μέσα... είναι κι ο Κοπλίτης... Η μάνα μου δουλεύει.

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Μμ; (Σκέπτεται).

**ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ** Πάμε!

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Πήγαινε εσύ στον αδερφούλη σου... εγώ θα πάω σε μια δουλειά μου και θα περάσω πάλι μετά.

**ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ** Όχι... έλα, έλα μέσα... έχουμε και χλαβά!..

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Άλλη φορά, άλλη φορά... Τώρα φεύγω, γεια σου!.. (Στρέφει και εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

**ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ** Γεια σου, κύριε Χατζαπάρη!.. (Εξερχόμενος πίσω-πίσω προς την πλευρά της καλύβας). Άλλη φορά... δε θά 'χουμε χλαβά...



## Σκηνή Δ'



ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ (Μετά από λίγο χωρίς να φαίνεται). Φεγγαλάκι μου  
'αμπλό... φέτζε μου 'α πελπατώ... (Μικρή σιγή). Φέτζε μου... 'α πελπατώ...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Φέξε μου και γλιστρησα...

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ (Χωρίς να φαίνεται γκρινιάζει). Μπαμπάκο!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Έλα, έλα... Να πηγαίνω στο  
σχολείο... (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού).

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ (Τον ακολουθεί). 'Α πηγαίνω 'το σκολείο... 'Α... 'α...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Στρέφει και με το χέρι του του χαίδεψε το κεφάλι).  
Χε, χε... Το κεφαλάκι του... σαν ροζιάρικο κυδώνι είναι...

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ (Κάνει λίγο πίσω γκρινιάζοντας). Μμμ!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Τον διορθώνει). Όχι στο σχολείο... στο σχολείο. Να  
πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα...

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ 'Α πηγαίνω στο σχολείο... 'α μαθαίνω γλάμματα... 'Α  
μαθαίνω γλάμματα...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Σκέφτεται). Ε... γράμματα οπουδάγματα... του Θεού τα πράγματα.

**ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ** (Επαναληφθάνει με φόρα). Γλάμματα, οπουδάμματα... του Θεού τα πλάμματα... (Δυνατά). Μπάβοοοοο!

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Μπράβο... μπράβο!.. Είδες η γιαγιά, που σού' μαθε ωραίο τραγουδάκι;

**ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ** 'Εν είναι τλαγουδάκι, χαζέ!.. Είναι... είναι... ποί' μα είναι.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ποίημα... ποίημα!.. Άντε τώρα, να πας μέσα, να το μάθεις καλά... και μετά που θά 'ρθω... να μου το 'πεις όλο. Έτοι; Άντε μου!

**ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ** (Προχωράει αργά προς την καλύβα προσπερνώντας τον Καραγκιόζη). Γλάμματα, οπουδάμματα... (εξερχόμενος προς την πλευρά της καλύβας) του Θεού τα πλάμματα... (Δυνατά). Μπάβοοοοο!



**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά του οαραγιού οχεδόν τρέχοντας). Καραγκιόζη!.. Ήρθες ματάκια μου;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Εύθυμα). Λες να μην ήρθα; Δεν πετάγεσαι μέχρι τη γωνία να ιδείς μήπως είμ' ακόμη στο δρόμο;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Αχ... τι καλά, που ήρθες... Μπράβο! Πες μου, πες μου: είχες πάει στην Παύλαινα;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Πήγα, αλλά... νυξ!.. Έφαγα όλο τον τόπο... κιτάπι γιόκ. Και πού δεν έψαξα...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Πώωω-πω!.. Τώρα;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Τώρα... φασκελοκουκούλωτα! Δεν μου λες, ρε... δεν πάμε στον αφέντη τον Ταχήνη να...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Τον διακόπτει). Πήγα... Χωρίς το κιτάπι...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Σ' το ξέκοψε... δεν γίνεται τίποτα;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Τίποτα! Έχει μυριοθεί ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά το σαράι, λέει, θέλει αποδείξεις... και μόνη απόδειξη είναι το κιτάπι... Εκεί 'ναι οι υπογραφές... εκεί είναι τα ονόματα... οι μέρες... τα ξέρεις εσύ.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Μα, επειδή τα ξέρω, ρε, σου είπα να πάμε 'δεκεί στον Ταχήνη μήπως, ξέρω 'γώ, 'πει καμιά κουβέντα στον παοά... Μη;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Ούτε συζήτηση, μου είπε!

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Κάτοε, ρε... για την κατάσταση ήξερε τίποτα;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Κατάσταση... ποια κατάσταση; Τί 'ν' αυτό;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Α... δεν την ξέρεις. (Σε άλλο τόνο). Κοίτα' να 'δείς... μαζί με το κιτάπι πάμε στον Σελήνη και μια λίστα: ποιοι δούλεψαν και πόσα μεροκάματα έκανε ο καθένας... κι αυτά τα στοιχεία τα παίρνουμε από το κιτάπι. Κατάλαβες; Για την χρονιά, λοιπόν, που λείπει το κιτάπι, κατάσταση έχει πάει στο σαράι. Την πήγε ο Ζαχαρίας ο Μορφονιός, που βοήθαγε τον μακαρίτη... θυμάσαι...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Και γιατί δεν πήγε και το κιτάπι;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Δεν το βρίσκανε, λέει... από τότε είχε χαθεί!..

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Και η λίστα;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μμ;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Την κατάσταση... με τι στοιχεία την φτιάξανε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Σκέφτεται). Μμμ... έλα, ντε!.. Δεν μού 'πε, το ζώον... Κι εγώ, άλλο ζώον... δεν τον ρώτησα... Φτου!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Κάτσε, κάτσε... θα τον ρωτήσουμε τώρα... Εδώ στο μπαρμπέρικο είναι στην ουρά... τον είδα πριν λίγο. Πάφω να τον φέρω. (Στρέφει προς την πλευρά του σαραγιού).

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Στειλ' τον εδώ και συ κάτσε στο πόδι του... μη χάσει και τη σειρά του ο άνθρωπος.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Καλά λες... Άλλα, αν έρθει η σειρά του;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ε... αν έρθει η σειρά του, κουρέψου εσύ στη θέση του, ρε!.. Ευκαρία...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Δεν είσαι καλά, βρε... (Προχωράει και εξέρχεται).

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Του φωνάζει). Ή, καλύτερα... ξύρισε το μούσι σου!.. (Κατ' ιδίαν). Τι διάλο το θες... δεν σε τρώει τόσο μαλλί; (Σιγή).



ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού μετά από λίγο και πλησιάζει). Ουίτ. Με θέλετε κάτι, κύριε Καραγκιόζη;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Σε θέλω, λέει... Για πες μου, ρε Ζαχαρία...

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Ό, τι θέλετε, ουίτ...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Για θυμήσου: πώς είχες φτιάξει την κατάσταση που πήγες στο σαράι τότε, ρε, που ήταν άρρωστος ο μακαρίτης ο Παύλος, αφού δεν είχες το κιτάπι; Είχε χαθεί... δεν είναι έτοι;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Άαα... δεν ξέρετε...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Εμ'; Δεν ξέρω... Για πες μου εσύ, που ξέρεις.

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Κάθε μέρα, ουίτ... ο μακαρίτης μου έδινε 'μένα ένα χαρτάκι με τα ονόματα, ουίτ, όλων αυτών που εργάσθηκαν εκείνη την ημέρα... Και εγώ, ουίτ... από τα χαρτάκια ενημέρωνα το κιτάπι, γιατί φοβότανε, ουίτ, να μην κάνει κανένα λάθος. Τα χαρτάκια εγώ έπειτα τα κρατούσα, ουίτ, και με αυτά έφτιαχνα στο τέλος την κατάσταση. Το κιτάπι, ουίτ, το κρατούσας πάντα ο γέρο-Παύλος, αλλά κάπου το έχασε.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Και υπογραφές από το σαράι... είχε πάρει, ξέρεις;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Ναι, ναι, κανονικά!.. Μόνο στο τέλος δεν το έβρισκε, ουίτ.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Όταν ήτανε να το πάτε, ε;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Μπράβο!.. Συνάμα πέθανε, ουίτ...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ρε, λες να το πήρε μαζί του; Ωχ, μανούλα μου!.. Ήπο 'φτό... τυμβωρύχος δεν έγινα ως τώρα... πού θα μου πήγαινε;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Με θέλετε κάτι άλλο, ουίτ, κύριε Καραγκιόζη;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Όχι, Ζαχαρία μου... Άντε να κουρεύεσαι... και στείλε μου τον Χατζατζάρη.

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Μάλιστα... Αντίο!.. (Στρέφει και εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Στο καλό... Με τις υγείες σου το κούρεμα!.. (Σιγή).

## Σκηνή Ζ'



**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού μετά από λίγο και πλησιάζει γρήγορα-γρήγορα). Τι έγινε, ματάκια μου;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Μμ; Δεν μου λες ρε... φρυδάκια μου... θυμάσαι πώς τους λέγανε αυτούς πω 'χαν ανοίξει νύχτα τον τάφο του αυτού, ρε... του Κοτζάμπαση... και πήρανε κάτι χρυσαφικά που του είχανε βάλει κοντά;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Σκέφτεται). Μμμ... τυμβωρύχους... Γιατί;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Γιατί το μόνο που δεν έψαξα στου γέρο-Παύλου που πήγα... είναι το σελάχι του...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Αχ... εκεί πρέπει να τό 'χει!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Γι' αυτό σου λέω... Έχεις κάνει τυμβωρύχος;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Εγώ; Χριστός και Παναγιά!.. Όχι βέβαια!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ούτε κι εγώ... Άλλά, μια και το σελάχι το φοράει ο μακαρίτης εκεί που είναι, ευκαιρία να δοκιμάσουμε, ρε... Ε; Τι λες κι εσύ;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Δεν κατάλαβα... τι να δοκιμάσουμε;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Να γίνουμε 'πό 'φτό... τυμβωρύχοι!

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Εμείς Φτού! Φτού! Φτού! Α, πα πα πα πα! Όχι, όχι!

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Γιατί όχι, ρε; Δουλειά είναι κι αυτή... Θα πάμε εκεί πέρα... ωραία-ωραία... με τα σύνεργά μας!.. Νυχτούτσικα...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Στο νεκροταφείο; Τι λες, ματάκια μου; Εγώ; Εγώ, μέρα να πάω, αγριεύομαι... Να πάω νύχτα και να σκάψω και τάφο; Α, πα πα πα πα!.. Ούτε πεθαμένος, Καραγκιοζάκη μου!.. Βρες άλλον.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Δε... δεν γίνεται να βρω άλλον. Α, μπα... Δε... δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανένα.

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Πάρ' τον Μπαρμπαγιώργο, πού 'ναι θηριο!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Τίποτα... μαζί θα πάμε!..

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Δεν γίνεται, σου λέω... σκιάζουμαι, βρε, πώς το λένε; Κακό είναι; Θέλεις να πάθω τίποτα;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Δεν θα πάθεις τίποτα!.. Ξέρω εγώ... Θα πάμε μια-δυο φορές μέρα... θα καθίσουμε λίγο και θα φύγουμε... Μετά θα πάμε άλλες κάνας δυο φορές σούρουπο. Θα καθίσουμε πάλι λίγο...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Τον διακόπτει). Κοίταξε τι κάθομαι κι ακούω... (Σε άλλο τόνο). Βρε, μουρλάθηκες;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Και τι να κάνουμε, ρε; Να ξαναδουλέψουμε στα έργα;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Χίλιες φορές!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Μου φαίνεται πως εσύ μουρλάθηκες!.. (Σε άλλο τόνο). Ακούς εκεί, να ξαναδουλέψουμε...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Σου είπα: χίλιες φορές!.. Το προτιμώ...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Ξεροβήχει). Ρε... πάρ' εκεί που σου λέω... να μάθουμε και τη δουλειά... Πού ξέρεις; Μετά μπορεί να σ' αρέσει κιόλας!

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Δεν το συζητώ!.. Βρες άλλον...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Λύσσαξες, ρε Χατζημπαγλαμά, να βρω άλλον... Αν ήθελα άλλον, δεν έπαιρνα αυτόν που έχουνε και ανοίγει τους τάφους όταν είναι να θάψουνε... δεν ξέρω πώς τον λένε...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Παραντά!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Αυτόν... Έπαιρνα και μια άδεια απ' τον παπά... και πήγαινα μέρα... όχι νυχτιάτικα!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Και γιατί δεν κάνουμε αυτό;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ε, είπαμε... για να μάθουμε τη δουλειά. Πώς λέει... μάθε τέχνη κι άστηνε;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Κι άμα πεινάσσεις, πιάσ' τηνε; Να μου λείπει!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Να σου λείπει, ε; (Σε άλλο τόνο). Ρε...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Τον διακόπτει). Είπα... να μου λείπει...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Καλά, ντέ... μη βαράς... ας το κάνουμε έτσι. Αν και... εδώ που τα λέμε, τόσα χρόνια θαμμένος ο άνθρωπος θά 'ναι άλιωτο το κιτάπι; Και το σελάχι θά 'χει λιώσει!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Αλήθεια, αυτό δεν το σκεφθήκαμε καθόλου.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Νομίζεις... Άλλα, αν πηγαίναμε οι δύο μας, και το κιτάπι να μη βρίσκαμε... όλο και κάτι θα βρίσκαμε.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Δηλαδή, σαν τι;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Και βέρα φόραγε ο μακαρίτης... και ρολόϊ... και χρυσά δόντια είχε κάμποσα. Εννοείται... σκοπός ήτανε...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ξέρω... να γίνουμε τυμβωρύχοι!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Γιατί, ρε Χατζατζάρη... δουλειά δεν είναι;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Δουλειά, ε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Άσε, που ακούγεται και τι ωραία!.. Ε; (Με στόμφο). Τυμβωρύχος!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Μμ... πολύ ωραία ακούγεται! Να δίνεις το χέρι και να συστήνεσαι: τυμβωρύχος... να τ' ακούει ο άλλος και να τον κόβει...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Τον διακόπτει, ενώ έχει τεντώσει το χέρι του πίσω και κάτω και το κουνάει 'μπρός-πίσω απειλητικά). Σιλάνσ!.. Πολλά λες...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Λοιπόν, θα πάμε στον τάφο ή δεν θα πάμε;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Μμ; (Μαζεύει το χέρι του). Τάφο; Για άσε πρώτα να πάω να βρω τον Ταχτήνη... Όχι, όχι... τον παπού!.. Στον παπού θα πάω...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Τι θα πας να κάνεις στον πασά;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Θα πάω να του ειπώ, τέλος πάντων... αυτό κι αυτό συμβαίνει... αυτά κι αυτά κάναμε... τώρα σκεφτόμαστε να πάμε και στον τάφο του αρχιεργάτη... Πού ξέρεις; Μπορεί να φοβηθεί...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Τι να οσυ 'πώ; Άντε πήγατε... κι ο Θεός βοηθός... (Στρέφει προς το σαράν). Εγώ εδώ γύρω θα είμαστε... έλα να με βρεις μετά. (Εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Όβερ!.. (Πλησιάζει στο σαράν και χτυπάει την πόρτα. Κάνοντας πίσω). Ρε, απ' το σαράν!.. Ελάτε να με δείρετε και βιάζομα...



**ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ** (Εμφανίζεται μετά από ποδοβολητό από την πλευρά του σαραγιού). Πλόγια, ορέ Κουρνακιόζμπρια... πο, τι να χαλεύεις 'σια 'δώ;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Γεια σου, μπάρμπα-Τζουρβέναγα... τοιμεντοκολώνα του σαραγιού!.. Τον αφέντη θέλω... να του 'πώ κάτι.

ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ Πόγια, ορέ... πο, το εφέντ' νά 'χει λακριντί...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Λακριντί, ε; Μρ... ο αφέντης ο Ταχήρ;

ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ Πόγια, ορέ, κι αυτό νά 'χει λακριντί... μαζί. Γκέγκε; (Μικρή σιγή). Άει... γκιτ, γκιτ... σύρε δουλούλα σου... και μάτα έλαι ταχιά. Αχά; (Εξερχόμενος πισω-πίσω προς την πλευρά του σαραγιού). Άει... άει!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Μονολογεί οκεπτικός). Ταχιά; Ταχιά!.. (Στρέφει προς την καλύβα του και προχωράει αργά). Εάν δεν έχω μουρλαθεί μέχρι ταχιά...



ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας μετά από λίγο και προχωράει προς το σαράι προσπερνώντας τον Καραγκιόζη). Γεια σου, μπαμπάκο!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Στρέφει προς το μέρος του). Έι, μικρούλη... πού πας ρε;

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ (Σταματάει και στρέφει προς αυτόν). Πάω σκολείο...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τι να κάνεις στο σχολείο;

ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ Πάω να μάθω γλάμματα!.. Έχω και τετλάδιο... το βλήκα στης γιαγιάς της Παύλαινας...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Πού το βρήκες, πού το βρήκες;

**ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ** Στης γιαγιάς της Παύλαινας, σου είπα!.. Το είχε στο πόδι του τλαπεζιού, για να μην κουνάει... Βλήκα 'γώ κι έβαλα εκεί ένα κελαμιδάκι και πήλα το τετλάδιο να πάφω σκολείο.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Για να το 'δώ, για να το 'δώ...

**ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ** (Κάνοντας λίγο πισω). Πλιτσ!.. 'Α μου το πάλεις;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Πηγαίνοντας κοντά του). Ρε, να το ιδώθελω... φέρ' το 'δώ, που σου λέω!..

**ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ** Όσι μου!.. (Σε άλλο τόνο δίνοντάς το). Άντε, πάλ' το!

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Το παίρνει, βλέπει ότι είναι το χαμένο κιτάπι και το βάζει στην τοέπη του). Πιρικόγκο μου!.. (Τον σηκώνει στα χέρια του και τον φιλάει). Πιρικογκάκο μου!.. (Τον πετάει ψηλά). Ξέρεις τι είναι αυτό που βρήκες; (Τον πιάνει και τον ξαναπετάει ψηλά). Ε; Είναι το κιτάπι που ψάχναμε... (Τον πιάνει και τον βάζει στον ώμο του).

**ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ** Εγώ το βλήκα!.. Δικό μου είναι... το σέλω...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Θα σου πάρω 'γώ καινούριο, μικρούλη μου... Αμέσως κιόλας... Μόνο, να 'πούμε πρώτα στον κόσμο... ότι εδώ η παράστασή μας "ΤΟ ΚΙΤΑΠΙ" έλαβε τέλος... (Στο κοινό). Γειάσα σας, φίλοι μου... Νά' σαστέ όλοι καλά!.. (Με τον Πιρικόγκο στον ώμο εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού, ενώ ακούγεται μουσική Καλαματιανού χορού).

## ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

