

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ



# Το χωράποι

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΑΠΟΔΟΣΗ  
ΚΩΣΤΑ Α. ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ

**ΚΩΣΤΑ Α. ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ**

Τριλογία Ή'

αυτοτελών παραστάσεων του θεάτρου σκιών

"Μαϊστρος"

• **ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΟ**

• **ΤΟ ΤΑΜΑ**

• **ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ**

**Σ. Σ.** Προσπάθεια έγινε, ώστε το έργο αυτό, όπως και τα άλλα έργα της σειράς, να έχει το συλλογικό παραστάσεων του θεάτρου σκιών της δεκαετίας του 1950. Μόνη διαφορά η άμβλυνση της έχθρας μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων ακριβώς λόγω της σημειωθείσης εν τω μεταξύ προσέγγισης των δυο λαών. Άλλα οι φρασεολογίες και οι συμπεριφορές των πρωταγωνιστών είναι όπως τότε, ενώ και κάποια, κλασικά πιλέον, στιγμιότυπα από παραστάσεις εκείνης της εποχής, έχουν ενοιωματωθεί με τη χωρίς διαφορετική ανάλογα με την πλοκή κάθε έργου. Τέλος οι εικονιζόμενες φιγούρες και τα σκηνικά έχουν όλα φιλοτεχνηθεί από παλιά.

Θεατρική αδειά και για την καλύτερη απόδοση των διαλόγων, έχουν τονισθεί κάποιες λέξεις, οι οποίες κανονικά δεν τονίζονται.

---

*Επιτρέπεται η απόσκηνής παρουσίαση του έργου από κάθε ενασχολούμενο με το θέατρο σκιών.*

*Απαγορεύεται η εν όλω ή εν μέρει ανατύπωση του έργου για εμπορικούς σκοπούς καθώς και η εν όλω ή εν μέρει παρουσίασή του σε DVD, Video, ιστοσελίδες του διαδικτύου και τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά προγράμματα, χωρίς την γραπτή αδειά του συγγραφέα.*

## ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Οι παραδοσιακές παραστάσεις του θεάτρου σκιών, ακόμη και οαν ανάγνωσμα, προσφέρουν άφθονο γέλιο και μεγάλη ευχαρίστηση στον αναγνώστη.

Η ευχαρίστηση όμως είναι πολύ μεγαλύτερη, όταν πρόκειται για παρουσίαση των παραστάσεων από τον μπερντέ. Μάλιστα, εάν αυτή γίνεται από επαγγελματία καραγκιοζοπαίχτη σε κάποιο θεατράκι με πολλούς θεατές, τότε αποτελεί μια τέλεια ψυχαγωγία και συνάμα μια διαφορετική διασκέδαση.

Ο καραγκιοζοπαίχτης, κατά την διάρκεια της παράστασης, δεν παρουσιάζει απλά με τις φιγούρες του κάποιο έργο, αλλά τελετουργεί, δημιουργεί, επικοινωνεί, και, το σπουδαιότερο ίσως, απολαμβάνει και αυτός την ίδια ευχαρίστηση και νοιώθει την ίδια ικανοποίηση με τον θεατή, αν όχι μεγαλύτερη.

Και δεν είναι το ίδιο η παρακολούθηση μιας παράστασης του θεάτρου σκιών ζωντανής σε κάποιο θεατράκι με την παρακολούθηση της ίδιας παράστασης στην τηλεόραση. Αυτό θα το διαπιστώσει κάποιος πολύ εύκολα, εάν παρακολουθήσει έστω και μία ζωντανή παράσταση σε θεατράκι.

Κ. Στ.

# ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ



	ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ	
	ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ	
	ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ	
	ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ	
	ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	
	ΕΒΡΑΙΟΣ	
	ΑΓΛΑΪΑ	
	ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ	
	ΚΟΛΙΝΤΗΡΗΣ	
	ΒΕΖΙΡΗΣ	
	ΚΟΠΡΙΤΗΣ	
	ΤΑΧΗΡ	
	ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ	
	ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ	
	ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ	
		ΓΕΡΟΣ

# ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ



ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού, ενώ από πριν ακούγεται πολίτικη μουσική. Προχωράει αργά).

ΓΕΡΟΣ (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας, μόλις η μουσική σταματήσει). Γεια σου, μπρε Χατζηαβάτη!.. Άλλού πήγατινα, τζάνεμ... και, μόλις σε πήρα χαμπάρι, είπα νά 'ρθω από 'δώ... έτοι, για να σε διώ λίγο.

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ (Πλησιάζοντας προς αυτόν). Νά 'σαι καλά, αφέντη Σαμπάν αγά... νά 'σαι καλά.

ΓΕΡΟΣ Για πες μου: τι κάνεις... καλά;

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Ε... ας τα λέμε καλά, άρχοντά μου... ας τα λέμε καλά.  
Η αφεντιά σου... πώς μου τα καλοπερνάς;

ΓΕΡΟΣ Α... δεν παραπονιέμαι.

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Έτοι... έτοι!.. Το χτήμα;

ΓΕΡΟΣ Να σου 'πώ... Πέτυχα δυο αδέρφια από ένα χωριό... ήρθανε τώρα τελευταία... και τους το άφησα 'κει να το δουλεύουνε... κι εγώ άραξα.

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Α, μπα; Και... το δουλεύουν για πάρτη τους, που λέμε;

ΓΕΡΟΣ Τριτάρικα. Δηλαδή... δύο αυτοί... ένα εγώ.

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Καλά, παλιά δεν τα παίρνανε μισιακά;

ΓΕΡΟΣ Άντε να μου βρεις εօύ τέτοιο σέμπρο σήμερα... (Σε άλλο τόνο). Το θέμα είναι, τζάνεμ, ότι πλα ησύχασα. Χωρίς καμιά φροντίδα δική μου βλέπω το χτήμα μου και το χαίρομαι κι έχω και το κάτι τις μου. Μπήκες;

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Ευχαριστημένος δηλαδή;

ΓΕΡΟΣ Ναι, σου λέω! Τώρα ετοιμάζομαι και για ταξίδι... αν δεν είχα αυτούς στο χτήμα, θα τό 'κανα;

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Ταξίδι... για πού, αν επιτρέπεται;

ΓΕΡΟΣ Μακριά... μπορεί να λείψω και τρεις μήνες!

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Αχά!.. Τρεις μήνες;

ΓΕΡΟΣ Ναι... ναι... βέβαια!..

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Μπράβο... Μπράβο... Με παρέα;

ΓΕΡΟΣ Πού να σου λέω... και τι παρέα;

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Μπράβο... χαίρομαι.

ΓΕΡΟΣ Δεν θα με ρωτήσεις ποιον;

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Ε... να μην είμαι και αδιάκριτος.

ΓΕΡΟΣ Όχι, μπρε... δεν είναι τίποτα το όποπτο.

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ Τότε;

ΓΕΡΟΣ Με τον μπέη πάω... στα μέρη του.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Τον Ταχήρ αφέντη;

ΓΕΡΟΣ Α, γεια σου! Έχει, που λες, κάτι δουλειές εκεί πέρα και παίρνει άδεια. Ε... παίρνει κι εμένα κοντά... για κολαούζο... (Γελάει). Χα, χα, χα!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Έτοι, ε; Μπράβο... πολύ χαίρομαι! (Σε άλλο τόνο). Αλήθεια, Αγά μου... τόσα χρόνια ο αφέντης ο Ταχήρ δεν έχει λείψει ποτέ.

ΓΕΡΟΣ Ναι, ναι! Μού 'λεγε... έχει μαζεμένη άδεια πάνω από τρεις μήνες.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Κι εδώ στο σαράι... υπάρχει αντικαταστάτης;

ΓΕΡΟΣ Μάλλον... αλλιώς πώς;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Θα είναι κανένας καλός ή...

ΓΕΡΟΣ Τι να σου 'πώ; Δεν τον ρώτησα.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Μην έχουμε τίποτα φασαρίες...

ΓΕΡΟΣ Με τον αντικαταστάτη του... γιατί;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ε... ξέρεις καμιά φορά... λες ότι υπάρχουνε πολλοί σαν τον Ταχήρ αφέντη;

ΓΕΡΟΣ Α... ούτε ένας!.. Ο Ταχήρ είναι λεβεντιά... και στη δουλειά του... μάστορας.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Σ' εμένα το λες; Σωστός και άξιος... και αγαπητός πολύ!

ΓΕΡΟΣ Ναι... ναι!.. Έτοι... έτοι.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Τόσα χρόνια τα πάμε μια χαρά. Σ' όλα του κύριος. Δεν έχω λόγους...

ΓΕΡΟΣ Έχετε κάποια συνεργασία... Ή όχι;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Αρέ; Βέβαια!.. (Μικρή σιγή. Σε άλλο τόνο). Και πότε με το καλό φεύγετε;

ΓΕΡΟΣ Να σου 'πώ... ακριβώς πότε αναχωρούμε δεν το ξέρω... Αλλά

ούτε κι αν βρέθηκε κάποιος άνθρωπος ακόμη.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Για ν' αντικαταστήσει τον μπέη;

ΓΕΡΟΣ Ναι, γεια σου! Άσε... θα πεταχτώ μια στιγμούλα να τον διώ... μήπως έχει και τίποτα νέα.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ε... μιας και βρέθηκες προς τα 'δώ... (Μικρή σιγή). Λουπόν... εγώ να σ' αφήσω... άλλωστε, θα τα ξαναπούμε πριν φύγετε. (Στρέφει και εξερχόμενος προς την πλευρά του σαραγιού). Γεια σου, Αγά μου!..



ΓΕΡΟΣ Στο καλό, τζάνερ. Και βέβαια θα τα ξαναπούμε... (Προχωράει προς το σαράι. Πλησιάζει, χτυπάει την πόρτα και έπειτα κάνει λίγο πίσω).

ΒΕΖΙΡΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Δερβεναγά, Βελή!..

ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ (Χωρίς να φαίνεται). Πόγια, διαταγές, εφέντ'...

ΒΕΖΙΡΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Πήγαινε να ιδείς ποιος χτυπάει την πόρτα... Τσαμπούκ-τσαμπούκ!..

ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ (Χωρίς να φαίνεται). Αχά!.. Πο, να πασίνω, εφέντ', το καημένο... τοαμπούκ-τοαμπούκ... (Εμφανίζεται μετά από ποδοβολητό από την πλευρά του σαραγιού). Πόγια, καλώς το Σαμπάν αγά!.. Πο, τι να χαλεύει;

ΓΕΡΟΣ Γεια σου, Βελή... Τον αφέντη τον Ταχήρ θέλω... ξέρεις, είναι στο σαρά;

ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ Αχά... Πόγια, καρτέρα, καρτέρα ψίχα, Αγά μ'... πο, να του δίνω χαμπέρι... Αχά; (Στρέφει και εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

ΒΕΖΙΡΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Ποιος είναι, Δερβεναγά;

ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ (Χωρίς να φαίνεται). Πόγια, το Σαμπάν αγά νά 'ναι φερμένο κάτου... Πο, να χαλεύει το εφέντ' το Ταχήρ και καρτεράει εκεί.

ΤΑΧΗΡ (Χωρίς να φαίνεται). Εμένα θέλει;

ΒΕΖΙΡΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Για πετάξου, Ταχήρ.



ΤΑΧΗΡ (Χωρίς να φαίνεται). Ναι, Βεζίρη μου... (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού μετά από λίγο). Μπρε... μπρε!.. Οσκελντίν, Αγά...

ΓΕΡΟΣ Χοούμπουλντούκ, μπέη.

ΤΑΧΗΡ Τι έγινε... πώς κι από 'δω;

ΓΕΡΟΣ Περαστικός ήμουνα και είπα να έλθω έτσι, για να σε διώ για λίγο.

ΤΑΧΗΡ Καλά έκανες.

ΓΕΡΟΣ Άλλα, αν είσαι τίποτα απασχόλημένος...

ΤΑΧΗΡ Ε... εντάξει... απασχόληση υπάρχει... αλιμονο. Άλλα και ένα διάλειμμα... επιβάλλεται.

ΓΕΡΟΣ Ο πολυχρονεμένος μας Βεζίρης... τι κάνει;

ΤΑΧΗΡ Από υγεία, μια χαρά... (Μικρή σιγή). Κάτι που... θυμάσαι, ε... τελικά δεν ήταν τίποτα σοβαρό.

ΓΕΡΟΣ Α, μπράβο!.. Για το θέμα το δικό σου... παρουσιάστηκε κάνα άτομο;

ΤΑΧΗΡ Κάτι γίνεται... για να ιδούμε...

ΓΕΡΟΣ Α... ακόμη...

ΤΑΧΗΡ Χάσαμε πολύν καιρό με κάποιον που μας είχαν στείλει από άλλού... Τελικά τον πήρανε πίσω και τώρα κοιτάμε για κάποιον εδώ δικό μας.

ΓΕΡΟΣ Δηλαδή... υπάρχει;

ΤΑΧΗΡ Βρε, υπάρχει... αλλά κάνει; Άλλα και τι θα γίνει; Εγώ πρέπει να πάω στα μέρη μου... έστω και για λίγες εβδομάδες. Δυο-τρεις ξέρω 'γώ...

ΓΕΡΟΣ Σωστά. (Μικρή σιγή). Είχα μια κουβέντα προηγουμένως μ' αυτόν τον φίλο μας τον Χατζηαβάτη...

ΤΑΧΗΡ Μπα;

ΓΕΡΟΣ Για σένα.

ΤΑΧΗΡ Ναι, ε; Και τι σου λέγε;

ΓΕΡΟΣ Α... τα καλύτερα! Βέβαια... Τι κύριος που είσαι... σωστός... αγαπητός... Τέτοια.

ΤΑΧΗΡ Είναι λιγάκι κόλακας αλλά για μένα λέει καλά λόγια και σε τρίτους κι αυτό, όσο νά 'ναι, με κάνει συμπαθή σε πολύ κόσμο και με βοηθάει στη δουλειά μου. Βέβαια... όπου μπορώ κι εγώ να κάνω κάτι γι' αυτούς... εννοώ τους Ρωμιούς... το κάνω και μπορώ να σου 'πώ με χαρά.

ΓΕΡΟΣ Τότε, τζάνεμ, έχει κάθε λόγο να λέει για σένα όλα αυτά που λέει..

ΤΑΧΗΡ Ας είναι καλά. (Σε άλλο τόνο). Εσύ κάνα νέο;

ΓΕΡΟΣ Μπα... όπως τα ξέρεις...

ΤΑΧΗΡ (Σε ενθυμο τόνο). Άλήθεια... καμιά μικρή θα πάρουμε μαζί μας στο ταξίδι;

ΓΕΡΟΣ Έλα, έλα! Εσύ, μου φαίνεται... παιζεις με τη φτώχεια, Ταχήρ μπέη.

ΤΑΧΗΡ Μη μου 'πεις ότι είσαι φτωχός από χαρέμι...

ΓΕΡΟΣ Φτωχός, δεν λες τίποτα!..

ΤΑΧΗΡ Εσύ άλλα μου έλεγες.

ΓΕΡΟΣ Εγώ, άλλα;

ΤΑΧΗΡ Άλλα, λέει...

ΓΕΡΟΣ Άλλα, ε; Μπράβο! Και... πότε... πού... πού σου τά λέγα, μπέη μου;

ΤΑΧΗΡ Μη... (Σκέφτεται). Πότε ήτανε; Α... ναι! Πότε είραστε εδώ στο καπηλειό;

ΓΕΡΟΣ Α... μεθυσμένος ήμουνα!.. Όταν μεθάω εγώ, τέτοια λέω.

ΤΑΧΗΡ Α, μπα;

ΓΕΡΟΣ Άλλοι κλαίνε... άλλοι χαχανίζουνε... εγώ λέω πράγματα, που

δεν μπορώ να κάνω.

ΤΑΧΗΡ (Με νόημα). Θες να 'πεις...

ΓΕΡΟΣ (Συγκαταβατικά). Έτοι, έτοι!.. Εν πάσῃ περιπτώσει... κάπως έτοι.

ΤΑΧΗΡ Δηλαδή... έτοι όπως μου τα λες. Αγά... να μην πάρω ούτε εγώ...

ΓΕΡΟΣ Εσύ να πάρεις. Γιατί να μην πάρεις;

ΤΑΧΗΡ (Επίμονα). Να πάρω;

ΓΕΡΟΣ Άκου'... μία μόνο; Πάρε 'κει πέρα, νά 'χεις να κάνεις δουλειά σου... (Γελάει). Χα, χα, χα!..

ΤΑΧΗΡ Έτοι, ε; (Γελάει κι αυτός). Χα, χα, χα!.. Μπρε, τον Αγά... (Σε άλλο τόνο). Πάω να φύγω... Όταν θα έχω νέα, θα σε βρω εγώ. Άντε μου, γεια σου!.. (Στρέφει και εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

ΓΕΡΟΣ Γεια σου!.. Όποτε είναι, μου λες. (Στρέφει προς την καλύβα).



ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας του. Κατ' ιδίαν). Κατάλαβες, φίλε μου; Άι σιχτίφι!..

ΓΕΡΟΣ (Πλησιάζοντας). Τί 'ναι, μπρε Καραγκιόζη; Με ποιόν τά 'χεις;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Με ποιον άλλονε; Με τα παιδιά μου... 'Κείνο, 'κείνο το μεσσάιο... ω, πω πω πω πω πω!.. Παναγία μου... συφορά!

ΓΕΡΟΣ (Πλησιάζοντας κι άλλο). Να σου 'πώ ένα μυστικό;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μυστικό; Για λέγε, για λέγε...

ΓΕΡΟΣ Καλύτερα νά 'χεις κάποιον να τοακόνεσαι... παρά να είσαι έρμος και να τρώγεσαι με τα ρούχα σου...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Για να το λες εσύ... κάπι θα ξέρεις... Για... για κάνε μια φούρλα!..

ΓΕΡΟΣ Ποιο; Θες να 'πεις στροφή;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι... να ιδώ τα ρούχα σου... είναι φαγωμένα;

ΓΕΡΟΣ Ε, τώρα για... μην το παίρνεις και μπανκού!.. Ε; Ο λόγος το λέει.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ο λόγος, ε; Δηλαδή... εσύ δεν τρώγεσαι με τα ρούχα σου;

ΓΕΡΟΣ Τώρα... όρκο δεν παίρνω. Έπειτα αυτό και να σου λάχει... δεν το καταλαβαίνεις... Αλίμονο, αν το καταλάβαινες.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ε, βέβαια... Τι, θα οηκωθείς φουριόζος... θα πας να βρεις τα ρούχα σου και θα τ' αρχίσεις στις δαγκιές;

ΓΕΡΟΣ Δεν γίνεται αυτό. Απλά γκρινιάζεις με το παραμικρό... ακόμη και με τον εαυτό σου... Του μιλάς... τον βρίζεις σαν να είναι άλλο άτομο...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Κι αυτό το λένε: τρώγεσαι με τα ρούχα σου;

ΓΕΡΟΣ Μπράβο!.. Γι' αυτό... καλύτερα νά 'χεις 'κει πέρα κάποιον να τοακόνεσαι... Ξέρω, που σου λέω. Πάω, γειά σου, Καραγκιόζη!.. (Τον προσπερνάει και εξέρχεται προς την πλευρά της καλύβας).

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ξέρεις, ε; Άντε στο καλό!.. (Σιγή). Ρε, τον Αβγά...

## Σκηνή Ε'



ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού). Βρε!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Καλώς τη μεγάλη σαρακοστή...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Πλησιάζοντας). Ο Σαμπάν αγάς ήτανε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι... τον ήθελες; Τρέξε, θα τον προφτάσεις.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Μπα... δεν είναι τίποτα σπουδαίο... θα τον πετύχω  
άλλη ώρα. (Σε άλλο τόνο). Τι κάνεις εσύ... καλά;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τι καλά; Γκρίνια... πολὺ γκρίνια...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Γκρίνια, ε; Με τα παιδιά;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Δεν οσσ λέω τίποτα... 'Κείνο το μεσαίο... πω πω πω  
πω πω πω!.. Άλλο πράμα, ε...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ε, παιδιά είναι, ματάκια μου... και τις πιο πολλές  
φορές νηστικά... γκρινιάζουνε.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι, ρε, θεμά το γονιό του... Άσε, που δαγκώνουνε

κιόλας... Τι δαγκιές μού 'χει ρίξει εκείνο το μικρό... Α, πα πα πα πα!..  
Μπαμπάκο, τοιτοί, μου λέει... και ορμάει!

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Το καημένο!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Εκείνο, ρε, είναι το καημένο... κι όχι εγώ;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Κι εσύ βέβαια!.. (Μικρή σιγή). Ο μεγάλος;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ο μεγάλος είναι όλο μούτρα...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Μούτρα, ε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μούτρασα; Πω πω πω!.. Λες και τού 'χω σκοτώσει τη  
μάνα!.. Άστα, Χατζατζάρη... ψυχολογικά... έχω βαρέσσει διάλυση.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Υπομονή, ματάκια μου!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Πόση πια, μωρέ;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Δίκιο έχεις, αλλά δεν είσαι και μόνος.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Εσύ τι φτιάχνεις;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Εδώ βολοδέρνω. Για καμιά μικροεξυπηρέτηση... για  
κανένα θεληματάκι... καμιά μεσοτεία... Πώς το λένε; Παιδί για όλες τις  
δουλειές.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μούτζω'!.. Έχω χάσει και τον ύπνο μου... Ξέρεις, ο  
ύπνος σε καλμάρει κάπως. Ξεχνιέσσαι... ονειρεύεσσαι...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Και στο τέλος ξυπνάς...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Αυτό μας τα χαλάει... Γιατί, αν μπορούσε κανείς να  
μην ξυπνήσει, αλλά να συνεχίσει να ονειρεύεται κάτι που του αρέσει...  
τώρα εγώ θά 'μουνα Βεζίρης... Κατάλαβες;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Βεζίρης, ε; Σ' αρέσει Βεζίρης;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ε, πώς; Κάτοε καλά... Υπάρχει πιο καλή δουλειά;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Το ξέρεις;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μη;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Λέω...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τι λες;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Το ξέρεις ότι είναι η πιο καλή δουλειά; Δεν το ξέρεις.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Και ποια είναι, ρε, η πιο καλή;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Σουλτάνος, ας' πούμε...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μμ; Δηλαδή εσένα δεν σου αρέσει Βεζίρης... θέλεις Σουλτάνος; Άντε... (τον χτυπάει) και σ' ανώτερα!

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Γιατί με χτυπάς, βρε; Κουβέντα κάνοντας...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Σκάσε, μαϊμού!.. Κουβεντιάζουν οι μαϊμούδες; Άλλού το πας...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Μα, τι λες τώρα... πού αλλού;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Να είμαι εγώ Βεζίρης... κι εσύ Σουλτάνος... για να διατάξεις, α;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Εγώ;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Να βγάζεις και φιρμάνια... και να μ' έχεις πάντα υπό. Αυτό δεν είναι το όνειρό σου;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Βρε, πας καλά; Είπα εγώ τέτοιο πράγμα;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Άλλα, τι είπες;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Εγώ είπα για σένα, που σ' αρέσει Βεζίρης... μήπως είναι καλύτερα Σουλτάνος... Εσύ να γίνεις, όχι εγώ.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Α... εγώ;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Εσύ βέβαια!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Όχι εσύ;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Όχι... ησύχασε!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Σκύβει μπροστά του). Μπρός βάρα!

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Κάνοντας πίσω). Τι;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Πλησιάζει σκυμμένος). Βάρα μία να πατούσουμε, ρε!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Μα, τι λες τώρα;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Λέω: την φάπα που σου έδωσα, δώστη μου πίσω!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Εντάξει... πες πως σ' την έδωσα... Πάτσι!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μμ; (Σηκώνει το κορμί του).

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Μμ!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μάλιστα... (Στο κοινό). Συνεννόηση μοσχαριών!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Δεν μου λες ματάκια μου... τίποτα φαγώσιμο πούθα βρούμε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μη μου το χαλάς μωρέ γρούσούζη... (στρέφει προς την καλύβα και αμέσως πάλι προς το σαράν) πάνω που το συνήθιζα...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ποιό;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Να είμαι Σουλτάνος.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Μπα, τρομάρα σου!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τέλος πάντων. Τι μού 'λεγες;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Για φαγώσιμα... σκέφτεσαι τίποτα;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μωρέ, εγώ... κάτι έχω στο νού μου... αλλά βοηθάς εσύ;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Σε τι πράγμα;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μμ; Να πάμε 'δώ στο φούρνο του Ανέστη...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Τι να κάνουμε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Να τον πιάσεις εσύ την κουβέντα... που είσαι και καλός συζητητής...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Κολακευμένος). Ε, ναι... και;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Να βρω εγώ καριά ευκαιρία, να... Κατάλαβες;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Τι να καταλάβω;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Να πάρω κάνα ψωμί... κάνα γιαούρτι... δ, τι βρω τέλος πάντων.

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Να πάρεις... δηλαδή να τ' αγοράσεις;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ναι... αλλά χωρίς λεφτά...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Κατάλαβα... Τώρα κατάλαβα.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Λοιπόν... είσαι;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** (Κοφτά). Όχι!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Με άχτι). Οχιά!..

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Συνεργός εγώ σε κλοπή... σου έχω ειπεί: ποτέ... Ποτέ!

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ποτέ, ε; Προτιμάς συνεργός στην πείνα...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Ακριβώς! (Σε άλλο τόνο). Αλλά και πες πως πήρες εκεί πέρα δυο πράγματα... σωθήκαμε; Σε μηδέν χρόνο τα φάγαμε... πάνε.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Μα, για να τα φάμε τα θέλουμε, ρε... να κοπεί λίγο η πείνα...

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Και μετά;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Τι μετά;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Που θα μας ξαναπιάσει;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Μμ; (Σκέπτεται κάνοντας διάφορες κινήσεις με το χέρι του). Οπότε λες... Μμ-μμ-μμμ... Μμ-μμ-μμμ... Μάλιστα... Δίκιο έχεις!

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Δίκιο, ε;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Γιατί... πώς να το κάνουμε; Πείνα είναι αυτή... δεν είναι σκωληκοειδίτιδα... πας κάνεις εγχείρηση και πάει... τελείωσε... Η πείνα μετά από λίγες ώρες θα σε ξαναπιάσει. Εκτός... (Σκέπτεται).

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Τι;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Εκτός αν κάνουμε... εγχείρηση στομάχου... Έτοι δεν το λένε;

**ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ** Τι να κάνουμε δηλαδή;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Να πάμε στο γιατρό να μας το βγάλει. Να μας κάνει αφαίρεση στομάχου... Μετά θα πεινάμε πάλι;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Μμ; Δεν ξέρω... δεν δοκιμάζεις;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μαζί θα δοκιμάσουμε...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Βρε, άσε με ήσυχο!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι, ρε!.. (Σε άλλο τόνο). Που ξέρεις... μπορεί και να λύσουμε το πρόβλημα της πείνας παγκοσμίως...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Λόσ' το μόνος σου.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Θα μας γράψουνε και στους μεγάλους... αυτούς... Μμ;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ας γράψουνε μόνο εσένα...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Όλο στην άρνηση είσαι, μωρέ... Άι σιχτίρ από 'κει πέρα!.. Μου φαίνεται, θα ξενιτευτώ... Θα πάρω την οικογένεια και θα πάω πάνω στη στάνη του Μπαρμπαγιώργου...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Σε θέλει... τον ρωτήσες;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μπα... Άλλά, τι... θα μας διώξει;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Το ξέρεις; Γιατί δεν πας να τον ρωτήσεις πρώτα... Μμ;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μα, να ουν 'πώ...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Να συζητήσετε κιόλας... Πώς θα πας, έτοι... Φάντης μπαστούνι;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Καλά λες. Να πάρω και τον Κολητήρη μαζί, που τον αγαπάει. (Σε άλλο τόνο). Θά 'ρθει όμως το γρουσούζικο;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Γιατί να μην έρθει; Τουλάχιστον θα φάει κάτι... Δεν θα του δώσει ο Μπαρμπαγιώργος να φάει, αφού λες ότι τον αγαπάει κιόλας;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Καλά λες... για να του το 'πώ... Εσύ;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Εγώ πάω μια βόλτα. Τα γνωστά, ξέρεις... Άντε, γεια σου!.. (Στρέφει και εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Γεια σου, ρε μαλαγάνα!.. Θα βρεθούμε, μόλις γυρίσω από του Μπαρμπαγιώργου... (Στρέφει προς την πλευρά της καλύβας και φωνάζει). Κολητήρηηης!

## Σκηνή ΣΤ'



ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ (Μουρμουρίζει χωρίς να φαίνεται). Το φελέκι μου!.. (Έμφανιζεται από την πλευρά της καλύβας και πλησιάζει απρόθυμα). Τι θες;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Έχω μια ιδέα...

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ Κι εγώ.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι; Για λέγε...

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ Πρώτα εσύ...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Όχι, πρώτα εσύ...

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ Να πάμε πάνω στη στάνη του Μπαλμπαβίδη και να φέρουμε πράματα.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μπράβο, καλό παιδί!.. Αυτό ακριβώς ήθελα να οσυ 'πώ κι εγώ.

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ Το κατάλαβα.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Αλήθεια... πώς

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ Ε, τι πώς; Εγώ εօένα σ' έχω γεννήσαι!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μ' έχεις ή σ' έχω;

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ Τώρα, καλύτερα... να μη σου 'πώ τι μ' έχεις και τι σ' έχω...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Ξεροβήχει με νόημα).

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ Άντε, πάμε.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Πάμε;

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ (Εντονα). Ναι!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι; Ναι! Ό, τι 'πεις εօδ... (Χαμηλόφωνα). Κοίταξε... κι εγώ που φοβόμουνα ότι δεν θα ήθελε να έρθει... (Στρέφει προς το σαράνι).

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ Τι μουρμουράς;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Χωρίς να στρέψει). Τίποτα... (Ξεροβήχει). Πάμε.

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ Άντε, ντε... κουνήσου!.. Πάρ' τα πόδια σου... Ααά!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Καλά, ντε... μη βαράς... Πάμε. (Προχωράει λίγο. Μετά σταματάει και στρέφει προς το μέρος του). Ερχεσαι, έτσι;

ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ Εօδ τι λες; Προχώρα, παιδάκι μου... θα με σκάσεις;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ 'Ντάξει, 'ντάξει... πάμε... (Στρέφει και εξέρχεται προς την πλευρά το σαραγιού ακολουθούμενος από τον Κολητήρη).



## Σκηνή Ζ'



ΒΕΖΙΡΗΣ (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού. Προχωράει λίγο και μετά στρέφει προς τον Ταχήρ, που ακολουθεί). Για πές μου, λοιπόν: τι είπατε με τον Μουχτάρ;

ΤΑΧΗΡ Του εξήγησα ότι δεν είναι και τόσο απαραίτητο να κάνει ο ίδιος καθημερινή περιοδεία, αν αυτό είναι το πρόβλημά του... Ε, πού και πού καμιά βόλτα, για να γνωριστεί και με τον κόσμο, μήπως ξέρω 'γώ, κάποτε ξαναχρειαστεί κάτι τέτοιο.

ΒΕΖΙΡΗΣ Και πώς τον είδες;

ΤΑΧΗΡ Όχι, μου λέει... εγώ την καθημερινή βόλτα θα την κάνω.

ΒΕΖΙΡΗΣ Δεν είναι κακό...

ΤΑΧΗΡ Μα, δεν είναι και απαραίτητο... Έπειτα δεν σας κρύβω πως φοβάμαι κιόλας μήπως δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα.

ΒΕΖΙΡΗΣ Πρόβλημα;

ΤΑΧΗΡ Ε; Ναι... Ξέρετε, η αστυνόμευση χρειάζεται, όσο νά 'ναι, και κάποια διακριτικότητα. Γενικά, χρειάζεται ταλίμι... τι να λέμε;

ΒΕΖΙΡΗΣ Ταλίμι, ε;

ΤΑΧΗΡ Ο Μουχτάρ, όπως ξέρετε κι εσείς είναι και λίγο τυπολάτρης... Καταλαβαίνετε ότι, αν αρχίσει τίποτα τέτοια, θ' ανασταθεί ο κόσμος, η αγορά, τι... όλη η κοινωνία!..

ΒΕΖΙΡΗΣ Λες;

ΤΑΧΗΡ Χρ; Τι να σας 'πώ... το φοβάμαι. Γι' αυτό και σκέφτηκα κάτι άλλο.

ΒΕΖΙΡΗΣ Τι πράγμα;

ΤΑΧΗΡ Είχαμε 'πει να πάμε παρέα με τον Σαρπάν αγά... έτοι σαν εκδρομή... σαν διακοπές... ένας συνδυασμός λίγο απ' όλα, που λέμε. Μήπως τον χρειαστώ και στο θέμα του σπιτιού.

ΒΕΖΙΡΗΣ Είσαστε φιλαράκια με τον αγά... ε;

ΤΑΧΗΡ Ε; Ναι... κάνουμε ταχτικά παρέα. Σκέφτηκα, λοιπόν, να του 'πώ να μη φύγουμε μαζί... αλλά νά 'ρθει αυτός αργότερα εκεί να με βρει.

ΒΕΖΙΡΗΣ Πόσο αργότερα;

ΤΑΧΗΡ Ας 'πούμε, μετά από μια-δυο εβδομάδες.

ΒΕΖΙΡΗΣ Και για ποιο λόγο;

ΤΑΧΗΡ Εσείς μέχρι τότε θα ξέρετε αν θα πρέπει να επισπεύσω την επιστροφή μου.

ΒΕΖΙΡΗΣ Λες να χρειαστεί κάτι τέτοιο;

ΤΑΧΗΡ Καλό είναι να το έχουμε στα υπ' όψιν. Περνάει, λοιπόν, ο αγάς πριν αναχωρήσει και του λέτε...

ΒΕΖΙΡΗΣ Όχι, βρε αδερφέ!.. Πηγαίνετε στην δουλειά σας και, στην έσχατη περίπτωση που σε χρειαστώ, κάποιον τρόπο θα βρω, για να σε ειδοποιήσω... Σιγά!.. Έπειτα, κι εγώ της δουλειάς είμαι... στ' δώ τίποτε παρατράγουδα, θ' αναλάβω δράση!..

ΤΑΧΗΡ Μα, τι λέτε, πασά μου... γίνονται αυτά τα πράγματα; Όχι, όχι!

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Όλα γίνονται. (Σε άλλο τόνο). Για να μου 'πεις τώρα: πόσα χρόνια έχεις να πάρεις άδεια;

**ΤΑΧΗΡ** Ε, είναι...

**ΒΕΖΙΡΗΣ** (Γελώντας). Είναι, ε; Χα, χα, χα... Για να ιδούμε, μήπως μας βγει καλός ο Μουχτάρ, ώστε να μπορείς να παίρνεις άδεια ταχτικά εσύ.

**ΤΑΧΗΡ** Δεν βαριέστε... συνήθισα πια.

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Μα, τι μου λες τώρα; Άκου', συνήθισε... Αυτό καταντάει, πώς το λένε... επαγγελματική διαστροφή, τζάνεμ... Να το προσέξεις, Ταχήρ!..

**ΤΑΧΗΡ** Κοιτάξτε... όταν κάποιος έχει κάνει την εργασία του τρόπο ζωής... δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Και τι... μπορεί κάποιος να κάνει την εργασία του τρόπο ζωής;

**ΤΑΧΗΡ** Πολυχρονεμένε μου... μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως ένα λαμπρό παράδειγμα βλέπω αυτή την στιγμή ολοζώντανο μπροστά μου!..

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Κι αυτός είμαι εγώ;

**ΤΑΧΗΡ** Όχι;

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Χμ... ξέρω 'γώ; Μήπως είμαι παράδειγμα προς αποφυγήν, τζάνεμ;

**ΤΑΧΗΡ** Δεν το νομίζω.

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Πες μου, πες μου κι άλλα τέτοια... μ' αρέσουνε, ξέρεις ου... πάρα πολό!

**ΤΑΧΗΡ** Ειδικά εμείς Βεζίρη μου... εάν δεν κάνουμε την δουλειά μας τρόπο ζωής... είμαστε αποτυχημένοι. Ναι!. Χαμένοι από χέρι... τι να λέμε;

**ΒΕΖΙΡΗΣ** Σ' αυτό δεν έχεις άδικο.

**ΤΑΧΗΡ** Και σχεδόν πάντα δυστυχιομένοι...

ΒΕΖΙΡΗΣ Βλέπω, Ταχήρ... το έχεις φιλοσοφήσει το ζήτημα καλά!.. Έτου;

ΤΑΧΗΡ Απλά έχω για πρότυπο κάποιους, οι οποίοι μάλλον το έχουν φιλοσοφήσει πριν από μένα...

ΒΕΖΙΡΗΣ Χμ... Ας αφήσουμε όμως τώρα τις αμπελοφιλοσοφίες... και να επανέλθουμε στο θέμα του Μουχτάρ... Τον έχεις ενημερώσει καθόλου εσύ;

ΤΑΧΗΡ Βέβαια!.. Άλλα... θα ξαναμιλήσουμε κιόλας προτού φύγω... Ε;

ΒΕΖΙΡΗΣ Οπότε... κοίταξ 'εκεί να τα κανονίσετε με τον αγά... και μη σε νοιάζει... Άντε να πας να ξεσκάσεις... να κοιτάξεις και τις δουλειές οου...

ΤΑΧΗΡ Προπαντός αυτό... Πρόκειται, βλέπετε... για το πατρικό μου σπίτι. Θέλω να ιδώ: τι έγινε με τους σεισμούς... στέκεται ακόμη όρθιο ή...

ΒΕΖΙΡΗΣ Βεβαιώσ! Ας πάμε τώρα μέσα. (Εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού προσπερνώντας τον Ταχήρ, που στρέφει και τον ακολουθεί).

## ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ



# ΠΡΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ



**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας, ενώ από πριν ακούγεται μουσική αμανέ, και προχωράει προς το σαράι αργά).

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού μετά από λίγο. Προχωράει και αυτός αργά και, μόλις η μουσική σταματήσει, πλησιάζει τον Αξιωματικό και κάνει τεμενά). Προσκυνώ, αφέντη μου, ο καημένος... σας προσκυνώ.

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Καλώς τον... σήκω επάνω. Ε... είσαι ο Χατζηαβάτης ε;

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** (Σηκώνεται). Ναι. Κι εσείς ο αφέντης ο Μουχτάρ;

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Ναι, μπράβο...

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** Τι κάνετε, αφέντη μου... καλά;

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Αυτό είναι σχετικό... Ας 'πούμε καλά.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Πάντα καλά.

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ο Ταχήρ μπέης μου έχει μίλησει για σένα με τα πιο καλά λόγια.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Καλοσύνη του... Άμα τον 'δείτε, διαβιβάστε του τα οεβάσματά μου.

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Μπα... Ο Ταχήρ έχει φύγει με άδεια... πού να τον ιδώ;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Αλήθεια... τα κατάφερε;

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ε... μάλλον.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Κάτι μου είχε ειπεί πριν μερικές μέρες ο Σαμπάν αγάς.

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Χμ!.. Μαζί φύγανε.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Α, ναι; Ξέρετε ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του;

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ο αντικαταστάτης του;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ναι.. γιατί, απ' όπι ξέρω, αυτόν περίμεναν, για να φύγουν.

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Χα! Το λοιπόν, αγαπητέ μου, αυτόν έχεις μπροστά σου!

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Α... έπρεπε να το καταλάβω...

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Από πού;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Μα, που σας μίλησε για μένα.

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Α... όχι... όχι.. δεν μου μίλησε τώρα για σένα... Για κάποιους άλλους μου μίλησε τώρα. Ας 'πούμε, για εδώ... τον φίλο σου τον περιέργο.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Περιέργο, ε;

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ξέρω κι εγώ; Όπως μου τον περιέγραψε... (Σε άλλο τόνο). Πώς τον λένε, είπαμε;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Καραγκιόζη...

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Μπα... γιατί, έχει μαύρα μάτια;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Μάλλον... Ξέρω 'γώ... έτσι τον λένε... (Μικρή σιγή). Ωστε σας μίλησε γι' αυτόν... Καλά λόγια, αν επιτρέπεται;

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ (Ειρωνικά). Τα καλύτερα!.. Μμμ...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Κατάλαβα. Τρομάρα του... και δεν είναι κακός. Μπα...

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Μα, γι' αυτό κι εγώ είπα περιεργός... Ε; Δεν είπα κακός.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ναι... ναι...

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Συμφωνείς, δηλαδή;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Κοιτάξτε, αφέντη μου... ό,τι και να σας 'πώ εγώ... φίλος μου είναι... δεν μετράει.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Και ποιο μετράει δηλαδή;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ε, ό,τι σας είπε ο μπέης... Αυτό... είναι γκαραντί, τέρμα!

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Γκαραντί, ε;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ε, τώρα... ο αφέντης ο Ταχήρ...

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Αυτός ξέρει και με τι κουταλοπίρουνα τρώει... έτσι;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Αυτό... μάλλον αποκλείεται.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ποιο δηλαδή;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ε, για τα κουταλοπίρουνα που λέτε... Δεν υπάρχουν κουταλοπίρουνα.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Μη μου 'πεις!.. Και πώς δηλαδή... δεν χρησιμοποιεί κουταλοπίρουνα... από ιδιοτροπία;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Μρ... δεν θα τό λέγα. Άλλοι είναι οι λόγοι, μπέη μου.

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Άλλοι, ε; Τέλος πάντων, θα τον ιδώ κι εγώ... και θα τον κουβεντιάσω, γιατί θέλω να τον γνωρίσω έτσι... από πρώτο χέρι, που λένε. Πάω τώρα... (Προχωράει προς το σαράν προσπερνώντας τον Χατζηαβάτη). Γεια σου!.. (Εξέρχεται αργά προς την πλευρά του σαραγιού).

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** (Ενώ στρέφει και τον ακολουθεί για λίγο). Στο καλό, αφέντη μου... στο καλό... Πέτρα να μην βρεθεί στον δρόμο σας, για να σκοντάψετε!.. Στο καλό... στο καλό!.. (Στρέφει πάλι προς την καλύβα μονολογώντας). Μπράβο του, ο αφέντης ο Ταχήρ... τα κανόνισε κι έφυγε!



**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας του και πλησιάζει τον Χατζηαβάτη). Ποιος ήτανε, ρε Χατζαπάρη, αυτός ο... ο έτοι;

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** Α... καλώς του!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Α; Ποιος ήταν αυτός, ρε;

**ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ** Ο αφέντης ο Μουχτάρ.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Α... αυτός είναι ο Μουσχάρης;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Μουχτάρ, βρε!.. Μουχτάρ.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι, ναι... Μουσχάρης...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Χαμηλόφωνα). Όχι, βρε, Μουσχάρης, τρομάρα σου.  
Να σ' ακούσει κιόλας.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ωρέ, ξέρω εγώ...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Τι ξέρεις;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Είναι... φρούτο!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Φρούτο... τι φρούτο;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τι φρούτο; Πετροκέρασο. Μάλλον χαμοκέρασο...  
Δεν σου λέω τίποτα!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Χαμοκέρασο, ε; Φράουλα; Την φράουλα δεν λένε  
χαμοκέρασο;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Την άγρια... (Ξεροβήχει). Άργησε ο Ταχήνης να τον  
βρει τον αντικαταστάτη... αλλά τον πέτυχε...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Και πού ξέρεις εσύ ότι είναι αντικαταστάτης του  
Ταχήρ μπέη;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ε, τι... όλα εσύ θα τα μαθαίνεις πρώτος; Άσε και για  
μας κάτι...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Α... κατάλαβα... ο Σαμπάν αγάς...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Αμέ... μάγκα μου!.. Έχουμε κι εμείς τις πηγές μας. Τι  
νόμισες;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Καλά... πότε τον είδες εσύ τον αγά;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Χτες το πρωί. Όχι... προχτές.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Δηλαδή... χθες φύγανε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Προχτές... το βράδυ.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Μάλιστα...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Και τι σου έλεγε ο... θείος;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ε... αυτά... ότι είναι ο αντικαταστάτης του Ταχήρ μπέη... και φυσικά... έχει τις πληροφορίες του για όλους μας. Και καλές για κάποιους, αλλά και κακές για κάποιους άλλους...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μμ; Ποιος ήρθε;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Εύθυμα). Ο αφέντης ο Μουχτάρ!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Ξεροβήχει). Και... και για ποιος, ρε, έχει τις καλές πληροφορίες;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ε... ας 'πούμε, για μένα...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μμ!.. Μάλιστα... Και τις κακές για ποιον τις έχει, ρε... για μένα; (Τεντώνει το χέρι του προς τα κάτω και το κουνάει 'μπρός-πίσω σαν εκκρεμές).

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Μπα...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μμ; (Μαζεύοντας το χέρι του). Δεν κατάλαβα... Τι μπα;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Μεσοβέζικα μου τά 'λεγε...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μεσοβέζικα τά 'λεγε αυτός σε σένα... (τεντώνει πάλι το χέρι του προς τα κάτω και το κουνάει 'μπρός-πίσω σαν εκκρεμές) ή μεσοβέζικα τα λες εσύ σε μένα;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Όχι, όχι... ησύχασε!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μμ... (Μαζεύει πάλι το χέρι του). Ξέρω 'γώ...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Θά 'ρθει να σε βρει, μου είπε...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Όπα!.. Τώρα ησύχασα. Ρε γρουσούζη... τι διάλο τού 'πες πάλι;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Εγώ;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Αμ' ποιος, τ' αβγό;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Δεν κατάλαβες... Τις πληροφορίες και για μένα και για σένα και για τους άλλους... τις έδωσε ο αφέντης ο Ταχήρ. Εγώ θα τις έδινα; Τί 'μαι 'γώ;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Κάρφαρος!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Μα, τι λες;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ξέρω γώ τι λέω...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ (Άγρια). Ξεράδια! Άε' από κει πέρα... Ωφφφ... Άμα πια!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι... δεν ξέρεις τίποτα για το φόνο...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ποιο φόνο, τρομάρα σου;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ποιο φόνο; Πες μου, ρε... για μένα... τι διάολο σου είπε;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Με ρώτησε γιατί σε λένε Καραγκιόζη...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Και γιατί, ρε, με λένε Καραγκιόζη;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Εμένα ρωτάς;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μα, κι ο Μουσχάρης εσένα ρώτησε... Τι του είπες; 'Μπρός... λέγε!

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Απλά ότι δεν ξέρω.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Α... δεν του είπες.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Τι πράμα;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Γιατί με λένε Καραγκιόζη...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Μα, τι να του 'πώ, βρε; Πού ξέρω εγώ γιατί σε λένε Καραγκιόζη;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Α... δεν ξέρεις...

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Όχι βέβαια... Εσύ;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Εγώ, τι;

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ξέρεις γιατί σε λένε Καραγκιόζη;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Όχι... έτσι με βγάλανε.

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Μήπως επειδή τα μάτια σου είναι μαύρα;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Α... Άρα... ξέρεις!

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ Ρωτάω... δεν ξέρω!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Άει φεύγα από 'δω, ρε... σαχλαμάρα!..

ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ 'Εμ', σαχλαμάρας είμαι... αφού κάθομαι τόσην ώρα και κουβεντιάζω μαζί σου... Ωωώ!.. (Στρέφει και εξέρχεται γρήγορα-γρήγορα προς την πλευρά του σαραγιού).

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ρε, άντε από 'κει πέρα... Ορίστε μας... Θα μου 'πεις εσύ εμένα; (Κάνει πίσω-πίσω μέχρι την καλύβα του μονολογώντας). Για να πάρω 'γώ έναν υπνάκο... (Ξαπλώνει ύππια ακουμπώντας στον τοίχο).



ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού μετά από λίγο και προχωράει αργά προς τον Καραγκιόζη). Α... μάλιστα...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Απότομα ροχαλίζει, ενώ σηκώνει για λίγο το χέρι του).

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ (Σταματάει μονρμούριζοντας). Κιοπόγλους κιοπέκ!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Πίχνει ένα γερό ροχαλητό και αποκοιμιέται).

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ (Προχωράει άλλο λίγο προς τον Καραγκιόζη. Κατ' ιδίαν). Τώρα... κοιμάται; Μπα...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Ροχαλίζει πάλι, ενώ ξανασηκώνει για λίγο το χέρι του).

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ (Κάνει πίσω, μετά πλησιάζει πάλι και ξεροβήχει).

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Ενώ ροχαλίζει, σηκώνει πάλι το χέρι του κάνοντας διάφορες κινήσεις σαν να θέλει να διώξει κάτι).

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ (Ξεροβήχει πιο δυνατά).

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μμ; (Ανασηκώνεται λίγο και τον κοιτάζει αμίλητος).

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Σου συμβαίνει κάτι;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Ξαναπέφτει για ώπνο χωρίς να του απαντήσει).

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ (Αγριεύει). Ε... σου μιλάω!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μμ; (Ανασηκώνεται πάλι μένοντας καθιστός).

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Γιατί δεν μου απαντάς... δεν έχεις ομιλία;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Δε... δεν μένει εδώ...

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ποιος;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Αυτή... η Αμαλία.

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ποια Αμαλία, βρε; Χαρένε...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Κατ' ιδίαν). Ψημένε!

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Τι μουρμουρίζεις;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μμ;

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Τι κάνεις εκεί;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τίποτα... Βλέπεις να κάνω τίποτα;

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ (Ξεροβήχει). Είσαι καλά στην υγεία σου;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Τον δουλεύει). Καλά, ευχαριστώ. Εσύ; Η γυναίκα, τα παιδιά... καλά;

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Για οηκώσου απάνω...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Σηκώνεται). Μά'ιστα.

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Περπάτα λίγο...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Πού... εδώ;

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ναι. Κάνε 'μπρός, κάνε πίσω... και ξανά-μανά... άντε!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ξανά-μανά; Κι ώστερα θα μ' αφήσεις να κοιμηθώ, έτσι;

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Να κοιμηθείς γιατί... νυστάζεις

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Όχι.., πεινάω.

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Κι όταν πεινάς... κοιμάσαι;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ε, βέβαια! Φαγωμένος δεν μπορώ να κλείσω μάτια... Κατάλαβες;

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ομολογώ πως όχι.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Κοψάμαι, αφέντη μου, για να ξεχνάω την πείνα μου... Αυτό.

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Μπα;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μπού!..

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Με ξέρεις εσύ εμένα;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Όχι... εσύ εμένα;

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Μάλλον... Για πες μου: γιατί κοιμάσαι στη μέση του δρόμου;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Αν εμποδίζω, να πάω στην άκρη.

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Άλλο θέλω να 'πώ...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Και γιατί δεν το λες αυτό που θες να 'πεις.. παρά λες αυτό που δεν θες να 'πεις; Πες εκεί αυτό που θες να 'πεις και... Κατάλαβες;

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Εεέπ! Άκου' 'δώ... είμαι ο καινούριος αστυνομικός του σαραγιού... γι' αυτό να λείπουν οι ερωτήσεις... Έγώ ρωτάω. Γκέγκε;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Μαζεύεται). Μά'ιστα.

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Σε ρώτησα, λοιπόν, γιατί κουμάσαι στο δρόμο και όχι στο σπίτι σου.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Εύκολο;

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Ποιο... τι σ' εμποδίζει;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Τα παιδιά μου. Έχω τρία, ζωή νά 'χουνε... και με δαγκώνουνε ομαδικά...

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Σε δαγκώνουνε τα παιδιά σου... μα, τι λες; Από μίσος;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Όχι... από πείνα!

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Λες αλήθεια... πεινάς κι εσύ και τα παιδιά σου και κάθεσαι εδώ χάμινος και κοπροσκυλιάζεις; Γιατί δεν πας να δουλέψεις, ε;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Και πού να πάω, αφέντη μου; Έτσι όπως είμαι εγώ, θεονήστικος... κακομοιρης.. ποιος με παίρνει στην δουλειά του... ποιος με εμπιστεύεται;

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Καλά, δεν δουλεψες ποτέ;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Πάει καιρός από τότε.

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Τι δουλειά έκανες;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Καλή δουλειά!

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Τι ακριβώς;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Στα ουρητήρια του Δήμου... τα καθάριζα...

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Άλλαχ κερίμ!.. Και τι... αυτό το λες καλή δουλειά εσύ;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Ε, πώς; Έτρωγα από μέσα... έπαιρνα και για το σπίτι. Κατάλαβες;

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Μπα. (Σε άλλο τόνο). Και... γιατί έφυγες;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Με διώξανε, γιατί έτρωγα πολύ... Πήρανε κάποιον άλλον, που έτρωγε πιο λίγο... (Ξεροβήχει).

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Μα, τι λες... τι έτρωγες;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Εκεί πέρα... είχε συσσίτιο ο Δήμος.

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Α... είπα κι εγώ... (Μικρή σιγή). Δεν μου λες... αν σου δώσω χρήματα, τι θα τα κάνεις;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Αν μου δώσεις χρήματα;

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ναι.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Λίγα ή πολλά;

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ας 'πούμε, μια λίρα. Τι θα την κάνεις;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Ενθυμα). Θ' ανοίξω μαγαζί...

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ (Απορεί). Με μια λίρα... τι μαγαζί θ' ανοίξεις;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Δεν ξέρω... Έχεις καμιά καλή ιδέα;

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Είπαμε, εγώ ρωτάω.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μά'ιτα... Όχι, δηλαδή... αν έχεις τίποτα κατά νου... συνεταιριζόμαστε... Μμ;

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Λέγε: τι θα την κάνεις τη λίρα;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τη λίρα; Χα... (Κάνοντας χαρακτηριστικές κινήσεις με το χέρι του ότι θα έτρωγε). Σαβούρ... σαβούρ... περιδρόμ...

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Θα έτρωγες;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Οικογενειακώς.

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Α... μπράβο!.. Αυτό ήθελα ν' ακούσω.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Και τώρα που το άκουσες, δεν μου την δίνεις;

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Θα σου την δώσω, αλλά...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Άλλα πάλι;

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Εδώ δεν θα σε ξαναδώ να κοιμάσαι. Σύμφωνου;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Μμ;

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Γιατί, άμα σε ξαναδώ, θα πέσει χαράτοι.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Σε μένα; Και πώς θα το πληρώσω;

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Άμα δεν το πληρώσεις, θα πας φυλακή.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Χμ... δεν θά 'ναι κι άσχημα...

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Και τι θα είναι... ωραία;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Τούλαχιστον θα εξασφαλίσω τροφή και στέγη.

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Ααά... μα, εσύ δεν υποφέρεσαι!.. (Εκνευρισμένος πολύ στρέφει και εξέρχεται γρήγορα προς την πλευρά του σαραγιού).

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Του φωνάζει). Ρέεε... φέρ' τη λίρα 'δώ, ρε!.. Άει στο διάλο, γρουσούζη... τάζεις καλά-καλά και μετά την κοπανάς... θερά το γονιό σου... (Ξαπλώνει πάλι όπως πριν μονολογώντας). Άσε, να την πέσω εγώ 'δώ χάμου... και ας έρθει να μου βάλει χαράτοι.

## Σκηνή Δ'



**ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ** (Εμφανίζεται αθόρυβα από την πλευρά της καλύβας, προσπερνάει τον Καραγκιόζη, στρέφει και του ορμάει). Μπαμπάκο, τοιτο!.. (Τον δαγκώνει στο πόδι και αμέσως απομακρύνεται πίσω-πίσω).

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Του φωνάζει πιάνοντας το πόδι του). Ρέσε... το πόδι μου, ρε!.. Άει στο διάλο, γρουσούζικο... Πάει το δάχτυλο.

**ΠΙΡΙΚΟΓΚΟΣ** Μμ... μμ... Παλιομπαμπάκο!.. (Στρέφει και εξέρχεται γρήγορα την πλευρά του σαραγιού).

**ΚΟΠΡΙΤΗΣ** (Εμφανίζεται και αυτός από την πλευρά της καλύβας. Αφού προσπεράσει τον Καραγκιόζη, σταματάει και στρέφει προς αυτόν).

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Τι θες;

**ΚΟΠΡΙΤΗΣ** (Ορμάει και τον δαγκώνει κι αυτός στο πόδι). Ωρε, ένα κοψίδι... Παναγία μου!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Προσπαθώντας να τον απομακρύνει με το χέρι του). Ρε, άσ' το πόδι κάπω, ρε!.. (Με πόνο πιάνοντας το πόδι του). Όοο-οχ... Μμ...

**ΚΟΠΡΙΤΗΣ** (Με λιγούρα). Μμμ... (Στρέφει και εξερχόμενος γρήγορα προς την πλευρά του σαραγιού). Ωραίο πράμα!.. Όλο βουτυράντζα...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Πάει... με σακάτεψε, θεμά το γονιό του!

**ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ** (Εμφανίζεται και αυτός από την πλευρά της καλύβας. Αφού προσπεράσει τον Καραγκιόζη, σταματάει σε μικρή απόσταση από αυτόν και στρέφει προς το μέρος του).

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Κατ' ιδίαν). Ωχ... να κι ο τρίτος... ο φαρμακερός!..

**ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ** Τι σου κάνανε, ρε;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Φεύγα!..

**ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ** Σε φάγανε;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Γιατί... θες κι εσύ μερτικό;

**ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ** Όχι.. ρωτάω. (Τον πλησιάζει λίγο). Σε φάγανε, α; Ο Πιρικόγκος και ο Κοπρίτης;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Εμ'... δεν βλέπεις τα αίματα;

**ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ** Είναι κακά παιδιά... (Πλησιάζει κι άλλο). Εγώ τους το λέω.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Τι τους λες δηλαδή;

**ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ** (Πλησιάζοντας κι άλλο). Να μη σου δαγκώνουνε τα πόδια σου.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Μπράβο, Κολητήρη μου... να τους το λες... να τους το λες.

**ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ** Τα... τα... (ορμάει και του δαγκώνει το ένα αντί του και απομακρύνεται) τ' αυτιά σου είναι πιο νόστιμα!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Ουρλιάζει από τον πόνο). Άαάα!..

**ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ** Κάνουνε και κρίτσι-κρίτσι... Ωραίο πράμα!.. (Στρέφει και εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Κάνει να τον κυνηγήσει, αλλά από τον πόνο πέφτει κάτω). Ααάχ... δεν θα σε πιάσω; Θα σου πάρει ο διάλος την μάνα και την μητέρα!... (Μένει για λίγο στα τέσσερα).



**ΑΓΛΑΪΑ** (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού. Πλησιάζει αργά τον πεσμένο Καραγκιόζη αμίλητη και με απορία σταματάει μπροστά του).

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Σηκώνει σιγά-σιγά το κορμί του και, μόλις βλέπει την Αγλαΐα, ξεροβήχει και σηκώνεται όρθιος).

**ΑΓΛΑΪΑ** (Τον παρατηρεί για λίγο). Τι έπαθες και έπεοςες καταγής καλέ;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Μουλωχτά). Κοίτα'!.. Με φάγανε... (Δείχνει το πόδι του).

**ΑΓΛΑΪΑ** (Πλησιάζει και κοιτάζει). Καλά, είσαι σοβαρός; 'Μπρός... πάμε μέσα να πλυθείς... (Μικρή σιγή). Άντε... τι κάθεσαι; Προχώρα, ντε!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Μμ; Να πλυθώ ή να πάω για ορό;

**ΑΓΛΑΪΑ** Ορό... τι ορό;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Για τη λύσσα... Με φάγανε, σου είπα!.. Αυτά...αυτά δεν είναι παιδιά... σκυλιά λυσσασμένα είναι!.. Σκυλιά λυσσασμένα είναι!..

**ΑΓΛΑΪΑ** Παιδιά πεινασμένα είναι... Προχώρα σιγά-σιγά να πάμε μέσα.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Μμ... να πάμε; Έλα, πάμε... πάμε... (Εξέρχεται πίσω-πίσω προς την πλευρά της καλύβας ακολουθούμενος από την Αγλαΐα).



## Σκηνή ΣΤ'



**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού, ενώ από πριν ακούγεται ρεμπέτικη μουσική. Αρχίζει να χορεύει). Όπα!.. Άλα, μάγκες... Οοδχ!.. (Στρέφει προς το σαράν και συνεχίζει να χορεύει). Έεε... ρε Βαγγελίστρα μου... Όπα!..

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού και τον παρακολουθεί μέχρι που η μουσική σταματάει). Ποιος είσαι του λόγου σου;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** (Σταματάει το χορό). Με το μπαρδόν, νά 'με... προς τι το ενδιαφέρον περί το άτομό μου;

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Εγώ ρωτάω. Πώς σε λένε;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Σταύρος... πιο γνωστός, νά 'με, σαν Σταύρακας!

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Μάλιστα... (Τον περιεργάζεται). Σταύρακας...

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Και με το μπαρδόν, δηλαδή... με ποιον έχω την τιμή, νά 'με;

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Τούνομά μου είναι Μουχτάρ... και είμαι ο καινούριος αστυνομικός του σαραγιού.

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Χάρηκα κάργα!..

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Εγώ καθόλου.

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Έτοιμοι εγώ, νά με... σ' άλλους αρέσω... σ' άλλους δχι.

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Και γιατί αυτό;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Ζήτημα γούστου, νά με...

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Τι θες να πεις;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Ελόγου σου πχι... είσαι ωραίος και φίνος... εγώ, νά με σε πάω με χίλια!..

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Καλοσύνη σου!

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Γιατί όμως σε πάω με χίλια, κύριε Μουχτάρ;

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Γιατί;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Ένεκα, νά με, που έχω γούστο. Με πάνεις; Ο άλλος όμως, που δεν έχει γούστο, σε περνάει ντούκου... Μπήκες;

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Θέλεις να πεις πως για το ότι δεν μου έκανες καλή εντύπωση... φταιει που εγώ δεν έχω γούστο;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Γειασάν!.. Τό πιασες το υπονοούμενο...

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Και δεν φταιει που είσαι ντυμένος περίεργα;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Ποσώς!..

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Ούτε που σου κρέμεται 'κει πέρα αυτό το πράμα και καμιά ώρα θα το πατήσεις και θα τοακιστείς;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Το ζωνάρι; Μη φοβούδ... αξεσουάρ είναι, νά με... Έτοιμοι κρέμεται και δεν πατιέται. Ζαρέ!..

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Τα Γαλλικά σε μαράνανε, τρομάρα σου... δεν κοιτάς που γέρνεις μονόμπαντα. (Σε άλλο τόνο). Γιατί γέρνεις έτοιμη δεν μου λες;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Ε, πώς για; Δηλωμένοι μάγκες είμαστε...

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Α... (Μικρή σιγή). Βλέπω οπλοφορείς... έχεις άδεια;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Μπαρδόν;

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ερωτώ: άδεια οπλοφορίας έχεις;

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Για το σιδερικό, νά 'με;

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Και όχι μόνο... όχι μόνο. Βλέπω φοράς και μαχαίρι μαυρομάνικο... Δίκοπο είναι;

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Μπα... της δουλειάς σύνεργα, νά 'με.

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ποιας δουλειάς; Δεν καταλαβαίνω...

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Ας' πούμε, σφαγέας και εκδορέας αμνοεριφίων κλουπ...

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Α... μάλιστα... κλουπ. (Σε άλλο τόνο). Άδεια έχεις;

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Πάλι άδεια;

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ε, πώς; Κάνεις αυτό το επάγγελμα χωρίς άδεια;

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Ε... περιστασιακά, νά 'με.

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Τι θα 'πει αυτό πάλι;

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Κάθε Χριστού και Πάσχα, που λένε...

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Τα σύνεργα όμως... τα έχεις μαζί σου κάθε μέρα... ή όχι;

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Ε, πώς για; Είναι σήμα κατατεθέν!

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ε, όχι και κατατεθέν... (Μικρή σιγή). Χρήματα έχεις μαζί σου;

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Δεν τό 'πιασα. Χρήμα ρευστόν;

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ακριβώς... ρευστόν. Για το χαράτοι...

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Χαράτοι; Μένω ενεός!..

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ε, πώς; Παράνομη οπλοφορία... και όχι μόνο. Μία λίρα για το πιστόλι.

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Με σκοτώνεις!

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Μία λίρα για το μαχαίρι...

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Με σφάζεις!..

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Και μία λίρα για το ζωνάρι κλουπ.

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Με πνίγεις... (Ξεροβήχει).

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Λοιπόν... πληρώνεις επί τόπου μία λίρα... αλλιώς, στο ταμείο του σαραγιού τρεις.

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Με το μπαρδόν, νά 'με... δεν γίνεται να πάρεις την μία λίρα προσεχώς, ένεκα πως τυγχάνω στεγνός;

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Πόσο προσεχώς;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Σε κάνα δυο τέρμινα, νά 'με...

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Τι θα 'πει αυτό... δυο εβδομάδες;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Ας 'ούμε...

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Εντάξει, το λοιπόν... Και μετά να ιδούμε και το άλλο.

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Δεν σε πάνω, δικέ μου... ποιο άλλο;

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Επειδή τελικά σε συμπάθησα, θα σου βγάλω 'κει πέρα μια άδεια οπλοφορίας... Τι λες;

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Και πόσο το μαλλί, αν επιτρέπεται;

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Θα τα βρούμε... Θα κανονίσουμε κάποια σπιγγή που θα έχεις ρευστόν... να την βγάλεις, να ησυχάσεις. Διαφορετικά...

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Κατάλαβα, νά 'με.

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Είσαι αἴτος!.. Άντε, γεια... (Στρέφει και εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

**ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ** Γεια χαρά νταν... και στο επανιδείν, νά 'με... (Κατ' ίδιαν). Άκου', αἴτος... χα!.. (Εξέρχεται κι αυτός προς την πλευρά του σαραγιού).



## Σκηνή Ζ



ΕΒΡΑΙΟΣ (Έμφανιζεται από την πλευρά της καλύβας χορεύοντας με κωμικές κινήσεις, ενώ από πριν ακούγεται εύθυμη ανατολίτικη μουσική). Έχε... Όπα... όπα!.. Αμάν, αμάν!..

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ (Έμφανιζεται από την πλευρά του σαραγιού και των παρακολουθεί, ώσπου η μουσική σταματάει). Για... έλα 'δώ εσύ!

ΕΒΡΑΙΟΣ (Χωρίς να κινηθεί). Εχέ... καλησπέρος...

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Γκελ μπουρντά... γκελ... γκελ!..

ΕΒΡΑΙΟΣ (Πλησιάζει με κωμικές κινήσεις). Εχέ...

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Τι είσαι εσύ... από πού μας ήρθες;

ΕΒΡΑΙΟΣ Εγκώ Εβραίος... όνομα δικό μου Σολομών. Ε... πατέρα μου Ιοάκ... μάνα μου Σάρα.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Μάλιστα... μάλιστα...

ΕΒΡΑΙΟΣ (Αμήχανα). Έχε... αδερφό μου: Ααρών...

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Είσαι ο Σολομών ο Εβραίος... ωρολόγια-κοομήρατα;

ΕΒΡΑΙΟΣ Αυτό... Αφεντιά δική σου;

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Δεν με ξέρεις;

ΕΒΡΑΙΟΣ Όκε... όκε...

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Για θυμήσου καλύτερα.

ΕΒΡΑΙΟΣ Θυμάραι καλύτερα, αλλά όκε.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Όκε; Θες να σου θυμίσω εδώ ή να έρθω στο μαγαζί σου;

ΕΒΡΑΙΟΣ Εχέ... μαγκαζί καλύτερα.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Δεν ξέρω αν το κατάλαβες... εγώ είμαι ο καινούριος αστυνομικός του σαραγιού.

ΕΒΡΑΙΟΣ Άαα... εδώ καλύτερα!

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ε... θυμάσαι σε ποιον είχες πουλήσει ένα Ελβετικό ρολό;

ΕΒΡΑΙΟΣ Πότε... πότε;

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Πάνε πέντε-έξι μήνες...

ΕΒΡΑΙΟΣ (Σκέπτεται). Μη... Ελβετικό ρολό;

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ (Του δείχνει το χέρι του). Αυτό.

ΕΒΡΑΙΟΣ (Παρατηρώντας). Εχέ... ωραίο ρολό... πολύ ωραίο!..

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ναι, αλλά όχι Ελβετικό... Με γέλασες!

ΕΒΡΑΙΟΣ (Κάνει λίγο πίσω). Όκε... όκε... 'εν εγκέλασα.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ε, πώς; Αφού μου είπες ότι είναι Ελβετικό.

ΕΒΡΑΙΟΣ 'Εν είπα έτοι... 'εν είπα έτοι. Άλλιώς είπα συκώ... αλλιώς είπα.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Πώς αλλιώς δηλαδή;

ΕΒΡΑΙΟΣ Είπα ωραίο...

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ναι...

ΕΒΡΑΙΟΣ Σαν Ελβετικό.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Α... σαν;

ΕΒΡΑΙΟΣ Σαν... σαν.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Και η απόδειξη που γράφει Ελβετικό;

ΕΒΡΑΙΟΣ Έχε... μηκανή... προμπλέμ!

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Α... έφταιγε η μηχανή;

ΕΒΡΑΙΟΣ Έχε... μηκανή... μηκανή!.. Όκε τυπώνει "σαν,...

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Α... μάλιστα. (Μικρή σιγή). Την έφτιαξες;

ΕΒΡΑΙΟΣ Έφτιαξες;

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Σ' ερωτώ: το πρόβλημα λύθηκε ή ακόμη;

ΕΒΡΑΙΟΣ Μη;

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Εν πάσῃ περιπτώσει... θα πληρώσεις χαράτοι!

ΕΒΡΑΙΟΣ Χαράτοι... (σπαραξικάρδια) γκιατί;

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Μα, για την μηχανή... που έχει πρόβλημα. Τρεις λίρες.

ΕΒΡΑΙΟΣ Ε... όκε!

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ε... ναι!..

ΕΒΡΑΙΟΣ Ε... πολλά... πολλά!.. (Γαλιφικά). Εօύ καλό... πολύ καλό... Έχε!

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Μπουνταλάς, ε; Αυτό δεν λένε για τους καλούς... ή όχι;

ΕΒΡΑΙΟΣ Αφεντιά δική σου όκε μπουνταλάς... όκε μπουνταλάς!..

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ναι, αλλά με γέλασες;

ΕΒΡΑΙΟΣ Έχε... καταλαβαρδούγκος... εμπόριο έκει τέτοια... Ε; Τι να γίνει;

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Έχει, όμως, και χαράτσια... Ε; Τι να γίνει;

ΕΒΡΑΙΟΣ (Λυπημένα). Έχε... Έκει, έκει...

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Λοιπόν... τρεις λίρες στο ταμείο του σαραγιού... εκτός αν προτιμάς να πληρώσεις μία επί τόπου.

ΕΒΡΑΙΟΣ Επί τόπου;

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Εδώ... τώρα. Έχεις μια λίρα;

ΕΒΡΑΙΟΣ Έχε... (Ψάχνεται με κωμικές κινήσεις). Νάτη... μία...

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Φέρ' την!

ΕΒΡΑΙΟΣ (Του δίνει την λίρα). Έχε...

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ (Την παίρνει και την βάζει στην τοέπι του). Ωραία!

ΕΒΡΑΙΟΣ Μμ... ρετσεβούτα;

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Απόδειξη;

ΕΒΡΑΙΟΣ Εχέ.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Θα σου τη φέρω εγώ στο μαγαζί σου.

ΕΒΡΑΙΟΣ Μμ; Μαγκαζί;

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ναι... μετά που λέω να περάσω από εκεί...

ΕΒΡΑΙΟΣ Περάσεις; Όκε... όκε... 'εν πειράζει!

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Σίγουρα;

ΕΒΡΑΙΟΣ 'Εν πειράζει... 'εν πειράζει... Εχέ... (Στρέφοντας προς την καλύβα). Αντίο!.. (Εξέρχεται προς την πλευρά της καλύβας).

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Στο καλό... (Κατ' ιδίαν). Να σου 'πώ εγώ, παμπόνηρε Εβραίε!.. (Στρέφει και εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

## ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΡΑΞΗΣ



# ΠΡΑΞΗ ΤΡΙΤΗ



**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** (Εμφανίζεται τραγουδώντας και χορεύοντας από την πλευρά του σαραγιού, ενώ από πριν ακούγεται μουσική υπόκρουση κιθάρας). Λαμ-λααάμ-λαρόο... λαρί-λαράα... λαρι-λαρόο... Ωραία που- ωραία πού 'ναι το πρωί... που τα βουνά- που τα βουνά δροσιάζουν... Χαρά σε 'κείνες τις καρδιεές... που δεν αναστενάζουν... (Στρέφει προς το σαράι και συνεχίζει). Λαμ-λααάμ-λαρόο... λαρί-λαράα... λαρι-λαρόο... (Χορός και τραγούδι σταματάνε, ενώ η μουσική συνεχίζει για λίγο ακόμη).

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** (Έχει εν τω μεταξύ εμφανισθεί από την πλευρά του σαραγιού και παρακολουθεί. Μόλις η μουσική σταματήσει, ξεροβήχει).

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Ωωώ... ποίον βλέπουνε τα ωραία μου τα μάθια;

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** (Τον πλησιάζει λίγο). Ποίον;

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** (Πλησιάζει κι αυτός λίγο). Αλήθεια, ποίον;

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** (Τον πλησιάζει κι άλλο λίγο). Χρ... τον καινούριο αστυνομικό του σαραγιού...

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Ωωώ... τι έκαμε λέσει; Και θα με πας αρέστο;

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Εννοείς στην φυλακή;

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Εγώ τι εννοώ; Η αφεντία σου τι εννοεί...

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Τι να εννοώ, σε δεν μου 'πεις τί 'ν' αυτό το... πώς τό 'πες;

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Αρέστο; Μα, το είπες ελόγου σου, τζόγια μου.

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Α... αυτό; (Σε άλλο τόνο). Λοιπόν, όχι... φυλακή δεν θα πας, αλλά ένα χαράτσι θα το πληρώσεις.

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Ωωώ... συμφορέλια σου, Διονύσιε!.. Άκου', άκου', χαράτσι στα καλά τα καθούμενα...

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Και πού τα είδες αυτά;

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Τα ποία;

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Μα, τα καλά και τα καθούμενα... Εσύ μας ήρθες εδώ πέρα χορεύοντας... τραγουδώντας...

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Κι είναι κακό ευτούνο... από πότε;

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Μα, από πάντα. Εδώ είναι το σαρά... και αυτήν την ώρα μέσα ο πολυχρονεμένος μας Βεζίρης εργάζεται, όπως και όλοι οι άλλοι. Δεν μπορείς εσύ να έρχεσαι εδώ πέρα και να χαλάστον κόσμο. Πώς;

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Μα, εγώ ξέρω πως το τραγούδισμά μου αρέσει στο σιόρο Βεζίρο... όπως και του σιόρο Χατζηαβάτου...

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Κι είσαι ντυμένος και σαν καρνάβαλος!

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Δεν σου αρέσει το βελαδόνι μου;

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Εδώ δεν φοράνε βελάδες και ημίφηλα.

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Εγώ τα φοράω... κακό είναι κι ευτούνο;

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Και τι θες να παραστήσεις... τον κόντη;

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Όσκε, όσκε... όσκε που θέλω να τον παραστήσω!..

Ελόγου μου είμαι κόντης τζόγια μου!.. Είμαι κόντης... και τ' όνομά μου: Διονύσιος Φρίγκος Αγαθούποτε Αγγέλου και είμαι μέσα από το τζάντε...

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Δεν τα γνωρίζω εγώ αυτά... αλλά ό,τι κι αν είσαι... ισχύει στη πατρίδα σου... το τζάντε. Γκέγκε;

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Ωωώ... μου φαίνεται, άλλοι παπάδες ήρθανε, άλλα βαγγέλια φέρανε...

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Τι θα 'πει αυτό;

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Θα 'πει, που με τον αφέντη τον Ταχήρ... δεν είχα πρόβλημα... και με την αφεντία σου έχω!.. Για ποιο λόγο, για ποια φιέστα, για ποιο ντοκούμέντο και για ποιο κουάλε... εκατάλιαβες; Να... να μου ασκολτούρεις το προπαίτιο, να σου ασκολτοαριστώ στο σεντιμέντο!..

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** (Ανυπρά). Εεέ... πολλά μας τά 'πεσ!.. (Σε άλλο τόνο). Λοιπόν... το χαράτοι είναι: μία λίρα για διατάραξη... μία λίρα για κακή εμφάνιση... και μία λίρα για αυθάδεια. Να συνεχίσω;

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Ωωώ!.. Τι έκαμε, λέει; Τρεις λίρες χαράτοι... και που να το' έβρω, ο πόθερος; Και θέλει η αφεντία σου να... να μου βάλει κι άλλες;

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Κύριε κόντη μου... έτοι έχουν τα πράγματα. Λοιπόν... μέχρι το τέλος του μηνός θα πληρώσεις στο ταμείο του σαραγιού τρεις λίρες... εκτός αν θες να πληρώσεις εδώ μία. Έχεις μαζί σου μία λίρα;

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Με μπαρτζολετάρεις, σιορ-αστυνόμε μου;

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Δηλαδή;

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Ελόγου μου, αν είχα μία λίρα... παντρευόμουνα παναπεί... Παντρευόμουνα!..

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Τότε, λυπάμαι... θα πρέπει να βρεις τρεις.

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** (Σκέπτεται λίγο). Μη... Και τη μία, τζόγια μου, τήνε θέλεις δελέγκου;

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Δεν κατάλαβα.

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Παναπεί... μια-δυο 'βδομάδες τράτο μου δίνεις;

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Α... Τι να σε κάνω, που σε συμπάθησα;

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Αμ', δεν τό 'δα... δεν τό 'δα; Με συμπάθησε, λέει...

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Ε, πώς... Λοιπόν... εντάξει. Θα τα 'πούμε πάλι σε δυο εβδομάδες. Εκτός αν ξανακάνεις τα ίδια... Άντε, γεια!.. (Στρέφει και εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Γεια σου και αντίο!.. (Στρέφει και προχωράει προς την καλύβα μονολογώντας). Ωωώ... παιδόπουλα... τη... την εβάψαμε, παναπεί!.. Ωρέ, για να πάω στον Καραγκιόζο να τού 'πω... τα μαντάτα να τού 'πω. (Πλησιάζει και χτυπάει την πόρτα της καλύβας φωνάζοντας). Πού έσαι, ωρέ Καραγκιόζο; (Σιγή). Πρόβαλε, ορέ μόμολο τση πόρτας τση κολάσεως, όπου σε θέλω... (Κάνοντας λίγο πίσω). Δελέγκου πρόβαλε και άσε τοι τοιφόνιες και τα μουσουστούνια, γιατί υπάρχει... υπάρχει χρεία!..

### Σκηνή Β'



**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Χωρίς να φαίνεται). Ποιοσσοός;

**ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Έβγα, ωρέ μπερτόδουλε... έβγα, που κάνεις ότι δεν με εκατάλιαβες.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας του). Τι τρέχει, ρε;

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Φωτιά στα μπατζάκια μας τρέχει!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Τι, ρε... πόλεμος;

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Ωρέ, έχουμε καινούριο αστυνόμο!.. Το... το πήρες είδηση;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Λες για αυτόνε στο σαράι... τον Μουοχάρη;

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Μμ; Είδες; Πόση ώρα μιλούσα μαζί του... πόσα χαράτσια μού 'βαλε... και δεν τον ρώτησα τ' όνομά του...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Τι 'πες... σε χαράτσως;

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Ναισκε, ο άτιμος άθρωπος!.. Τρεις λίρες... και να πάω, λέσι, να τις πλερώω στο ταμείο εδώ του σαραγιού μέσα στον μήνα.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Τρεις λίρες... γιατί, τι έκαμες;

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Έκαμα... Τραγουδούσα και χόρευα.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Φαίνεται, δεν χόρευες καλά και γι' αυτό είπε να σε μάθει εκείνος... Κατάλαβες; Άλλο;

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Δεν του άρεσε η φορεσία μου.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Σοβαρά; Και τι... σκέφτεσαι να την πετάξεις;

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Ωρέ, δεν πάει να βουρλιστεί... που θα πετάξω εγώ το βελαδόνι μου!

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Άλλο, άλλο;

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Κάπως μου τό 'λεγε 'κει πέρα... ούτε και που το εκατάλιαβα.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Και η σούμα... τρεις λίρες;

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Ναισκε... άμα πάω να πλερώω στο ταμείο... Άμα τα δώκω στον ίδιο σε δυο 'βδομάδες... μία λίρα.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Και δεν μου λες... στο ταμείο, μέχρι πότε πρέπει να πας;

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Μέχρι το φινάλε αυτουνού του μήνα.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Δηλαδή... πάλι σε δυο 'βδομάδες... Δεν μου τα λες καλά!

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Έτοι μου τα είπε... Λες να μην τα εκατάλιαβα στην ταραχή μου και την ακαταστασία μου;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Χμ; Για να ιδούμε, γιατί... ζόρικος μου φαίνεται... πολύ!

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Σε χαράτωσε και σένα;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Όχι ακόμη... αλλά, όπως τον είδα, δε... όπου νά 'ναι! Χα!

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Και τι θα κάνουμε, Καραγκιόζο;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Τίποτα... υπομονή.

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Και μέχρι πότε... μέχρι που ν' αποθάνουμε;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Όχι, ρε!.. Μέχρι που να γυρίσει ο αφέντης ο Ταχήρ... είναι σε άδεια. Κατάλαβες;

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Α... πες μου το να χαρώ... πες μου το να χαρώ... όπου κοντεύει να μού 'ρθει... κόλπος να μού 'ρθει!

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Γιατί, ρε;

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Μπορώ, τζόγια μου, ελόγου μου να βγαίνω στην πλατεία ρούγα χωρίς το βελαδόνι μου και χωρίς την καντάδα μου;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Εύθυμα). Όχι, βέβαια!.. Γίνονται αυτά τα πράγματα;

**ΣΙΩΡ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** Πάω, Καραγκιόζο... πάω, ψυχή μου... Γεια σου και αντίο!.. (Στρέφει και εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού)..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Α... να σου βγούν τα μάτια και τα δύο... μουρλέ!.. (Εξέρχεται πίσω-πίσω προς την πλευρά της καλύβας του).



## Σκηνή Γ'



**ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά του οσφαγιού και αργά-αργά προχωράει απαγγέλλοντας το τραγουδάκι του). Μένα με λέν' ομορφονιό... με λέν' χρυσό καμάρι.. Όλες οι νιες τρελαίνονται... ποια να με πρωτοπάρει... Ουίτ... Ζουμ-τριαλαριλαρό!.. (Πλησιάζει, χτυπάει την πόρτα της καλύβας και μετά κάνει λίγο πισω φωνάζοντας). Κύριε Καραγκιόζη... Κύριε Καραγκιόζη!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Χωρίς να φαίνεται). Ποιο ζώον να είναι πάλι;

**ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ** Δεν είμαι ζώον, ουίτ!.. Ο Ζαχαρίας ο Μορφονιός είμαι.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας του). Εσύ 'σαι, ρε Ζαχαρία; Είναι 'κει πέρα, μωρέ, κάτι γατιά... κάτι οκυλιά, που... αυτό. Κατάλαβες; Νόμισα πως ξαναήρθανε... (Σε άλλο τόνο). Τι κάνεις ρε;

**ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ** Καλά... εσείς;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Καλύτερα... καλύτερα.

**ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ** Γιατί, ουίτ... είχατε κάτι;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Είχα και, δυστυχώς... εξακολουθώ να έχω.

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ (Κάνει γρήγορα πίσω). Τι... τίποτα κολλητικό, ουίτ;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Παιδιά!..

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Μμ; Α... αυτό δεν είναι κολλητικό... είναι;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Όχι, ησύχασε.

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ (Πλησιάζοντας). Με τρομάξατε, ουίτ!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Εγώ να ιδείς... τρομάρες και λαχτάρες που περνάω... Αχ... άστα, ρε Ζαχαρία. Όποιος δεν έχει παιδιά... έχει έναν καημό... όποιος έχει... μούντζω' τα!

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Έχει πολλούς, ουίτ...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μπράβο... πολλούς! Ας είναι. Για πες μου τα δικά σου.

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Το μάθατε πων έχουμε κατινούριο αστυνόμο;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι, τον Μουσχάρη.

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Δεν ξέρω πώς τον λένε, αλλά είναι κακός, ουίτ.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Κακός ε;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Πολύ κακός... Έβαλε χαράτσι στον κύριο Σταύρακα και στον κύριο Σολομών, ουίτ!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τι έκαμε, λέει; Ποιος σου τό 'πε;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Οι ίδιοι οι παθόντες.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μπα; Και δεν μου λες... τι χαράτσι τους έβαλε;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Τρεις λίρες στον καθένα, ουίτ.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Αχά... (Σκεπτικός). Φαίνεται, υπάρχει ταρίφα...

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Τρεις λίρες, αν πάνε να πληρώσουν στο ταμείο του σαραγιού μέσα στο μήνα, ουίτ... Αν πληρώσουν στον ίδιο, μία.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι... αυτό το ξέρω κι εγώ.

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Σας έβαλε κι εσάς, ουίτ;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Σε μένα, όχι ακόμη... Στον Σιορ-Διονύσιο.

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Αλήθεια... πόσο, ουίτ;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μία από τα ίδια.

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Περίεργο δεν είναι, ουίτ;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ποιο πράμα;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Σε όλους, ουίτ, τρεις λίρες;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Αυτό μπορεί νά 'ναι ταρίφα... Το άλλο όμως;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Ποιο, ουίτ;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Αυτό, μωρέ, που λέει... τρεις λίρες, άμα πληρώσουν στο ταμείο του σαραγιού μέχρι το τέλος του μήνα... και μία λίρα, άμα πληρώσουν στον ίδιο σε δυο 'βδομάδες, που είναι και τέλος του μήνα!

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Μπράβο! Ο κύριος Σολομών όμως, πλήρωσε, ουίτ...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Πλήρωσε; Πού... στον ίδιο;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Ναι, μια λίρα.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Και ο Σταύρακας;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Αυτός, ουίτ, σε δυο 'βδομάδες... Σκέφτεστε κάτι;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Κάτι περνάει απ' το μισαλό μου, αλλά... θα ιδούμε.

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ (Μικρή σιγή). Πάω να φύγω, ουίτ...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Από 'δω κοπάνα τη, μη σε ιδεί ο άλλος κι άντε μετά εσύ...

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Ν' αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας, ουίτ...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ναι, μπράβο!.. (Μπερδεμένος). Μμ;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Έτοι δεν λένε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Α... ναι, ναι... έτοι!.. (Ξεροβήχει).

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Πάω... πάω, ουίτ... Αντίο, κύριε Καραγκιόζη!.. (Τον προσπερνάει και εξέρχεται γρήγορα προς την πλευρά της καλύβας).

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Στρέφει προς το μέρος του). Γεια σου, ρε Ζαχαρία... Εισ' ωραίος, ρε!.. (Εξέρχεται κι αυτός προς την πλευρά της καλύβας του).

## Σκηνή Δ'



**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** (Εμφανίζεται χορεύοντας από την πλευρά της καλύβας, ενώ από πριν ακούγεται δημοτική μουσική). Ομπλατς... Άει χάει... (Σφυρίζει δύο φορές κλέφτικα). Ω-μπω-μπω-μπω-μπω-μπω-μπω-μπω-μπω!.. Συντάβρρρ... συντάβρρρ... συντάβρρρ!.. Όπα!.. (Σφυρίζει κλέφτικα άλλη μια φορά). Άει κι λαμπάδισσα, ου έρμος...

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού). Εεέ!.. Τι γίνεται εδώ πέρα; (Η μουσική σταματάει).

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** (Σταματάει τον χορό και πλησιάζει). Μίλησε κανείς;

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Ναι, σγώ!..

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** Και τι χαλεύεις;

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Τι το πέρασες εδώ... πανηγυρίστρα;

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** Κι σένα, ουρέ χαντακουμένε... τι σ' κόβει... α; Δικός σ' ειν' ο δρόμους;

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Με ξέρεις 'σù εμένα;

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** Άκα! Ούτε σι ξέρου... ούτε κι θέλου να σι μάθω!

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Γ' άκουσέ μ' εδώ... επειδή βλέπω πως είσαι άξεστος και...

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** (Τον διακόπτει). Εσύ να πας να ξυποείς!

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Λουπόν... για άκουσέ με... άκουσέ με: εγώ είμαι ο νέος αστυνομικός του σαραγιού... Αν δεν θες να φας κανένα χαράτσι, να τις μετράς τις κουβέντες που λες, Κατάλαβες; Να τα μετράς τα λόγια σου!

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** Άκου' 'δώ κι ελόγου σ'... Ιγώ ειμ' ου Γιώργαρος ου Μπλατοάρας με τ' όνομα... Αχά; Κι μη μου τοερδώνεσαι 'μένα, γιατ' θα βγάλου το τοαρούχι μ' κι θα το ξεκαλιγώσω στη ράχη σ'... Μπήκες;

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Σου είπα: είμαι ο αστυνομικός του σαραγιού!..

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** Ου κυρ-τρανός του ξέρ';

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Δεν κατάλαβα..

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** Ου κυρ-τρανός...

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Εννοείς ο πολυχρονεμένος μας Βεζίρης;

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** Αχά!.. Του ξέρ';

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Και βέβαια!.. Αυτός μ' έβαλε.

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** Άει πέο' του να σι βγάλει!..

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Τι έκαμε, λέει;

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** Πες του να σι βγάλει, γιατ' δεν κάνεις εσύ γι' αυτούνη τη δουλειά... Αχά;

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Α... μα, εσύ δεν υποφέρεσαι!.. (Στρέφει και εξέρχεται θυμωμένος προς την πλευρά του σαραγιού. Χωρίς να φαίνεται). Πού είσαι, Δερβέναγα;

**ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ** (Χωρίς να φαίνεται). Πόγια, διαταγές, εφέντ'!..

**ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** (Χωρίς να φαίνεται). Πήγαινε έξω... είναι ένας βλάχος. Να του δώσεις ένα μπερντάχι καλό-καλό!..

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** Ωρέ... άει κατά καπνού, χαμένε!.. (Στρέφει και προχωράει προς την καλύβα).

## Σκηνή Ε'



ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ (Εμφανίζεται με γρήγορο ποδοβολητό από την πλευρά του σαραγιού). Πόγια, ωρέ Βλάχο!..

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Μμ... μίλησε κανείς; (Στρέφει προς το σαράι). Καλώς τον παστελά.

ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ Πόγια, ωρέ... πο, το εφέντ' το Μουχτάρ να με κρένει... πο, να σε σβαρνάω...

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Κόπιασε!

ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ Πόγια, ωρέ.. (Τον πλησιάζει). Πο, νά 'μαι παλ' κάρ' εγώ!

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Άει 'σια πέρα, πιδί μ'... άει 'σια πέρα!..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Χωρίς να φαίνεται). Ρε, τι φασαρία είν' αυτή απ' όξω; (Εμφανίζεται από την πλευρά της καλύβας του). Αμάν!..

ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ (Στον Μπαρμπαγιώργο). Πόγια, ωρέ... πο, 'γώ να ρίχνω τα κουμπούρια ψηλά στα βιλαέτια... (Τον πλησιάζει κι άλλο).

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Άει 'σια πέρα, σ' κρένου!.. Άει 'σια πέρα.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Στο κοινό). Μου φαίνεται, θά 'χουμε ντέρμπι... Για να πάσω 'γώ θέση στο πάνω διάζωμα. (Στρέφει προς την καλύβα του, σκαρφαλώνει πάνω στην σκεπή και μετά στρέφει και τους κοιτάζει).

**ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ** (Στον Μπαρμπαγιώργο). Πόγια, ωρέ, να σε χαλνάω!

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** (Στον Βεληγκέκα). Μη μου τσερδώνεσ' ψένα... ιέχω βαρύ χέρι τγώ. Άει στη μανούλα σ'... Άει, κι δεν έχω θυμώσει ακόμα!

**ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ** Πόγια, ωρέ Βλάχο... κακή σ', κακή σ' μέρα και μαύρη, ωρέ!.. (Πλησιάζει απειλητικά το πρόσωπό του κοντά στο πρόσωπο του Μπαρμπαγιώργου).

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Φωνάζει). Βάρ' του, μπάρμπα... μη σου παίρνει τον αέρα!.. Είμαι κι εγώ εδώ...

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** (Στον Καραγκιώζη χωρίς να στρέψει). Αχά... έννοια σ'... (Στον Βεληγκέκα). Άει 'σια πέρα... γιατ' θα σε μπιτήσου, άμα θυμώσου... Μπήκες; Α, γεια σ'!. (Τον πάνει, τον σηκώνει λίγο και τον τοποθετεί με φόρα πιο πέρα). Άει... κάτοε 'κει απού σε μπήγω!.. Αχά;

**ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ** (Τον πλησιάζει πάλι απειλητικά). Πόγια, ωρέ...

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** (Τον πάνει πάλι, τον σηκώνει λίγο ψηλά και τον αφήνει πιο πέρα). Είπαμε... δεν έχω θυμώσει ακόμα!.. Κάτοε 'κει απού σε μπήγω... Γκέγκε, νούκου γκέγκε;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Απάνω του, μπάρμπα!..

**ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ** Πόγια, ωρέ βλάχο... πο, να σε οβαρνάω... (Ορμάει στον Μπαρμπαγιώργο και τον χτυπάει). Να!..

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** Ε, τώρα, πάει, θύμωσαι!.. Τώρα είν' απού δε θα προυκάμεις να βγάλεις κιχ!.. (Αρχίζει κι αυτός να τον χτυπάει).

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Μπράβο, μπάρμπα... δώσ' του... α... α... α!.. (Κουνάει το χέρι του σαν να βαράει κι αυτός μέχρι που χάνει την ισορροπία του και πέφτει κάτω). Οχ, οχ, οχ... τσακίστηκα, θερά το γονιό του... Φτου!.. (Σηκώνεται και σκαρφαλώνει στη ράχη του Μπαρμπαγιώργου). Τώρα θα σου δείξω εγώ!

**ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ** Πόγια, ωρέ... (χτυπάει τον Μπαρμπαγιώργο μια-δυο φορές) μπεζεβέν'

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** (Χτυπώντας συνέχεια). Να, ουρέ έρμου... να... να... να...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Χτυπώντας αέρα μάλλον). Να κι εγώ... να... να... (Μπερδεύεται και πέφτει μπρούμυτα μεταξύ των δύο, που αρχίζουν να χτυπούν αυτόν αντί ο ένας τον άλλο). Οχ, οχ, οχ... οχ!. Αμάν... (Ξεφεύγει και απομακρύνεται προς την καλύβα του). Αλάργασα!

**ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ** Πρα, ωρέ... κακή-κακή σας μέρα!.. (Στρέφει και σιγά-σιγά εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** (Χτυπώντας τον αέρα). Να... να... να... να... να... (Αντιλαμβάνεται ότι ο Βεληγκέκας έχει φύγει). Α, έφυγε...

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Πλησιάζει). Έφυγε, μπάρμπα μου... νικήσαμε!..

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** (Στρέφει προς αυτόν). Εδώ 'σαι, ρέ ζουλάπι;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Άλλα, τι... να σ' αφήσω μοναχό σου; Έχω 'γώ άλλο μπάρμπα;

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** Ε, του έρμο... οαν με κρένει μπάρμπα, μεσ' στην καρδιά με σφάζ!.. Άει, να... πάρε μια πεντάρα! (Βγάζει και του δίνει).

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Φέρ' τη 'δώ... (Την παίρνει και την κοιτάζει καλά). Πεντάρα είναι; Α... (Βάζει την πεντάρα στην τοέπη του).

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ** Άιντε... γεια σ' τώρα!.. (Τον προσπερνάει και εξέρχεται προς την πλευρά της καλύβας).

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Στο καλό, μπάρμπα... και να μας γράφεις...



## Σκηνή ΣΤ'



ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ (Εμφανίζεται από την πλευρά του σαραγιού). Έλα  
'δώ εσύ...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ποιος... εγώ;

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Βλέπεις κανέναν άλλο εδώ;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μμ; (Στρέφει προς την καλύβα. Μετά στρέφει πάλι προς αυτόν). Όχι.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Τότε, έλα, λοιπόν! Πλησιάσε... δεν δαγκώνω. Έλα,  
Έλα!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ωρέ, δαγκώνεις, λέει... Έννοια σου και τά 'μαθα...  
(Πλησιάζει ωστόσο).

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Τι εννοείς... τι έμαθες;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μμ; Να... λέω...

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Να μη λες. Κι απ' όσα βλέπεις να ποτεύεις τα μιού...  
κι απ' όσα ακούς, τίποτα! (Σε άλλο τόνο). Έτσι δεν λέει η παροιμία;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Σώπα... Έτοι λέει; Σαν δεν ντρέπεται...

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Δεν σε καταλαβαίνω... Άλλά, για πες μου: τι έμαθες εσύ;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Βάζεις, λέει, 'κει πέρα... χαράτου αράδα, ε; Πάρε κόφη!

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Α... αυτό; Σιγά, το πράμα!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Α, ναι, μωρέ... Χε!.. Μόνο, που αυτό... εμείς το λέμε δάγκωμα. Κατάλαβες;

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Το χαράτου;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Μπράβο!.. Γι' αυτό σου είπα δαγκώνεις.

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Α... έτοι εξηγείται.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Έτοι... Το άλλο όμως;

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ποιο άλλο;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Που βάζεις λέει... τρεις λίρες, άμα πάει κάποιος να πληρώσει στο ταμείο του σαραγιού... και μία λίρα, αν πληρώσει στην αφεντιά σου... Αυτό πώς εξηγείται;

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ (Θορυβημένος κάπως). Μη; Α... αυτό; Αυτό λέγεται... διοικητικός συμβιβασμός... Έτοι λέγεται. (Ξεροβήχει).

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Α... έτοι λέγεται;

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Έτοι... έτοι... Διοικητικός συμβιβασμός.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Α... μά'ιστα. Και δεν μου λες... αυτό γίνεται στη μέση του δρόμου... δώσε μου μία, αλλιώς πας στον πάγκο και πληρώνεις τρεις;

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ (Σε δύσκολη θέση). Δε... σε καταλαβαίνω.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ωρέ, με καταλαβαίνεις, λέει... ούσουν... Άλλά κι εγώ... έννοια σου!.. (Μικρή σιγή). Λοιπόν... για να μην πάω στον πατοά και του 'πώ για τα κατορθώματά σου...

ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΣ (Φοβισμένος). Άλλαχ κεριμ!.. Όχι, φχι, φχι!..

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Εντάξει... μη φοβάσαι... Μόνο, κάποια χαράτοια που  
έβαλες στο Σταύρακα, ας' πούμε... στο Σιορ-Διονύσιο... Μη;

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Τους γνωρίζεις;

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Φιλαράκια είναι, μπέη μου... κι απ' τα καλά παιδιά.  
Ο Ταχήνης δεν τους ήξερε;

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Να... να τους 'πεις: εντάξει... διαγράφονται!

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Και ο Σολομός, ο Εβραίος... οπιτονοικοκύρης μου  
είναι. Του πήρες μια λίρα...

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Να... (βγάζει και του την δίνει) πάρε να του τη δώσεις.

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** (Παίρνοντας την λίρα). Έτοι, μπράβο! Φέρε να του  
τη δώσω... (Την κοιτάζει και μετά την βάζει στην τοέπη του). Ωραία!..

**ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ** Μόνο, πες τους: κουβέντα πουθενά... Εντάξει; Αυτίο!..  
(Στρέφει και εξέρχεται προς την πλευρά του σαραγιού).

**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ** Στο καλό!.. Κι από πεζοδρόμιο... (Στο κοινό). Εδώ,  
φίλοι μου καλοί, η παράστασή μας "ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ" έλαβε τέλος... Νά  
'σαστε όλοι καλά... και να μη σας λάχει ποτέ χαράτοι. Γειάσα σας... γειά  
σααασ!.. (Εξέρχεται πισω-πισω προς την πλευρά της καλύβας του, ενώ  
ακούγεται μουσική Καλαματιανού χορού).

## ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

